

συνέντευξη Μαίρη Τσακνάκη - Γαβαλά

Καλεσμένος μας σήμερα ο κ. Μαρσέλ Σολομών.

Η επικοινωνία μας σήμερα Μαρσέλ γίνεται με αφορμή την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, μετά τα τελευταία γεγονότα.

Μ.Σ.: Εκφράζω την οδύνη και τον πόνο μου, καθώς και τη βαθύτατη θλίψη όλης της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου για όλα τα αθώα θύματα τόσο των Ισραηλινών, όσο και των Παλαιστινίων. Και δεν θα μπορούσα να πω κάτι άλλο, αφού οι εβραίοι όλου του κόσμου, όντας απόγονοι των δολοφονηθέντων και των ελάχιστων διασωθέντων από τη φρίκη του Ολοκαυτώματος, επιθυμούμε και αγωνιζόμαστε ακόμη περισσότερο για την εμπέδωση της ειρήνης. Η αρμονική συνύπαρξη, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, η αγάπη και η κατανόηση για τον άλλον, αποτελούν τη μόνη επιλογή για ένα αύριο φωτεινό για όλο τον πλανήτη.

Τι πυροδότησε αυτό τον νέο κύκλο αίματος στην πολύπαθη Μέση Ανατολή;

Μ.Σ.: Παραθέτω τα γεγονότα όπως αποτυπώθηκαν στα Μ.Μ.Ε. όλου του κόσμου. Τα ξημερώματα του Σαββάτου της 7ης Οκτωβρίου 2023, που οι εβραίοι σε όλο τον κόσμο γιόρταζαν την τελευταία ημέρα της Σκηνοπηγίας, τη μέρα της «Σιμχά Τορά» που σημαίνει η χαρά της Τορά, δηλαδή της Αγίας Γραφής μας, μια «βροχή ρουκετών» εκτοξεύτηκε από τη Γάζα εναντίον χωριών, αγροκτηνοτροφικών κοινοτήτων (κιμπούτζ), συνοικισμών και πόλεων του νοτίου και κεντρικού Ισραήλ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ισλαμιστική τρομοκρατική οργάνωση ΧΑΜΑΣ εκτόξευσε περισσότερες από 5.000 ρουκέτες εναντίον αμάχων και μη στρατιωτικών στόχων στις 06:30 το πρωί.

Από ό,τι αποδείχθηκε, αυτό ήταν απλώς ένας αντιπερισπασμός, μια κάλυψη για τη φρίκη που θα ακολουθούσε στη συνέχεια.

Κι ενώ οι πολίτες του Ισραήλ έτρεχαν να καλυφθούν, όπως άλλωστε κάνουν επί χρόνια κάθε φορά που οι τρομοκράτες εξαπολύουν εναντίον τους τυφλές επιθέσεις με ρουκέτες, περισσότεροι από 2.000 άνοπλοι, μασκοφόροι, τρομοκράτες της Χαμάς, παραβίασαν τα σύνορα του Ισραήλ κοντά στη Λωρίδα της Γάζας και επιτέθηκαν ταυτόχρονα σε περισσότερα από 50 σημεία στο νότιο και κεντρικό Ισραήλ. Σε λίγες ώρες σφαγίασαν, βίασαν, κακοποίησαν, έκαψαν ζωντανούς, αθώους, άοπλους πολίτες.

Βρέφη, παιδάκια, γυναίκες, άνδρες, ηλικιωμένοι δέχθηκαν λυσσαλέα επίθεση από στίφη φανατισμένων ισλαμιστών οι οποίοι κραυγάζοντας ΑΛΛΑΧΟΥΑΚΜΠΑΡ (ο θεός είναι μεγάλος), πυρπολούσαν σπίτια, έριχναν καπνογόνα για να εξαναγκάσουν τους κρυμμένους σε καταφύγια και υπόγεια ανθρώπους να βγουν έξω και να τους σκοτώσουν. Πυροβολούσαν αδιακρίτως ό,τι κινούνταν, ακόμη και κατοικίδια ζώα. Βίαζαν γυναίκες, βασάνιζαν ηλικιωμένους, λήστευαν ό,τι έβρισκαν στα σπίτια τους, οδηγούσαν με τη βία ακόμη και μικρά παιδάκια και βρέφη ως ομήρους στα κρησφύγετά τους στη Γάζα.

Σε νεανικό μουσικό φεστιβάλ που βρισκόταν σε εξέλιξη στην περιοχή, δολοφονήθηκαν περισσότεροι από 260 άνθρωποι από το Ισραήλ, αλλά και από 13 ακόμη χώρες. Αθώοι νέοι άνθρωποι, άοπλοι όλοι τους, στην ακμή και την ορμή της νιότης τους, που είχαν πάει να γιορτάσουν στη φύση και την εξοχή την αγάπη, τον έρωτα, τη χαρά και τη μουσική βασανίστηκαν, σφαγιάστηκαν, απήχθησαν μέσα σε λίγες ώρες.

Θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε την 7η Οκτωβρίου 2023 ως την μαύρη μέρα στην ιστορία του σύγχρονου Ισραήλ, αλλά και της ανθρωπότητας;

Μ.Σ.: Αδιαμφισβήτητα ΝΑΙ..!

Γιατί αν και το Ισραήλ βρίσκεται διαρκώς σε πόλεμο, κυρίως αμυνόμενο απέναντι σε συντριπτικά πολυπληθέστερους εχθρούς από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του, αυτή τη φορά εκ των πραγμάτων αιφνιδιάστηκε.

Τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου σόκαραν, εξέπληξαν, τραυμάτισαν βαθιά την κοινωνία του Ισραήλ, αλλά και κάθε καλοπροαίρετο, δημοκρατικό και φιλειρηνικό άνθρωπο στον πλανήτη, εκτός από τους δολοφόνους και τους υποστηρικτές τους.

Αληθεύει ότι στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη γιόρταζαν την επίθεση και τις σφαγές;

Μ.Σ.: Δεν το χωράει άνθρωπος πως ενώ δολοφονούνταν 1.400 αθώοι, απλοί, καθημερινοί, άοπλοι άνθρωποι, ενώ απήχθησαν περισσότεροι από 240, ανάμεσά τους και παιδιά, ενώ τα νοσοκομεία του Ισραήλ γέμισαν από χιλιάδες τραυματισμένους, παντού στη Γάζα, στη Δυτική Όχθη, αλλά και στο Ιράν, στο Ιράκ, την Υεμένη έως και το Αφγανιστάν, αλλά δυστυχώς και στην Ευρώπη, γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι πλημμύρισαν τους δρόμους γεμάτοι χαρά, πανηγυρίζοντας για την

επιτυχία της «πλημμύρας του Αλ Ακσά» όπως ονόμασαν την τρομοκρατική επίθεση οι εγκληματίες. Κάποιοι μάλιστα μοίραζαν γλυκά στους περαστικούς, πυροβολούσαν στον αέρα και κραύγαζαν και πάλι ΑΛΛΑΧΟΥΑΚΜΠΑΡ (ο θεός είναι μεγάλος).

Το Ισραήλ κήρυξε αμέσως τον πόλεμο κατά της Χαμάς και άρχισε τις επιθέσεις που συνεχίζονται έως και σήμερα εναντίον των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας. Ήταν αναγκαίο; Δεν υπήρχε άλλος τρόπος αντίδρασης;

Μ.Σ.: Το Ισραήλ έδρασε, όπως και κάθε άλλη χώρα στον κόσμο η οποία θα δεχόταν επίθεση, της οποίας θα παραβιάζονταν τα σύνορα και της οποίας θα δολοφονούνταν χιλιάδες πολίτες. Συν τοις άλλοις, απήχθησαν πολίτες δικοί του, αλλά και άλλων χωρών και υφίσταται καθημερινά τις αδιάκριτες και τυφλές πυραυλικές επιθέσεις των τρομοκρατών της Χαμάς. Έκανε δηλαδή το προφανές: Κήρυξε τον πόλεμο κατά των επιτιθεμένων και πράττει ό,τι μπορεί για να προστατέψει τους πολίτες του, τη χώρα και την ίδια του την ύπαρξη. Το Ισραήλ από το 2005 αποσύρθηκε ολοκληρωτικά από τη Λωρίδα της Γάζας, όπως έκανε άλλωστε μετά τις συνθήκες του Όσλο από ολόκληρη τη Δυτική Όχθη. Η απόσυρσή του όμως έδωσε τη δυνατότητα στους τρομοκράτες να καταλάβουν την εξουσία στη Γάζα και έκτοτε, από το 2006, να διοικούν ΧΩΡΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, δολοφονώντας κάθε αντιφρονούντα, εξοντώνοντας όλους τους πολιτικούς τους αντιπάλους, εξαθλιώνοντας τον παλαιστινιακό λαό, υφαρπάζοντας τα δισεκατομμύρια δολάρια της διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας, προκειμένου να χτίσουν ένα ισλαμιστικό χαλιφάτο και να αφανίσουν, όπως οι ίδιοι λένε, το Ισραήλ από προσώπου γης.

Το Ισραήλ και ολόκληρος ο πολιτισμένος και δημοκρατικός κόσμος ήρθε αντιμέτωπος με μια πραγματικότητα: πως οι τρομοκράτες, οι βιαστές, οι κοινού εγκληματίες, οι ακραίοι φανατικοί ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ να αποτελέσουν μέρος της λύσης του χρονίζοντος προβλήματος στην περιοχή. Για να υπάρξει η πιθανότητα και η δυνατότητα ενός μέλλοντος ειρηνικού και φωτεινού για όλους, στη Γάζα, τη Δυτική Όχθη και το Ισραήλ, η Χαμάς πρέπει να πάψει να φανατίζει να καταδυναστεύει και να καταστρέφει τον παλαιστινιακό λαό. Επίσης να της στερηθεί η δυνατότητα να μαζεύει όπλα και να επιτίθεται κατά αμάχων και αθώων πολιτών στο Ισραήλ.

Μετά την αρχική, παγκόσμια σχεδόν, εκδήλωση συμπαράστασης στο Ισραήλ, παρατηρούμε μια μετατόπιση της διεθνούς κοινής γνώμης υπέρ των Παλαιστινίων, λόγω της - όπως την ονομάζουν πολλοί - εξελισσόμενης γενοκτονίας στη Γάζα. Τι λέτε περί αυτού;

Μ.Σ.: Είναι αλήθεια πως στην αρχή, υπό το αδιάψευστο και τρομερό βάρος των γεγονότων, της αδιανόητης φρίκης και της απόλυτα απρόκλητης επίθεσης εναντίον του Ισραήλ από τους τρομοκράτες της Χαμάς, σημαντικό μέρος του δυτικού κόσμου στήριξε το Ισραήλ.

Ηγέτες σημαντικών χωρών όπως οι ΗΠΑ, η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, ο Καναδάς, η Ολλανδία κ.α. έσπευσαν να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους στο δοκιμαζόμενο λαό του Ισραήλ και μάλιστα ταξίδεψαν στην Ιερουσαλήμ εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου. Το ίδιο έπραξε και ο πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η στάση των περισσότερων κρατών του πολιτισμένου κόσμου δεν έχει μεταβληθεί έως και σήμερα.

Η ευμετάβλητη κοινή γνώμη διεθνώς, επηρεάζεται σημαντικά από τον καταϊγισμό εικόνων, ανταποκρίσεων, ζωντανών συνδέσεων κ.λπ. που κατακλύζουν τα μεγάλα μέσα ΜΜΕ και πρακτορεία, αλλά και μέσα από τις οθόνες των κινητών μας, με πληροφορίες που δύσκολα ελέγχονται για την ακρίβειά τους.

ΞΑΦΝΙΚΑ ξεχάστηκε η 7η Οκτωβρίου και τα φρικώδη εγκλήματα που αποτέλεσαν την αιτία αυτού του πολέμου!

ΞΑΦΝΙΚΑ ο ίδιος ο γ.γ. του ΟΗΕ ανακάλυψε πως η τρομοκρατική επίθεση των εγκληματιών της Χαμάς «δεν έγινε εν κενώ». Δηλαδή, ούτε λίγο ούτε πολύ, υπήρξε νόμιμη αιτία και δικαιολογία για τις σφαγές, τους βιασμούς, τις απαγωγές, τους εμπρησμούς, την παραβίαση των συνόρων, τις τυφλές επιθέσεις κατά αμάχων, τη χρήση των αμάχων και αθώων παλαιστινίων ως ανθρωπίνων ασπίδων κ.λπ. Δυστυχώς, ο κάθε καλοπροαίρετος, αλλά ανενήμερος άνθρωπος, έχει την τάση να παίρνει το μέρος του αδυνάτου, του απροστάτευτου ή έστω αυτών που εμφανίζονται ως τέτοιοι.

Η πραγματικότητα όμως είναι πολύ διαφορετική.

Το έλλειμμα της ιστορικής γνώσης για την περιοχή είναι επίσης μεγάλο.

Η ιστορία καλύπτεται από συνθήματα και μια σκόπιμη ασάφεια που επιτρέπει τη διαστρέβλωση της αλήθειας.

Το Ισραήλ όμως στοχεύει αδιακρίτως τους Παλαιστινίους και αυτό συνιστά έγκλημα πολέμου όπως λένε αρκετοί ειδικοί. Είναι έτσι;

Μ.Σ.: Το Ισραήλ είναι ίσως η μοναδική χώρα στον κόσμο που ειδοποιεί τους αμάχους να φύγουν και μάλιστα τους δίνει εύλογο χρόνο να το πράξουν ενημερώνοντάς τους με ακρίβεια για το ποιες περιοχές θα πληγούν.

Η Χαμάς, που δεν εκπροσωπεί τις διαθέσεις και τις απόψεις όλων των Παλαιστινίων, εμποδίζει με κάθε τρόπο τους ανθρώπους να μετακινηθούν και να σωθούν.

Η Χαμάς δεν είναι εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα και στόχος της, βάσει του καταστατικού της, είναι η πλήρης εξάλειψη του Ισραήλ.

Η Χαμάς, αν ενδιαφερόταν πραγματικά για την προστασία των πολιτών της Γάζας, δεν θα τους χρησιμοποιούσε ως ανθρώπινες ασπίδες ώστε από τη μία να αναγκάζει το Ισραήλ να επιτεθεί στα κρησφύγετα και τα αρχηγεία της και από την άλλη όταν γίνεται αυτό να κραυγάζει ότι διαπράττονται σφαγές αθώων και γενοκτονίες.

Ποιος χρησιμοποιεί σχολεία και νοσοκομεία ως κάλυμμα για τις επιθέσεις αδιαφορώντας για τις ζωές των αμάχων;

Όσοι στον κόσμο διαδηλώνουν υπέρ των ενεργειών της Χαμάς συμφωνούν με αυτή την εγκληματική πρακτική;

Και τελικά δεν αποτελεί έγκλημα πολέμου η επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, αλλά μόνο η απάντηση του Ισραήλ;

Η αρπαγή και η δολοφονία αμάχων δεν είναι έγκλημα πολέμου;

Έγινε κάποια διαδήλωση για τους ομήρους, για τις συνθήκες κράτησής τους;

Απαιτείται από το Ισραήλ όταν δέχεται επιθέσεις να μην απαντά και όταν αντιδρά να το κάνει με «αυτοσυγκράτηση». Επί μέρες προειδοποιούσε τους κατοίκους της Βόρειας Γάζας να πάνε προς τον Νότο. Επί μέρες προειδοποιούσε τη Χαμάς να πάψει να χρησιμοποιεί σχολεία, νοσοκομεία, απλές πολυκατοικίες ως ορμητήρια και αποθήκες πολεμοφοδίων. Υπήρξε κάποια διεθνής πίεση προς τη Χαμάς να το κάνει αυτό; Υπήρξε κάποια διεθνής πρωτοβουλία να σταλούν εκπρόσωποι του ΟΗΕ που θα πιστοποιήσουν ότι οι αθώοι πολίτες διευκολύνθηκαν στην απομάκρυνσή τους και ότι η Χαμάς αφαίρεσε τα όπλα της από δημόσιες δομές; ΟΧΙ!

Το θεωρώ μεγάλη υποκρισία από τους «ευαίσθητους» της διεθνούς κοινότητας.

Η Χαμάς, δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την ευημερία των παλαιστινίων και επί χρόνια χρησιμοποιεί φανερούς και μη πόρους για να κατασκευάσει υπόγεια τούνελ, ρουκέτες, βόμβες, εκρηκτικά και παντός είδους στρατιωτικό εξοπλισμό.

Την ίδια στιγμή οι ηγέτες της Χαμάς, ζουν μέσα στη χλιδή και τη ασφάλεια που τους προσφέρουν οι προστάτες και υποστηρικτές τους στο Ιράν, το Κατάρ και την Τουρκία. Όλα αυτά έχουν κατ' επανάληψη αποκαλυφθεί, χωρίς οι συνήθεις διαμαρτυρόμενοι να σχολιάσουν οτιδήποτε.

Και τώρα τι; Υπάρχει λύση, μπορεί να έρθει η ειρήνη; Υπάρχει ελπίδα;

Μ.Σ.: Το Ισραήλ, αλλά και όλος ο πολιτισμένος κόσμος, κατάλαβε ότι για να υπάρξει ειρηνικό αύριο στην περιοχή, να υπάρξει η δυνατότητα για δύο ανεξάρτητα, ελεύθερα και δημοκρατικά κράτη που θα ζουν ειρηνικά το ένα δίπλα στο άλλο, πρέπει η Χαμάς και οι άλλες ακραίες οργανώσεις, να πάψουν να αποτελούν τον μόνιμο πρόξενο τρόμου, καταπίεσης, δυστυχίας για τους ίδιους τους Παλαιστινίους και υπαρξιακή απειλή για το κράτος του Ισραήλ. Οι ακραίοι, όποιος πλευράς, πρέπει να περιοριστούν. Και μην ξεχνούμε ποιοι, διαχρονικά από το 1947, αρνούνται την ύπαρξη δύο κρατών, ποιοι τη σαμποτάρισαν, ποιοι φανατίζουν και οπλίζουν τα χέρια ακραίων. Λειτουργούν σαν συγκοινωνούντα δοχεία. Πρέπει οπωσδήποτε οι μετριοπαθείς και οι οπαδοί της ειρηνικής συμβίωσης να έρθουν στο προσκήνιο και να βρουν λύση. Οι απλοί άνθρωποι γνωρίζουν ότι το ειρηνικό μέλλον περνά μέσα από τον διάλογο και την αμοιβαία κατανόηση. Αλλιώς, ο πόλεμος θα φέρνει πόλεμο και ζωές αθώων θα χάνονται συνεχώς.

Το δικαίωμα, όμως, ύπαρξης του Ισραήλ, είναι αδιαπραγμάτευτο.

Μέσα στη θλίψη και τη φρίκη που μας προκάλεσαν τα τελευταία γεγονότα, λάβαμε χαρά και ελπίδα από το μήνυμα μιας μουσουλμανικής κοινότητας που δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα, την Ahmadiya Muslim Community, η οποία σε μία θερμότατη επιστολή της εξέφρασε τη συμπάρασταση προς την Κοινότητά μας. Παραθέτω μερικά σημεία της και υπογραμμίζω, κλείνοντας, πως όσο υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι τότε μάλλον υπάρχει ελπίδα!

«...Γράφω για να μεταφέρω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια για την απώλεια τόσων αθώων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων γυναικών, παιδιών και βρεφών στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της φρικτής επίθεσης της Χαμάς και μετά. Είθε ο Θεός να δώσει ειρήνη στις οικογένειες και σε όσους επέζησαν και πενθούν.

Ως μουσουλμάνος, επιτρέψτε μου να σας διαβεβαιώσω ότι το Ισλάμ δεν επιτρέπει τη δολοφονία αμάχων ακόμα και στον πόλεμο, πόσο μάλλον σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση...»

Ας ενώσουμε τις προσπάθειές μας για την προώθηση της ειρήνης, της αγάπης και της αμοιβαίας κατανόησης με λόγια και πράξεις...», Ιμάμ Atta-UI Naseer.

Πηγή: e-thessalia.gr, 12.11.2023