

Φόρο τιμής στα θύματα του Ολοκαυτώματος απέτισαν χθες το απόγευμα, 25.1.2018, οι πολιτικές και στρατιωτικές αρχές της Λάρισσας, μαζί με τους εκπροσώπους της Ισραηλιτικής Κοινότητας Λάρισσας, σε εκδηλώσεις που έγιναν στην πόλη, στο πλαίσιο του διήμερου αφιερώματος για την Εθνική Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος.

Οι εκδηλώσεις, που συνδιοργανώνονται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την Ισραηλιτική Κοινότητα Λάρισσας και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, άρχισαν με την επιμνημόσυνη δέηση και την κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Ολοκαυτώματος στην Πλατεία Εβραίων Μαρτύρων.

Ακολούθησε το άναμμα κεριών στη μνήμη των 6.000.000 Εβραίων Θυμάτων του Ολοκαυτώματος στην Συναγωγή της Λάρισσας, ενώ την κεντρική ομιλία πραγματοποίησε η δημοσιογράφος Μαριάννα Πυργιώτη. Χαιρετισμούς απηύθυναν μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Λαρισαίων κ. Απόστολος Καλογιάννης, ο Πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου κ. Δαβίδ Σαλτιέλ και ο Πρόεδρος Ισραηλιτικής Κοινότητας Λάρισσας κ. Μώρις Μαγρίζος. Κοινό σημείο σε όλες τις ομιλίες ήταν το «ποτέ ξανά». Να μη βιώσει η ανθρωπότητα ποτέ ξανά κάτι αντίστοιχο.

Η κ. Πυργιώτη στην ομιλία της τόνισε τη σημασία της «συγνώμης» που θα έπρεπε να ζητήσουν όσοι εμπλέκονται σε αυτό το έγκλημα. Αναλυτικά είπε «όταν με κάλεσαν εδώ για να μιλήσω για το γεγονός αυτό, σκεφτόμουν τι να πω που δεν έχουν ήδη πει άλλοι. Σαν δημοσιογράφος έπρεπε να βάλω ένα τίτλο και πάνω σε αυτό να πατήσω. Ο τίτλος αυτός ήταν η λέξη «συγνώμη». Μια συγνώμη που πρέπει να ζητήσουν οι ηθικοί και φυσικοί αυτουργοί του μεγαλύτερου οργανωμένου εγκλήματος στην ιστορία της ανθρωπότητας. Συγνώμη επίσης, πρέπει να ζητήσουν όσοι στήριξαν ενεργά ή παθητικά, το τερατώδες αυτό ιδεολόγημα του Γ' Ράιχ. Τέλος, συγνώμη πρέπει να ζητήσουν όσοι εκείνες τις ημέρες, ενώ υποψιάζονταν, γνώριζαν ή διαβίωναν ότι ξεκινούσε η συστηματική 1^η φάση αυτού του σχεδίου εξόντωσης, σιώπησαν, αδιαφόρησαν ή δεν βοήθησαν, ενώ μπορούσαν».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης η σολίστ λυρικής σκηνής - σοπράνο και musical performer Μαργαρίτα Τσουκαρέλα ερμήνευσε το ομώνυμο τραγούδι από την ταινία «Η Λίστα του Σίντλερ», τον ψαλμό Shir La Ma' alot και το παραδοσιακό εβραϊκό τραγούδι Shalom Aleichem.

Σήμερα Παρασκευή 26.1.2018 συνεχίζονται οι εκδηλώσεις από μαθητές σχολείων της Λάρισσας.

Πηγές: Με στοιχεία από τις ιστοσελίδες onlarissa & ert