

Το απόγευμα του Σαββάτου 8 Δεκεμβρίου 2012, οι κυρίες της WIZO και AVIV, θεματοφύλακες των παραδόσεών μας, κάλεσαν τα μέλη της Κοινότητας στην καθιερωμένη εκδήλωση, που ετοιμάζουν κάθε χρόνο, για να θυμηθούμε και να γιορτάσουμε μαζί το θαύμα της γιορτής του φωτός. Η πρόεδρος της WIZO, κα Στέλλα Φελλούς, απήθυσε ένα ζεστό καλωσόρισμα και ο Ραβίνος, κ. Ηλίας Σαμπετάι, άναψε το πρώτο κεράκι στη χανουκιγιά και αναφέρθηκε με λίγα λόγια στο νόημα της γιορτής των εγκαινίων του ναού. Έπειτα, όπως έχει γίνει πια παράδοση στην Κοινότητά μας, τα χαρούμενα γεγονότα που έζησε κάθε εβραϊκό σπίτι τη χρονιά που πέρασε, αναφέρθηκαν ένα - ένα και γιορτάστηκαν ξανά από όλα τα μέλη της Κοινότητας. Οι μαθήτριες του Γυμνασίου, Ντόρα Φρανσέ και Δανάη Μαυρογιάννη-Νεγρή, μας θύμισαν γάμους, αρραβώνες, γεννήσεις, πτυχία, μαθητικές διακρίσεις, επαγγελματικές επιτυχίες... Κάθε χαρά και ένα κεράκι στις χανουκιγιώτ που ήταν στημένες στο κέντρο, κάθε κεράκι και μια ευχή από τις κυρίες που το άναβαν, κάθε ευχή και ένα ζεστό χειροκρότημα από όλους! Όλη η Κοινότητα μια μεγάλη αγαπημένη οικογένεια... Στη συνέχεια «ανέλαβαν δράση» η Αμορά Ρίφκα Βαρούχ και τα παιδιά της Κοινότητας. Οι μαθητές του σχολείου, με ποιήματα και πρωτότυπα διασκεδαστικά σκετσάκια, πρόσφεραν χαρά και πολύ γέλιο, ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά του Γυμνασίου και Λυκείου μετέδωσαν τη συγκίνηση και τα υψηλά νοήματα της γιορτής, διαβάζοντας πολύ όμορφες ιστορίες σχετικές με το Χανουκά. Από την εκδήλωση δεν θα μπορούσαν βέβαια να λείψουν τα δωράκια, που τα παιδιά με τόση αγωνία περιμένουν και προσφέρθηκαν, όπως κάθε χρόνο, από την Κοινότητα, καθώς και οι παραδοσιακοί λουκουμάδες, που άφησαν -κυριολεκτικά!- την πιο γλυκιά γεύση από τη γιορτή αυτή.