

Κατ' εξαίρεση, και με τη σύμφωνη γνώμη του Νομάρχη Δωδεκανήσου και του Κ.Ι.Σ, αποφασίσθηκε η Εθνική Ημέρα Μνήμης για τους Έλληνες Εβραίους στη Ρόδο αντί της 27ης Ιανουαρίου, να πραγματοποιηθεί στις 23 Ιουλίου, ακριβώς την ημέρα εκτοπισμού των Ροδίων και Κώνων Εβραίων, το 1944, για να δοθεί η δυνατότητα να την παρακολουθήσουν και διερχόμενοι ομόθρησκοι.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με επιμνημόσυνη δέηση, την οποία τέλεσε ο Ραββίνος Αθηνών κ. Ιακώβ Αράρ, στη Συναγωγή "Καλ Σαλώμ".

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Νομάρχης Δωδεκανήσου κ. Μαχαιρίδης, ο Δήμαρχος Ροδίων κ. Γιαννόπουλος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ο πρόεδρος του Κ.Ι.Σ. κ. Κωνσταντίνης, ο πρόξενος του Γερμανικού Προξενείου στη Ρόδο κ. Δαληνάς, ο πρόξενος του Τουρκικού Προξενείου, εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Ρόδου, ο Μουφτής Ρόδου, ο πρόεδρος του ΟΠΑΙΕ κ. Ταραμπουλούς, ο κ. Παρέντε ως εκπρόσωπος της Ι.Κ. Θεσσαλονίκης, ο πρόεδρος της Ι.Κ. Χαλκίδας κ. Μάισης, ο κ. Αρών Χασσόν ιδρυτής του Εβραϊκού Μουσείου στη Ρόδο, εκπρόσωποι διαφόρων τοπικών φορέων, η πρόεδρος και τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής της Κοινότητάς μας, συμπολίτες μας και πολλοί Εβραίοι Ροδίτες του εξωτερικού.

Την εκφώνηση χαιρετισμών από τους επισήμους ακολούθησε η ομιλία του καθηγητή Διεθνούς Δικαίου του Πανεπιστημίου Θράκης κ. Σταμάτη Γεωργούλη.

Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Ολοκαυτώματος στην Πλατεία Εβραίων Μαρτύρων παρουσία όλων των επισήμων και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου από την μπάντα του Δήμου Ροδίων.

Μετά τη λήξη της τελετής δόθηκε δεξίωση σε εστιατόριο της Παλαιάς Πόλης.

Την Παρασκευή 21 Ιουλίου, που προηγήθηκε της εκδήλωσης, έγινε η λειτουργία του Σαμπάτ στη Συναγωγή και ακολούθησε δείπνο σε εστιατόριο. Επίσης, έγιναν η πρωϊνή και η απογευματινή λειτουργίες του Σαμπάτ, στις 22 Ιουλίου. Σε όλες τις λειτουργίες χοροστάτησε ο Ραββίνος Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Ρόδο οι επισκέπτες μας είχαν την δυνατότητα να επισκεφθούν το διευρυμένο χώρο του Μουσείου που θα ολοκληρωθεί τον επόμενο χρόνο και θα εμπλουτισθεί με έκθεση αντικειμένων.

Από την ομιλία του προέδρου του Κ.Ι.Σ.