

*Όπως γράφει η κα Ρικέττα Ταρφών-Ζακάρ:*

"Για την επέτειο των 60 χρόνων από την ίδρυση του Κράτους του Ισραήλ, η χορωδία της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης βρέθηκε εκεί από τις 10 έως τις 16 Ιουνίου 2008.

Χαρούμενοι αλλά και συγκινημένοι αρχίσαμε την ξενάγησή μας από την Ιερουσαλήμ. Περπατήσαμε στην ιερή γη με απόλυτη ασφάλεια. Ευχαριστούμε πολύ τον Ραββίνο Μορντεχάι Φριζή, που ήταν μαζί μας και βοήθησε στην ξενάγηση.

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία που επισκεφθήκαμε ήταν το Γιαντ Βασέμ (Μουσείο του Ολοκαυτώματος). Χαρακτηριστική μορφή ο κ. Χανταλί, Θεσσαλονικιός επιζών, ο οποίος με θέρμη ενίσχυσε τη συγκίνηση που δικαιολογημένα μεταδίδει ο χώρος.

Την Πέμπτη 12.6.2008, το απόγευμα δώσαμε την πρώτη μας συναυλία στο Κφαρ Σάμπα. Ήμασταν καλεσμένοι από τη χορωδία Galron, με την οποία είμαστε αδελφοποιημένοι. Ζεστό και αγαπητό κοινό μας άκουσε και μας χειροκρότησε. Συναντηθήκαμε με παλιούς φίλους Έλληνες που ζουν εκεί. Η φιλοξενία και η αγάπη που δεχτήκαμε θα μείνουν αξέχαστες.

Το Σάββατο 14.6.2008 ξεναγηθήκαμε στην Καισάρια και τη Χάιφα. Ο σημαντικός επιστήμονας, κ. Μπένης Νατάν, ο οποίος κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη, μας έκανε ένα εξαιρετικό δώρο: μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιο Technion! Αισθανθήκαμε υπερήφανοι και καταλάβαμε ότι η άρτια παιδεία είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που κάνει το μικρό αυτό κράτος ένα πραγματικό θαύμα!.

Το απόγευμα της Κυριακής 15.6.2008 δώσαμε τη δεύτερη συναυλία μας στο Μπατ Γιαμ. Οι Έλληνες εκεί είχαν οργανώσει μια υπέροχη εκδήλωση. Χαρακτηριστικό είναι ότι στη δεύτερη συναυλία η Χορωδία ερμήνευσε και το τραγούδι "Λα τζοβενίκα", που γράφτηκε από τον κ. Μοσέ Αελιών και αναφέρεται στη ζωή των ελληνοεβραίων κρατουμένων στο Άουσβιτς. Ο κ. Αελιών ήταν παρών στη συναυλία και συνεχάρη τα μέλη της Χορωδίας. Πολλοί επίσημοι μας τίμησαν με την παρουσία τους. Ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος της πόλης, ο εκπρόσωπος του Ιδρύματος Ρεκανάτι, καθώς και ο γραμματέας της Κοινότητάς μας κ. Ισαάκ (Ίνο) Άντζελ. Ήταν για εμάς μια εξαιρετικά συγκινητική εκδήλωση που τελείωσε με χειροκροτήματα, λουλούδια και ανταλλαγές δώρων.

Η διοργάνωση της εκδρομής από τα μέλη της Επιτροπής Χορωδίας που απαρτίζεται από τους Αλμπέρτο Σεβή, Αννίτα Πίντο, Ινές Πέσσαχ και Ρίκα Δάσσα ήταν άψογη".

Στιγμιότυπο από τη συναυλία