

Ο εορτασμός των Μεγάλων Εορτών στη Χαλκίδα ξεκίνησε με τα Σελιχότ της παραμονής του Ρος Ασανά. Το Σάββατο, στις 19.9.09, έγινε η πρωινή προσευχή με ανάγνωση της Τορά και το απόγευμα έγινε το Τασλίχ στον κήπο της Συναγωγής, με το οποίο παρακαλέσαμε το Θεό να συγχωρήσει τα λάθη μας και να μας απαλλάξει από τις αμαρτίες μας. Την επόμενη μέρα πραγματοποιήθηκε η πρωινή προσευχή και λόγω της μεσολάβησης του Σαμπάτ, το Σοφάρ ήχησε στην πρωινή προσευχή της Κυριακής. Τις ημέρες αυτές η Συναγωγή λειτούργησε με τον κ. Χαΐμ Ισχακή και το χαζάν της Κοινότητας κ. Ισαχάρ Κοέν. Τη λειτουργία παρακολούθησαν τα μέλη της Κοινότητας.

Για τον εορτασμό του Κιπούρ μετέβη στη Χαλκίδα ο Ραββίνος κ. Μέντελ Χέντελ. Το πρωί της παραμονής, στις 27.9.09, ξεκινήσαμε με τα Σελιχότ με το χαζάν κ. Κοέν. Το βράδυ της ίδιας μέρας, η γεμάτη από κόσμο Συναγωγή λειτούργησε με τον Ραββίνο Μέντελ και τον κ. Κοέν. Η σύζυγος του Ραββίνου, κα Νεχαμά, μίλησε για την ημέρα αυτή, εξηγώντας κυρίως τη σημασία της λέξης Τσεντακά. Ανήμερα του Κιπούρ η λειτουργία έγινε από τους κ. Μέντελ, Κοέν, και Άριελ, γιο του Ραββίνου Μέντελ, που ήταν μία ευχάριστη έκπληξη για όλους τους παρευρισκόμενους. Μετά τις ξεχωριστές για την ημέρα αυτή προσευχές, η λειτουργία και η νηστεία τελείωσαν με το σάλπισμα του Σοφάρ, που ηχεί για να μας δώσει την ελπίδα ότι κριθήκαμε ευνοϊκά και εγγραφήκαμε στο Βιβλίο της Καλής Ζωής. Με τη λήξη της γιορτής, οι παρευρισκόμενοι «έκοψαν τανίθ», στη αυλή της Συναγωγής, με εδέσματα και ποτά προσφορά της οικογένειας Μέντελ και της Κοινότητας.

Για τη χαρούμενη γιορτή του Σουκότ, οι άντρες της Κοινότητας ετοίμασαν τη Σουκά, στη μικρή πίσω αυλή της Συναγωγής. Ντυμένη με καλάμια, μυρτιές και διαφόρων ειδών φρούτα υποδέχτηκε με ένα πλούσιο δείπνο, για δύο βράδια τα μέλη της Κοινότητας, μαζί με φίλους και συγγενείς τους από την Αθήνα. Το δείπνο προσέφερε η Κοινότητα και οι λειτουργίες έγιναν από τους κ. Ισχακή και Κοέν.

Στις 9.10.09, έβδομη ημέρα του Σουκότ, ήταν η γιορτή του Ωσανά Ραμπά - Μεγάλη Ικεσία. Το πρωί συγκεντρωθήκαμε στη Συναγωγή για τα τελευταία Σελιχότ, ολοκληρώνοντας έτσι την περίοδο της Θείας Κρίσης που είχε ξεκινήσει το Ρος Ασανά. Στις 10.10.09, ημέρα της γιορτής του Σεμινί Ατσέρετ, έγινε λειτουργία και οι παρευρισκόμενοι άκουσαν την προσευχή για την πολύτιμη βροχή που ονομάζεται Τικούν Αγκέσεμ.

Η γιορτή Σιμχά Τορά, η Χαρά του Νόμου, ξεκίνησε το βράδυ του Σαββάτου, στις 10.10.09, με την προσευχή Αρβίτ. Μετά το άναμμα των κεριών, ακολούθησε η χαρμόσυνη και εντυπωσιακή τελετή των επτά περιφορών γύρω από την Τεβά, με υπόκρουση από τους καθιερωμένους ύμνους της ημέρας αυτής, αγκαλιά με τα Σεφαρίμ. Με το τέλος των περιφορών ανέβηκαν όλοι με τα Σεφαρίμ στην Τεβά και ο κ. Ισχακής, εκτός των άλλων προσευχών, ευλόγησε τους δύο Χατανίμ -τους γαμπρούς του Νόμου. Φέτος Χατανίμ έγιναν τα δύο νεαρά μέλη της Κοινότητας που τέλεσαν τους γάμους τους το καλοκαίρι στη Συναγωγή. Ο Μπένης Κοέν έγινε Χατάν Τορά και ο Ζακ Μάϊσης Χατάν Μπερεσίτ.

Την επόμενη μέρα έγινε η λειτουργία με την οποία ολοκληρώθηκε η ανάγνωση της τελευταίας περικοπής της Τορά από τον Χατάν Τορά και αμέσως ξεκίνησε η

ανάγνωση της πρώτης περικοπής της Τορά από τον Χατάν Μπερεσίτ, γεγονός που μας διδάσκει ότι ο Νόμος είναι συνεχής και αέναος.

Στη μικρή ιστορική Κοινότητα της Χαλκίδας καταφέραμε, για άλλη μια φορά, να τηρήσουμε στο ακέραιο τις θρησκευτικές μας παραδόσεις και η Συναγωγή να γεμίσει προσευχές, ύμνους και χαρούμενες παιδικές φωνές. Ελπίζουμε ότι και του χρόνου θα αξιωθούμε να γιορτάσουμε ακόμη καλύτερα.