

Το 2010 οι μεγάλες γιορτές Γιαμίμ Νοραίμ, ξεκίνησαν στην Ι.Κ. Χαλκίδας με τα σελιχώτ της παραμονής του Ρος Ασανά στις 8.9.2010. Την πρώτη ημέρα της γιορτής έγινε η πρωινή προσευχή, με ανάγνωση της Τορά και το σάλπισμα του σοφάρ. Τη λειτουργία παρακολούθησαν τα μέλη μας, κυρίως μέλη της νεολαίας μας.

Παρ' όλο που πριν λίγες μέρες, η Κοινότητα της Χαλκίδας σηματοδεύτηκε από την απώλεια δύο αγαπητών μελών της, του Εσδρά Κοέν και της Βίκας Φριζή, η παρουσία κυρίως νέων στη Συναγωγή ενσταλάζει στην ψυχή μας ελπίδα και παρηγοριά και μας οπλίζει με κουράγιο για να συνεχίσουμε το έργο μας.

Το απόγευμα έγινε το τασλίχ στον κήπο της Συναγωγής, ένα πατροπαράδοτο εβραϊκό έθιμο, όπου κάθε άνθρωπος αναγνωρίζει τα λάθη του και παρακαλεί για άφεση αμαρτιών. Έτσι προετοιμάζεται, καθαρός πλέον, χωρίς ίχνη φθόνου, μίσους και αντιζηλίας, για τη μεγάλη ημέρα της συγνώμης και του ελέους, το Γιομ Κιπούρ. Τις ημέρες αυτές η Συναγωγή λειτουργήσε με τον κ. Χαΐμ Ισακί και τον χαζάν της Κοινότητας κ. Ισαχάρ Κοέν.

Το πρωί της παραμονής του Κιπούρ, στις 17.9.2010, έγιναν τα σελιχότ με τον χαζάν της Κοινότητας. Το βράδυ καθώς και ανήμερα του Κιπούρ, η γεμάτη από κόσμο Συναγωγή λειτούργησε με τον Ραββίνο Μέντελ Χέντελ και τον κ. Κοέν. Ιδιαίτερα ευχάριστη για τους παρευρισκόμενους ήταν η απόδοση ορισμένων προσευχών από τον μικρό γιο του Ραββίνου Μέντελ, Αριελ. Πριν την Νεϊλά, την προσευχή που εδώ και αιώνες σηματοδοτεί το σφράγισμα των πενήντα πυλών, οι οποίες ανοίχτηκαν για έλεος, συγχώρεση και εξιλέωση εξ ουρανών, η αγαπητή σε όλους Νεχαμά Χέντελ μας μίλησε τονίζοντας πόσο σημαντική είναι για τη ζωής μας η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων μας. Η λειτουργία και η νηστεία τελείωσαν με το σάλπισμα του σοφάρ. Με τη λήξη της γιορτής, όπως κάθε χρόνο, οι παρευρισκόμενοι «έκοψαν τανίθ» στην αυλή της Συναγωγής με γλυκά που προσέφερε η οικογένεια Μέντελ και αναψυκτικά που προσέφερε η Κοινότητα.

Έχοντας διαβεί το μονοπάτι της μετάνοιας υποδεχτήκαμε με χαρά τη γιορτή του Σουκώτ. Μετά τη βραδινή λειτουργία Αρβίτ συγκεντρωθήκαμε στη στολισμένη με διάφορα είδη φρούτων, καλάμια και μυρτιές Σουκά, που ετοίμασαν οι άντρες της Κοινότητας και βρίσκεται στην πίσω αυλή της Συναγωγής. Κατά τις δύο ημέρες του εορτασμού απολάυσουμε στη Σουκά ένα πλούσιο δείπνο, προσφορά της Κοινότητας, το οποίο περιελάμβανε και εδέσματα που ετοίμασαν οι κυρίες Σάρα Φριζή, Ρίτα Μάιση και Άννα Κοέν. Επίσης, τα γλυκά προσέφεραν η κα Στέλλα Κωστή και ο κ. Ιάκωβος Φριζής, στη μνήμη της συζύγου του Βίκας. Μετά τη λειτουργία ο κ. Ισακί μας είπε λίγα λόγια για τους Ushpizin, (λέξη στα Αραμαϊκά) που αναφέρεται στους επτά πνευματικούς «επισκέπτες» του Σουκώτ, δηλαδή στους επτά ποιμένες του Ισραήλ: Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, Ιωσήφ, Μωυσή, Ααρών, και Δαβίδ, που μας επισκέπτονται ο καθένας ξεχωριστά στη Σουκά, τις επτά μέρες και νύχτες του Σουκώτ.

Στις 30.9.10 εορτάστηκε το Σιμχά Τορά, (Χαρά του Νόμου) ξεκινώντας με την προσευχή Αρβίτ. Κρατώντας τα αναμμένα κεράκια, τραγουδώντας τους καθιερωμένους ύμνους της ημέρας αυτής και αγκαλιά με τα Σεφαρείμ έγιναν οι επτά περιφορές (ακαφόθ) γύρω από το Τεβά. Μετά το πέρας των περιφορών, ο κ. Ισακί ευλόγησε του δύο Χατανείμ - τους γαμπρούς του Νόμου. Φέτος Χατανείμ έγιναν δύο νεαρά μέλη της Κοινότητας, ο Ιωσάς Καταλάν Χατάν Τορά και ο Ζακ Μάισης Χατάν Μπερεσίτ.

Οι γιορτές πέρασαν αφήνοντας στην καρδιά μας μια γλυκιά ικανοποίηση γιατί καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, τις κυριότερες από τις λειτουργίες της Ιεράς Συναγωγής, αντλώντας δύναμη ως την επόμενη χρονιά.