

Η Ι.Κ. Χαλκίδας γιόρτασε τις εορτές Γιαμίμ Νοραϊμ με τη συμμετοχή όλων των μελών της, αλλά και επισκεπτών όπου έδωσαν ζωή στην μικρή μας Κοινότητα.

Το **Ρος Ασανά** άρχισε με τα σελιχότ της παραμονής και ολοκληρώθηκε την επόμενη με την ανάκρουση του σοφάρ από τον ιερούργό κ. Χαΐμ Ισχακή. Το απόγευμα κάναμε το Τασλίχ στον κήπο της Συναγωγής.

Κατά την ομιλία του ο πρόεδρος κ. Σόλων Μάισης, εκτός από τις ευχές, ευχαρίστησε θερμά τους κ. Χ. Ισχακή και Μ. Λεβή για την πολυετή προσφορά τους στην Κοινότητα.

Το **Γιομ Κιπούρ** ξεκίνησε κατανυκτικά με τη λειτουργία του Καλ Νιδρέ, από τον Ραββίνο κ. Χέντελ καλώντας τους παρισταμένους για προσευχή με ευλάβεια. Την επόμενη ημέρα μετά τον ήχο του Σοφάρ, κόψαμε Τανίθ, στην αυλή της Συναγωγής, με χυμούς και γλυκίσματα, προσφορά της οικογένειας Χέντελ. Ακολούθησε δείπνο, προσφορά της Κοινότητας, για τους φιλοξενούμενούς μας, που μας τίμησαν και γιόρτασαν μαζί μας την Ιερή αυτή ημέρα.

Λίγες μέρες μετά γιορτάσαμε το **Σουκώτ** στη Σουκά, στην αυλή της Συναγωγής, που για άλλη μια φορά στολίστηκε με μυρτιές, καλάμια και φρούτα κι ήταν έτοιμη να υποδεχτεί τα μέλη για το πατροπαράδοτο δείπνο.

Την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου τελέστηκε μνημόσυνο για τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 με ευχή όλων την απελευθέρωση και επιστροφή των ομήρων.

Η αυλαία των εορτών του φθινοπώρου έπεσε με το Σιμχά Τορά (Χαρά του Νόμου). Έγινε η προσευχή Αρβίτ από τον κ. Ισχακή και ακολούθησαν οι καθιερωμένες περιφορές των Σεφαρείμ με τα κεράκια αναμμένα, τραγουδώντας τους ύμνους της γιορτής. Είχαμε τη χαρά να γιορτάσουμε με την συμμετοχή Ισραηλινών που ζουν στην Ελλάδα και που έδωσαν άλλο τόνο στη γιορτή.

Με την ευχή για υγεία και ειρήνη

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ