



ΒΕΡΟΛΙΝΟ: Πέθανε χθες σε ηλικία 98 ετών ο τελευταίος στρατιώτης του Κόκκινου Στρατού που συμμετείχε στην απελευθέρωση του στρατοπέδου εξόντωσης του Αουσβιτς. Τον θάνατο του Νταβίντ Ντούσμαν ανακοίνωσε χθες η εβραϊκή κοινότητα του Μονάχου. «Ο θάνατος κάθε αυτόπτη μάρτυρα της Ιστορίας είναι οδυνηρός, αλλά ο αποχαιρετισμός στον Ντούσμαν είναι ιδιαίτερα επώδυνος, καθώς βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της καταστροφής του φονικού εθνικοσοσιαλιστικού συστήματος», ανέφερε η κοινότητα τιμώντας τον εκλιπόντα, που άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο του Μονάχου.

Ο χειριστής άρματος μάχης T-34 Ντούσμαν ήταν εκείνος που πέρασε πάνω από το ηλεκτροφόρο συρματοπλέγμα του Αουσβιτς με το άρμα του, μέρος του 1ου Ουκρανικού Μετώπου, στις 27 Ιανουαρίου 1945. Μιλώντας χρόνια αργότερα, ο Ντούσμαν παραδέχθηκε ότι ούτε αυτός ούτε οι σύντροφοί του συνειδητοποίησαν το εύρος και την πραγματική φύση του ναζιστικού Ολοκαυτώματος στο Αουσβιτς. «Εβλεπα παντού όρθιους σκελετούς. Ήταν, όμως, ζωντανοί άνθρωποι. Εβγαίναν από τα κτίσματα και σωριάζονταν στο έδαφος δίπλα στα πτώματα. Τους δώσαμε τα τρόφιμα που είχαμε μαζί μας και συνεχίσαμε αμέσως για να κυνηγήσουμε τους φασίστες», είχε πει ο Ντούσμαν σε συνέντευξή του το 2015 στην εφημερίδα *Suddeutsche Zeitung* του Μονάχου.

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι από όλη την Ευρώπη, στην πλειονότητά τους Εβραίοι, μεταφέρθηκαν και δολοφονήθηκαν στο στρατόπεδο μεταξύ 1940 και 1945. Ο Ντούσμαν, προτού φθάσει στο Αουσβιτς, πολέμησε σε ορισμένες από τις πιο αιματηρές μάχες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, όπως εκείνες του Στάλινγκραντ και του Κουρσκ. Τραυματίστηκε σοβαρά τρεις φορές, αλλά επέζησε. Από τους 12.000 άνδρες της 322ης μεραρχίας τυφεκιοφόρων του Κόκκινου Στρατού, μόλις 70 (ανάμεσά τους και ο Ντούσμαν) επέζησαν του πολέμου.

Ο πατέρας του Ντούσμαν, συνταξιούχος στρατιωτικός γιατρός, φυλακίστηκε τον πρώτο χρόνο του πολέμου και πέθανε ως πολιτικός κρατούμενος σε στρατόπεδο του σταλινικού καθεστώτος. Μετά τον πόλεμο, ο Ντούσμαν υπήρξε για 40 χρόνια βοηθός προπονητή της εθνικής ομάδας ξιφασκίας γυναικών της ΕΣΣΔ, ενώ ήταν αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης Παλαιστίνιων τρομοκρατών εναντίον της ισραηλινής ολυμπιακής αποστολής στο Μόναχο, το 1972, που κατέληξε στον θάνατο 11 Ισραηλινών, πέντε Παλαιστίνιων και ενός Γερμανού αστυνομικού. Ο

Ντούσμαν επισκεπτόταν σχολεία στη Γερμανία, όπου ζούσε από τη δεκαετία του 1990, μιλώντας σε μαθητές για τη φρίκη του πολέμου.

ΠΗΓΗ: [ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 8.6.2021](#)