



??? ??????? ??????

Μήνυμα επαγρύπνησης στους λαούς ώστε να μην ξαναζήσει η ανθρωπότητα τη ναζιστική φρίκη ανέπεμψε χθες από το στρατόπεδο συγκέντρωσης του Νταχάου, το οποίο επισκέφθηκε, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος.

Ορθόδοξοι μητροπολίτες και κληρικοί, καθολικοί και ευαγγελιστές επίσκοποι, Εβραίοι και μουσουλμάνοι ιερωμένοι, με κορυφαίο όλων τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, ανέπεμψαν χθες στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Νταχάου δέηση «υπέρ αναπαύσεως των ψυχών» των χιλιάδων κρατουμένων που πέθαναν εκεί υπό φρικτές συνθήκες κατά τη ναζιστική περίοδο στη Γερμανία.

Εξέπεμψαν, ταυτόχρονα, μήνυμα επαγρύπνησης στους λαούς ώστε να μην ξαναζήσει «ποτέ πια» η ανθρωπότητα τη ναζιστική φρίκη.

Ήταν μια επίσκεψη «μνήμης και προσευχής», με ιδιαίτερους συμβολισμούς, συμπίπτουσα με τις παραμονές των ευρωεκλογών, στις οποίες αναμένεται να αποτυπωθούν με μελανά χρώματα ιδέες και θεωρίες που δημιούργησαν το Νταχάου, το Άουσβιτς, το Μαουτχάουζεν και τα εκατοντάδες άλλα στρατόπεδα συγκέντρωσης στην κατεχόμενη Ευρώπη και βύθισαν τον πλανήτη στο μίσος και το αίμα.

Η ΞΕΝΑΓΗΣΗ

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, κ.κ. Βαρθολομαίος, διάβηκε τη δίχως επιστροφή για δεκάδες χιλιάδες κρατούμενους, σιδερόφραχτη πύλη με την ανατριχιαστική επιγραφή «arbeit macht frei» -«η δουλειά σε απελευθερώνει»- και διέσχισε το στρατόπεδο ακολουθώντας τα «βήματα» των μελλοθανάτων, με ξεναγό τη διευθύντρια του μουσείου κ. Χάμερμαν. Μπήκε στον προθάλαμο όπου οι κρατούμενοι παραλάμβαναν τις ριγέ στολές με τον αριθμό -αργότερα το φοβερό νούμερο χαρασσόταν ανεξίτηλα στο μπράτσο- και άκουσε την κ. Χάμερμαν να του εξηγεί ότι από εκείνη τη στιγμή και ύστερα έπαυαν ακόμα και να προφέρουν το όνομά τους.

Πέρασε από τον θάλαμο των βασανιστηρίων, όπου ήρθε «πρόσωπο με πρόσωπο» με τον ηγέτη του ΚΚΕ... Νίκο Ζαχαριάδη, πορτρέτο του οποίου είναι αναρτημένο μαζί με άλλα πολιτικών ηγετών που φυλακίστηκαν στο Νταχάου και έκανε στάση στην «παράγκα 26», ή αλλιώς «μπλοκ των ιερέων», όπου οι ναζί κρατούσαν ορθόδοξους και καθολικούς ιερείς. Άναψε εκεί ένα κερί, που είχαν φτιάξει ειδικά για τον κ.κ. Βαρθολομαίο μοναχές καθολικού μοναστηριού, το οποίο ανεγέρθη μετά τον πόλεμο κοντά στο στρατόπεδο, για να αναπέμονται καθημερινά προσευχές υπέρ των ψυχών των νεκρών κρατουμένων. Άφησε ένα λουλούδι στον χώρο και τέλεσε μικρό τρισάγιο «in memoriam» των ιερωμένων που υπέκυψαν στα βασανιστήρια και τις κακουχίες, ενώ στάθηκε σιωπηλός μπροστά στους θαλάμους των αερίων και τους φούρνους του κρεματορίου, τους οποίους οι ναζί δεν πρόλαβαν να χρησιμοποιήσουν και έστελναν όσους ήθελαν να εξοντώσουν στο Μπιρκενάου, την Τρεμπλίνκα και άλλα στρατόπεδα.

Στο μνημείο που έχει ανεγερθεί στον χώρο όπου οι κρατούμενοι ήταν αναγκασμένοι να προσέρχονται τρεις φορές την ημέρα για προσκλητήριο, έγινε επίσημη υποδοχή του, από τον γενικό διευθυντή των στρατοπέδων συγκέντρωσης της Βαυαρίας, κ. Φρέλερ, παρουσία εκπροσώπων των άλλων δογμάτων, και εκεί ο κ. Βαρθολομαίος εκφώνησε έναν σύντομο λόγο εκφράζοντας τον αποτροπιασμό του για τα εγκλήματα του ναζισμού και τονίζοντας την ανάγκη συσπείρωσης λαών και πολιτισμών ώστε να μην επαναληφθούν φαινόμενα όπως αυτά που προκάλεσαν ωκεανούς μίσους και ποτάμια αίματος στο παρελθόν.

ΑΕΚΤΟΣ ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, που επισκέφθηκε τη Γερμανία στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση πενήντα χρόνων λειτουργίας της Ορθόδοξης Μητρόπολης, έγινε δεκτός με υψηλές τιμές τόσο στο Μόναχο από την κυβέρνηση όσο και νωρίτερα στο Βερολίνο από την καγκελάρια κ. Μέρκελ και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Γκάουκ.

Είναι ο πρώτος προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας που επισκέπτεται ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης στη Γερμανία και από τους καθολικούς είχε πραγματοποιήσει συμβολική επίσκεψη στο Άουσβιτς ο Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ΄, πριν από τέσσερα χρόνια.

Ο κ.κ. Βαρθολομαίος, τέλος, θα συναντηθεί την ερχόμενη Κυριακή στα Ιεροσόλυμα με τον Πάπα Φραγκίσκο.

Πηγή: [ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 20 Μαΐου 2014](#)

*[Σχετικά άρθρα:](#)

-**ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 20 Μαΐου 2014**, [Φωτογραφίες - ντοκουμέντο από την επίσκεψη Βαρθολομαίου στο Νταχάου, του Σταύρου Τζίμα](#)

-**ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ NEWSBEAST.GR, 20 Μαΐου 2014**, [Στο Νταχάου προσευχήθηκε ο Βαρθολομαίος](#)