



Η ιστορία των «Stolpersteine» (στολπερστάινη), ή «στολπερστάινη», είναι η ιστορία των θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Είναι μικρά πλακάκια που τοποθετούνται στο πεζοδρόμιο μπροστά στα σπίτια των θυμάτων. Κάθε πλακάκι φέρει το όνομα του θύματος και το έτος που πέθανε. Η ιδέα αυτή προτάθηκε από τον Γερμανό καλλιτέχνη Gunter Rambow το 1996.

Ο «στολπερστάινη» είναι ένα είδος μνημείου που τοποθετείται στο πεζοδρόμιο μπροστά στα σπίτια των θυμάτων. Κάθε πλακάκι φέρει το όνομα του θύματος και το έτος που πέθανε. Η ιδέα αυτή προτάθηκε από τον Γερμανό καλλιτέχνη Gunter Rambow το 1996. Το πρώτο πλακάκι τοποθετήθηκε στο Βερολίνο το 1996. Σήμερα υπάρχουν περισσότερα από 1.200 πλακάκια σε όλη την Ευρώπη. Το κόστος για την τοποθέτηση ενός πλακάκι είναι 500 ευρώ. Ο αριθμός των θυμάτων που έχουν τοποθετηθεί πλακάκια είναι 54.000.

Ο «στολπερστάινη» είναι ένα είδος μνημείου που τοποθετείται στο πεζοδρόμιο μπροστά στα σπίτια των θυμάτων. Κάθε πλακάκι φέρει το όνομα του θύματος και το έτος που πέθανε. Η ιδέα αυτή προτάθηκε από τον Γερμανό καλλιτέχνη Gunter Rambow το 1996. Το πρώτο πλακάκι τοποθετήθηκε στο Βερολίνο το 1996. Σήμερα υπάρχουν περισσότερα από 4.000 πλακάκια σε όλη την Ευρώπη. Το κόστος για την τοποθέτηση ενός πλακάκι είναι 500 ευρώ. Ο αριθμός των θυμάτων που έχουν τοποθετηθεί πλακάκια είναι 54.000. Το «στολπερστάινη» είναι ένα είδος μνημείου που τοποθετείται στο πεζοδρόμιο μπροστά στα σπίτια των θυμάτων. Κάθε πλακάκι φέρει το όνομα του θύματος και το έτος που πέθανε. Η ιδέα αυτή προτάθηκε από τον Γερμανό καλλιτέχνη Gunter Rambow το 1996. Το πρώτο πλακάκι τοποθετήθηκε στο Βερολίνο το 1996. Σήμερα υπάρχουν περισσότερα από 83.000 πλακάκια σε όλη την Ευρώπη. Το κόστος για την τοποθέτηση ενός πλακάκι είναι 500 ευρώ. Ο αριθμός των θυμάτων που έχουν τοποθετηθεί πλακάκια είναι 10.000.

Πηγή: [www.stolpersteine.de](#), 31.7.2015