

Οι Εβραίοι θα φύγουν από την Ευρώπη λόγω του φόβου του αντισημιτισμού;

Αποσπάσματα από άρθρο του προέδρου του Ευρωπαϊκού Εβραϊκού Συνεδρίου (EJC) Δρα Μοσέ Κάντορ, στο [CNN](#), 17.2.2015:

Κάθε πρωί τα παιδιά μου πρέπει να περάσουν από μια πολύ βαριά πόρτα για να μπουν στο σχολείο τους στο Λονδίνο. Τα παιδιά μου και δεκάδες χιλιάδες άλλα εβραϊόπαιδα στην Ευρώπη περνάνε από ένοπλους αστυνομικούς και ψηλούς προστατευτικούς τοίχους, «στολισμένους» με συρματοπλεγμα στην κορυφή.

Ακόμη και με την υποψία επικείμενης επίθεσης τα μαθήματα στα σχολεία ακυρώνονται και οι άνθρωποι ενημερώνονται ότι πρέπει να αποφεύγουν να προσέρχονται σε εμφανώς εβραϊκά ιδρύματα. Μετά τις πρόσφατες επιθέσεις στο Παρίσι, η Μεγάλη Συναγωγή έκλεισε -για πρώτη φορά μετά το Ολοκαύτωμα- για τις λειτουργίες του Σαμπάτ. Πράγματι, η κατάσταση έγινε τόσο δύσκολη ώστε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου έκανε έκκληση στους Εβραίους της Ευρώπης να μεταναστεύσουν στο Ισραήλ.

Παρότι αντιλαμβάνομαι ότι η δήλωση αυτή προέρχεται από ανησυχία, οι Εβραίοι της Ευρώπης δεν θα έπρεπε να φύγουν εξαιτίας του φόβου, ενώ θα έπρεπε να επιμείνουν προς τις ηγεσίες των χωρών τους να νικήσουν τον αντισημιτισμό και την φονταμενταλιστική ισλαμική τρομοκρατία. Κατόπιν όλων αυτών, τίποτα δεν προκαλεί έκπληξη. Πρόσφατα όλοι μας γίναμε μάρτυρες δολοφονικών τρομοκρατικών επιθέσεων στις εβραϊκές κοινότητες της Κοπεγχάγης, στη Δανία, και στο Παρίσι, επιθέσεις που ταρακούνησαν συθέμελα τις ήδη φοβισμένες κοινότητες. Με κάθε επίθεση μεγαλώνει το αίσθημα ανασφάλειας των Ευρωπαίων Εβραίων ενώ παράλληλα αυξάνονται τα μέτρα της αναγκαίας ασφάλειας.

Ως αποτέλεσμα του εντεινόμενου κύματος αντισημιτισμού και της ισλαμικής τρομοκρατίας, οι Εβραίοι της Ευρώπης αποφεύγουν τα εμφανή σύμβολα της εβραϊκής ταυτότητας, φοβούνται να προσέρχονται στις θρησκευτικές λειτουργίες και να στέλνουν τα παιδιά τους στα εβραϊκά σχολεία. Αυτό έχει δημιουργήσει μία άνευ προηγουμένου επιθυμία να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους και να αναζητήσουν αλλού μεγαλύτερη ελευθερία και ασφάλεια.

Το να βλέπει κανείς τα σχολεία να μετατρέπονται σε ιδρύματα υψίστης ασφάλειας, στέλνει στα παιδιά μας –τα οποία θα αποτελέσουν την επόμενη γενιά του ευρωπαϊκού εβραϊσμού- το μήνυμα ότι οι ζωές τους βρίσκονται σε συνεχή κίνδυνο.

Βέβαια είναι κατανοητό και φυσικό οι Αρχές να επιλέγουν τη λήψη αυξημένων μέτρων ασφάλειας για να αποτρέψουν να χαθούν άλλες ζωές. **Ωστόσο, η μάχη κατά των τρομοκρατών πρέπει να στοχεύει στους δράστες και όχι να επιτρέπει να παραβιάζεται ακόμη περισσότερο η καθημερινή ζωή των θυμάτων.**□

Αν οι Ευρωπαίοι ηγέτες –όπως έχουν δηλώσει- θέλουν οι Εβραίοι της Ευρώπης να παραμείνουν στις χώρες τους και να μην μεταναστεύσουν, τότε πρέπει να βρουν τον τρόπο να επαναφέρουν την φαινομενικότητα της ομαλότητας στην καθημερινή ζωή των Εβραίων σε όλη την Ευρώπη.

Πως ;

Για να ηττηθεί η αιματηρή και ένοπλη αιχμή της τρομοκρατίας και το φάντασμα του ριζοσπαστικού ισλαμισμού και του μίσους κατά των Εβραίων, **οι ευρωπαϊκές αρχές πρέπει να έχουν ενεργητικό ρόλο στον εντοπισμό των τρομοκρατών πριν αυτοί δράσουν,** αντί να τους ‘παραχωρούν τη νίκη’ με την επιβολή περαιτέρω περιοριστικών μέτρων στους Εβραίους της Ευρώπης.

Η απειλή δεν αφορά μόνον κάποια συγκεκριμένη χώρα, και κατά τούτο η απάντηση πρέπει να αναζητηθεί στην Ευρώπη ως Ένωση. **Οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει αμέσως και επειγόντως να ενωθούν στο σχηματισμό μιας πανευρωπαϊκής αρχής, με αξιοσημάντες πηγές και στόχο την ανεύρεση συγκεκριμένων λειτουργικών λύσεων ώστε να αντιμετωπίσουν τον αντισημιτισμό και αυτή τη νέα μορφή της εγχώριας ριζοσπαστικής ισλαμικής τρομοκρατίας.**

Το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει είναι να εντατικοποιηθεί και να βελτιωθεί η συλλογή και η ανταλλαγή πληροφοριών. Το υπάρχον σύστημα δεν είναι ούτε αποτελεσματικό, ούτε

αρκετά ικανοποιητικό. Πολλοί από τους δράστες των πρόσφατων επιθέσεων κατά εβραϊκών στόχων ήταν γνωστοί στην Αστυνομία. Πολλοί πέρασαν τα σύνορα της κάθε χώρας –φαινομενικά χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία- πριν αλλά και μετά τις δολοφονικές επιθέσεις τους.

Η Αστυνομία και οι μηχανισμοί επιβολής του νόμου πρέπει επίσης να ισχυροποιηθούν. Σ' αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνεται η ενεργοποίηση των νόμων κατά της υποκίνησης του μίσους και του αντισημιτικού λόγου, καθώς και η λήψη δραστικότερων μέτρων εναντίον όσων υποστηρίζουν το μίσος και τη βία. [...]

Επιπροσθέτως, πρέπει να ψηφιστεί νέα νομοθεσία για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικής ισλαμικής τρομοκρατίας και του αντισημιτισμού. Η πραγματικότητα είναι πως η Ευρώπη έχει να κάνει με μία νέα απειλή για την αντιμετώπιση της οποίας χρησιμοποιεί μηχανισμούς που δεν δημιουργήθηκαν για να αντιμετωπίσουν τους εγχώριους τρομοκράτες που δρουν ελεύθεροι στην Ευρώπη και σκοτώνουν ανθρώπους φαινομενικά κατά βούληση.

Συμπερασματικά, οι ευρωπαϊκές Αρχές οφείλουν να αλλάξουν τον σημερινό τρόπο δράσης και να περάσουν από την παραδειγματική άμυνα στην επίθεση.

[...] Οποιαδήποτε αδυναμία ενοποιημένης ευρωπαϊκής αντίδρασης σ' αυτή τη νέα απειλή, -που στρέφεται όχι μόνον εναντίον των Εβραίων, αλλά και ενάντια στις αξίες πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε η Ευρώπη, όπως είναι η ελευθερία της σκέψης και του λόγου- θα αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης από τους τρομοκράτες και τους υποστηρικτές τους.

Αυτή τη στιγμή πιθανώς βρίσκονται υπό διαμόρφωση δεκάδες σχέδια τρομοκρατικών επιθέσεων, σε διαφορετικά στάδια προγραμματισμού, σε πόλεις σ' ολόκληρη την Ευρώπη. Δεν αρκεί να αυξηθεί η ασφάλεια σε κάθε πιθανό στόχο διότι η πολιτική αυτή από μόνη της δεν είναι λειτουργική και δεν μπορεί να αποτελέσει μία μακροχρόνια λύση.

Έρθε η ώρα η Ευρώπη να περάσει στην επίθεση.

Σχετικά:

* [ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ](#) : Συνέντευξη του προέδρου του ΚΙΣ Γαλλίας κ. Ροζέ Κουκιερμάν στη γαλλική τηλεόραση France 5 (16.2.2015).