

Του Παντελή Μπουκάλα

«Παγκόσμια διακυβέρνηση»; Μην πάει ο νους σας στο καλό. Δεν μιλάμε για μια ουτοπία όπου τα νοήμονα δίποδα συμμαχούν για να καλλιεργήσουν ισότιμα και δημοκρατικά τις ελπίδες τους για ένα ανθρωπινότερο μέλλον. Δεν μιλάμε για «το όραμα της οργανωμένης συνεργασίας μεταξύ των εθνών, που ίσως βρίσκεται κάπου στο μέσο των διεθνών τελετουργιών, ανάμεσα στην παγκόσμια κυβέρνηση και την κατάργηση της κυβέρνησης», όπως το περιέγραφε περίπου μια δεκαετία πριν ο Μαρκ Μαζάουερ στο βιβλίο «Κυβερνώντας τον κόσμο: Η ιστορία μιας ιδέας» (μτφρ. Ελένη Αστερίου, «Αλεξάνδρεια»). Αλλά ούτε για την έκτακτη συνθήκη που αναγκάζει τα έθνη να συσπειρωθούν για να αντιμετωπίσουν από κοινού μια μείζονα απειλή: την κλιματική κρίση, μια πανδημία χειρότερη της τωρινής, τη λιμοκτονία ολόκληρων λαών. Ας αφήσουμε τους εξωγήινους στο Χόλυγουντ.

Στην παθιασμένη ρητορική των εθνικιστών-απομονωτιστών, η Παγκόσμια Διακυβέρνηση είναι το Απόλυτο Κακό. Αυτή φταίει για τα βάσανα της ανθρωπότητας, αλλά και τα εκμεταλλεύεται στυγνά, για να προωθήσει την «ιδεολογία» της. Αφού μιλάμε για το Απόλυτο Κακό, δεν μπορεί παρά να το αποκαλέσουμε και με το αληθινό του όνομα, που το συλλάβιζαν έντρομες γενιές και γενιές Ευρωπαίων, πολύ πριν από τον Χίτλερ: Εβραίοι. Ναι, και για την πανδημία του κορωνοϊού οι Εβραίοι φταίνε. Όπως έφταιγαν για όλες τις πανδημίες που σάρωσαν την Ευρώπη σε αιώνες πιο σκοτεινούς υποτίθεται από τους δικούς μας. Εξού και οι φοβερές διώξεις εναντίον τους.

Σύμφωνα λοιπόν μ' ένα σενάριο που θα το θεωρούσαν ταυτόσημο της αλήθειας αναρίθμητοι χριστιανοί και μουσουλμάνοι (όσοι πάσχουν από κληρονομημένο αντιεβραϊσμό, τυπωμένο πια στα γονιδιά τους), οι Εβραίοι είναι οι κύριοι προαγωγοί της ιδέας περί Παγκόσμιας Διακυβέρνησης. Υπό τα ηνία τους εννοείται, δηλαδή υπό τα ηνία του βδελυρού 666, απλά ενεργούμενα του οποίου είναι ο Σόρος, ο Γκέιτς και οι λοιποί. Μέγας αντίπαλός του; Μα ο Τραμπ.

Και μη φανταστεί κανείς πως ο τρόμος για την Παγκόσμια Διακυβέρνηση, που συμβαδίζει με την άρνηση της πανδημίας, είναι «προνόμιο» των ορθοδόξων. Στην ίδια ρότα είναι και οι καθολικοί. Στη Γερμανία η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία περνάει κρίση μετά τη δημοσίευση κοινής επιστολής επισκόπων, που αμφισβητούν τη σοβαρότητα της πανδημίας και χαρακτηρίζουν τα μέτρα της κυβέρνησης Μέρκελ «πρελούδιο στην εγκαθίδρυση παγκόσμιας διακυβέρνησης». Εδώ δεν αναφέρονται οι Εβραίοι. Τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται.

ΠΗΓΗ: [ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 15.5.2020](#)