

ΝΕΑΡΑ άτομα που τώρα μπαίνουν στη ζωή και εκδηλώνονται ως αντισημίτες, αν δεν είναι ετεροκινούμενοι, είναι εκτός των άλλων δυστυχισμένοι άνθρωποι. Είναι δυστυχισμένοι γιατί έχουν γεμίσει τη ψυχή τους με αλόγιστο μίσος εναντίον συνανθρώπων τους και κυρίως αλλοθρήσκων. Επειδή δεν διαθέτουν επιχειρήματα καταφεύγουν στην ανεξέλεγκτη βία. Τα νεαρά αυτά άτομα δεν γεννήθηκαν αντισημίτες, δεν ήρθαν στη ζωή με κακούργα ένστικτα. Στις δύο – τρεις μόλις δεκαετίες που έχουν ζήσει στην κοινωνία, μέσα σ' αυτή διδάχτηκαν τη μισαλλοδοξία, τη μισαλληλία. Μέσα στην κοινωνία έμαθαν να βλέπουν τους Εβραίους ως εχθρούς. Ηθικά ένοχοι, αυτουργοί για τα απεχθή αισθήματα των νέων ανθρώπων είναι εκείνοι –οι εμφανείς κι αφανείς – κοινωνικοί παράγοντες (ακόμη –δυστυχώς- και παράγοντες της Ελληνικής Εκκλησίας) που καλλιεργούν τον αντισημιτισμό, που δεν διστάζουν να κατηγορούν ανεξέλεγκτα για τα όσα συμβαίνουν στην ανθρωπότητα τον Σιωνισμό, συνεχίζοντας έτσι την πολύχρονη συκοφαντία.

ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ σαν παράδειγμα της επικίνδυνης αντισημιτικής ψευδολογίας την περιβόητη δήθεν δήλωση Κίσινγκερ σύμφωνα με την οποία πρέπει να πληγούν οι πολιτισμικές ρίζες, η γλώσσα, η θρησκεία, τα πνευματικά και ιστορικά αποθέματα του ελληνικού λαού ώστε να πάψει να είναι απειθάρχητος. Η βουλευτής κα Λιάνα Κανέλη, που πρωτοδημοσίευσε την πληροφορία στο περιοδικό της «Νέμεσις», ύστερα από έρευνα επανόρθωσε το λάθος της γράφοντας ότι δεν βρέθηκε παρόμοια δήλωση στην τουρκική εφημερίδα, “Turkish Daily News”, στην οποία δήθεν δημοσιεύτηκε η δήλωση Κίσινγκερ. Ο διακεκριμένος δημοσιογράφος κ. Γιάννης Μαρίνος, που είχε αναδημοσιεύσει στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» την είδηση, ήρθε σε επαφή με το γραφείο του Κίσινγκερ, έψαξε ο ίδιος και βεβαιώθηκε ότι τέτοια δήλωση δεν έχει γίνει ποτέ! (Σχετικό διαφωτιστικό δημοσίευμα του κ. Μαρίνου επαναλήφθηκε στο

[«Βήμα»](#)

στις 19.12.2010). Κι όμως υπάρχουν πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, τηλεοπτικός χιουμοριστικός παρουσιαστής κι άλλοι παράγοντες που αναμασούν την ανυπόστατη δήλωση παρότι γνωρίζουν ότι επαναλαμβάνουν αναλήθειες. (Πρόσφατα ο οικονομολόγος κ. Γρ. Βαρελάς, πρ. Διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας, δημοσίευσε σύντομο μελέτημά του με τίτλο «Πως γράφεται η ιστορία! Η δήλωση – μύθος Κίσινγκερ» στο οποίο εξιστορεί την όλη συγκεκριμένη πλεκτάνη σε βάρος του Εβραϊσμού). Ο,τι δηλαδή έπραξε η Τσαρική Αστυνομία Οχράνα, στις αρχές του 20

ου

αίωνα, προβάλλοντας τα πλαστά «Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών», επαναλαμβάνεται χωρίς αιδώ στη σύγχρονη δημοκρατική Ελλάδα!

ΑΝΟΗΤΟΙ –και κατ' επάγγελμα κάποιοι αντισημίτες – κοινωνικοί παράγοντες εξακολουθούν να συκοφαντούν, ακόμη και στον 21

ο

αίωνα, οτιδήποτε το εβραϊκό και να σκοτίζουν το πνεύμα αφελών νεαρών ατόμων. Σ' αυτούς πρέπει να προστεθούν όσοι αποφεύγουν να καταδικάσουν ανοιχτά και έντιμα τον αντισημιτισμό ή κάποιοι υπεύθυνοι που κάνουν ότι δεν αντιλαμβάνονται –και γι' αυτό αποφεύγουν να τα καταδικάσουν- τα αποτελέσματα των μύθων και των ύβρεων κατά των Εβραίων που περιέχονται σε αυτοαποκαλούμενα και χαρακτηριζόμενα –δυστυχώς- έτσι από δικαστικές αρχές «επιστημονικά» βιβλία.