

Η Μέση Ανατολή φλέγεται. Πάνω από 1000 ρουκέτες έχουν εκτοξευθεί από τη Λωρίδα της Γάζας με στόχο άμαχους Ισραηλινούς πολίτες στην Ιερουσαλήμ, στο Τελ Αβίβ, από το λιμάνι του Ασντόντ μέχρι τη Χάιφα στο Βόρειο Ισραήλ. Έξι εκατομμύρια Ισραηλινοί ζουν υπό την απειλή των ρουκετών της Χαμάς η οποία έχει διακηρυγμένο στόχο την καταστροφή του Ισραήλ, με μακρά ιστορία τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον αμάχων. Το γεγονός ότι οι Ισραηλινοί δεν θρηνούν χιλιάδες θύματα από αυτή την πρόσφατη ανελέητη επίθεση, οφείλεται στα μέτρα προστασίας που έχει λάβει το Ισραήλ για την ασφάλεια των πολιτών του, με τη χρήση του αντιπυραυλικού συστήματος «Σιδερένιος Θόλος» και την έγκαιρη ειδοποίηση των πολιτών να προσφύγουν στα καταφύγια.

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος, εκπροσωπώντας το σύνολο των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων της χώρας μας, εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τους πολίτες και το Κράτος του Ισραήλ που για ακόμα μια φορά αναγκάζεται να διεκδικήσει το αυτονόητο δικαίωμα του να υπάρχει με ασφάλεια.

Αντίθετα με το Ισραήλ, η Χαμάς, η οποία δεν διστάζει, εδώ και χρόνια, να στέλνει τα ανήλικα παιδιά της Παλαιστίνης σε αποστολές επιθέσεων αυτοκτονίας, να απαγάγει και να δολοφονεί παιδιά Ισραηλινών, χρησιμοποιεί σήμερα, με τον πλέον απάνθρωπο τρόπο, τους Παλαιστίνιους πολίτες – κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας - ως ανθρώπινη ασπίδα προστασίας των εκτοξευτήρων ρουκετών κατά του Ισραήλ. Έτσι λοιπόν, πολυκατοικίες, γηροκομεία, σχολεία ακόμη και παιδικοί σταθμοί έχουν μετατραπεί σε εργαστήρια παραγωγής ρουκετών και εκτοξευτήρων. Μερικές φορές, από τις Ισραηλινές επιχειρήσεις εναντίον αυτών των στόχων, πέρα από τους ενόχους, δυστυχώς βρίσκουν το θάνατο, αθώοι Παλαιστίνιοι, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, θύματα αυτής της εγκληματικής συμπεριφοράς της Χαμάς εναντίον του ίδιου του Παλαιστινιακού λαού, προκειμένου να στρέψει την κοινή γνώμη κατά του Ισραήλ.

Ο Ελληνικός Εβραϊσμός εκφράζει την οδύνη του για την απώλεια ζωής κάθε αθώου ανθρώπου, είτε Ισραηλινού είτε Παλαιστίνιου.

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ημέρες, δεν ξέσπασε απότομα. Όποιος θέλει να μιλήσει για αυτήν, οφείλει να είναι ενημερωμένος για ολόκληρη την αλυσίδα των γεγονότων που έχουν προηγηθεί και όχι να κρίνει αποσπασματικά και να καταδικάζει άδικα τη μια μόνο πλευρά, μόνο και μόνο γιατί έχει βρει τους τρόπους να προστατεύει αποτελεσματικά τους πολίτες της από την απειλή που δέχονται. Η αιματοχυσία, που εδώ και πολλά χρόνια έχει προκαλέσει χιλιάδες θύματα και

από τις δύο πλευρές, πρέπει να τελειώσει οριστικά και οι δύο λαοί να αποκτήσουν το δικαίωμα στην ειρηνική συνύπαρξη, να ζήσουν ως γείτονες ο καθένας στο δικό του κράτος.

Η λύση των δύο ανεξάρτητων κρατών, του Εβραϊκού Κράτους του Ισραήλ και του Αραβικού Παλαιστινιακού Κράτους, είναι η μόνη βιώσιμη και μόνιμη λύση.

Από το 1947, που ο ΟΗΕ αποφάσισε την ίδρυση των δύο κρατών, η ιστορική διαδρομή έχει αποδείξει ότι για την μη εφαρμογή της απόφασης στο σκέλος του Αραβικού Κράτους, η ευθύνη βαρραίνει τους ίδιους τους Άραβες που αρνήθηκαν τη δημιουργία του Κράτους του Ισραήλ και επιδίωξαν από την πρώτη στιγμή την καταστροφή του με επανειλημμένους πολέμους εναντίον του.

Ο Εβραϊκός λαός απαίτησε με αγώνες την ίδρυση Κράτους στην περιοχή που οι ρίζες του είναι αδιαμφισβήτητες και πλήρωσε το εξαιρετικά βαρύ τίμημα του Ολοκαυτώματος για να το αποκτήσει.

Το 1967, αναχαιτίζοντας την επίθεση που υπέστη από τον Αιγυπτιακό στρατό, καταλαμβάνει την έρημο του Σινά και τη Λωρίδα της Γάζας, που μέχρι τότε βρισκόταν υπό Αιγυπτιακή κυριαρχία. Το 1978, υπογράφεται η συμφωνία ειρήνης με την Αίγυπτο και το Ισραήλ αποχωρεί πλήρως από τη Χερσόνησο του Σινά αποδεικνύοντας ότι είναι έτοιμο να επιστρέψει εδάφη έναντι ειρήνης. Η Αίγυπτος αρνείται να αναλάβει την ευθύνη της Λωρίδας της Γάζας. Μετά τις συμφωνίες του Όσλο με τους Παλαιστίνιους, το 2005 το Κράτος του Ισραήλ, σε μια έμπρακτη απόδειξη της πρόθεσής του να προωθήσει την ειρηνευτική διαδικασία, αποχώρησε μονομερώς από τη Λωρίδα της Γάζας και αποδέχθηκε την ανάληψη της διοίκησής της από την Παλαιστινιακή Αρχή. Δυστυχώς, όπως αποδείχθηκε από τα ίδια τα γεγονότα αυτών των ετών, η Γάζα μετατράπηκε σε κέλυφος τρομοκρατών που ούτε η ίδια η επίσημη Παλαιστινιακή Αρχή δεν μπόρεσε να ελέγξει. Από τότε πάνω από 1.000 Ισραηλινοί πολίτες σκοτώθηκαν από τις επιθέσεις αυτοκτονίας και τις ρουκέτες της Χαμάς. Με τις επιθετικές τους ενέργειες, έχουν ως μόνο στόχο να καταστρέψουν το Κράτος του Ισραήλ, να προκαλέσουν τρόμο στους πολίτες του και ανθρώπινα θύματα, ενώ ταυτόχρονα υπονομεύουν κάθε διαπραγματεύση του Ισραήλ με την Παλαιστινιακή Αρχή.

Το Ισραήλ αποδέχθηκε άμεσα και εφάρμοσε την εκεχειρία που προέβλεπε η πρωτοβουλία της Αιγύπτου της 15/7/2014, χωρίς όμως να βρει ανταπόκριση από την αντίπαλη πλευρά, η οποία συνέχισε το βομβαρδισμό Ισραηλινών πόλεων χωρίς καμία απολύτως διάκριση μεταξύ στρατιωτικών στόχων και αμάχων πολιτών.

Η διαπραγμάτευση για την επίτευξη μιας λύσης που θα εγγυάται την ασφάλεια των πολιτών του Κράτους του Ισραήλ και την ίδρυση του ανεξάρτητου Αραβικού Παλαιστινιακού Κράτους είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί να θέσει τέρμα στην αιματοχυσία και στο θρήνο αθώων πολιτών.

Ο Ελληνικός Εβραϊσμός εύχεται να επικρατήσει η σωφροσύνη έναντι του μίσους και του φανατισμού, το φως της ειρήνης έναντι του σκότους που προκαλεί ο πόλεμος.

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2014

Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος