

Είναι γεγονός ότι ο πόλεμος στη Γάζα προκάλεσε πόνο και οδύνη για το θάνατο πολλών αθώων ανθρώπων, που τις περισσότερες φορές χρησιμοποιήθηκαν ως ανθρώπινες ασπίδες από τις ομάδες τρομοκρατών της Χαμάς για να προκαλέσουν την καταδίκη του Ισραήλ από τη διεθνή κοινή γνώμη. Όσο αυξανόταν ο αριθμός των θυμάτων τόσο πιο έντονη ήταν η επιχείρηση δαιμονοποίησης της ίδιας της ύπαρξης του Κράτους του Ισραήλ από πολλούς κονδυλοφόρους στη χώρα μας, οι οποίοι δεν διστάζουν να συγκρίνουν τη Γάζα με το Άουσβιτς και τους Ισραηλινούς με τους Ναζί. Επιλέγουν να ενοχοποιήσουν το Ισραήλ για έναν πόλεμο που η Χαμάς επέβαλλε και για ένα έγκλημα κατά του Παλαιστινιακού λαού που η ίδια διαπράττει. Ξεχνούν ωστόσο, ότι εάν το Ισραήλ δεν διέθετε τα μέσα προστασίας των δικών του πολιτών (καταφύγια, αντιπυραυλικά συστήματα Ισραηλινής κατασκευής κ.ά.), τότε θα υπήρχαν χιλιάδες θύματα από τις σχεδόν 4.000 ρουκέτες της Χαμάς εναντίον του άμαχου πληθυσμού. Η Χαμάς λοιπόν, παραμένει γι' αυτούς στο απυρόβλητο. Όπως στο απυρόβλητο είναι και οι φανατικοί τζιχαντιστές που σκορπούν τον τρόμο και το θάνατο σε απλούς ανθρώπους (Μουσουλμάνους και Χριστιανούς) στο Ιράκ, στη Συρία, στο Σουδάν και αλλού. Η υποκρισία σε όλο της το μεγαλείο που αποκαλύπτει όμως και το αντισημιτικό τους μένος.

Η κριτική στην πολιτική μιας κυβέρνησης μπορεί να είναι έντονα καταδικαστική. Η παραποίηση όμως, της ιστορικής αλήθειας, οι απαράδεκτες συγκρίσεις, και η λογική του ενός και μοναδικού ενόχου (του Κράτους του Ισραήλ), συνιστούν μεθοδευμένη επιχείρηση απονομιμοποίησης του δικαιώματος ύπαρξης του Εβραϊκού λαού στη γη του Ισραήλ, που οδηγεί στην απονομιμοποίηση του δικαιώματος ύπαρξης του Εβραίου ως ισότιμου μέλους της κοινωνίας στην οποία επέλεξε να ζει. Και αυτό συνιστά Αντισημιτισμό.

Μας προκαλεί ανησυχία το γεγονός ότι παρεισφρύουν πλέον και εκεί όπου δεν θα το περιμέναμε, ιστορικοφανή κείμενα, εμπνευσμένα από μια μακρά παράδοση ρατσιστικής προπαγάνδας, καταφανέστατα αντισημιτικά. Ο εκβιασμός που πλανάται, ότι δήθεν αποδίδουμε σε όλους τους διαφωνούντες με το Ισραήλ αντισημιτικά κίνητρα, δεν μπορεί να μας αποτρέψει από το να χαρακτηρίζουμε αντίστοιχα δημοσιεύματα ως χυδαίο αντισημιτισμό. Ελπίζουμε ωστόσο, ότι οι αναγνώστες και οι αναγνώστριες των δημοσιευμάτων αυτών είναι σε θέση να κάνουν τη διάκριση ανάμεσα στην πολιτική ανάλυση από τη μια και την αγοραία, χυδαία αντισημιτική προπαγάνδα από την άλλη.

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος, με ανακοίνωσή του στο παρελθόν ( [16/7/14](#) ), έχει εκφράσει τη λύπη των Ελλήνων Εβραίων για τον θάνατο κάθε αθώου ανθρώπου, Ισραηλινού ή Παλαιστινίου, και έχει ταχθεί υπέρ μιας πολιτικής λύσης που θα εγγυάται την ασφαλή διαβίωση των Ισραηλινών πολιτών στο Κράτος του Ισραήλ και τη δημιουργία ανεξάρτητου Αραβικού Παλαιστινιακού Κράτους δίπλα στο Ισραήλ.

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2014

Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος