



Η εκδήλωση της 7ης Φεβρουαρίου 2016 με θέμα την ζωή και την δράση του Ραββίνου Ηλία Πινχάς Μπαρζιλιάϊ στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, πέραν του ότι ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, αποτέλεσε φόρο τιμής στον άνθρωπο που με τους κατάλληλους χειρισμούς και τον απaráμιλλο ηρωϊσμό που επέδειξε, κατάφερε να γλυτώσει από τα νύχια της Gestapo ένα μεγάλο αριθμό Εβραίων της Αθήνας, κατά τη γερμανική κατοχή.

Ο Πρόεδρος της Ι.Κ. Αθηνών Μίνος Μωυσής προλόγισε την εκδήλωση, η οποία τελούσε υπό την αιγίδα της, επισημαίνοντας τη σημασία της γνώσης της ιστορίας μας, ενώ επαίνεσε την πρωτοβουλία των διοργανωτών Λίλιαν Καπόν και Νισσήμ Μπενμαγιώρ, στην παρουσίαση του θέματος. Σε αναγνώριση της ηρωικής αυτής σελίδας του ελληνικού εβραϊσμού, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τις παρακάτω αποφάσεις του Δ.Σ. μετά από πρόταση της Λίλιαν Καπόν.

Καθιέρωση της 8ης Φεβρουαρίου εκάστου έτους, ως ημέρας μνήμης του Ραββίνου Ηλία Μπαρζιλιάϊ, σε ανάμνηση της 8ης Φεβρουαρίου 1936, όταν ιερούργησε για πρώτη φορά στη Συναγωγή της Αθήνας.

Τοποθέτηση αναμνηστικής πλάκας στο χώρο της Συναγωγής.

Πρώτος ομιλητής ο **πρόεδρος του Κ.Ι.Σ.Ε. Μωυσής Κωνσταντίνης**, ο οποίος αναφέρθηκε με γλαφυρότητα αλλά και κάποια δόση νοσταλγίας στην γνωριμία του με τον Ραββίνο Μπαρζιλιάϊ και τις μνήμες που έχει κρατήσει απ' αυτόν. Έκλεισε την ομιλία του με την παραίνεση η πράξη αυτή να μη ξεχαστεί, ώστε να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τις επόμενες γενεές.

Στη συνέχεια, η [Λiλιαν Καπóν](#) αναφέρθηκε στο ιστορικό της διάσωσης. Μέσα από ένα κείμενο που είχε την μορφή αστυνομικού ρεπορτάζ, μας έβαλε στο κλίμα της εποχής, ξεκινώντας από την περίοδο της ιταλικής κατοχής, μέχρι και τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια.

Η παρουσίασή της για τους περισσότερους από εμάς, περιείχε άγνωστα στοιχεία που ίσως ακούγονταν ζωντανά για πρώτη φορά, με αποτέλεσμα να επικρατεί κατανοητική σιγή σε όλη τη διάρκεια της αφήγησης. Συγκινητική ήταν η εκμυστήρευση της ομιλήτριας, όταν κλείνοντας την παρουσίασή της και παρά την δέσμευση που είχε η ίδια αναλάβει, θέλησε να απευθύνει ένα μεγάλο ευχαριστώ στον σπουδαίο θρησκευτικό μας Ηγέτη στον οποίο έμμεσα οφείλει και την δική της ζωή.

Ο τελευταίος ομιλητής [Νισσημμπενμαγιωρ&ho;](#)

μα

ς παρουσίασε τον όγκο των δημοσιεύσεων και των βιβλίων που έχουν εκδοθεί και αναφέρονται στην δράση του παππού του, βασιζόμενος σε έρευνα που έκανε μέσω διαδικτύου. Το συμπέρασμα ήταν ότι η φήμη του Ραββίνου παππού του έχει κατά πολύ ξεπεράσει τα στενά όρια της Ελλάδος και εξαπλωθεί στην Ευρώπη, στο Ισραήλ, στην Αμερική, καθιστώντας τον διάσημο και ιδιαίτερα δημοφιλή.

Ο Νισσήμ Μπενμαγιώρ, κλείνοντας την παρουσίασή του, μίλησε για την στενή πνευματική και συναισθηματική σχέση που είχε με τον παππού του. Αναφέρθηκε σε ιστορίες και περιστατικά της παιδικής του ηλικίας που τον είχαν επηρεάσει καθοριστικά. Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους συντελεστές της εκδήλωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην Λίλιαν Καπόν, για την σύλληψη της ιδέας και την υλοποίησή της, προσθέτοντας ένα ακόμα κρίκο στην αλυσίδα της μακρόχρονης και ουσιαστικής προσφοράς της στα κοινά, τον Πρόεδρο του Κ.Ι.Σ.Ε. Μωυσή Κωνσταντίνη που μοιράστηκε τις μνήμες του μαζί μας, την Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών και το Πνευματικό Κέντρο που αγκάλιασαν την εκδήλωση.

Ένα ακόμα θερμό ευχαριστώ απευθυνόταν στις έξοχες μουσικούς Μαρίνα Κισλίτσινα και Ντανιέλα Σούση, τσέλλο και Penny-Sue Joyce-Σούση, πιάνο για την υπέροχη μουσική εμπειρία που μας πρόσφεραν, στη συνέχεια.

Με την λήξη της εκδήλωσης, οι παριστάμενοι είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν φωτογραφική έκθεση με θέμα τον Ραββίνο Ηλία ΜπαρζιλαΪ καθώς και πρόσωπα και γεγονότα της εποχής του.

Πηγή: [ΙσραηλιτικηηοινοτηταΑθηηνων](#)