



Τους τελευταίους που οι Σύριοι πρόσφυγες θα περίμεναν να δουν να τους υποδέχονται και να τους περιθάλλουν στις βραχώδεις ακτές της Μυτιλήνης, ύστερα από τη μάχη με το θάνατο, είναι οι Ισραηλινοί! Κι όμως εκεί βρίσκονται οι Ισραηλινοί της IsraAID με κουβέρτες, νερό και ψωμί, με γιατρούς και νοσοκόμες. Με αραβόφωνο προσωπικό να φωνάζει στη γλώσσα τους «ποιος χρειάζεται γιατρό», στις πρώτες στιγμές του πανικού καθώς οι βάρκες φτάνουν στην ακτή και οι εξαθλιωμένες υπάρξεις προσπαθούν να πατήσουν γη.

“The Island of Tears” (Το νησί των δακρύων) είναι ένα συγκλονιστικό ντοκυμαντέρ που καταγράφει το έργο της Ισραηλινής ανθρωπιστικής οργάνωσης IsraAID στη Μυτιλήνη, μίας από τις πρώτες οργανώσεις που εδώ και σχεδόν ένα χρόνο προσφέρουν βοήθεια στους πρόσφυγες. Στιγμές αγριότητας και πόνου εναλλάσσονται με στιγμές συγκίνησης και ανθρωπιάς. Οι νεαροί εθελοντές της IsraAID μιλούν για τις εμπειρίες τους από την επαφή με τους πρόσφυγες, για την ανάγκη της διατήρησης της ελπίδας, για τα πρακτικά προβλήματα και την εφαρμογή της τεχνογνωσίας τους, για αυτά που δίνουν, αλλά και για την ικανοποίηση που παίρνουν από τα βλέμματα ευγνωμοσύνης των προσφύγων.

«Σε αυτή την παραλία δεν έχει καμία σημασία από ποια χώρα είσαι ή σε ποια θρησκεία πιστεύεις, ή ποιο είναι το χρώμα του δέρματος, σημασία έχει η βοήθεια στον άνθρωπο. Αυτό μας έμαθαν στη σχολή νοσοκόμων», λέει η νοσοκόμα της ομάδας Μαζίντα Κάρντος.

«Είμαστε μία χώρα που ξέρει τι σημαίνει ‘τραύμα’ και έχουμε υποχρέωση να μεταφέρουμε αυτή τη γνώση και σε άλλους που την έχουν ανάγκη», λέει η επικεφαλής της ισραηλινής ομάδας Μανάλ Σεχάντι.

Το έργο της οργάνωσης ενισχύεται από την AJC, που εκτός από την οικονομική στήριξη, έστειλε και προσωπικό στο νησί, ενώ η πρωτοβουλία είχε και την στήριξη του ΚΙΣΕ, καθώς ο διευθυντής Ηλίας Φρεζής προσέφερε εθελοντική εργασία, τον περασμένο Σεπτέμβριο στη Μυτιλήνη, στο πλευρό της IsraAID.

- Δείτε [ΕΔΩ τοn;](#)
[Β&lota;ΝΤΕΟn;](#)

- Σχετικά στον [ιστότοποτου Κ&lota;ΣΕ](#)