



Στη Ζάκυνθο βρέθηκε σήμερα 4.5.2016 η Πρέσβης του Ισραήλ, κα Ιρίτ Μπεν Άμπα, η οποία τίμησε τους Εβραίους της Ζακύνθου, αφού επισκέφθηκε το εβραϊκό νεκροταφείο και την εβραϊκή συναγωγή, με αφορμή τη συμπλήρωση 73 χρόνων από τη διάσωση 275 Εβραίων της Ζακύνθου.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Δήμαρχος, κ. Παύλος Κολοκοτσάς, ανέφερε τα εξής: "Σήμερα είναι μια ξεχωριστή ημέρα. Μια μέρα ιστορική. Οι μνήμες όλων μας γυρνούν στο 1943, όταν οι Γερμανοί διέταξαν γραπτώς τον δήμαρχο να τους παραδώσει κατάλογο με τα ονόματα των Εβραίων του νησιού και ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος επέστρεψε τη διαταγή στους Γερμανούς με δύο ονόματα: το δικό του και του δημάρχου, Λουκά Καρρέρ. Χάρης στην



σθεναρή άρνησή τους να παραδώσουν τον κατάλογο, οι 275 Εβραίοι της Ζακύνθου διασώθηκαν.

Είναι ξεχωριστή μέρα όμως, επειδή σήμερα, βρίσκεται ανάμεσά μας η Πρέσβης του Κράτους του Ισραήλ στην Ελλάδα, κα Ιρίτ Μπεν Άμπα. Είναι τιμή μας, που είστε εδώ. Η Ζάκυνθος φέρει έντονα τα ίχνη της εβραϊκής παράδοσης, καθώς η φιλία Ζακυνθινών και Ισραηλινών γυρνά βαθιά πίσω στο χρόνο. Έλληνες και Ισραηλίτες συμβίωσαν ειρηνικά για πολλά χρόνια. Η διάσωση μάλιστα, της εβραϊκής κοινότητας της Ζακύνθου το 1943, είναι αναμφίβολα μια από τις πιο σημαντικές σελίδες στην ιστορία του τόπου μας. Φέτος, συμπληρώνονται 73 χρόνια από το συγκινητικό αυτό γεγονός και η κα Πρέσβης βρίσκεται εδώ, γιατί για αυτά τα γεγονότα πρέπει να συνεχίσουμε να αποτίουμε φόρο τιμής και να τα θυμόμαστε. Να θυμόμαστε το κοινό παρελθόν μας, γιατί μας ενώνει και μέχρι σήμερα αποτελεί δεσμό φιλίας δυνατό και άρρηκτο".

Στη Ζάκυνθο μετέβη και ο αντιπρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος, κ. [Μώρις Μαγρίζος](#). Τόσο ο ίδιος, όσο και η Πρέσβης μίλησαν με θερμά λόγια για την προσφορά και τη γενναιότητα των Ζακυνθινών, τονίζοντας πως η πράξη τους θα μείνει για πάντα στην ιστορία και χαραγμένη στη μνήμη όλων των Εβραίων ανά τον κόσμο.

Ο Δήμος Ζακύνθου παρέθεσε γεύμα στην κα Μπεν Άμπα, ενώ την υποδέχθηκαν και οι αθλήτριες του Συλλόγου Ακροβατικής Γυμναστικής "Ολυμπιάδα".

ΠΗΓΗ: Στοιχεία από την ιστοσελίδα [του Δήμου Ζακύνθου](#).

Διαβάστε σχετικά:

[-Συγκίνηση για την προσφορά των Ζακυνθινών στην Εβραϊκή Κοινότητα την περίοδο της Γερμανικής Κατοχής](#)

[-Καταπάτησαν τον ιερό χώρο του Εβραϊκού Νεκροταφείου](#)