



Από το πένθος στη χαρά, από τη μνήμη στη ζωή, από την απώλεια στη δημιουργία. Αυτό είναι το νόημα της διαδοχής του Γιομ Αζικαρόν -της Ημέρας Μνήμης των πεσόντων στρατιωτών για την υπεράσπιση του Ισραήλ και των θυμάτων της τρομοκρατίας- από το Γιομ Αατσμαούτ, την Ημέρα Ανεξαρτησίας του Ισραήλ. Πρόκειται για δύο επετειακές ημέρες που στον πυρήνα τους περικλείουν την ιστορία της δημιουργίας του σύγχρονου Κράτους του Ισραήλ.

Σήμερα μνημονεύονται τα θύματα, εκείνοι που έπεσαν πολεμώντας ηρωικά για την ανεξαρτησία της Εβραϊκής εστίας στη γη του Ισραήλ και την ασφάλεια των πολιτών του Κράτους του Ισραήλ

. Περισσότεροι από το 50% των στρατιωτών του πολέμου της Ανεξαρτησίας, του 1948, ήταν επιζώντες του Ολοκαυτώματος που είχαν μεταναστεύσει μεταπολεμικά στην τότε Παλαιστίνη της Βρετανικής Εντολής σε αναζήτηση της ελπίδας.

Αύριο γιορτάζουμε τα 73<sup>α</sup> γενέθλια του Κράτους του Ισραήλ. Ένα από τα νεώτερα κράτη του κόσμου, το Ισραήλ -με αξιοθαύμαστη επιτυχία- ενσωματώνει τη μακραίωνη ιστορία, την παράδοση, τις πολυπολιτισμικές καταβολές, την πρωτοποριακή σκέψη, την τεχνολογία, την καινοτομία και την πρόοδο. Ένα κράτος που στη σύντομη ιστορία του προσέτρεχε για να προσφέρει αλληλεγγύη σε κάθε φυσική καταστροφή στα πέρατα του κόσμου. Η γέννηση και εξέλιξη του Ισραήλ έχουν επάξια χαρακτηριστεί ως «θαύματα».

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος και ο Ελληνικός Εβραϊσμός εύχονται στον λαό και το Κράτος του Ισραήλ ειρήνη και ευημερία και οι πολίτες του να συνεχίσουν να πραγματοποιούν σύγχρονα θαύματα προς όφελος ολόκληρης της ανθρωπότητας.

Αθήνα, 13.4.2021

Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος