

Ο [κυ&betaeta;&epsilonpsilon;ρho;νητικόσmaf;](#)
[&epsilonpsilon;κπρho;όσmaf;ωποσmaf;](#) [κήσmaf;](#)
[Γήσmaf;](#) , με δήλωσή του στις 23.12.2010, καταδίκασε με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο τις απόψεις του Μητροπολίτη Πειραιώς. Η δήλωση χαρακτηριστικά αναφέρει: « Δεν είναι στο ρόλο της Κυβέρνησης να κρίνει και να σχολιάζει δηλώσεις ιερέων. Είναι όμως υποχρέωσή της να καταδικάζει τη γλώσσα του μίσους από όποιον κι εάν εκφέρεται. Είναι υποχρέωσή της να στιγματίζει ως απαράδεκτη τη γλώσσα που αρνείται το ολοκαύτωμα, το μεγαλύτερο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Οι απόψεις αυτές είναι στο περιθώριο. Προσβάλλουν την Ελλάδα. Προσβάλλουν τον πολιτισμό μας. Προσβάλλουν την ίδια την κοινωνία μας, αναπόσπαστο κομμάτι της οποίας είναι η ελληνική εβραϊκή κοινότητα. Πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι η ελληνική πολιτεία και η κοινωνία μας, τις καταδικάζουν απερίφραστα». Με νέα ανακοίνωσή της, η [American Jewish Committee](#) χαιρέτισε την άμεση αντίδραση της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Από την πλευρά της Εκκλησίας, η

[ι&epsilonpsilon;ρho;ά](#)

[Αρho;χι&epsilonpsilon;πισκοπή](#)

[Αμ&epsilonpsilon;ρho;ικήσmaf;](#)

εξέδωσε ανακοίνωση (23.12.2010) στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει: «Η Ιερά

Αρχιεπισκοπή Αμερικής

καταδικάζει κάθε παρόμοια δήλωση και εκφράζει την λύπη της για τις απαράδεκτες εκφράσεις οι οποίες δεν έπρεπε καν να είχαν λεχθεί. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή θεωρεί τα εκφρασθέντα σχόλια πολύ προσβλητικά και εντελώς απορριπτέα. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής, η οποία έχει ηγετικό ρόλο στον διαθρησκευτικό διάλογο, επιβεβαιώνει τις από μακρού θετικές σχέσεις της με την Ισραηλιτική κοινότητα εδώ και στο εξωτερικό και θλίβεται μαζί της για τις αντισημιτικές δηλώσεις, οι οποίες δεν είναι αντιπροσωπευτικές ούτε των αισθημάτων και της στάσεως της Ελληνικής Ορθόδοξου Εκκλησίας στην Αμερική και ανά τον κόσμο, ούτε και του Ελληνικού Έθνους». Σε επιστολή του προς τον πρόεδρο του Κ.Ι.Σ.Ε. κ. Δαυίδ Σαλιέλ ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος μεταξύ άλλων αναφέρει: «Εθλίβην βαθύτατα για τις απαράδεκτες δηλώσεις Ιεράρχου της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι οποίες δεν εκπροσωπούν ούτε την στάση της Ορθόδοξου Εκκλησίας ούτε και του Ελληνικού Λαού έναντι της εν Ελλάδι και παγκοσμίως, Ισραηλιτικής Κοινότητας. Συμμερίζομαι πλήρως την θλίψη σας και την πικρία σας...».

Επίσης, ο

[Μητρho;οπολίτησmaf;](#)

[Δημητρho;ιάδοσmaf;](#) [κήσmaf;](#)

[ιγνάτιοσmaf;](#)

, σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για το θέμα κατέστησε σαφές ότι «αυτές οι αντιλήψεις δεν εκφράζουν την αυτοσυνειδησία της Ορθόδοξης Εκκλησίας».

Η πρόεδρος της «Δημοκρατικής Συμμαχίας» κα [Νταυίδ Ροζαλίντ Μπαρμπακίδη](#), σε κατηγορηματική δήλωσή της στις 24.12.10, τόνισε μεταξύ άλλων ότι «Η ιστορία δεν ξαναγράφεται με βάση τις προκαταλήψεις καθενός. Γι' αυτό κάνω έκκληση στην Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος να επιληφθεί αμέσως του θέματος, διότι με τις δηλώσεις του ο Μητροπολίτης Σεραφείμ, όχι μόνο θέτει εαυτόν εκτός της κοινωνίας της κοινωνίας της αγάπης, που είναι το βασικό γνώρισμα των Χριστιανών, ιδίως των Ορθοδόξων, αλλά και αμαυρώνει τη μακρά και ένδοξη ιστορία ανοχής της διαφορετικότητας και προστασίας όλων, της Ορθόδοξης Εκκλησίας... Με τις δηλώσεις του όμως ο Πειραιώης Σεραφείμ, αγνοώντας επί πλέον και το γεγονός ότι η Εκκλησία της Ελλάδος συνδέεται άμεσα με το κράτος, παρέβη και τον ποινικό νόμο της Ελλάδος, ο οποίος και απαγορεύει και τιμωρεί αυστηρά όσους υποκινούν φυλετικά μίσση και πάθη. Αλλά επ' αυτού αρμόδια να αποφανθεί είναι η Ελληνική Δικαιοσύνη», κατέληξε η κα Ντ. Μπακογιάννη.

Ο Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, σε [Επιτομή της Διεθνούς Διαθρησκειακής Σχέσης της ΑΙΟΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ](#), διευθυντή Διεθνών Διαθρησκειακών Σχέσεων της ΑΙΟΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, τόνισε ότι «παρόμοια ατυχή σχόλια δεν έχουν θέση στις καρδιές και στο μυαλό μας. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης πιστεύει στον από ετών μεταξύ μας διάλογο και επιθυμεί να καλλιεργήσει και να ενδυναμώσει τη στενή συνεργασία με την εβραϊκή κοινότητα ανά τον κόσμο».

Η [Αρχιδιάκονος Αθανάσιος Παπαδόπουλος](#), (Τάγμα του Αγ. Ανδρέα του Αποστόλου), εξέδωσε καταδικαστική ανακοίνωση, στην οποία τονίζει, μεταξύ άλλων: «...Απερίφραστα δηλώνουμε ότι κατά κανένα τρόπο ο Μητροπολίτης Σεραφείμ δεν αντιπροσωπεύει ούτε την Ελληνορθοδοξία ούτε τα ελληνικά ιδεώδη. Η συμπεριφορά του επέφερε αμηχανία και ντροπή στο υψηλό αξίωμά του και πιστεύουμε να ανακαλέσει και να απολογηθεί για τα εξοργιστικά σχόλιά του...».

Σημειώνεται ότι ο Μητροπολίτης Πειραιώς με ενυπόγραφη δήλωσή του προσπάθησε να αμβλύνει την εναντίον του διεθνή και ελληνική κατακραυγή από επισήμους κύκλους. Σημειώνεται ότι στο πλευρό του Μητροπολίτη Πειραιώς τάχθηκε μόνον ένα πολιτευτής του ΛΑΟΣ στον Πειραιά και μια ακροδεξιά εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΣΤΟ Κ.Ι.Σ.Ε.

Σε απάντηση επιστολής που έστειλε το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πρόεδρο της Ιεράς Συνόδου κ. Ιερώνυμο σχετικά με αντισημιτικές δηλώσεις του Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ, η Ιερά Σύνοδος απέστειλε προς τον πρόεδρο του Κ.Ι.Σ.Ε. κ. Δαυίδ Σαλιτιέλ το παρακάτω έγγραφο:

«Εις απάντησιν του υπ. αριθμ. 1093/22.12.2010 υμετέρου εγγράφου, η Διαρκής Ιερά

Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, εν τη Συνεδρία Αυτής της 10ης μηνός Ιανουαρίου ε.ε., εν αγάπη αναφέρει υμίν, ότι:

1. Η Ορθόδοξος Εκκλησία, αείποτε αντετέθη και κατεδίκασεν πάσαν μορφήν φυλετισμού και διακρίσεως εις βάρος οιοδήποτε ανθρώπου επί τη βάσει φυλετικών, πολιτισμικών, θρησκευτικών, ή άλλων διαφορών. Στερώς φρονούμεν, ότι αι τοιαύται συμπεριφοραί συνιστώσι λεηλασίαν της ανθρωπίνης ψυχής και είναι μειωτικάί της αξίας του ανθρωπίνου προσώπου. Η βαθεία αὕτη πεποίθησις ημών απορρέει πρωτίστως εξ αὐτῆς ταύτης της πίστεως ημών και της ευαγγελικῆς διδασκαλίας, ὅπως αὕτη διετυπώθη ὑπὸ του μεγάλου Χριστιανοῦ διδασκάλου του Αποστόλου των εθνῶν Παύλου λέγοντος πάλαι ποτέ προς τους οικήτορας της ενδόξου πόλεως των Αθηνῶν ὅτι, “ὁ Θεὸς ἐποίησέ τε ἐξ ἐνὸς αἵματος παν γένος ἀνθρώπων κατοικεῖν ἐπὶ παν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς” (Πράξεων ιζ', 26).

2. Εἰδικώτερον, ἡ ἐν Ἑλλάδι Ορθόδοξος Εκκλησία, διὰ πολλαπλῶν ἐνεργειῶν Αὐτῆς, ἐξεδήλωσεν πάντοτε τὰ φιλάδελφα αἰσθήματά Της διὰ τους Ἕλληνας τους ἀκολουθοῦντας τὴν Εβραϊκὴν Θρησκείαν.

3. Επιπροσθέτως δε ἡ Ορθόδοξος Εκκλησία κατὰ τὸ σχετικῶς πρόσφατον θλιβερόν παρελθόν, κατὰ τὰ γεγονότα του Β' Παγκοσμίου πολέμου, ἀτίνα ἐστιγμάτισαν τὸν ἀνθρώπινον πολιτισμόν, ἐμπράκτως πρωτοστατησάντων μάλιστα τῶν πνευματικῶν αὐτῆς ἡγητόρων, ὡς του Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Αθηνῶν Δαμασκηνοῦ και τῶν αοιδίμων Μητροπολιτῶν Δημητριάδος Ἰωακείμ, Ζακύνθου Χρυσοστόμου και Θεσσαλονίκης Γενναδίου, προεκινδύνευσεν μετ' αὐτοθυσίας γιὰ νὰ προστατεύσῃ τους ἐν Ἑλλάδι διαβιούντας Εβραίους ἐκ τῆς ναζιστικῆς ἐπιβουλῆς. Τὴν ἐκδήλωσιν δε τοιαύτης ἀντιφυλετικῆς συμπεριφορᾶς ὑπὸ τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας ἀνεγνώρισαν δημοσίως και ἐν ευγνωμοσύνη ἐπανειλημμένως τὰ συλλογικά ὄργανα τῆς Παγκοσμίου Ἰσραηλιτικῆς Κοινότητος.

4. Εἰς τὴν καθ' ἡμᾶς Ἀγιωτάτην Εκκλησίαν, ἕκαστος Ἐπίσκοπος διατηρεῖ τὴν αὐτονομίαν ἐκφράσεως τῶν ἀπόψεών του, τῶν ὁποίων φέρει τὴν εὐθύνην και τὴν ἀπόδειξιν. Ταῦτα ὑπογραμμίζοντες ἐν αγάπῃ και εὐχόμενοι πάσαν παρά Θεοῦ ἀγαθοδωρίαν, διατελοῦμεν μετὰ πλείστης τιμῆς και εὐχῶν».

ΑΡΘΡΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ

- [ΤΟ ΒΗΜΑ, 31.12.10, της Μα&rhoho;ίας Αντωνιάδ&omicronn;&upsilonn;](#)

- [ΚΑ&Thetaa;ΗΜΕΡ&lota;ΝΗ, 29.12.10, τ&omicronn;&upsilonn; Παντε&lambd;ή Μπ&omicronn;&upsilonn;κά&lambd;α](#)