



Απίστευτες χυδαιότητες και ρατσιστικά συνθήματα έγραψαν άγνωστοι στους τοίχους της Εβραϊκής Συναγωγής, ενώ δεν αρκέστηκαν μόνο εκεί και πήδηξαν στο εσωτερικό όπου έγραψαν συνθήματα πάνω σε τοίχους και πόρτες. Μήνυση κατ' αγνώστων θα καταθέσει η Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου προς ξημέρωμα Κυριακής 15.5.11 και έγινε αντιληπτό από τα μέλη της Ισραηλιτικής Κοινότητας την ίδια μέρα. Όλοι οι εξωτερικοί τοίχοι της συναγωγής είχαν «μαγαριστει» με ρατσιστικά συνθήματα, ενώ οι άγνωστοι είχαν σβήσει με τα σπρέι και τα άστρα του Δαυίδ που υπάρχουν δεξιά και αριστερά της κεντρικής πόρτας της Συναγωγής. «Εδώ ΠΑΣΟΚ και ΝΔ» ένα από τα συνθήματα στους τοίχους αλλά και πολλά ακόμα απειλητικά με τη συνοδεία μάλιστα μιας ζωγραφισμένης κρεμάλας από κάτω. Όπως λένε μέλη της Ισραηλιτικής Κοινότητας δεν είναι η πρώτη φορά που αναγράφονται ρατσιστικά συνθήματα στους τοίχους της Συναγωγής, ωστόσο είναι η πρώτη φορά που οι επιτηδείοι πηδάνε τον τοίχο και μπαίνουν και στο εσωτερικό. Στις πόρτες είχαν ζωγραφίσει σταυρούς μέσα σε κύκλους, ενώ το ίδιο σύμβολο είχαν ζωγραφίσει και στους τοίχους γράφοντας από πάνω «Ελλάς». Σε έναν άλλο τοίχο στο Κοινοτικό Κέντρο αναγράφονταν ακόμα ποιο χυδαία και απειλητικά συνθήματα. Η Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου θα καταθέσει μήνυση κατ' αγνώστων καθώς σύμφωνα με τον ταμία κ. Αβδελά είναι η πρώτη φορά που γράφτηκαν τόσο ρατσιστικά και απειλητικά συνθήματα αλλά και που μπήκαν στο εσωτερικό της συναγωγής. «Γιατί αυτό το μίσος;», αναρωτιόταν χθες ο κ. Αβδελάς και πρόσθετε: «Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μίσος απέναντι στο κράτος, αλλά δεν είδα κανέναν να πηγαίνει να γράφει τέτοια συνθήματα στις εκκλησίες. Γιατί μπερδεύουν τη θρησκεία με την εθνικότητα; Αν έχουν κάτι με εμένα ή οποιονδήποτε από εμάς ας έρθουν να μας τα πούνε, όχι να χυδαιολογούν στους τοίχους της συναγωγής». Ο ίδιος πρόσθεσε πως «η Ισραηλιτική Κοινότητα έχει προσφέρει στην τοπική κοινωνία με δωρεές και πολλές δράσεις. Ζούμε, δουλεύουμε και παράγουμε εδώ» και απόρησε γιατί να υπάρχει τόσο μίσος απέναντι στους Εβραίους. Τις επόμενες δύο μέρες η Ισραηλιτική Κοινότητα θα αποκαταστήσει τις φθορές.

*[Το άρθρο είναι από την εφημερίδα της Θεσσαλίας &quot; [#932;#913;#935;#933;#916;#929;#927;#924;#927;#931;](#) &quot;;, 17.5.2011]*

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του Κ.Ι.Σ.Ε.**

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος και σύσσωμος ο Ελληνικός Εβραϊσμός διαπιστώνει με αγανάκτηση και ανησυχία την έξαρση των επιθέσεων εναντίον εβραϊκών συναγωγών στην Ελλάδα. Πρώτα στα Χανιά, μετά στην Κέρκυρα και σήμερα στο Βόλο, οι συναγωγές, τόποι προσευχής της εβραϊκής θρησκείας, γίνονται στόχοι εμπρησμών και βανδαλισμών. Απειλές δε, εναντίον της ζωής Ελλήνων πολιτών, με εβραϊκό θρήσκευμα, συνιστούν όχι μόνο κακούργημα αλλά και αποτρόπαια πράξη που προσβάλλει τα αισθήματα φιλίας και αγάπης που συνδέουν το σύνολο των πολιτών της πόλης του Βόλου ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος η θρησκείας.

Είναι, λοιπόν, καθήκον και υποχρέωση όλων των αρμοδίων αρχών να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της ζωής και της περιουσίας όλων των πολιτών της πόλης του Βόλου, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων με εβραϊκό θρήσκευμα.