

Η ανακοίνωση του ΚΙΣΕ:

Η μουσική, η τέχνη, στόχο έχει να ενώνει τους ανθρώπους, να ενώνει τους λαούς αλλά και να θυμίζει. Το έργο, λοιπόν, του αείμνηστου Ιάκωβου Καμπανέλλη και του Μίκη Θεοδωράκη «Μαουτχάουζεν» είναι ένας ύμνος στη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Και αυτό το έργο δεν αλλάζει, δεν λογοκρίνεται. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, δηλώσεις του Μίκη Θεοδωράκη όπως «οι Εβραίοι είναι στη ρίζα του κακού» και ότι οι Εβραίοι ευθύνονται για την παγκόσμια οικονομική κρίση, δεν έχουν προκαλέσει μόνον έκπληξη αλλά και βαθιά λύπη, ακριβώς γιατί ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν ο συνδημιουργός αυτού του θαυμάσιου έργου.

Η επιστολή του Μίκη Θεοδωράκη προς το ΚΙΣΕ:

Αγαπητοί φίλοι,

Διάβασα στο διαδίκτυο ανακοίνωσή σας με αφορμή την ματαίωση από την Πρόεδρο του Αυστριακού Κοινοβουλίου εκτέλεσης του έργου μου “Mauthausen” σε ποίηση του Ιάκωβου Καμπανέλλη κατά την τελετή Μνήμης των θυμάτων του Ναζισμού.

Γιατί επιμένετε σώνει και καλά να με κάνετε εχθρό των Εβραίων; Γιατί δεν σας αρέσει η αλήθεια, που με θέλει Άνθρωπο-Σύμβολο στον αγώνα κάθε είδους αντιρατσισμού και φυσικά αντιεβραϊσμού- αντισημιτισμού;

Εκατομμύρια άνθρωποι στο Ισραήλ γνωρίζουν την αγάπη μου προς την χώρα και τον Λαό τους, όχι μόνο εξ αιτίας του “Mauthausen” που αποτελεί έναν ύμνο διεθνούς ακτινοβολίας στη θυσία των Εβραίων.

Να ξεκινήσω από την Γερμανική Κατοχή, όταν ως μαχητής του ΕΛΑΣ Αθηνών συμμετείχα στην φύλαξη κατοικιών στις οποίες κρύβονταν Εβραίοι μαζί με άλλους συναγωνιστές μου έχοντας εντολή να δώσουμε μάχη προκειμένου να τους σώσουμε.

Να θυμηθώ μετά τη δεκαετία του '70, όταν πρώτος και μόνος εγώ με τους τραγουδιστές και την ορχήστρα μου τολμήσαμε να σπάσουμε το εμπάργκο που είχε επιβάλει τότε η Ευρώπη σε βάρος του Ισραήλ. Επί ένα μήνα έδινα τότε δύο συναυλίες και κάποτε τρεις κάθε μέρα, με ένα κοινό που δεν ήξερε με ποιο τρόπο να εκδηλώσει την αγάπη και την ευγνωμοσύνη του γι' αυτή την θαρραλέα πράξη μας. Που εγώ προσωπικά την πλήρωσα ακριβά, γιατί τότε ακριβώς ξεκίνησε η λάσπη εναντίον μου από τον Ευρωπαϊκή Αριστερά με την κατηγορία του ... πράκτορα του Σιωνισμού!!!

Τις προσπάθειές μου για ειρηνική συνύπαρξη των Εβραίων και Παλαιστινίων, όταν μετέφερα μήνυμα του Ισραηλινού τότε Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως Αλόν στον Αραφάτ. Προσπάθειες που αναγνωρίστηκαν πανηγυρικά αργότερα, όταν κατά τη διάρκεια της

τελετής απονομής του βραβείου Νόμπελ στους Γιτζάκ Ράμπιν και Αραφάτ, έπαιξαν το Mauthausen. Γιατί λοιπόν με θέλετε εχθρό σας, αν και πιστεύω ότι γνωρίζετε ότι ήμουν και είμαι φίλος του Εβραϊκού Λαού; Θα σας το πω εγώ: Γιατί είμαι φανατικά αντίθετος σε κάθε πράξη αυθαιρεσίας, βίας και μίσους απ' όπου κι αν προέρχεται. Είμαι και θα είμαι πάντα με την πλευρά των αδικημένων και των αδυνάτων, όπως οι Παλαιστίνιοι, τα γυναικόπαιδα του Λιβάνου και της αποκλεισμένης Γάζας, απέναντι στα οποία το Κράτος του Ισραήλ, παντοδύναμο και αλαζονικό, εφαρμόζει μια πολιτική συνεχούς βίας σκορπώντας τον θάνατο και την καταστροφή, χωρίς να ξεχωρίζει ούτε καν άμαχο πληθυσμό. Αυτή τη φριχτή αλήθεια είναι που φοβούνται όχι όλοι οι Εβραίοι αλλά όσοι εγκρίνουν τις βαρβαρότητες συγκεκριμένων Κυβερνήσεων του Κράτους του Ισραήλ. Εγώ προσωπικά γνωρίζω και συνδέομαι με εκατοντάδες Ισραηλινούς μέσα στο Ισραήλ, που είναι φανατικοί οπαδοί της Ειρήνης και παλεύουν ενάντια στην πολιτική των δικών τους Κυβερνητών-Στρατηγών. Ας αφήσουμε λοιπόν τα προπαγανδιστικά παιχνίδια, γιατί υπάρχουν κι αυτοί που με θεωρούν ... Σιωνιστή! Που με κατηγορούν ότι δήλωσα πως «οι Εβραίοι είναι η ρίζα του Κακού» ή κατά την ακόμα πιο ... βελτιωμένη εκδοχή κάποιων άλλων πως «οι Εβραίοι είναι η ρίζα κάθε Κακού», πράγμα ψευδέστατο βέβαια. Στην πραγματικότητα, αφού ανέλυσα σε κάποια συνέντευξή μου τον ρόλο του κράτους των ΗΠΑ, που κατά τη γνώμη μου περνά την πιο άγρια ιμπεριαλιστική του φάση με τους πολέμους και τις γενοκτονίες στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, είπα ότι το κράτος του Ισραήλ δυστυχώς στηρίζει τις ΗΠΑ και τη σημερινή εξωτερική τους πολιτική που είναι η ρίζα του Κακού, επομένως βρίσκεται κοντά στη ρίζα του Κακού. Με κατηγορήσαν ακόμα πρόσφατα ότι αποδέχθηκα ότι είμαι αντισημίτης. Εδώ ήταν πιο τυχεροί. Πώς έχει ακριβώς η φράση μου σε τηλεοπτική μου συνέντευξη; «Θα πρέπει όμως να διευκρινίσω ότι είμαι αντισημίτης.

Ουσιαστικά αγαπώ τον Εβραϊκό λαό, αγαπώ τους Εβραίους, έχω ζήσει πολύ μαζί τους, αλλά όσο μισώ τον Αντισημιτισμό άλλο τόσο μισώ και τον Σιωνισμό». Διαβάζοντας ολόκληρο το κομμάτι αυτό κι όχι μια φράση ξεκομμένη όπως κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, και διανοητικά ανάπηρος να είναι κανείς, καταλαβαίνει χωρίς καμία απολύτως αμφιβολία ότι μετά από μια δίωρη εξαντλητική συνέντευξη η λέξη «αντισημίτης» ήταν ένα φραστικό λάθος, διότι πώς μπορεί να είναι αντισημίτης κάποιος που στην επόμενη ακριβώς φράση λέει ότι αγαπά τον εβραϊκό λαό και τους Εβραίους και ότι μισεί τον Αντισημιτισμό; Όπως και να 'χει οι εχθροί μου βρήκαν το «πάτημα» που τόσον καιρό τώρα καιροφυλακτούσαν για να βρουν. Εσείς όμως;

Αθήνα, 9.5.2011

Μίκης Θεοδωράκης

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

Αγαπητέ κύριε Θεοδωράκη,

Λάβαμε την επιστολή σας από 9/5/2011, την οποία διαβάσαμε με μεγάλη προσοχή. Χαιρόμαστε πραγματικά, που τη διατύπωση σας «είμαι αντισημίτης» την αποδώσατε σε φραστικό σας λάθος.

Αθήνα, 11.5.2011

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος ΔΑΥΙΔ ΣΑΛΤΙΕΛ

Η Γεν. Γραμματέας ΛΙΛΙΑΝ ΚΑΠΟΝ