



Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιβίωσης και προόδου των εβραϊκών κοινοτήτων μέσα σε αιώνες διασποράς υπήρξε η **προσαρμοστικότητα** τους, η ικανότητά τους δηλαδή, να αντιμετωπίζουν με ευελιξία τις δύσκολες και -πολλές φορές- εχθρικές συγκυρίες, χωρίς όμως να κάνουν εκπτώσεις στην τήρηση των ιουδαϊκών νόμων.

Ένα σύγχρονο παράδειγμα προσαρμοστικότητας ζήσαμε φέτος στη Λάρισα, όπου για να γιορτάσουμε το Ρως Ασσανά, χρειάστηκε να διαχειριστούμε δύο «μέτωπα»: από τη μια τις αυστηρές διατάξεις για την προστασία των μελών μας από τον κορωνοϊό και από την άλλη την έλλειψη χώρου προσευχής. Η όμορφη Συναγωγή μας «Ετς Χαγίμ», που οι Λαρισαίοι αγαπούν και οι επισκέπτες θαυμάζουν, βρίσκεται εδώ και ένα χρόνο υπό αναστήλωση. Το παλιό κτίριό της, σοβαρά πληγωμένο από σεισμούς, υγρασίες και κάθε λογής καταστροφές μέσα στα 160 χρόνια συνεχούς λειτουργίας του, κρίθηκε επικίνδυνο να μας στεγάσει πια και απογυμνώθηκε εντελώς για να δεχτεί ριζικές στατικές επεμβάσεις. Οι λειτουργίες και όλες οι εκδηλώσεις μας είχαν μεταφερθεί δίπλα, στο Πνευματικό μας Κέντρο, το οποίο όμως δεν χωρά πολλά άτομα, σύμφωνα με τις διατάξεις covid.

Εν όψει λοιπόν των μεγάλων μας εορτών, το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη σύμφωνη γνώμη του Ραβίνου μας κ. Ηλία Σαμπετάι, αποφάσισε την εγκατάσταση μιας τεράστιας σκηνής στην αυλή του εβραϊκού σχολείου, όπου θα μπορούσαν άνετα, με ασφαλείς αποστάσεις και προφυλαγμένοι από τις καιρικές συνθήκες να προσευχηθούν συγχρόνως μέχρι και 50 άτομα! Με τις σχολικές αίθουσες από τη μία μεριά, την ...τσουλήθρα στη μια γωνιά και το γύρω-γύρω-όλοι στην άλλη, στήθηκε κάτω από την τέντα μια ολόκληρη Συναγωγή, με Μπιμά (ιδιαίτερη λεπτομέρεια ο πολυέλαιος πάνω από το αναλόγιο του Ραβίνου!) με Αρόν Ακόντες, με καθίσματα για όλους στις σωστές αποστάσεις! Η προσέλευση και η ικανοποίηση του κόσμου στις λειτουργίες του Ρως Ασσανά που ήδη έγιναν, δικαίωσαν την επιλογή του Δ.Σ. κι έτσι σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε εκεί το Κιπούρ και το Σουκώτ.

Στο μεταξύ το Διοικητικό Συμβούλιο συνεχίζει την τιτάνια προσπάθεια που κάνει εδώ και μήνες για εξασφάλιση χρηματοδότησης της αναστήλωσης της Συναγωγής, κάνοντας έκκληση σε κάθε οργανισμό και κάθε ιδιώτη να συνδράμει σ' αυτόν τον ιερό σκοπό. Γιατί,

καλή είναι η προσαρμοστικότητα, αλλά πιο καλό είναι να ...γυρίζεις στο σπίτι σου. Και το Δ.Σ. αγωνίζεται να δώσει σύντομα πίσω στα μέλη της Κοινότητάς μας το θρησκευτικό τους «σπίτι»!

Ευχαριστίες: Επειδή τίποτα δεν γίνεται από μόνο του και πίσω από κάθε επιτυχημένη κίνηση βρίσκονται άνθρωποι, ιδέες και ώρες δουλειάς, να ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρο Ηλία Καμπελή που επέμεινε στην ιδέα της σκηνής και επιμελήθηκε προσωπικά μέχρι και για την τελευταία λεπτομέρεια, τον Ζακ Φρανσέ και τον Αβραάμ Κοέν, που όρισαν και υπέδειξαν τις προδιαγραφές της εγκατάστασης, τον υπάλληλο της Κοινότητας Ερρίκο Σέμο, που επέβλεψε όλο το έργο δίνοντας λύση σε κάθε πρόβλημα, τον ακούραστο Σαμάς Ηλία Φρανσέ και τον Ρομπέν Σέμο που μετέφεραν ολόκληρη τη συναγωγή κάτω από την τέντα, την ομάδα των εθελοντών που φρόντισαν την τήρηση των μέτρων προστασίας covid και πιο πολύ από όλους τα μέλη της Κοινότητας που απέδειξαν ότι Συναγωγή είναι όπου υπάρχει ένα Σέφερ Τορά και κάμποσοι πιστοί γύρω του!

ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΗΓΗ: [ιστοσελίδα Ι.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ](#)