



Πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα

Σήμερα το απόγευμα, 28.4.2020, θα εορτάσουμε και θα σηματοδοτήσουμε την 72η επέτειο της Ανεξαρτησία μας, σε μια στιγμή που ο κόσμος και το Ισραήλ βρίσκονται στη μάχη της καταπολέμησης του κορωνοϊού. Με διάφορους τρόπους, το αίσθημα σήμερα θυμίζει την ιδρυτική γενιά του 1948. Το άγνωστο, το αβέβαιο, που συνοδεύονται από ανθεκτικότητα και αποφασιστικότητα να νικήσουμε. Όπως τότε, έτσι και τώρα.

Η Ημέρα της Ανεξαρτησίας είναι η στιγμή να εορτάσουμε με υπερηφάνεια και να κοιτάξουμε στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον, τα επιτεύγματά μας ως έθνος, τις προκλήσεις μας ως λαός και χώρα. Είναι κοινός τόπος ότι «το Ισραήλ είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα», ότι τα επιτεύγματά μας πραγματοποιήθηκαν ενάντια σε κάθε πιθανότητα. Ως κάποιος που γεννήθηκε στο Ισραήλ, γιος από γονείς που γεννήθηκαν στο υπό βρετανική εντολή Ισραήλ (για την οικοδόμηση μιας εβραϊκής πατρίδας), που αγωνίστηκαν για την ανεξαρτησία του Ισραήλ, ποτέ δεν θεώρησα δεδομένο το δώρο και την ευλογία της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας, ούτε τα επιτεύγματα 72 ετών.

Αρκεί να δούμε το μεταβαλλόμενο τοπίο της πατρίδας μας, την ανάπτυξη της Ιερουσαλήμ, της πρωτεύουσάς μας, τα κτίρια και τα πάρκα σε όλη τη χώρα, τις νέες πόλεις και κοινότητες, την ταχεία ανάπτυξη αυτοκινητοδρόμων και σιδηροδρόμων, καθώς και τις πνευματικές και επιστημονικές επιτυχίες, για να διαπιστώσουμε το θαύμα. Το Ισραήλ είναι μια χώρα για την οποία μπορούμε όλοι να είμαστε υπερήφανοι, μια χώρα όπου το πνεύμα και οι ευχές μας γίνονται πραγματικότητα.

Οι επιθυμίες και οι ευχές δύο σχεδόν χιλιετιών εβραϊκής ζωής απαντήθηκαν επιτέλους, μια πατρίδα όπου μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι, μια πατρίδα όπου δεν συναντάμε κανένα όριο, ένα μέρος όπου το πνεύμα μας μπορεί να φτάσει στον ουρανό. Από όλα τα επιτεύγματα, αυτό που δεν σταματά ποτέ να με εκπλήσσει είναι η αναγέννηση της γλώσσας μας, η βιβλική εβραϊκή, έγινε όχι μόνο καθομιλούμενη, αλλά και γλώσσα της σύγχρονης λογοτεχνίας και ποίησης. Ένα έθνος είναι ζωντανό όταν η γλώσσα του συνεχίζει να αναπτύσσεται.

Η πατρίδα μας το Ισραήλ είναι η αρχαία πατρίδα του Εβραϊκού λαού, απανταχού στον κόσμο. Είναι η χώρα επιλογής μας, ανοιχτή σε κάθε Εβραίο, ανά πάσα στιγμή. Είμαστε περήφανοι που εορτάζουμε το Ισραήλ στην Ελλάδα, μια φιλική χώρα, όμοια με το Ισραήλ στη συμβολή της στον δυτικό πολιτισμό, ως αδελφές δημοκρατίες. Με ρίζες στην

αρχαιότητα, το μέλλον είναι λαμπρό και πολλά υποσχόμενο.

Καθώς οι καρδιές μας γεμίζουν με αγάπη για το Ισραήλ και χαρά, θυμάμαι τα όμορφα λόγια του Ισραηλινού ποιητή Σαούλ Τσερνιχόβσκι στο ποίημά του «Ω, χώρα μου! Η γενέτειρά μου! " όπου λέει:

Ω, χώρα μου! Γενέτειρά μου!

Φαλακρό βουνό με αγκάθια.

Ένα κοπάδι κυματίζει: αμνός και ερίφιο.

Μια χαρωπή χρυσαφένια λαμπρότητα. Μοναστήρια, ένα κύμα από μνημεία.

Πήλινες στέγες σε σπίτια.

Το χωριό ακόμα να κτιστεί,

η ελιά ακουμπάει στην ελιά.

Χώρα! Μπουκέτο από ανοιξιάτικα περιβόλια.

Το κουδούνισμα από τις καμήλες στα караβάνια.

Φρούρια από άμμο περιβάλλουν τη θάλασσα.

Η σκιά που κάποτε μεγάλωνε, τώρα πέφτει.

Έτσι έβλεπε το Ισραήλ το 1933. Κοιτάξτε πόση πρόοδο έχουμε κάνει, πώς κτίστηκε μια ολόκληρη χώρα.

Καλή Ημέρα Ανεξαρτησίας!

ΠΗΓΗ: [ιστοσελίδα ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΙΣΡΑΗΛ, 28.4.2020](#)