



«Αγαπητοί φίλοι και αδέρφια,

Ο χρόνος που πέρασε είχε πολλές ευχάριστες και δυσάρεστες καταστάσεις.

Πριν από εννέα μήνες, 50 περίπου ηγέτες διαφόρων Κρατών συναντήθηκαν στην Ιερουσαλήμ για τον εορτασμό των 75 χρόνων από την απελευθέρωση του στρατοπέδου Άουσβιτς – Μπίρκεναου και δεσμεύτηκαν να καταπολεμήσουν τον αντισημιτισμό και να διατηρήσουν ζωντανή τη μνήμη του Ολοκαυτώματος.

Δυστυχώς, έκτοτε, κατά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου, όλοι μας ήρθαμε αντιμέτωποι με την πανδημία του κορωνοϊού.

Χάσαμε αγαπημένα μας πρόσωπα, έκλεισαν σχολεία, συναγωγές και κοινοτικά κέντρα και πέραν αυτών εξακολουθούμε να κοιτάμε το μέλλον με μεγάλη αβεβαιότητα.

Καθώς τελειώνει το έτος και ξεκινάει ένα νέο, όλοι μας ελπίζουμε και προσευχόμαστε τη νέα χρονιά να ανακαλυφθεί η θεραπεία για τον κορωνοϊό, να μπορέσουμε και πάλι να βρισκόμαστε από κοντά και να επιστρέψουμε στην καθημερινότητά μας.

Αναλογιζόμενοι τον χρόνο που πέρασε, ελπίζω ότι το επόμενο έτος, θα είμαστε περισσότερο ευαισθητοποιημένοι απέναντι στις ανάγκες των ηλικιωμένων, καθώς και στις αδύναμες ομάδες της κοινωνίας, και ειδικότερα σε εκείνους που είναι μόνοι.

Πιστεύω πως αυτή η περίοδος μας υπενθυμίζει πως όλος ο εβραϊκός κόσμος είναι μία οικογένεια, πως είμαστε υπεύθυνοι ο ένας για τον άλλο, και πως μας ενώνουν περισσότερα πράγματα απ' όσα μας χωρίζουν.

Αγαπητοί φίλοι,

Τις προηγούμενες εβδομάδες γίναμε μάρτυρες μίας ιστορικής στιγμής για το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή με τη Συμφωνία Ειρήνης που επετεύχθη μεταξύ του Ισραήλ και των ΗΑΕ.

Ελπίζω ότι αυτό το νέο πνεύμα συνεργασίας που υπάρχει να συμβάλει στην προώθηση των σχέσεων και με τους Παλαιστίνιους γείτονες μας, αλλά και με όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής.

Ας είναι το νέο έτος, ένας χρόνος κατά τον οποίο θα γίνουν ισχυρότεροι οι δεσμοί μεταξύ του Ισραήλ και των εβραίων της διασποράς, αλλά και μεταξύ των εβραϊκών κοινοτήτων.

Από την Ιερουσαλήμ εύχομαι σε όλους σας μια καλή και γλυκιά χρονιά.

Να είστε όλοι ευλογημένοι με ευτυχία, χαρά και καλή υγεία.

Αναμένω να σας καλωσορίσω του χρόνου στην Ιερουσαλήμ.

Ας σας ευλογεί ο Θεός».

ΔΕΙΤΕ [ΕΔΩ](#) ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ