



Ο Λέων Πασού με αδέρφια του (από αριστερά προς τα δεξιά) Φίλιππων, Άρχειο Έστερ Πασού, Ντιοφάν

Στις 7.12.2019, ο Σύλλογος Φίλων Κλασσικού Αθλητισμού Νομού Καβάλας Τάκης Χατζηγηγορίου διοργάνωσε εκδήλωση στην Καβάλα για την απονομή τιμητικής διάκρισης στον εβραϊκού θρησκευόμενος αθλητή Λέων Πασού.

Στην εκδήλωση το ΚΙΣΕ εκπροσωπήθηκε από τον κ. Συμεών ν Λάκε, ο οποίος παρέλαβε τη διάκριση του Λέων Πασού και την παρέδωσε στο ΚΙΣΕ.

Η ιστορία του ΛΕΩΝ ΠΑΣΥ: Ο Λέων Πασού (Καβάλα 1906-Τελ Αβίβ 1964) ήταν Έλληνας αθλητής του στίβου, μέλος της εβραϊκής κοινότητας της Καβάλας, πανελληνιονίκης, ρέκορντμαν και μέλος της εθνικής ομάδας στίβου.

Είχε άλλα τρία αδέρφια, επίσης αθλητές, τον Ισαάκ, τον Τζακ και τον Αλβέρτο. Ξεκίνησε τον αθλητισμό στο σύλλογο «Φίλιπποι» της Καβάλας σε ηλικία 15 ετών, ενώ ταυτόχρονα εργαζόταν ως καπνεργάτης. Οι πρώτες επιτυχίες του άρχισαν το 1927 όταν πήρε μέρος στους Πανθρακικούς Αγώνες. Την ίδια χρονιά συμμετείχε στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κατακτώντας το αργυρό μετάλλιο στα 1500 μέτρα.

Το 1931 έγινε μέλος της εθνικής ομάδας στίβου, ενώ συνέχισε τις επιτυχίες του σε αγώνες κυρίως της Βορείου Ελλάδος. Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα της ίδιας χρονιάς ήρθε δεύτερος στα 400 και 800 μέτρα. Το 1932 συμμετείχε για πρώτη φορά στη Μακαμπιάδα του Τελ Αβίβ και αμέσως μετά στην Αίγυπτο για αγώνες της εθνικής.

Το 1932, παρόλο που κέρδισε την συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή. Τον Ιούλιο του 1932 στους Πανθρακικούς αγώνες κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 800 μέτρα, αλλά ο ΣΕΓΑΣ αρνήθηκε να το αναγνωρίσει. Ρέκορντμαν ήταν και με την εθνική ομάδα σκυταλοδρομίας στα 4x400 στους Βαλκανικούς Αγώνες του Ζάγκρεμπ το 1934. Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα ήταν πάλι δεύτερος στα 400 και 800 μέτρα. Τον Οκτώβριο του 1932 στους Βαλκανικούς Αγώνες της Αθήνας κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 800 μέτρα, ενώ ήρθε δεύτερος στα 400 μέτρα, πρώτος στην σκυταλοδρομία, και στα 400x100 επίσης πρώτος.

Το 1933 ο Πασύ συνέχισε τις επιτυχίες κατακτώντας τρία μετάλλια στους Βαλκανικούς Αγώνες. Το 1934 μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη και πήρε μεταγραφή στη Μακάμπι. Στη Θεσσαλονίκη ο Πασύ συνέχισε τις επιτυχίες, ενώ το 1935 στην Μακαμπιάδα γνώρισε την μετέπειτα γυναίκα του, Ρίβκα Αράμα. Μετά τον γάμο τους εγκαταστάθηκαν μόνιμα στο Τελ Αβίβ, όπου η Ρίβκα εργαζόταν ως δασκάλα.

Στην Παλαιστίνη ο Πασύ γράφτηκε στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και συνέχισε να παίρνει μέρος σε αγώνες καταρρίπτοντας το εθνικό ρεκόρ στα 800 μέτρα. Το 1936 πήρε μέρος με αντιπροσωπευτική ομάδα της Παλαιστίνης σε αγώνες σε διάφορες γερμανικές πόλεις. Μετά το τέλος της καριέρας του συνέχισε ως προπονητής.

Κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο έχασε όλη του την οικογένεια που έμεινε στην Ελλάδα, καθώς μεταφέρθηκαν βίαια από τους Ναζί μαζί με άλλους Έλληνες εβραίους σε στρατόπεδα εξόντωσης. Με τη γυναίκα του έκαναν τρία παιδιά και πέθανε στο Τελ Αβίβ το 1964 σε ηλικία 58 ετών.

[Πηγή βιογραφικού ιστοσελίδα kavalareghistory.weebly.com]