



**ΗΠΑ:** Στον εθιμοτυπικό εορτασμό που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στον Λευκό Οίκο, φέτος τα κεριά άναψε ο πρόεδρος του Ισραήλ Ρεουβέν Ριβλιν παρουσία του Προέδρου των ΗΠΑ κ. Μπάρακ Ομπάμα και της συζύγου του. «Είτε πρόκειται για την υπεράσπιση της αξιοπρέπειας των προσφύγων, είτε για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού ή κάθε άλλης μορφής διάκριση και μισαλλοδοξίας κατά οποιασδήποτε θρησκείας, είτε για την συμπαράσταση στο σύμμαχό μας, το Κράτος του Ισραήλ, πρέπει να υψώσουμε τη φωνή μας υπέρ της ασφάλειας και της αξιοπρέπειας κάθε ανθρώπου. Αυτή είναι η πρόκληση που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε στη φετινή περίοδο του Χανουκά», είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος Ομπάμα.



**ΑΓΓΛΙΑ:** Η τελετή για τον εορτασμό του Χανουκά φέτος φιλοξενήθηκε στο Κοινοβούλιο της Αγγλίας και ετέθη υπό την αιγίδα του Υπουργού άνευ Χαρτοφυλακίου κ. Ρόμπερτ Χαλφόν. Στην τελετή παρέστησαν 80 βουλευτές και φίλοι του ΚΙΣ Αγγλίας (BOD) τους οποίους καλωσόρισε ο πρόεδρος του κ. Jonathan Arkush. Τα κεριά ανάφτηκαν από εκπροσώπους της Κυβέρνησης, της αντιπολίτευσης, τον αρχιεραββίνο Ephraim Mirvis και τον πρόεδρο του BOD.

**ΒΕΛΓΙΟ:** Ο ετήσιος εορτασμός του Χανουκά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έγινε φέτος υπό την αιγίδα του αντιπροέδρου της κ. Φράνς Τιμμέρμανς. Ο κ. Τιμμέρμανς, εμπνεόμενος από τη σημασία της γιορτής και αναφερόμενος στις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις, εξέφρασε την πίστη πως το φως του Χανουκά θα φέρει την ελπίδα και επεσήμανε χαρακτηριστικά: «Το φως είναι αυτό που θα μας οδηγήσει στο κοινό μας μέλλον, το φως θα φέρει την ελπίδα στα παιδιά μας, το φως μας εμπνέει διότι φέρνει αυτό που χρειαζόμαστε τα παιδιά μας: έναν κόσμο όπου θα υπάρχει ειρήνη».



**ΓΕΡΜΑΝΙΑ:** Ο δημόσιος εορτασμός του Χανουκά πραγματοποιήθηκε φέτος στο Βερολίνο για 14<sup>η</sup> συνεχή χρονιά. Μπροστά στην Πύλη του Βραδεμβούργου συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου, μεταξύ των οποίων και αρκετά παιδιά προσφύγων για το

άναμμα των κεριών της μεγαλύτερης χανουκιγιάς στην Ευρώπη. Η παρουσία γερμανών πολιτών, καθώς και προσφύγων στην τελετή ήταν ιδιαίτερα συμβολική και μετέδωσε το μήνυμα της ενότητας που πρέπει να κυριαρχεί σε όλο τον κόσμο.