

\*Άρθρο του ALAN DERSHOWITZ, [Jerusalem Post](#), 14 Ιουλίου 2014 □

Ο σημερινός πόλεμος μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ καταρρίπτει πολλούς από τους μύθους που έχουν δεχτεί σαν ευαγγέλιο μεγάλο μέρος της παγκόσμιας κοινής γνώμης και ΜΜΕ.

**Μύθος 1ος:** Η κύρια αιτία της διένεξης μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων είναι η κατοχή της Δυτικής Όχθης και της εποικιστικής πολιτικής του Ισραήλ.

**Πραγματικότητα:** Η πραγματικότητα είναι πως οι πυραυλικές επιθέσεις που πραγματοποιεί η Χαμάς εναντίον ισραηλινών πόλεων και πολιτικών στόχων λίγο έχουν να κάνουν με την ισραηλινή κατοχή και τους οικισμούς στη Δυτική Όχθη. Ακόμη και εάν το Ισραήλ έκανε ειρήνη με την Παλαιστινιακή Αρχή, οι πυραυλικές επιθέσεις από τη Γάζα δεν θα σταματούσαν. Αυτές οι επιθέσεις της Χαμάς έχουν την έμπνευσή τους στην Μουσουλμανική Αδελφότητα, το Ιράν, τη Συρία και άλλους που αντιτίθενται στην ίδια την ιδέα της ύπαρξης ενός εθνικού κράτους για τον εβραϊκό λαό. Η καλύτερη απόδειξη αυτής της πραγματικότητας είναι πως αυτές οι επιθέσεις άρχισαν αμέσως μόλις το Ισραήλ τερμάτισε την κατοχή της Γάζας και ξεριζώσε όλους τους οικισμούς από την περιοχή. Το Ισραήλ άφησε πίσω του αγροτικά θερμοκήπια και άλλο εξοπλισμό που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι κάτοικοι της Γάζας εάν ήθελαν μια αξιοπρεπή κοινωνία.

Επιπρόσθετα, δεν υπήρξε κανένας αποκλεισμός στη Γάζα εκείνη την εποχή. Η Γάζα ήταν ελεύθερη για να γίνει μια Σιγκαπούρη της Μεσογείου. Αντί γι' αυτό η Χαμάς με πραξικόπημα, δολοφονώντας πολλά μέλη της ΠΑ, έθεσε υπό τον έλεγχό της ολόκληρη τη Γάζα και επέβαλε στρατιωτική θεοκρατία. Χρησιμοποίησε το υλικό που είχαν αφήσει πίσω τους οι Ισραηλινοί όχι για να θρέψει τους πολίτες της αλλά για να κατασκευάσει πυραύλους με τους οποίους θα επιτεθεί σε ισραηλινούς αμάχους. Μόνο έπειτα από αυτές τις επιθέσεις το Ισραήλ άρχισε τον αποκλεισμό της Γάζας με σκοπό να εμποδίσει την εισαγωγή πυραύλων και υλικού για την κατασκευή τρομοκρατικών τούνελ για απαγωγές.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι γιατί θα έπρεπε το Ισραήλ να αλλάξει την εποικιστική του πολιτική στη Δυτική Όχθη και να προσπαθήσει σκληρότερα να επιτύχει ειρήνη με την ΠΑ.

Αλλά ακόμη και εάν επιτυγχανόταν κάτι τέτοιο, οι πύραυλοι από τη Γάζα θα συνέχιζαν να εκτοξεύονται και το Ισραήλ θα έπρεπε να λάβει τα κάθε είδους στρατιωτικά μέτρα που θα ελάμβανε κάθε δημοκρατία για να υπερασπίσει τους πολίτες της από θανάσιμες επιθέσεις.

**Μύθος 2ος:** Αυτό που βιώνουμε τώρα είναι ένας “κύκλος βίας” για τον οποίο ευθύνονται εξίσου και οι δύο πλευρές.

**Πραγματικότητα:** Η πραγματικότητα είναι βέβαια πως δεν υπάρχει καμία σύγκριση -με νομικά, ηθικά, διπλωματικά ή οιοδήποτε είδους κριτήρια – ανάμεσα σε αυτό που κάνει η Χαμάς και στο πώς αντιδρά το Ισραήλ.

Η Χαμάς σκοπίμως και προμελετημένα διαπράττει διπλό έγκλημα πολέμου στοχεύοντας ισραηλινούς αμάχους και χρησιμοποιώντας παλαιστινίους αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες. Η προμελετημένη στόχευση αμάχων, όπως παραδέχεται η Χαμάς -η οποία κυριολεκτικά υπερηφανεύεται- που κάνει είναι καθαρό έγκλημα πολέμου. Η Χαμάς στοχεύει με τους πυραύλους της εναντίον της Μπεέρ-Σέβα, του Τελ-Αβίβ, της Χάιφας και της Ιερουσαλήμ. Αυτό είναι έγκλημα πολέμου. Επιπλέον, εκτοξεύει αυτούς τους πυραύλους από νοσοκομεία, σχολεία και σπίτια σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, προκειμένου να αναγκάσει το Ισραήλ να σκοτώσει παλαιστινίους αμάχους.

Αυτό είναι επίσης έγκλημα πολέμου.

Αυτό έχει ονομαστεί “στρατηγική του νεκρού μωρού” της Χαμάς. Προμελετημένα θέτει στο Ισραήλ το τραγικό δίλημμα να επιτεθεί στους πυραύλους σκοτώνοντας κάποια παιδιά που τα χρησιμοποιεί σαν ανθρώπινες ασπίδες ή να απέχει από την επίθεση στους πυραύλους και έτσι θέτοντας σε κίνδυνο τα δικά του παιδιά. Το Ισραήλ έχει επιλέξει γενικώς να απέχει από την επίθεση εναντίον νόμιμων στρατιωτικών στόχων αλλά όταν αναπόφευκτα, σκοτώνονται ή τραυματίζονται κάποιοι από τις ανθρώπινες ασπίδες, η Χαμάς είναι πανέτοιμη να κάνει κυνική παρέλαση των νεκρών αμάχων μπροστά από κάμερες που μεταδίδουν αυτές τις απαίσιες εικόνες σε ολόκληρο τον κόσμο που κατηγορεί το Ισραήλ.

Η Χαμάς έχει αρνηθεί σε υπερθετικό βαθμό να κατασκευάσει καταφύγια για τον άμαχο πληθυσμό της. Έχει κατασκευάσει καταφύγια αλλά με περιορισμένη πρόσβαση σ' αυτά μόνο

για τους τρομοκράτες της Χαμάς. Αυτό είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που κάνει το Ισραήλ: να κατασκευάζει καταφύγια για τους αμάχους και να εκθέτει σε κίνδυνο τους στρατιώτες του.

Πιο πρόσφατα η Χαμάς εξανάγκασε ή ενθάρρυνε άμαχους να σταθούν στις οροφές στρατιωτικών στόχων ώστε να εμποδίσουν το Ισραήλ να επιτεθεί σε εντελώς κατάλληλους στόχους. Όντως, αυτή τη στιγμή εγείρεται αγωγή στο Ισραήλ, εναντίον του ισραηλινού στρατού, που τον προτρέπει να αγνοεί αυτές τις ανθρώπινες ασπίδες και αν επιτίθεται σε στρατιωτικούς στόχους.

Το επιχείρημα είναι ότι, εάν δεν επιτεθούν σε στρατιωτικούς στόχους, Ισραηλινοί πολίτες θα πεθάνουν και η δημοκρατία έχει την υποχρέωση να προτιμήσει τις ζωές των δικών της πολιτών από τις ζωές των πολιτών του εχθρού. Ωστόσο δεν Ισραήλ απείχε από την επίθεση εναντίον στρατιωτικών στόχων που προστατεύονται από ανθρώπινες ασπίδες. Δεν υπάρχει καμία απολύτως συμμετρία μεταξύ των εγκλημάτων πολέμου που έχει διαπράξει η Χαμάς και της εντελώς κατάλληλης στρατιωτικής ανταπόκρισης από τις ΙΔΑ.

**Μύθος 3ος**: Ο Μαχμούντ Αμπάς είναι μέρος της λύσης, όχι του προβλήματος.

**Πραγματικότητα**: Ο Μαχμούντ Αμπάς έχει γίνει μέρος του προβλήματος ειδικά τις τελευταίες μέρες. Υποστήριξε τη Χαμάς στα εγκλήματα πολέμου εναντίον ισραηλινών αμάχων και χαρακτήρισε τις ενέργειες αυτοάμυνας του Ισραήλ σαν “γενοκτονία” εναντίον όλου του παλαιστινιακού λαού. Έχω συναντηθεί στο παρελθόν με τον Αμπάς και τον είχα διαπιστώσει πως είναι σεμνός άνθρωπος που επιδιώκει ειλικρινά μια ειρηνική λύση της διένεξης, όμως δεν διαθέτει το θάρρος που απαιτείται για να σταθεί μπροστά στον παλαιστινιακό λαό και να του πει την αλήθεια για την σημερινή σύγκρουση. Η προθυμία που επέδειξε να συνεργαστεί με τη Χαμάς σε κυβερνητικό επίπεδο αποδεικνύει τόσο την αδυναμία του όσο και την προθυμία του να συνεργήσει με το κακό. Μιλάει με δύο γλώσσες: μία όταν μιλάει αγγλικά σε δυτικά ΜΜΕ και διπλωμάτες και μία άλλη όταν μιλάει αραβικά στους παλαιστινιακούς δρόμους, όπου γνωρίζει πως υπάρχουν πολλοί υποστηρικτές της Χαμάς. Η δημόσια στήριξη που παρείχε στη Χαμάς καθιστά ακόμη πιο δύσκολο για το Ισραήλ να καταλήξει σε μια διαπραγματευτική λύση με την ΠΑ. Επίσης κατέστησε ακόμη δυσκολότερο για τη Χαμάς το να σταματήσει το μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων και να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός.

Ολόκληρος ο πολιτισμένος κόσμος θα πρέπει να συμπαράταχθεί με το Ισραήλ καθώς έτσι

προστατεύει το ίδιο του τον εαυτό από τα εγκλήματα πολέμου. Το ό,τι πολλές χώρες συνεχίζουν να υποστηρίζουν -ή να παραμένουν σιωπηλές- όσους διαπράττουν αυτά τα εγκλήματα πολέμου μάς φανερώνει κάτι βαθιά ενοχλητικό σχετικά με τις αξίες τους και τις προκαταλήψεις τους.

Πηγή: Ιστοσελίδα [www.cohen.gr](http://www.cohen.gr)