

Ανοιχτή Επιστολή απηύθυνε -στις 23.7.14- ο Ισραηλινός βουλευτής David Tsur, πρόεδρος της Επιτροπής Φιλίας Ισραήλ – Ελλάδας της Κνέσετ (Ισραηλινού Κοινοβουλίου) προς τους Έλληνες, με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα στο Ισραήλ και την Λωρίδα της Γάζας:

Αγαπητοί Έλληνες φίλοι,

Ως παλιός φίλος και θαυμαστής της Ελλάδας και ως κάποιος που έχει εργαστεί ακούραστα για την προώθηση των σχέσεων Ισραήλ – Ελλάδας με την ιδιότητά μου ως επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ισραήλ-Ελλάδας, μου προκάλεσαν λύπη ορισμένες πρόσφατες δηλώσεις στην Ελλάδα οι οποίες διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα για την τρέχουσα σύγκρουση στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ δεν επεδίωξε αυτή τη σύγκρουση και κατέλαβε πολλές προσπάθειες για να την αποφύγει. Όμως, τελικά αναγκαστήκαμε να δράσουμε εξαιτίας των αδιάκοπων καθημερινών επιθέσεων της Χαμάς εναντίον των πολιτών μας. Τις τελευταίες εβδομάδες η Χαμάς εξαπέλυσε περισσότερες από 1.850 ρουκέτες στο Ισραήλ θέτοντας σχεδόν 6 εκατομμύρια ανθρώπους σε κίνδυνο, εξαναγκάζοντάς τους να τρέχουν σε καταφύγια κάθε φορά που εκτοξεύεται ένας πύραυλος. Η Χαμάς και άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις στη Γάζα στοχεύουν με πάνω από 15.000 ρουκέτες το Ισραήλ. Καμία χώρα στον κόσμο δεν θα ανεχόταν μια τέτοια απειλή κατά του άμαχου πληθυσμού της. Το Ισραήλ δεν αποτελεί εξαίρεση.

Ως βουλευτής του κόμματος Hatnua, του οποίου ηγείται η κ. Tzipi Livni, νυν Υπουργός Δικαιοσύνης, η οποία είναι επίσης υπεύθυνη για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τους Παλαιστίνιους, γνωρίζω σε βάθος τις προσπάθειές μας για την επίτευξη της ειρήνης. Αλλά εδώ δεν πρόκειται για την ειρηνευτική διαδικασία, πρόκειται για τη Χαμάς, μια ριζοσπαστική ισλαμική τρομοκρατική οργάνωση, η οποία αναγνωρίστηκε ως τέτοια από την ΕΕ το 2004 και η οποία ορκίζεται στην ολική καταστροφή του Ισραήλ.

Στις 12 Ιουνίου, η Χαμάς απήγαγε και σκότωσε με βάρβαρο τρόπο τρεις Ισραηλινούς εφήβους. Ταυτόχρονα, εντατικοποίησε τις εκτοξεύσεις ρουκετών εναντίον του Ισραήλ. Ξεκινήσαμε τις χερσαίες επιχειρήσεις στις 17 Ιουλίου, μόνον αφότου η Χαμάς απέρριψε την εκεχειρία, στην οποία διαμεσολάβησε η Αίγυπτος και υποστήριξαν οι ΗΠΑ, ο Αραβικός

Σύνδεσμος και ο ΟΗΕ, και την οποία εμείς αποδεχθήκαμε. Η Αίγυπτος καταδίκασε απερίφραστα τη Χαμάς για την αποτυχία της επίτευξης εκεχειρίας. Η Χαμάς εξακολούθησε να εκτοξεύει ρουκέτες, ακόμη και όταν επιτεύχθηκαν συμφωνίες για παύση πυρός με τον ΟΗΕ και τον Ερυθρό Σταυρό, ώστε να επιτραπεί η μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και την πόλη της Sejaiya.

Επιπλέον, το Ισραήλ έχει προχωρήσει σε πρωτοφανή μέτρα για να αποφευχθούν οι απώλειες αμάχων. Οι θάνατοι αθώων προκαλούν μεγάλη θλίψη σε εμάς, αλλά όχι στη Χαμάς, η οποία με κυνικό τρόπο προσπαθεί να μεγιστοποιήσει τις πληγές του άμαχου πληθυσμού της Γάζας. Ο Ισραηλινός στρατός ρίχνει φυλλάδια, κάνει τηλεφωνήματα, στέλνει sms, και ρίχνει βόμβες κρότου για να προειδοποιήσει τους κατοίκους της Γάζας για τα επικείμενα χτυπήματα εναντίον στόχων της Χαμάς.

Αντίθετα, η Χαμάς χρησιμοποιεί τον άμαχο πληθυσμό ως ανθρώπινη ασπίδα, κρύβοντας τα κέντρα διοίκησης, τους εκτοξευτές πυραύλων και τις κρύπτες όπλων της σε κατοικημένες περιοχές, στις οποίες περιλαμβάνονται σχολεία, τζαμιά και νοσοκομεία. Ο ΟΗΕ καταδίκασε τη Χαμάς για αυτή την τακτική. Στις 16 Ιουλίου, η UNWRA εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία καταδικάζει τη Χαμάς επειδή έκρυψε πυραύλους σε ένα από τα σχολεία της.

Η ηγεσία της Χαμάς παρότρυνε στους κατοίκους της πόλης Sejaiya να μη την εγκαταλείψουν παρά τις προειδοποιήσεις των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων ότι, παραμένοντας στην περιοχή, θέτουν τους εαυτούς τους σε σοβαρό κίνδυνο. Επίσης, έχει κατασκευάσει ένα τεράστιο δίκτυο υπόγειων οχυρών για να κρύψει τα όπλα της και σήραγγες που καταλήγουν στο Ισραήλ, από τις οποίες τρομοκρατικές ομάδες της Χαμάς εξέρχονται για να πραγματοποιήσουν επιθέσεις αυτοκτονίας και απαγωγές εναντίον Ισραηλινών.

Ο μόνος λόγος που το Ισραήλ δεν έχει θρηνήσει εκατοντάδες θύματα από τις επιθέσεις με ρουκέτες είναι επειδή έχει επενδύσει στο άκρως αποτελεσματικό σύστημα αντιπυραυλικής προστασίας «Σιδερένιος Θόλος», το οποίο καταρρίπτει πολλούς πυραύλους που κατευθύνονται σε κατοικημένες περιοχές, καθώς και σε ένα τεράστιο σύστημα καταφυγίων σε όλη τη χώρα και στα περισσότερα σπίτια. Αντίθετα, η Χαμάς, δεν φροντίζει για τους ανθρώπους στη δικαιοδοσία της. Έχει επενδύσει εκατομμύρια σε ένα τεράστιο δίκτυο σηράγγων τρομοκρατίας.

Το 2005, το Ισραήλ εκκένωσε όλους τους στρατιώτες και τους εποίκους από τη Λωρίδα της Γάζας, σε μια προσπάθεια να προωθήσει την ειρήνη. Αυτό δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το 2007, η Χαμάς κατέλαβε την Λωρίδα της Γάζας δια της βίας και έκτοτε, εξαπέλυσε πάνω από 14.000 ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ.

Η Χαμάς δεν ενδιαφέρεται για κατάπαυση του πυρός ή για οποιαδήποτε πολιτική λύση. Η Χαμάς ενδιαφέρεται μόνο για την καταστροφή του Ισραήλ. Πρόκειται για μια τρομοκρατική οργάνωση που αναγνωρίζεται ως τέτοια από τις ΗΠΑ και την ΕΕ, και η οποία έχει επανειλημμένως αρνηθεί να αναγνωρίσει τις εκκλήσεις του Διεθνούς Κουαρτέτου (ΟΗΕ, ΗΠΑ, ΕΕ και Ρωσία) να αποκηρύξει την τρομοκρατία, να αναγνωρίσει το Ισραήλ και τις προηγούμενες συμφωνίες που υπεγράφησαν μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αρχής. Ως εκ τούτου, δεν αποτελεί μόνο εχθρό του Ισραήλ, αλλά και του ίδιου του Παλαιστινιακού λαού.

Η πραγματικότητα στην περιοχή μας είναι σύνθετη, αλλά οι στόχοι μας είναι απλοί. Είναι ο πλήρης τερματισμός αυτών των επιθέσεων κατά του Ισραήλ και των πολιτών του.

Με εκτίμηση,

David Tsur

Βουλευτής της Κνέσετ
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Ομάδας Φιλίας Ισραήλ-Ελλάδας