

Einat Wilf: “Winning the War of Words: Essays on Zionism and Israel”.



Το νέο βιβλίο της Ισραηλινής [Einat Wilf](#) , με τίτλο «**Κερδίζοντας τον Πόλεμο των Λέξεων: Μελέτες για τον Σιωνισμό και το Ισραήλ**»

, διατίθεται στο διαδίκτυο

[κατεβάστε το

[εδώ](#)

]

και αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για όποιον ενδιαφέρεται να μάθει και να τεκμηριώσει λόγο για ζητήματα όπως ο Σιωνισμός και το Ισραήλ.

Όπως πολύ εύστοχα ο [Μάτι Φρίντμαν](#) γράφει για το θέμα παρουσιάζοντας το βιβλίο της Βίλφ στο “Fathom Journal”: «Το πρόβλημα για όποιον προσπαθεί να συνηγορήσει υπέρ του Ισραήλ, ενάντια στη θεμελιωμένη πνευματική επίθεση που τα τελευταία χρόνια βάζει κατά της χώρας, είναι ότι ενώ η επίθεση είναι απλά και εύκολα κατανοητή –ακόμη και μέσα από την εφηβική γλώσσα των emoticons, των επιφωνημάτων και των εικόνων- η υπεράσπιση είναι δυσκολότερο να εξηγηθεί. Για τη δυσφήμιση της χώρας φτάνει η λέξη «απαρτχάιντ» και η φωτογραφία ενός στρατιώτη να τραβολογάει ένα παιδί. Για την υπεράσπιση του Ισραήλ ένας πρέπει να έχει καλή γνώση της ιστορίας τουλάχιστον των τελευταίων 100 χρόνων της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, κατανόηση του πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο και του ποιες πραγματικά είναι οι επιλογές του Ισραήλ σήμερα. Όποιος προσπαθεί να εξηγήσει την περίπτωση του Ισραήλ πρέπει έχει τόσο καλό «λέγειν» ώστε να είναι κατανοητός σε ανθρώπους αντίθετους με το Ισραήλ, ενώ βοηθά να μην είναι ιδεολογικά άτεγκτος ή τόσο θυμωμένος ώστε να μην μπορεί να μιλήσει ήρεμα. Είναι λίγοι οι άνθρωποι που μπορούν να το κάνουν αυτό καλά. Για παράδειγμα, η συγκρουσιακή και αδέξια κυβέρνηση που έχει την εξουσία σήμερα στο Ισραήλ, δεν το κάνει με μεγάλη επιτυχία. Από τους πιο επιδέξιους υποστηρικτές του Ισραήλ σήμερα είναι η Εϊνάτ Βίλφ. Απόφοιτη του Κέιμπριτζ και του Χάρβαρντ, βουλευτής της Κνέσετ μέχρι το 2013, η Εϊνάτ έχει αναδειχθεί στην πλέον δυναμική ανεπίσημη πρέσβειρα του Ισραήλ τα τελευταία χρόνια.

Στο βιβλίο της ‘*Κερδίζοντας τον Πόλεμο των Λέξεων*’ η συγγραφέας συλλέγει και

παρουσιάζει άρθρα και μελέτες της που εξετάζουν την επιθετική πολιτική επιχειρηματολογία εναντίον του Ισραήλ και τη θέση της χώρας εν μέσω της αυξανόμενης βίας που την περιβάλλει στη Μέση Ανατολή.

Το έργο προσφέρει μια στοχαστική και τεκμηριωμένη προσέγγιση στις σύγχρονες δοκιμασίες του Ισραήλ, αλλά και μία πνευματώδη υπεράσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων της χώρας ενάντια σε μια παράξενη, μοδάτη και αναπτυσσόμενη εχθρότητα προς τη χώρα της έκτασης του 0,01% της παγκόσμιας επιφάνειας, της οποίας η δράση και η ίδια η ύπαρξη φαίνεται να είναι ενοχλητική για τόσο πολλούς...».

Πηγή: fathomjournal.org