

ΤΕΛ ΑΒΙΒ. Στις 11 Σεπτεμβρίου 1962, ο Γερμανός φυσικός Χάιντς Κρουγκ δεν επέστρεψε στο σπίτι του στο Μόναχο. Το μόνο στοιχείο που διέθετε η αστυνομία του Μονάχου ήταν το γεγονός ότι ο Κρουγκ ταξίδευε συχνά στην Αίγυπτο. Ο Κρουγκ ήταν ένας από τους δεκάδες επιστήμονες του προγράμματος κατασκευής πυραύλων του ναζιστικού καθεστώτος οι οποίοι είχαν προσληφθεί από την Αίγυπτο για την ανάπτυξη προηγμένων όπλων.

Η ισραηλινή εφημερίδα «Χα Μπόκερ» εξέπληξε το αναγνωστικό κοινό της εποχής ισχυριζόμενη ότι γνώριζε τον λόγο της εξαφάνισης του Κρουγκ: οι Αιγύπτιοι φέρονταν να έχουν απαγάγει τον Κρουγκ, ώστε αυτός να μην συνεργασθεί με το Ισραήλ. Η εξήγηση αυτή, όμως, αποτελούσε μέρος της προσπάθειας της ισραηλινής Μοσάντ να αποθαρρύνει ενδεχόμενη ενδελεχή έρευνα γύρω από την εξαφάνιση του Κρουγκ.

Σύμφωνα με πρόσφατες συνεντεύξεις βετεράνων της Μοσάντ στην ιστοσελίδα Forward, ο Κρουγκ είχε πέσει θύμα δολοφονίας από δικτυο πρακτόρων της ισραηλινής αντικατασκοπίας. Επικεφαλής της ομάδας δολοφόνων ήταν, μάλιστα, ο εκλεκτός κομάντο αλεξιπτωτιστής του Χίτλερ, Οτο Σκορτσένι, ο οποίος υπηρετούσε πλέον τα συμφέροντα του ισραηλινού κράτους.

Ο Σκορτσένι, αντισυνταγματάρχης των SS, παρασημοφορηθείς με τον Σταυρό των Ιπποτών του Σιδηρού Σταυρού και ένα από τα «αγαπημένα παιδιά» του Αδόλφου Χίτλερ, ηγήθηκε της παράτολμης επιχείρησης απελευθέρωσης του Μπενίτο Μουσολίνι το 1943, από τα υψώματα του Γκραν Σάσο στους Δολομίτες. Το 1962, όμως, ο Σκορτσένι εργαζόταν για τη Μοσάντ και ήταν πρόθυμος να εξοντώσει συμπατριώτες του κατ' εντολήν των νέων του εργοδοτών.

Ο φυσικός Χάιντς Κρουγκ, «ανερχόμενο αστέρι» της ομάδας σχεδιαστών πυραύλων του Πεενεμούντε στα χρόνια του Γ' Ράιχ, είχε αρνηθεί μετά τον πόλεμο την πρόταση του Βέρνερ φον Μπράουν να τον ακολουθήσει στις ΗΠΑ, για να εργασθεί για λογαριασμό της NASA.

Ο Κρουγκ επέλεξε, αντιθέτως, να ακολουθήσει τον μέντορά του, τον καθηγητή Βόλφγκανγκ Πιλτς, στην Αίγυπτο, για να δημιουργήσουν άκρως απόρρητο πυραυλικό πρόγραμμα. Πίσω από την απόφαση του –πιστού ναζί– Πιλτς κρυβόταν επίσης η πρόθεσή του να εργασθεί με στόχο την καταστροφή του εβραϊκού κράτους.

Η στρατολόγηση του Οτο Σκορτσένι από τη Μοσάντ, όμως, επέτρεψε στην ισραηλινή μυστική υπηρεσία να προσεγγίσει τον Κρουγκ. Η Μοσάντ, σύμφωνα με βετεράνους πράκτορες, οργάνωσε εκστρατεία εκφοβισμού του Κρουγκ, με ανώνυμες επιστολές και απειλητικά τηλεφωνήματα στην οικία του στο Μόναχο. Σε μια προσπάθεια να προστατευθεί, ο Κρουγκ επικοινωνήσε με τον Σκορτσένι, ο οποίος κανόνισε συνάντηση με τον επιστήμονα. Στη συνάντηση αυτή, ο Σκορτσένι πυροβόλησε εν ψυχρώ τον φυσικό, το σώμα του οποίου θάφτηκε σε λάκκο με ασβέστη και οξύ έξω από το Μόναχο.

ΠΗΓΗ: Εφημερίδα [ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ](#)
[a;](#) , 29.3.2016