



Και ενώ όλος ο κόσμος ακόμη βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση με τον κορονοϊό, το Ισραήλ αφού νίκησε την πανδημία και αφού οι πολίτες του επανήλθαν στη κανονικότητα, στις δουλειές τους, στα σχολεία τους, στα μπαρ και στα καφέ, η Χαμάς αποφάσισε να τους στείλει στα καταφύγια!

Για να τους υπενθυμίσει ότι τον κορονοϊό μπορεί να τον νίκησαν, τη Χαμάς όμως όχι... Είναι μέρος της δικής τους κανονικότητας...

Η ημέρα της Ιερουσαλήμ, δηλαδή η ημέρα της επανένωσης της ιερής πόλης των Εβραίων, συνέπεσε μια ακριβώς μέρα μετά τη τελευταία νύκτα προσευχής των Μουσουλμάνων που γιόρταζαν το Ραμαζάνι.

Οι εξτρεμιστές της Χαμάς και της Τζιχάντ δεν έχασαν την ευκαιρία και με αριστοτεχνικό τρόπο άναψαν τη φωτιά των συγκρούσεων προβάλλοντας για ακόμη μια φορά τη δήθεν πρόθεση των Ισραηλινών να καταλάβουν το ιερό τέμενος Αλ Ακσά που βρίσκεται στη καρδιά της ιερής πόλης, ακριβώς στο βράχο πάνω απ' το Τείχος των Δακρύων, ότι δηλαδή απέμεινε από το Ναό του Σολομώντα.

Ναι, ακριβώς εκεί που 80.000 Μουσουλμάνοι πιστοί ελεύθερα προσήλθαν και προσευχήθηκαν, όπως χιλιάδες Μουσουλμάνοι προσεύχονται ελεύθερα από το 1967. Ο θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλή Χαμενεΐ καλεί σε πολλαπλό ιερό πόλεμο για την απελευθέρωση της Ιερουσαλήμ ενώ στο διαδίκτυο καλούνται οι Παλαιστίνιοι να υπερασπιστούν την πόλη.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποκαλεί το Ισραήλ κράτος τρομοκράτη, καλεί τους Μουσουλμάνους σε πανστρατιά για την προστασία των ιερών Τεμενών, όταν ο ίδιος πριν από λίγους μήνες δεν δίστασε να μετατρέψει ένα από τα ιερότερα μνημεία της

ανθρωπότητας και του Ορθόδοξου Χριστιανισμού σε Τζαμί.

Στις 10 Μαΐου, το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ, αποφασίζει να μην εκδώσει απόφαση σχετικά με τα διεκδικούμενα από Ισραηλινούς ακίνητα στη γειτονιά Sheikh Jarrah της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και καλεί τις δύο πλευρές, Παλαιστίνιους ιδιοκτήτες και Ισραηλινούς πρώην ιδιοκτήτες, να προσπαθήσουν να βρουν συμβιβαστική λύση.

Ξεσπούν νέες ταραχές στις οποίες εμπλέκονται πλέον και Άραβες, Ισραηλινοί πολίτες, σε πόλεις όπως η Ακο και το Λοντ, που παραδοσιακά η συμβίωση ήταν αρμονική.

Η Χαμάς και η Τζιχάντ, από τη Λωρίδα της Γάζας, ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα είχαν ξεκινήσει την εκτόξευση ρουκετών εναντίον στόχων, κυρίως αγροτικών εκτάσεων, στο νότιο Ισραήλ.

Οι εκλογές για την ανάδειξη νέας κυβέρνησης της Παλαιστινιακής Αρχής που ήταν προγραμματισμένες για τις 22/5/2021 αναβλήθηκαν μετά από απόφαση του ίδιου του προέδρου Μαχμούντ Αμπάς.

Στο Ισραήλ, επικρατεί πολιτική αστάθεια με τον αρχηγό του δευτέρου κόμματος, του κεντρώου Γιαΐρ Λαπίντ να προσπαθεί να δημιουργήσει ένα νέο εναλλακτικό κυβερνητικό συνασπισμό.

Συνομιλεί με τους ηγέτες των αραβικών κομμάτων για την ενδεχόμενη συμμετοχή τους στη νέα κυβέρνηση, σπάζοντας την πολιτική παράδοση στο Ισραήλ που τα τοποθετούσε πάντα στο περιθώριο της διακυβέρνησης.

Συνομιλίες με τον ηγέτη του Ισλαμικού κόμματος στο Ισραήλ διεξήγαγε και ο ίδιος ο Νετανιάχου προκειμένου να αποσπάσει την υποστήριξη του.

Αυτά είναι τα γεγονότα που προηγήθηκαν της γενικευμένης επίθεσης της Χαμάς και της

Τζιχάντ εναντίον του άμαχου πληθυσμού του κράτους του Ισραήλ.

Η Ιερουσαλήμ είναι πάντα στο κέντρο της παλαιστινιακής προπαγάνδας προκειμένου να συσπειρώσει όχι μόνο το σύνολο των Παλαιστινίων αλλά και το σύνολο του Μουσουλμανικού κόσμου.

Οι στόχοι της επίθεσης είναι άμεσα συνυφασμένοι ακριβώς με αυτά τα γεγονότα. Η Χαμάς και η Τζιχάντ προσπαθούν να αποτρέψουν με κάθε τρόπο την ενδεχόμενη συμμετοχή εκπροσώπων των αραβικών κομμάτων στην υπό σχηματισμό κυβέρνηση του Ισραήλ.

Και το κάνουν συνειδητά για να διατηρήσουν τους Άραβες Ισραηλινούς πολίτες στο περιθώριο της πολιτικής ζωής του τόπου που ζουν ως ισότιμοι πολίτες. Γιατί ακριβώς επιδιώκουν την μετατροπή τους σε «πρόσφυγες υπό καθεστώς σιωνιστικής κατοχής».

Δυστυχώς, σε αυτό τον κύκλο βίας, η Τζιχάντ και η Χαμάς βρίσκουν θερμοκέφαλους συμμάχους στην Ισραηλινή Εβραϊκή ακροδεξιά που μαζί με φανατικούς Ισραηλινούς Άραβες εξτρεμιστές πρωταγωνιστούν στα βίαια επεισόδια.

Ο σκοταδισμός, ο φανατισμός, η βία και η μισαλλοδοξία είναι η κινητήρια δύναμη που τους οδηγεί και απειλεί τη κοινωνική συνοχή της Ισραηλινής κοινωνίας.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός καταδίκασε αυτά τα φαινόμενα βίας και υποσχέθηκε ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποκαταστήσει την ευημερία των σχέσεων μεταξύ Εβραίων και Αράβων στο Ισραήλ.

Οι ηγέτες της Χαμάς και της Τζιχάντ, με την υποστήριξη του Ιράν και της Τουρκίας, επιχειρούν να πλήξουν το κύρος της Παλαιστινιακής Αρχής και της Φατάχ προκειμένου να επεκτείνουν την επιρροή τους στη Δυτική Όχθη και να τη μετατρέψουν από ένα υπό ίδρυση κράτος, σε μια απολύτως ελεγχόμενη ζώνη όπως ακριβώς είναι η Λωρίδα της Γάζας, και να αποτρέψουν κάθε πιθανότητα διαπραγμάτευσης για την επίτευξη κάποιου συμβιβασμού μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων.

Ταυτόχρονα επιχειρούν να συσπειρώσουν τον μουσουλμανικό κόσμο ενάντια στις προ ολίγων μηνών υπογραφείσες «Συμφωνίες του Αβραάμ» μεταξύ του Ισραήλ και Αραβικών κρατών που σηματοδοτούν νέες στρατηγικές συμμαχίες στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Συμφωνίες που δεν ευνοούν τα συμφέροντα ούτε της Τουρκίας ούτε του Ιράν που είναι οι βασικοί χρηματοδότες του καθεστώτος Χαμάς, με τους ηγέτες της τρομοκρατικής οργάνωσης να πηγαινοέρχονται στην Τεχεράνη και στην Άγκυρα προκειμένου να διασφαλίσουν όχι μόνο ζεστό χρήμα αλλά και τις πρώτες ύλες για την κατασκευή ρουκετών Made by Hamas.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ισραηλινού τύπου, Χαμάς και Τζιχάντ διαθέτουν περί τις 15.000 ρουκέτες μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς.

Εκατοντάδες ρουκέτες από τη Λωρίδα της Γάζας πλήττουν, κάθε μέρα, πόλεις και χωριά του Ισραήλ με νεκρούς και τραυματίες, και φυσικά το Ισραήλ αντεπιτίθεται, βομβαρδίζοντας ανηλεώς στόχους στη Λωρίδα της Γάζας προειδοποιώντας τους κατοίκους της να εγκαταλείψουν τα ψηλά κτίρια, από τις ταρατσες των οποίων εκτοξεύονται οι ρουκέτες.

Οι δε αναφορές περί γενοκτονίας των Παλαιστινίων δεν συνιστούν παρά μια στυγνή παραποίηση της πραγματικότητας που απλά και μόνο εξυπηρετεί την προπαγάνδα των τρομοκρατικών οργάνωσεων της Χαμάς και της Τζιχάντ.

Το Ισραήλ ασκεί το δικαίωμα της αυτοάμυνας προκειμένου να προστατεύσει τους πολίτες του, και όσοι σπεύδουν να το κατηγορήσουν για άσκηση δυσανάλογης βίας, ας προτείνουν και τρόπους διαφορετικής αντιμετώπισης των πυραύλων που εκτοξεύονται από τρομοκράτες που δεδηλωμένο στόχο έχουν την εξαφάνιση του Εβραϊκού κράτους από τον παγκόσμιο χάρτη.

Το Ισραήλ δεν έχει την πολυτέλεια της ήττας σε μια μάχη. Διότι η ήττα σε μια μάχη σηματοδοτεί την ήττα στον πόλεμο επιβίωσης του.

Το Ισραήλ προστατεύει τους πολίτες του και όσοι εύκολα σπεύδουν να το καταδικάσουν ας σκεφτούν πως οι ίδιοι θα προστάτευαν τους πολίτες της χώρας τους εάν έπεφταν 1000 ρουκέτες σε 24 ώρες με στόχο να πλήξουν τον άμαχο πληθυσμό.

* Ο **Βίκτωρ Ισαάκ Ελιέζερ** είναι δημοσιογράφος, από το 1984 μέχρι το 2014 στην εφημερίδα Maariv του Ισραήλ και από το 2014 μέχρι σήμερα στην εφημερίδα Yedioth Achronoth του Ισραήλ. Είναι επίσης Διευθυντής του περιοδικού «Άλεφ», έκδοση της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών, και πολλά άρθρα του έχουν δημοσιευθεί στην ελληνικό και διεθνή τύπο. Είναι αναλυτής θεμάτων που σχετίζονται με τον αντισημιτισμό και την Αραβο-ισραηλινή διένεξη.

ΠΗΓΗ: [LIBERAL, 14.5.2021](#)