



21/4/2020 – Ημέρα πένθους – Yom Ha Shoah

«...Ποτέ δεν θα πάψω να επαναλαμβάνω, για να κάνω κατανοητό ειδικά στις νέες γενιές αυτό που αναγκαστήκαμε να υποστούμε: Οι SS δεν μας θεωρούσαν ανθρώπινα όντα αλλά ούτε και κτήνη. Δεν είχαν μόνο την πρόθεση να μας εξοντώσουν. Έπρεπε προηγουμένως να μας απογυμνώσουν από την ανθρωπιά μας. Δεν μας είχαν καταδικάσει μόνο σε ένα συγκεκριμένο θάνατο αλλά προόριζαν και τον αφανισμό μας από την ανθρώπινη ιστορία ... Έπρεπε να κάψουν τα βιβλία μας, να αφανίσουν κάθε ίχνος της παρουσίας μας στον κόσμο, να προσποιούνται ότι ποτέ δεν είχαμε υπάρξει: μας καταδίκασαν στην απόλυτη λήθη... Η μνήμη είναι μια νίκη ενάντια στο ναζισμό και τη λήθη»

Simone Veil, πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επιζήσασα του Ολοκαυτώματος

Σήμερα είναι η ημέρα που οι Εβραίοι όλου του κόσμου πενθούμε για τα έξι εκατομμύρια αδελφούς μας που εκτοπίστηκαν και βάνουσα θανατώθηκαν στα Ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης στην Ευρώπη. **Yom Ha Shoah – Ημέρα του Ολοκαυτώματος, ημέρα πένθους.**

Δεν πρόκειται για έναν απλό αριθμό – πρόκειται για έξι εκατομμύρια ανθρώπους,

ανάμεσα τους εξήντα επτά χιλιάδες Έλληνες Εβραίοι, με ονοματεπώνυμο, και σήμερα ο κάθε ένας από εμάς, η κάθε οικογένεια, η κάθε κοινότητα πενθούμε και μνημονεύουμε τους νεκρούς γονείς, παιδιά, συγγενείς, φίλους και γείτονες που θανατώθηκαν στους θαλάμους αερίων, κάηκαν στα κρεματόρια, δολοφονήθηκαν – μόνο και μόνο επειδή γεννήθηκαν Εβραίοι.

Σήμερα, στις 10.00, ώ ρα Ελλάδας, οι Εβραίοι όλου του κόσμου, όπου κι αν βρισκόμαστε, στεκόμαστε για δύο λεπτά σιωπηροί και ακίνητοι – είναι η ώ ρα που συνδεόμαστε διαδικτυακά με το κράτος του Ισραήλ, που γεννήθηκε από τις στάχτες τους, εκεί όπου οι σειρήνες ηχούν για δύο λεπτά – δύο λεπτά προσοχής και απόλυτης σιγής στη μνήμη των έξι εκατομμυρίων θυμάτων του Ολοκαυτώματος και σηματοδοτούν το πένθος μας, σηματοδοτούν τη Shoah.

Φέτος, δεν θα συγκεντρωθούμε ούτε στις συναγωγές, ούτε στα νεκροταφεία, ούτε στα Μουσεία, λόγω της πανδημίας που πλήττει την ανθρωπότητα. **Φέτος μετέχουμε, από το σπίτι μας, στο παγκόσμιο μνημόσυνο που διεξάγεται διαδικτυακά και ακούγονται τα ονόματα των θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Μόνο με τη σιωπή μας και τη θλίψη. Αλλά και με την ελπίδα ότι διδασκόμενοι από το παρελθόν, οι άνθρωποι, οι πολίτες, πολεμούμε τις ιδεολογίες του μίσους και προσπαθούμε να κτίζουμε έναν κόσμο ανεκτικότητας και δικαιοσύνης.**

Αθήνα, 21 Απριλίου 2020

Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος