



Εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο του Μονάχου η εγκατάσταση ορειχάλκινων πινακίδων που θα φέρουν τα ονόματα θυμάτων του Ολοκαυτώματος έξω από την τελευταία γνωστή κατοικία του κάθε θύματος, ανοίγοντας τον δρόμο για την απόδοση τιμής σε ορισμένες εβραϊκές οικογένειες της πόλης-λίκνου του ναζιστικού κινήματος, οι οποίες χάθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, το συμβούλιο έπληξε με την αρνητική του ψήφο την εκστρατεία προώθησης του εικοσαετούς ευρωπαϊκού προγράμματος με το όνομα «Stolpersteine» («Σκόπελοι»), το οποίο ξεκίνησε ύστερα από πρωτοβουλία του γλύπτη Γκάντερ Ντέμνικ το 1996.

Οι «σκόπελοι» είναι μεταλλικές πινακίδες, οι οποίες τοποθετούνται στα πεζοδρόμια πόλεων ανά την Ευρώπη, μπροστά από τα σπίτια θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Μέχρι στιγμής, στο ευρωπαϊκό πρότζεκτ συμμετέχουν περισσότερες από 1.200 μεγάλες και μικρές πόλεις, ανάμεσα στις οποίες βρίσκονται 500 γερμανικές. Περίπου 54.000 «σκόπελοι» έχουν τοποθετηθεί συνολικά. Οι υποστηρικτές του Ντέμνικ θεωρούν ότι η ύπαρξη των πινακίδων σε δημόσιους χώρους διατηρεί ζωντανή τη μνήμη του Ολοκαυτώματος και υπενθυμίζει στους περαστικούς τη μοιραία τύχη του κάθε θύματος.

Μπορεί το δημοτικό συμβούλιο του Μονάχου να καταψήφισε την εφαρμογή του προγράμματος, αλλά η σθεναρότερη αντίσταση στην υλοποίησή του ήρθε από την πιο απρόσμενη κατεύθυνση. Η 4.000 μελών εβραϊκή κοινότητα της πόλης υποστηρίζει ότι οι μνήμες των θυμάτων θα υφίσταντο μεγαλύτερη ατίμωση εάν οι περαστικοί πατούσαν πάνω στις τοποθετημένες στο πεζοδρόμιο πινακίδες. Μια ομάδα Εβραίων που έζησε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, ωστόσο, δεσμεύθηκε ότι θα κινήσει νομική διαδικασία για την ακύρωση της απόφασης. «Η δικαιοσύνη θα θριαμβεύσει, αν και, δυστυχώς, αρκετοί από εμάς δεν θα ζήσουμε περισσότερο για να δούμε αυτήν τη μέρα», είπε χαρακτηριστικά ο 83χρονος, Ερνστ Γκρούμπε, ο οποίος έχασε αρκετά από τα μέλη της οικογένειάς του στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Τερεζιενταντ, το οποίο σήμερα ανήκει στην Τσεχία. Στη βαυαρική πρωτεύουσα κατοικούσαν περίπου 10.000 Εβραίοι πριν από το Ολοκαύτωμα.

Πηγή: Εφημερίδα [ΚΑ&Thetaeta;ΗΜ&Epsilonilon;Ρ&lota;ΝΗ](#) , 31.7.2015