XPONIKA הווורות

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΕΥΧΌΣ 23 • ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1979 • ΧΕΣΒΑΝ 5740



פני שבת נקבלה... לכה דודי לקראת כלה בי היא מקור הברכה לקראת שבת לכו ונלכה «Έλ΄ άγαπημένε μου τή νύφη μας νά δεχθοῦμε Τό Ιερό μας Σάββατο έλα νά σεβασθοῦμε... Έλᾶτε νά τιμήστε τοῦ Σαββάτου τόν ἐρχομό πού φέρνει τή θεία εὐλογία καί διώχνει τόν πειρασμό».

(ʿΑπό τόν Λειτουργικό Ύμνο ΛΕΧΑ ΝΤΟΝΤΙ, καθ. Προσευχολ, σελ: 295 Έμμετρη μετάφραση: ʿΑσέρ Ρ. Μωθσή).

ΓΙΑ ΝΑ ΒΑΔΙΣΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ἔχουν, πάντα, ἀποτελέσει στή ζωή τῶν ὁμάδων καί τῶν ἀτόμων ἀνασταλτικό παράγοντα στήν ἀνάπτυξη καί στήν ἐξέλιξή τους. Όλοι μας, ἀπό τήν προσωπική ζωή καί πείρα μας, γνωρίζουμε πόσες πολλές φορές οἱ προκαταλήψεις μᾶς ἔχουν ἐμποδίσει νά δοῦμε ἀντικειμενικά κι ἔντιμα τήν πραγματικότητα, γιά νά μπορέσουμε ἔτσι νά ἀποφασίσουμε τό καλύτερο, νά ἀκολουθήσουμε τό προσφορότερο.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ στή ζωή τῶν ἐθνῶν, τῶν κοινωνιῶν καί τῶν ὁμάδων, ἡ ἱστορία μᾶς διδάσκει ὅτι οἱ προκαταλήψεις, ἀμέτρητες φορές, τούς ἐμπόδισαν νά δοῦν τό σωστό δρόμο, νά πάρουν τήν ὀρθή ἀπόφαση, μέ ἀποτέλεσμα νά κάνουν λάθη ἤ καί νά καταστραφοῦν ἀκόμη.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ νά καταπολεμηθοῦν οἱ προκαταλήψεις, ὅσο κακό κι ἄν δημιουργοῦν στό σύνολο καί στά ἄτομα. Ἰδίως ὅταν εἶναι βαθιά ριζωμένες. Χρειάζεται συντονισμένη προσπάθεια ὅλων τῶν παραγόντων πού διαμορφώνουν τἡν κοινωνία (οἰκογένεια, σχολεῖο, παιδεία, κοινότητα, παρέα κ.ἄ.) γιά νά μπορέσουν νά ἐκριζωθοῦν. Χρειάζεται προσπάθεια τοῦ καθένα στόν τομέα του. Χρειάζεται ὁ καθένας νά ἀρχίσει ἀπό τόν ἑαυτό του. Καί χρειάζεται, πάνω ἀπ΄ ὅλα, νά ὑπάρξουν φωτισμένοι ἄνθρωποι — μέ ἐντιμότητα ἀπέναντι στόν ἑαυτό τους, στούς ἄλλους καί στήν ἀγτικειμενική ἱστορική πραγματικότητα — πού θά ἀρχίσουν τήν προσπάθεια.

ΙΣΩΣ καμμία ἄλλη μερίδα ἀνθρώπων στήν ὑφήλιο δέν ὑπέστη (κι ἄς μή κρυβόμαστε: ὑφίσταται ἀκόμη), στό πέρασμα τῶν αἰώνων, τόσα δεινά πού νά ὀφείλονται σέ προκαταλήψεις, ὅσο οἱ Ἑβραῖοι. Ὅπως, ἐπίσης, οἱ προκαταλήψεις, ὅχι λίγες φορές, μᾶς ἐμπόδισαν κι ἐμᾶς νά δοῦμε μέ καθαρό μάτι τήν πραγματικότητα.

ΕΙΜΑΣΤΕ, λοιπόν, ὅλοι οἱ ἄνθρωποι θύματα καί θύτες τῆς προκαταλήψεως, πού ἄλλοι, πρίν ἀπό μᾶς, δημιούργησαν. Γι' αὐτό νομίζουμε ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι — ὅσοι πιστεύουμε στήν ἐλευθερία, στή δημοκρατία, στόν ἀλληλοσεβασμό καί στήν ἀλληλεγγύη — πρέπει νά προσπαθήσουμε νά σπάσουμε τίς προκαταλήψεις καί νά βαδίσουμε ἀπροκατάληπτα στό μέλλον...

«ΣΤΙΣ ΙΟΥΔΑΪΚΕΣ

ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ»

Ή εἴσοδος τῆς κατακόμβης τῆς Venosa: σήμερα, λόγω κατολισθήσεων τοῦ ἐδάφους, εἶναι φραγμένη.





Ή θεά Τύχη, πού στεφανώνει ἔναν γυμνό νέο, εῦγλωττη μαρτυ ρία είδωλολατρικῆς ἐπιδράσεως.

Οἱ ὄμορφοι και καλοδιαρρυθμισμένοι κῆποι τῆς Villa Torlonia τῆς Ρώμης, ἄλλοτε κατοικία τοῦ Ἰταλοῦ δικτάτορα Μπενίτο Μουσσολίνι, ἀποτελοῦν ἔνα ἀγαπητό καταφύγιο γιά τούς σημερινούς Ρωμαίους, ἀπό τήν πολυάσχολη ζωή τῆς πόλεως. Πολύ λίγοι ἀπό τούς πολυπληθεῖς ἐπισκέπτες γνωρίζουν πώς μόλις μερικά μέτρα κάτω ἀπό τά πόδια τους βρίσκεται ἔνας ἀπό τούς μεγαλύτερους ἀρχαιολογικούς θησαυρούς τῆς πόλεως, μιά ἀπό τίς δύο ὑπάρχουσες ἰουδαϊκές κατακόμβες, πού ἀνοίχθηκαν μέσα στή γῆ ἐδῶ καί εἴκοσι αἰῶνες. Ἡ δεύτερη βρίσκεται στά νότια τῆς πόλεως, κατά μῆκος τῆς Αρρια 'Οδοῦ.

Οὶ κατακόμβες, τεράστιοι ὑπόγειοι θάλαμοι ἐνταφιασμοῦ, συνδέονται, συνήθως, μέ τήν Ιστορία τῆς χριστιανικῆς Έκκλησίας τῶν πρώτων αἰώνων. Όμως, οἱ κατακόμβες τῶν Ίσραηλιτῶν καί τῶν είδωλολατρῶν στήν Ἱταλία, Σικελία, Σαρδηνία καί Βόρειο Άφρική εἶναι κατά πολλούς αίῶνες ἀρχαιότερες τῶν χριστιανικῶν. ΟΙ διατηρηθεῖσες Ιουδαϊκές κατακόμβες τῆς Ρώμης περιέχουν περί τούς 100.000 τάφους Ίσραηλιτῶν, οἱ ὁποῖοι ἔζησαν στήν πόλη ἀπό τούς χρόνους τῆς Δημοκρατίας καί μέχρι τόν τέταρτο μ.Χ. αἰώνα.

Ἡ δίψα γιά μαρτυρίες τοῦ αὐτοκρατορικοῦ πασελθόντος τῆς Ρώμης, δδή-/ησε στά 1602 τόν Antonio Bosio στίς άνασκαφές roũ Monteverde, πού δεσπόζει ἀπέναντι ἀπό τόν Tíβερι ποταμό. 'Ο Bosio, ἔνας περιπαθής έξερευνητής τῆς ύπόγειας Ρώμης, ἔμεινε κατάπληκτος ἀποκαλύπτοντας μία κρύπτη ένταφιασμῶν, διαφορετική ἀπό ὅσες εἶχε άνακαλύψει μέχρι τότε. Δέν ὑπῆρχαν μαρμάρινοι ἤ κεραμιδωτοί τοῖχοι, παρά μόνο σειρές ἀπό κεραμιδωτί τοῦβλα πού ἔφεραν ἐπιγρα

φές, σχεδόν πάντα μέ κόκκινα στοιχεῖα καί ὅλες στήν ἐλληνική γλώσσα. "Όλες οι ἐπιγραφές ἔφεραν τήν ἐλληνική φράση: «Ένθάδε κεῖται ἐν εἰρήνη».

Πάνω στούς τείχους ὑπῆρχαν ζωγραφισμένες ή σκαλισμένες Μενορότ καί ἀναφορές γιά κάποια Συναγωγή. 'Ο Bosio άντελήφθηκε ἀμέσως πώς ἀνεκάλυψε **ἔνα ἀρχαῖο Ισραηλιτικό νε**κροταφεῖο. Ἡ ἀνακάλυψή του, ὄμως, δέν προσείλκυσε τότε τό ἀναμενόμενο ένδιαφέρον παρόλον ὅτι, 150 χρόνια άργότερα, δ σπουδαῖος Ἰταλός ἐπιστήμονας Migliore διαμαρτυρήθηκε ἔντονα γιά τήν παραμέληση αὐτοῦ «τοῦ πολύτιμου θησαυροῦ τῶν άρχαίων χρόνων». ΟΙ ἐκσκαφές καί ἡ ἀνοικοδόμηση τῆς περιοχῆς Monteverde κατέστρεψαν τήν κατακόμβη· ὅμως, πρίν τόν ὁριστικό άφανισμό της, τό 1935, oi ἐπιστήμονες κατόρθωσαν νά περισώσουν διακόσιες άνεκτίμητες ἐπιγραφές.

Στό διάστημα τῶν δυόμισι αἰώνων ἀπό τῆς ἀνακαλύψεως τοῦ Bosiq, ἐντοπίσθηκαν ἄλλες πέντε ἰουδαϊκές κατακόμβες. ᾿Από αὐτές ἡ τῆς Via Labicana, τῆς Vigna Comarra Liniti καί τῆς

ΣΤΙΣ ΙΟΥΔΑΪΚΕΣ ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ (συνέχεια)



Έπιτύμβια πλάκα ἀπό τήν περιοχή τῆς Apulia: τά Ιουδαϊκά σύμβολα τοῦ διάκοσμου εἶναι ἐνδεικτικά καί τονίζουν τόν πόθο γιά τή Σιών.



Τά τοιχώματα τῶν κατακομβῶν, ἐπί τῶν ὁποίων ἀπεικονίζονται φυτά ἀπό τή χώρα τῆς Βίβλου.



Γεωμετρικά διακοσμητικά σχήματα, στά όποῖα εἶναι ἐμφανής τ εἰδωλολατρική ἐξωτερική ἐπίδραση.

Via Appia Pignatelli ěxouv τελείως έξαφανισθεῖ ἤ εἶναι άπρόσιτες. Τά εὐρήματα αὐτά, ἀπό τά τέλη τοῦ 19ου αἰώνα, ἀποκαλύφθηκαν άπό τόν Γερμανό Ιστορικό Nikolaus Mueller (τόν ὁποῖο συνέδραμε ἡ τότε 'Ακαδημία 'Ιουδαϊκῶν Μελετῶν τοῦ Βερολίνου) καί τόν Ίταλό ἐπιστήμονα Garucchi. Οἱ νέες ἀνακαλύψεις διέγειραν τό ἐνδιαφέρον τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ κόσμου, πλήν ὅμως, τίποτε δέν ἔγινε γιά τή διάσωσή

Κατέχουμε, εὐτυχῶς, άκριβεῖς περιγραφές γιά τή διαμόρφωση τῶν κατακομβῶν: ἡ κάθε μιά ἀποτελοῦσε ἕνα λαβύρινθο στοῶν, πού διασταυρώνονταν καί σχημάτιζαν ἔως καί πενταώροφους κόμβους. 'Η κατακόμβη τῆς Villa Torlonia ἔχει ἔκταση πεντέμισι μιλίων. Αὐτή, ὅμως, ἀποτελεῖ ἐξαίρεση. Οἱ κύριες ἦσαν ένός μέτρου πλάτους καί μεταξύ τριῶν καί τεσσάρων μέτρων ὕψους, συνδεόμενες μεταξύ τους μέ άλλες μικρότερες γαλαρίες, οί όποῖες περιεῖχαν τίς κοιλωτές θέσεις ένταφιασμοῦ, luculi, πού ἐτοποθετοῦντο οί σοροί. Οἱ Ιουδαϊκές κατακόμβες, ἐν ἀντιθέσει μέ τίς πολύ μεταγενέστερες χριστιανικές, δέν περιλαμβάνουν μεγάλες αἴθουσες καί χώρους γιά δημόσιες ή θρησκευτικές συναθροίσεις. Οὶ μικροί ἐλεύθεροι χῶροι, πού συναντῶνται ἐδῶ καί ἐκεῖ, θά χρησίμευαν γιά τό πλύσιμο τῶν νεκρῶν πρίν ἀπό τήν ταφή.

Ή ϋπαρξη τόσων πολλῶν Ιουδαϊκῶν κατακομβῶν καί ἡ μακρά χρονική περίοδος πού χρησιμοποιήθηκαν, ἀποτελεῖ μιά πρώτου βαθμοῦ μαρτυρία γιά τό μέγεθος καί τήν σπουδαιότητα τῆς Ισραηλιτικῆς Κοινότητος στήν ἀρχαία Ρώμη. Κατά τόν πρῶτο π.Χ. αίώνα ὑπῆρχε μία μικρή άλλά ζωντανή Κοινότης ἀποτελούμενη, κυρίως, ἀπό τεχνίτες καί έμπόρους. Ή Κοινότης μεγάλωσε αίσθητά μετά τήν ἐπιστροφή τοῦ Πομπηίου (61 π.Χ.) καί τήν ἄφιξη χιλιάδων Ἰουδαίων αίχμαλώτων, ἔπειτα ἀπό τήν ὑποδούλωση τῶν Ἰουδαίων. Πουλήθηκαν γιά δοῦλοι, άλλά ἡ ὑποδούλωσή τους ήταν σύντομη. Ο άδελφοί τους Ίσραηλίτες τῆς Ρώμης, εὔποροι μετανάστες ἀπό τήν 'Αλεξάνδρεια καί τήν Παλαιστίνη. έξαγόρασαν τήν έλευθερία τους.

Ήδη ἀπό τά μέσα τοῦ πρώτου μ.Χ. αίῶνος ἡ ίσραηλιτική Κοινότης Ρώμης άριθμοῦσε πάνω ἀπό 40.000 μέλη. Έχαιραν τῆς προσωπικής προστασίας τοῦ Ἰουλίου Καίσαρα καί τοῦ Αὐτοκράτορα Αὐγούστου, πού ἐγγυήθηκαν τά δικαιώματα τῶν Ἰσραηλιτῶν νά τηροῦν τούς θρησκευτικούς τους νόμους καί ἔθιμα. Τά μέλη της ἀνῆκαν, κυρίως, στή μεσαία καί μέση - κατώτερη τάξη, ἦσαν δέ συγγραφεῖς, ἠθοποιοί καί ἔμπειροι τεχνίτες. Μερικοί ἀπέκτησαν πλούτη καί ἐπιρροή. ΟΙ σχέσεις τους μέ τήν εὐρύτερη κοινωνία ήσαν καλές, ἀκόμη καί κατά τήν περίοδο τῶν Ιουδαϊκῶν ἐπαναστάσεων στήν Παλαιστίνη τοῦ 66 - 73 μ.Χ. καί 132 - 135, οἱ δέ αίχμάλωτοι πού μεταφέρθηκαν στή Ρώμη δυνάμωσαν άκόμη περισσότερο τήν Κοινότητα.

Παρόλον ὅτι οΙ Ἰσραηλίτες ἀποτελοῦσαν μόνο ἔνα κλάσμα τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ τῆς Ρώμης, ἀπετέλεσαν κατά καιρούς ἔνα Ισχυρό «λόμπυ». Θρήνησαν πολύ τό χαμό τοῦ Ἰουλίου Καίσαρα καί ἀργότερα, μετά τόν θάνατο τοῦ Ἡρώδη (τῆς Ἰουδαίας) τό 4 π.Χ., ὑπολογίζεται ὅτι 8.000 Ἰσραηλίτες Ρωμαῖοι συνόδεψαν τήν ἐβραϊκή ἀντι-

προσωπεία ἀπό τήν 'louδαία, πού ἦρθε νά ζητήσει ἀπό τή Γερουσία τήν κατάργηση τῆς Ἡρωδιανῆς μοναρχίας. Γενικά, οί Ίσραηλίτες τοῦ ρωμαϊκοῦ κόσμου ἀπετέλεσαν μιά σπουδαία κοινωνική καί οίκονομική όντότητα, ὅπου σύμφωνα μέ δημογραφικές μαρτυρίες, ἀποτελοῦσαν τό **ἔνα δέκατο τοῦ συνολικοῦ** πληθυσμοῦ τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, 7 ἐκατομμύρια μέσα στά 70 έκατομμύρια.

Τό ἄν οἱ Ἰσραηλίτες, τήν ἐποχή ἐκείνη, ἔθαβαν τούς πεθαμένους χάριν τῆς διατηρήσεως καί συνεχίσεως τῆς θρησκευτικῆς τους παραδόσεως ἤ ἄν αὐτό ἀποτελοῦσε μιά ἐκούσια προσπάθεια ἀπό μέρους τους γιά νά μή θίξουν τά αἰσθήματα τῶν εἰδωλολατρῶν συμπολιτῶν τους, εἶναι κάτι πού δέν ἔχει ξεκαθαρισθεῖ. Ἡ ἴδια ἡ ὕπαρξη τῶν κατακομβῶν μᾶς παρέχει μία μοναδική εἰκόνα γιά τήν πρώτη Ιστορική περίοδο μιᾶς Κοινότητος πού ἐπέζησε ἀδιάκοπα πάνω ἀπό εἴκοσι αίῶ-

'Από τίς ἐπιγραφές, τή διακόσμηση καί τά ήθη ταφῆς τῶν Ἰσραηλιτῶν τῆς Ρώμης, διδασκόμαστε περισσότερα γιά τόν Έβραϊσμό τῆς Διασπορᾶς τῆς έποχῆς ἐκείνης, ὄσο ἀπό ὁποιαδήποτε ἄλλη πηγή. Κατέστησαν δυνατή τήν άναγνώριση ἀτόμων, τῶν κρατῶν προελεύσεώς τους, τά ἐπαγγέλματα καί τίς εἰδικότητές τους, τίς κοινωνικές τους συνήθειες καί τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἦταν όργανωμένη ή Κοινότης. Πληροφορούμεθα, ἐπίσης, τίς ὀνομασίες 13 συναγωγῶν, πού ὑπῆρχαν στή Ρώμη κατά τούς αὐτοκρατορικούς χρόνους. Κανένα ίχνος τῶν συναγωγῶν αὐτῶν δέν διασώζεται ἡ πρόσφατη, ὄμως ἀνακάλυψη τῆς συναγωγῆς τοῦ

πρώτου μ.Χ. αίὧνος στήν Ostia, τό άρχαῖο λινάνι τῆς Ρώμης, μᾶς παρέχει μιά σαφή εἰκόνα τοῦ ρόλου πού διαδραμάτιζε ἡ συναγωγή στίς θρησκευτικές καί κοινωνικές ὑποθέσεις τῆς Κοινότητος.

Καίτοι οἱ Ἰσραηλίτες τῆς Ρώμης παρέμειναν πιστοί στή θρησκεία τους, δέχθηκαν καί ἐπιδράσεις ἀπό τήν γύρω τους είδωλολατρική κοινωνία. Στήν κατακόμβη τῆς Via Appia Randanini ὑπάρχουν δύο θάλαμοι ταφῆς, πού ἐπικοινωνοῦν ἐσωτερικά, προφανῶς εὐπόρων οἰκογενειῶν. Οὶ τοῖχοι καί οἱ ὀροφές εἶναι πλούσια διακοσμημένες μέ ζωγραφικές ἀνθρώπων, ἀγγέλων, ζώων καί τῆς μενορά. Παρόλον ὅτι διακρίνεται ἐὐκρινῶς ὁ πόθος γιά τή Σιών, διαφαίνονται καθαρά καί οί ἐπιδράσεις ἀπό τήν καθημερινή ζωή στίς ὑδατογραφίες τῆς θεᾶς Τύχης καί τῆς θεᾶς Νίκης πού στεφανώνει ἔναν γυμνό νέο.

Αὐτά τά παραδείγματα ἀπό τήν κατακόμβη τῆς Via Appia Randanini καί ἄλλα μικρότερα, ὅμως ἐξίσου ἐνδιαφέροντα παραδείγματα ἀπό τήν κατακόμβη τῆς Villa Torlonia, ἀποτελοῦν ἐξαιρέσεις καί ὄχι τόν κανόνα. Γενικά, ὁ διάκοσμος εἶναι σπάνιος ἤ ἀπλός καί οἱ ἐπιτύμβιες πλάκες φέρουν έλληνικές ἐπιγραφές τήν lingua franca τῶν Ἑβραίων τῆς ἐποχῆς: Δείχνουν, ἐπίσης, ὅτι οἱ Ρωμαῖοι Ἰσραηλίτες λατινοποίησαν τά όνόματά τους: Jullios, Aurelios καί Julianos εἶναι μερικά συνήθη ὀνόματα ἐνῶ συναντῶνται καί βιβλικά όνόματα ὑπό λατινοποιημένη μορφή: Samul (Σεμουέλ), Aster ('Εστέρ), Janata (Γιονατάν).

Ή ἐπίσκεψη τῶν κατακομβῶν γιά τούς ἐπιστήμονες καί τό κοινό εἶναι δύσκολη, ἰδίως τά τελευταῖα πενήντα χρόνια. Τό Κον-



Μερικές άπό τίς 200 Ιουδαϊκές ἐπιγραφές, πού σήμερα βρίσκονται στό Μουσεῖο τοῦ Βατικανοῦ. Ὅλες στήν ἐλληνική γλώσσα.



Οἱ δύο πρόσφατα άνευρεθέντες τυφοι, προφανώς εὐπόρων οίκογενειῶν. Ὁ διάκοσμος τῶν τάφων μέ σύμβολα ἀπό τό Ναό, ὑπογραμμίζει τό δικαίωμα τῶν Ἱαραηλιτῶν νά ἀκολουθοῦν ἐλεύθερα τή θρησκεία τους.





Μιά ἀπό τίς στοές τῆς κατακόμβης τῆς 'Αππίας 'Οδοῦ. Διακρίνονται οἱ κρύπτες ἐνταφιασμοῦ.



'Απεικονίσεις άνθρωπίνων δμοιωμάτων — κάτι τό όποῖο ἦταν σύνηθες στούς ρωμαϊκούς τάφους.

κορδᾶτο μεταξύ Μουσολίνι καί Βατικανοῦ τοῦ 1929 παραχωρεί στίς έκκλησιαστικές άρχές τή δικαιοδοσία ἐπί τῶν κατακομβῶν τῆς Ἰταλίας (χριστιανικῶν, ίουδαϊκῶν καί είδωλολατρικῶν). Κατά τή χρονική περίοδο πού διέρρευσε ἔγιναν σημαντικά ἔργα ἀναστηλώσεως καί συντηρήσεως στίς χριστιανικές κατακόμβες. Τουναντίον, μέχρι πρόσφατα, πολύ μικρή προσοχή δόθηκε γιά τίς ουδαϊκές κατακόμβες τῆς Ρώμης, ὼς καί γιά τήν ἐξίσου σπουδαία νεκρόπολη στή Venosa, όγδόντα περίπου μίλια άνατολικά τῆς Νεαπόλεως.

Οι κατακόμβες τῆς Venosa είναι ίδιαίτερης σπουδαιότητος. Ή πόλη ἀποτελοῦσε τό κεντρικό σημεῖο μιᾶς έκτεταμένης ίουδαϊκῆς ἀποικίας στήν περιοχή τῆς Apulia, ὅπου ὁ Τίτο διασκόρπισε 5.000 Ίουδαίους μετά τήν καταστροφή τῆς Ίερουσαλήμ. ΟΙ κατακόμβες αὐτές δημιουργήθηκαν ένωρίτερα τοῦ τρίτου μ.Χ. αίῶνος καί χρησιμοποιοῦνταν συνεχῶς μέχρι τῆς κατακτήσεως τῆς περιοχῆς άπό τούς Νορμανδούς στά 1040. Έδῶ ἀνευρέθηκε ἔνας μεγάλος άριθμός έπιγραφῶν στά λατινικά, έλληνικά καί έβραϊκά, (συνήθως έλληνικά πού ἀποδίδονται μέ ἐβραϊκά στοιχεῖα), καθώς καί δείγματα Ιουδαικῶν συμβόλων ὅπως ἡ μενορά, τό σοφάρ, τό λουλάβ καί τό ἐτρόγκ.

Μιά πρόσφατη καθίζηση τοῦ ἐδάφους ἔφραξε τήν εἴσοδο τῆς κατακόμβης τῆς Venosa καί ὑπάρχουν φόβοι ὅτι αὐτό θά ἐπιταχύνει τή σοβαρή διάβρωση τοῦ έδάφους. Ἡ κατάσταση τῶν δύο κατακομβῶν τῆς Ρώμης δέν εἶναι πολύ καλή, παρόλο ὅτι τό 1973 οἱ Αρχές τοῦ Βατικανοῦ ἐγκαινίασαν ἕνα πρόγραμμα συντηρήσεων. Σήμερα, μόνο ἡ κατακόμβη τῆς Via Appia Randanini εἶναι προσίτή καί τοῦτο μόνον κατόπιν είδικῆς ἄδειας τοῦ Βατικανοῦ, ἡ ὁποία δέν παρέχεται εὔκολα.

Μέ τήν ὑπογραφή τοῦ ὑπό συζήτηση νέου Κονκορδάτου μεταξύ Ίταλίας καί 'Αγίας 'Έδρας, θά ἀνακύψουν, άναμφιβόλως, πολλά νέα προβλήματα, ὅπως π.χ. τό θέμα τῆς «ἰδιοκτησίας» έπί τῶν ἰουδαϊκῶν κατακομβῶν καί ἐπί τῶν διαφόρων ἐκθεμάτων τους πού βρίσκονται στό Μουσεῖο τοῦ Βατικανοῦ. Πρίν ἀπό πέντε χρόνια τοποθετήθηκαν, κατά τρόπον παραστατικό, έκατόν πενήντα έπιτύμβιες πλάκες σέ μιά ἀπό

ΣΤΙΣ ΙΟΥΔΑΪΚΕΣ ΚΑΤΑΚΟΜΒΕΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ

τίς δύο μενάλες αἴθουσες προαναφερθέντος Μουσείου. Ἡ ἔκθεση αὐτή, δπως καί τότε ἔτσι καί σήμερα, δέν εἶναι ἀνοιχτή γιά τό κοινό. Οἱ ἀρμόδιοι τοῦ Μουσείου ἔδωσαν διάφορες έξηγήσεις, ὁ δέ διευθυντής αὐτοῦ πιστεύει ὅτι «αὐτές οἱ ἰουδαϊκές ταφόπετρες δέν ἔχουν κανένα ίδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιά τό εὐρύ κοινό. Γιά τοῦτο, συνεχίζει, παρέχουμε τή δυνατότητα νά τίς ἐπισκεφθοῦν μόνο σέ φοιτητές καί ἐπιστήμονες, ἔπειτα άπό ἔγγραφη αἴτησή τους».

"Οποια κι ἄν εἶναι ἡ νομιμότητα τῆς ἀποφάσεως τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀρχῶν νά μετακινήσουν ίδιοκτησία τοῦ ἰταλικοῦ κράτους έκτός τοῦ Ιταλικοῦ ἐδάφους, τό Βατικανό δύναται νόμιμα νά Ισχυρισθεῖ, πώς σάν κηδεμόνας ὅλων τῶν κατακομβῶν ἔχει τό δικαίωμα νά μεταφέρει άρχαιολογικά εὑρήματα στό Μουσεῖο του γιά συντήρηση καί άσφάλεια. Τό νομικό τοῦτο πρόβλημα πιστεύεται πώς θά ἐπιλυθεῖ μόνο μετά τήν ὑπογραφή τοῦ νέου Κονκορδάτου. Στό μεταξύ, ὁ 'Αρχιραββῖνος τῆς Ρώμης, Elio Toaf, έξέφρασε τήν εὐγνωμοσύνη του πρός τό Βατικανό γιά τίς προσπάθειες πού καταβάλλονται γιά τήν συντήρηση τῶν ἰουδαϊκῶν κατακομβῶν.

Ένόσω προχωροῦν οὶ διαπραγματεύσεις μεταξύ τῆς Ιταλικῆς Ισραηλιτικῆς Κοινότητος καί τῆς Ιταλικῆς Κυβερνήσεως, γνωρίζουν ἀμφότεροι πώς δέν δύνανται νά διαθέσουν τά ἀπαιτούμενα χρήματα γιά τήν ἀναστήλωση καί συντήρηση τῶν κατακομβῶν. Γιά τό σκοπό αὐτό συστάθηκε μία Συμβουλευτική Ἑπιτροπή,

μέ πρόεδρο τόν έξαίρετο Ίταλό ἱστορικό καί πρώην ὑπουργό Πολιτισμοῦ, τόν Giovanni Spadolini, πού θά άναζητήσει τήν παγκόσμια οίκονομική καί τεχνική συνδρομή γιά τή μελέτη καί διατήρηση τῶν κατακομβῶν. Τό Παγκόσμιο 'Εβραϊκό Συνέδριο (Π.Ε.Σ.) ὑπεσχέθη τή συνδρομή του μέσω τῆς νεοϊδρυθείσης Έπιτροπῆς 'Αρχαιοτήτων τῆς Ἰουδαϊκῆς Κληρονομίας. 'Ο πρόεδρος τοῦ Π.Ε.Σ. Philip Klutznick εἶπε πώς ἡ Ἐπιτροπή «θά συνδράμει τίς Κοινότητες τῆς Διασπορᾶς καί τίς Κυβερνήσεις τους γιά τή διαφύλαξη τῆς ἰουδαϊκῆς θρησκευτικής καί πολιτιστικής κληρονομίας».

Τό πρῶτο ἔργο τῆς Ἐπιτροπῆς θά εἶναι ἡ διαφύλαξη τῶν Ιταλικῶν Ιουδαϊκῶν κατακομβῶν. Ἡ διαφύλαξη τῶν κατακομβῶν δέν σημαίνει ἀπλῶς τή συντήρηση κάποιων άρχαιολογικῶν ὑπολειμμάτων. "Όπως θέτει τό θέμα ὁ Ιστορικός Nikolaus Mueller, στήν ἔκθεσή του: «Τά μόνα ὑπολείμματα πού μαρτυροῦν τήν παρουσία τῶν Ἰσραηλιτῶν στήν άρχαία Ρώμη εἶναι οἱ βουβές Ιουδαϊκές κατακόμβες. τά μοναδικά μνημεῖα τοῦ ρωμαϊκοῦ Ἰουδαϊσμοῦ, πολύ πιό σπουδαῖα γιά τήν 1στορία του ἀπό ὄσον εἶναι τά χριστιανικά νεκροταφεῖα γιά τήν Ιστορία τοῦ ρωμαϊκοῦ Χριστιανισμοῦ, ὁ ὁποῖος δέν πάσχει ἀπό μνημειακά στοιχεῖα».

('Avaδημοσίευση ἀπό τό Jewish Chronicle - Colour magazine, τῆς 28 Σεπτεμβρίου 1979.

ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Θεσσαλονίκη: 'Η περιοχή «Καμάρας», ἀπό παλιά χαλκογραφία (18ος αἰών).



"Αν θέλησα ν' ἀναφέρω τοῦτα τά περιστατικά εἶναι γιατί μᾶς προσφέρουν πολλές χρήσιμες πληροφορίες γιά τή ζωή καί τίς συνήθειες τῶν Έβραίων τῆς μακρινῆς ἐκείνης ἐποχῆς στή Θεσσαλονίκη.

Ή περιγραφή τούτων τῶν περιστατικῶν προέρχεται ἀπό τήν ἀλληλογραφία τῶν Πρεσβευτῶν τῆς Ἑνετίας στήν Κωνσταντινούπολη μέ τόν Δόγη καί ἔχουν μεταφρασθεῖ ἀπό τον Ιστοριοδίφη Κ. Μέρτζο.



Θεσσαλονικεῖς Ἑβραῖοι κάτω

ἀπό τό μαστίγιο τῆς Ἱερᾶς Ἐξετάσεως

'Ανάκριση τήν ἐποχή τῆς 'Ιερᾶς 'Εξετάσεως (Χαλκογραφία τοῦ 18ου αίῶνος).



1627 - 23 Ἰουλίου «... ᾿Ανάκρισις μιᾶς Έβραίας: «όνομάζομαι **Μα**ζαλτώ καί είς τήν ἰταλικήν μεταφράζεται Bonaventura. Έγεννήθην είς τήν Τουρκίαν είς μίαν πόλιν όνομαζομένην Μοναστήρι. Εἶμαι Έβραία, πατήρ μου εἶναι ὁ Σαμουήλ Έργκες καί μήτηρ μου ή Τσιαμίδα, άμφότεροι Έβραῖοι. Εἶμαι 30 ἐτῶν καί ἦλθον πρό δύο ἐτῶν είς τήν Βενετίαν. 'Ο σύζυγός μου εἶναι ἐδῶ καί όνομάζεται Σαμουήλ Λεβή έκ Θεσσαλονίκης. Τόν ὑπανδρεύθην πρό 15 ἡμερῶν». Έρωτηθεῖσα πῶς καί πότε τόν έγνώρισεν άπήντησεν Πρό ἐπτά ἐτῶν περίπου, πού ἐκάη ή Θεσσαλονίκη, ἔφυγαν πολλοί Έβραῖοι ἀπό ἐκεῖ καί ἐπῆγαν ἄλλοι έδῶ καί ἄλλοι ἐκεῖ. Ὁ σύζυγός μου αὐτός ἦλθεν εἰς τό Μοναστήρι, ὅπου τόν ἐγνώρισα καί ἦτο καλός νέος, άλλ΄ ὅταν ἦτο μικρός εἶχε γίνει Τοῦρκος. Δέν ἤκουσα ποτέ νά εἶναι Χριστιανός. Έκεῖ είς τό Μοναστήρι έφοροῦσε ἄσπρο σαρίκι, τό ὁποῖον δέν ήμποροῦν νά φορέσουν οὶ Έβραῖοι (Σημ: οΙ Έβραῖοι φοροῦ-

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ ΕΒΡΑΙΟΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΣΤΙΓΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ (συνέχεια)

σαν κίτρινο).

Ένεφανίσθη κατόπιν ὁ Σαμουήλ Λεβῆ καί ἐδήλωσεν: «'Ονομάζομαι Σαμουήλ Λεβῆ τοῦ 'Αβραάμ. Έγεν-νήθην στήν Θεσσαλονίκην καί εἶμαι 30 ἐτῶν, ἐγεννήθην δέ Ἑβραῖος, ἀλλ' ὅταν ἤμην 15 ἐτῶν, ἔγινα Τοῦρκος καί τοιοῦτος παρέμεινα ἔως ὅτου πρό τριῶν ἐβδομάδων ἦλθον είς Βενετίαν, ὅπου καί ξαναέγινα Ἑβραῖος. Εἰς τό Μοναστήρι εἶχα γνωρίσει μίαν Ἑβραίαν Μαζαλτώ, τήν ὁποίαν καί ἐνυμφεύθην».

Νέα κατάθεσις τοῦ ίδίου, **στίς 2** Τουνίου 1628: «Ἡμην 13 — 14 ἐττῶν ὅταν ἔγινα Τοῦρκος εἰς τήν Θεσσαλονίκην, διότι ὁ Ἑβραῖος δι-δάσκαλός μου μέ ἔδερνε χωρίς ἀφορμήν. Ἡ Θεσσαλονίκη εἶναι ὑπό τούς Τούρκους καί ζοῦν ἐκεῖ πλέον τῶν ἐπτά χιλιάδων Ἑβραῖοι. Οι Τοῦρκοι κατά πρῶτον μέ πῆγαν εἰς τό τζαμί, ὅπου μὲ ἔκαμαν γά γονατίς τό τζαμί, ὅπου μὲ ἔκαμαν γά γονατίς

σω καί νά βάλω κατά γῆς τό κεφάλι μου, ἐνῶ ὁ Χότζας διάβαζε τό Κοράνιο. Κατόπιν μέ περιέφεραν είς τήν πόλιν πανηγυρικῶς, ἐνώ δέ κρατοῦσα στό χέρι μου, δεμένο σ΄ **ἔνα δάκτυλο, ἕνα καλάμι μακρύ.** Άπό τήν θρησκείαν δέν ἐπίστευα τίποτε, άλλά μόνο τοῦ Μωϋσέως. Όμως είς τά μέρη ἐκεῖνα ἄμα γίνεται κανείς Τοῦρκος, δέν ήμπορεῖ νά ξαναγίνη Έβραῖος, καί ἤλθα είς τήν Βενετίαν, ὅπου ξανάγινα Ἑβραῖος. Έκεῖ είς τήν Θεσσαλονίκην εἶχα μίαν ἄσπρη φλοκωτή στό κεφάλι ὅπως οἱ Τοῦρκοι καί διά τόν φόβον δέν ἐπήγαινα ποτέ είς τήν συναγωγήν, άλλά μόνον είς τό τζαμί».

1629 — 18 Αὐγούστου. "Αλλη κατάθεσις τοῦ ἰδίου: «'Ονομάζομαι Felice Felici καί εἶμαι ἀπό τήν Θεσσαλονίκη. Πρίν νά πάω στή Ferrara ἤμουν ἐδῶ εἰς τήν Βενετίαν ἔμπορος. Εἶμαι χριστιανός. 'Ως 'Εβραῖος

ώνομαζόμην Σαμουήλ Λεβῆ».

Κατάθεσις τῆς σιιζύγου **Bo-**naventura ἤ **Mαζαλτώ Hergas**: «Εἴμαι ἀπό τό Μοναστήρι. Όταν ἦλθεν
αὐτός εἰς τήν Βενετίαν μοῦ εἶχεν εἶπει ὅτι εἶναι Ἑβραῖος καί ὅτι ὀνομάζεται **Σαμουήλ Λεβῆ** καί ἔτσι τόν ὑπανδρεύθην. Άργότερα ἔμαθα ὅτι
ἔχει καί ἄλλο ὄνομα ἤτοι Ἰωσήφ
Χαμπάϊ καί ἔχει γυναίκα καί παιδιά
εἰς τό Βελιγράδι. "Όταν ἄκουσα ὅτι
ἔγινε Χριστιανός ἐπῆγα εἰς τόν
Ραββῖνον καί μοῦ ἔδωκε διαζύγιον.
Τόν Χαμπάϊ αὐτόν ἤ τόν Λεβῆ τόν
εἶδα εἰς τό «γκέττο» πότε μέ μαῦρο
καί πότε μέ κόκκινο, καπέλλο».

Ή καταδίκη τοῦ Λεβῆ

«Τό δικαστήριον τἔς Ἱερᾶς Ἑξετάσεως... πεισθέν πενί τῆς ἐνοχῆς τοῦ κατηγορουμένου, τόν καταδικάζει εἰς τάς κάτωθι δύο ποινάς:

1) Νά παραμείνη έπί μίαν ὥραν μέ τά χέρια όπισθοδεμένα ἐπί τοῦ συνηθισμένου πασάλου μεταξύ τὧν δύο κολωνὧν τῆς μικρᾶς πλατείας τοῦ 'Αγίου Μάρκου.

2) Νά ὑπηρετήση μέ τά πόδια σιδηροδέσμια ὡς κωπηλάτης ἐπί μιᾶς γαλέρας 18 μῆνας καί ἄν κριθῆ ἀνίκανος γιά τοιαύτην ὑπηρεσίαν, τότε νά ἐγκαθειρχθῆ ἐπί τρία ἔτη...».

Μία ἄλλη περίπτωση 1627 – Ἰουλίου 23

«... ὑπεβλήθη καταγγελία κατά τινος Έβραίου έκ Θεσσαλονίκης όνόματι Μωϋσή Ίσραήλ, ὄστις ἔμεινεν άρκετά χρόνια είς τήν Τουρκίαν καί ἦλθεν, κατόπιν είς τήν Bologna καί μετά παρέλευσιν ένός ἔτους έπέστρεψεν είς τήν Τουρκίαν καί ξαναέγινεν 'Εβραΐος. Έκεῖ παρέμεινεν όλίγους μῆνας καί ἦλθεν ἔπειτα είς τήν Ρώμην, ὅπου καί ἐβαπτίσθη, λαβών τό ὄνομα Francesco Maria Leoncini. Έκ Ρώμης ἦλθεν είς Βενετίαν καί ἀνεχώρησεν πάλιν διά τήν Θεσσαλονίκην, ὅπου ξαναένινε Έβραῖος. Καί δέν περιωρίσθη μόνον είς αὐτό, ἀλλ΄ ἐπῆρε μαζί του ἀπ΄ ἐδῶ καί ἔναν ἄλλον Ἑβραῖον,

Θεσσαλονίκη: Χαλκογραφία περιηγητοῦ, τοῦ 18ου αἰῶνος.



χριστιανόν νεόφυτον, καί τόν ξαναέκαμεν Έβραῖον είς τήν Τουρκία... Έπανἢλθε τέλος είς Βενετίαν ὡς Έβραῖος καί μεταβάς είς τήν **Vicenga,** έβαπτίσθη διά τρίτην φοράν καί ἔλαβε τό ὄνομα **Iseppo Bono,** τήν 8η Σεπτεμβρίου 1635»

Κατάθεσις τοῦ κατηγορουμένου:

« Όνομάζομαι losephus Bono, άπό τή Θεσσαλονίκη. 'Ο πατέρας μου λεγόταν Δαυίδ Ίσραήλ καί ἡ μητέρα μου Χαναάν. Ήμην ἔμπορος ψιλικῶν είς Θεσσαλονίκην καί κατοικῶ κοντά στήν παραλία. "Ημην Έβραῖος καί ἔγινα χριστιανός εἰς τήν Ρώμην πρό 2 ἐτῶν, βαπτισθείς είς τήν έκκλησίαν San Giovanni Laterano. 'Ως 'Εβραῖος ώνομαζόμην Μωϋσῆς Ίσραήλ. Έμεινα τέσσερις μῆνες ἐν Ρώμη, ὡς ψιλικατζῆς. Κατόπιν συνήντησα τρεῖς Εβραίους είς Ίερουσαλήμ, οἱ ὁποῖοι μέ παρώτρυναν νά ξαναγίνω, 'Εβραῖος. Αὐτοί εἶχον πάρει ἀπ΄ ἐδῶ τέσσαρας Έβραίους, πού εἶχαν γίνει χριστιανοί. Είς τήν Θεσσαλονίκην έζων μέ τούς Έβραίους καί μέ έθεώρουν ώς Έβραῖον. Δέν ἤθελα νά μέ ἀντιληφθοῦν ὅτι εἶμαι Χριστιανός. Ἦλθον είς τήν Βενετίαν τό 1635 καί ἔμενα είς τήν «λοκάντα» τῆς Μπραγόρας. Έκεῖ μέ συνέλαβεν ή ἀστυνομία, ώς καί ένα ἄλλον Έβραῖον συγγενή μου, ἐκ Θεσσαλονίκης, ὀνόματι Δανιήλ Λεβή, καί μᾶς ὡδήγησεν είς τήν Padova. 'Απ' ἐκεῖ ἐπήγαμε καί οί δυό είς τήν Vicenga καί έβαπτίσθημεν τήν ἐορτήν τῆς Παναγίας τοῦ Σεπτεμβρίου. Κατόπιν γυρίζαμε έδῶ καί ἐκεῖ ὡς Ἑβραῖοι, ἀσπασθέντες τόν Χριστιανισμόν καί έζητούσαμεν τόν όβολόν τοῦ πλησίον.

Στήν Βενετία μέ συνέλαβαν». 'Αφοῦ έξετάσθηκαν μάρτυρες εἰσήχθη, εἰς ἀπολογίαν ὁ κατηγο ρούμενος. Εἰς ἐρώτησιν ἄν εἶναι ἔγ γαμος ἀπήντησεν: «Ἡ πρώτη μου γυναίκα, ἡ ὁποία ἀνομάζετο Χανάν, 'Εβραία, ἀπέθανεν. Ἡ δεύτερη, **Ρα** χήλ, ἀπέθανε καί αὐτή. Ἡ τρίτη ὁ νομάζεται 'Ιουδήθ καί μένει τώρα εἰς τήν Θεσσαλονίκην»

'Ηρωτήθη ἄν, καμμία ἀπό αὐτάς εἶχε γίνει Χριστιανή.



Έβραϊκός τάφος τῆς βυζαντινῆς περιόδου, ἀπό τό ἀρχαῖο προπολεμικό Ισραηλιτικό νεκροταφεῖο τῆς Θεσ/νίκης. 'Ανακαλύφθηκε κατά τίς οΙκοδομικές ἐργασίες στό χῶρο τοῦ Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης. («Zikhron Saloniki», σελ. 4)

- Οχι, ἀπήντησεν.
- Τί ἐπάγγελμα ἔκαμες εἰς τήν Θεσσαλονίκην;
- Εμπορος ψιλικῶν. Χτένιζα καί μαλλί.
- Έκαμες καί μπαρούτι;
- "Οχι.

- 'Αφοῦ τό βεβαιώνουν τόσοι μάρτυρες...

- Εἶναι δύο ἀδελφοί μου, ἕνας ἐξάδελφός μου καί ἕνας θεῖος μου πού κάμουν μπαρούτι. Ὁ θεῖος όνομάζεται Ἰωσήφ Ἰσραήλ καί ὁ ἐξάδελφός μου Μωϋσῆς Ἰσραήλ.
- Οἱ ἄλλοι, λέγουν γιά σένα ὅτι ἔκαμες...
- Ψέματα. Εἶναι ἐχθροί μου. Τόν Mose Benveniste τόν ἔβαλα μιά φορά φυλακή γιατί κακομεταχειριζόταν τήν γυναίκα του, πού ἤτο συγγενής μου, καί ὁ ἄλλος, ὁ ᾿Αβραάμ Τεζέο, ἤταν Χριστιανός καί μοῦ χρεωστὰ 46 ρεάλια.
- Πόσων ἐτῶν ἦσο ὅταν πρωτοπῆγες στήν Βενετία;
- Εἴκοσι ἐτῶν περίπου. Πῆγα τρεῖς φορές στή Βενετία γιά ἐμπορεύματα. Κατόπιν πῆγα στή Ρώμη καί ἐκεῖ βαπτίσθηκα καί πουθενά ἀλλοῦ.
- "Όμως ἔχομεν πιστοποιητικά ὅτι ἐβαπτίσθης καί δύο ἄλλας φοράς.
- Δέν εἶμαι ἐγώ. Κάποιος ἄλλος
 θά εἶναι...

Ή καταδίκη τοῦ Μωϋσῆ Ἱσραήλ

« Αναγινώσκονται τά τρία πιστοποιητικά βαπτίσεως καί τό δικαστήριον πεισθέν περί τῆς πλήρους ένοχῆς του, τῷ ἐπέβαλε τάς κάτωθι ποινάς:

10) Νά μείνη πρό τῆς μεγάλης πύλης τοῦ ναοῦ τοῦ 'Αγίου Μάρκου, κατά τινα ἐορτάσιμον ἡμέραν, ἀσκεπής, γυμνόπους, μέ μίαν λαμπάδα ἀνημμένην είς τάς χεῖρας, ἐπί μίαν ὤραν καί νά ἔχη ἀνηρτημένην ἐπί τοῦ στήθους μίαν πινακίδα μέ τήν κάτωθι ἐπιγραφήν, γραμμένην μέ κεφαλαΐα γράμματα:

ΔΙΟΤΙ ΕΒΑΠΤΙΣΘΉ ΠΟΛΛΑΣ ΦΟ-ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΞΑΝΑΕΓΙΝΈΝ ΕΒΡΑΙΟΣ

2ο) Νά ὑπηρετήση ὡς κωπηλάτης μέ τούς πόδας ἀλυσσοδέτους ἐπί μιᾶς γαλέρας, ἐπτά συνεχῆ ἔτη. Καί ἄν κριθῆ ἀκατάλληλος διά τοιαύτην ὑπηρεσίαν, νά ἐγκαθειρχθῆ ἐντός κλειστῆς εἰρκτῆς ἐπί δώδεκα ἔτη...».

'Ο ὑπογραφόμενος θεωρεῖ πώς δέν ἔχει τό δικαίωμα νά προσθέση κανένα σχόλιο. Τά περιστατικά πού ἀναφέρονται ἀνασύρουν μιά μονάχα πτυχή τοῦ ἀτελείωτου δράματος τοῦ ἐβραϊκοῦ λαοῦ ἀνά τούς αίὧνες.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ

ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΩΫΣΗ

Τοῦ + ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

'Ο Σταῦρος Κωστόπουλος (1900 — 1968), ἐκτός ἀπό διακεκριμένος πολιτικός, ὑπῆρξε κι ἀξιομνημόνευτος λογοτέχνης. Ἰδιαίτερα τά ταξιδιωτικά του κείμενα ἀποτελοῦνται ἀπό ἐξαίρετες σελίδες.

Ένα ἀπό τά πολλά ταξίδια του τόν ἔφερε καί στό Σινά - τό Θεοβάδιστον "Ορος.

'Από τόν τόμο «Μνήμη Σταύρου Κωστοπούλου», πού έξεδόθη μετά τόν θάνατό του, ('Ικαρος, 1971), παραλαμβάνουμε μερικές σελίδες ἀναφερόμενες στόν Μωϋσῆ καί στήν 'Έξοδο.

"Ας παρακολουθήσουμε, λοιπόν, τόν ἀείμνηστο Στ. Κωστόπουλο:

«Εἴκοσι περίπου χιλιόμετρα μετά τό 'Αμπού Ζενίμα, τό αὐτοκίνητο ἀρχίζει νά ἀπομακρύνεται ἀπό τά είδυλλιακά έκεῖνα άκρογιάλια καί προχωρεῖ πρός τό ἐσωτερικό τῆς Σιναϊτικής Χερσονήσου. Καθώς εἴπαμε ἄλλωστε καί πιό πάνω, δέν Φθάνομε ἔως τή Ραϊθώ, ὅπως οΙ παλιοί ταξιδιῶτες, καί ἀκολουθοῦμε μιά διαδρομή διαφορετική καί πολύ πιό σύντομη. 'Ωστόσο, αὐτό δέ σημαίνει ὅτι ἡ καινούργια διαδρομή ἔχει λιγώτερη γραφικότητα ή καί γενικά λιγώτερο ένδιαφέρον ἀπό τήν παλιά. Πρῶτα - πρῶτα εἶναι κι΄ αὐτή κοντά, καί σέ ὁρισμένα σημεῖα συμπίπτει ἀπόλυτα, μέ τό δρομολόγιο τῆς Ἑξόδου. Καί πραγματικά, ἀπό τίς Πηγές του Μωϋσή, πού μονάχα τ' δνομά τους άποτελεί τήν πιό εὔγλωττη μαρτυρία, ἔως την "Οαση τοῦ Φαράν, πού δέν εἶναι τίποτε άλλο ἀπό τό Ραφιδείμ τῆς Γραφῆς, καί ἀπό έκει ώς τά τείχη τῆς Μονῆς τοῦ Σινᾶ, ὁ τότος είναι γεμάτος ἀπό τήν παράδοση τῆς άέλειωτης έκείνης δοκιμασίας τοῦ Ίσραήλ. Οταν μάλιστα τό αὐτοκίνητο ἀρχίζει νά προχωρεί πρός τή Μονή, άφήνοντας πίσω του τό Φεράν, δέν χρειάζονται πιά ούτε οί άναμνήσεις τῶν χωρίων τῆς Βίβλου. Ἡ γεωγραφία τοῦ ἐδάφους προσδιορίζει τόσο κατηγορηματικά τήν πορεία τῆς Ἐξόδου, ὤστε ὁ ταξιδιώτης νά μήν άμφιβάλλει οὔτε γιά μιά στιγμή ὅτι βρίσκεται ἀκριβῶς στά ἴδια περάσματα καί μονοπάτια πού άκολούθησε ὁ Μωϋσῆς, πρίν ἀπό τρεῖς χιλιάδες τριακόσια χρόνια...»

Καί παρακάτω (σελ. 190 κ.έ.) διηγείται: «"Ολη αὐτή ή ἄγρια γοητεία τῆς Σιναίτι-κῆς ἐρήμου θά ἦταν βέβαια γνωστή στόν Μωϋσῆ πολύ πρίν ἀναλάβει τή μεγάλη του ἀποστολή νά δόηγήσει τό Ίσραήλ στή Γῆ τῆς Ἐπαγγελίας. Γιατί δέν πρέπει νά ξεχναμέ ὅτι νέος ἀκόμη καί κατατρεγμένος ἀπό τό βασιλιά τῆς Αίγύπτου «ἀνεχώρησεν ὁ Μωϋσῆς ἀπό προσώπου Φαραώ καί ῶκησε ἐν γῆ Μαδιάμ ἐκάθισεν ἐπί τοῦ φρέατος...». Δίπλα στό πηγάδι αὐτό, πού σήμερα βρίσκεται μέσα στόν περίβολο τῆς Μονῆς Σινᾶ, συνάντησε



«Ἡ ἀνεύρεση τοῦ Μωϋσῆ», ελαιογραφία τοῦ Paolo Veronese (Περ. 1570), στήν Ἑθνική Πινακοθήκη τῆς Οὐάσιγκτων.

γιά πρώτη φορά τή Σεπφώρα, καθώς ἡ κόρη τοῦ Ἰσθόρ μαζί μέ τίς ἄλλες άδελφές της πότιζαν τά πρόβατα τοῦ πατέρα τους, σύμφωνα μέ τήν τόσο είδυλλιακή περιγραφή τῆς Βίβλου. Μέσα σ' αὐτήν τήν περιοχή δ «Μωϋσῆς ἦν ποιμαίνων τά πρόβατα τοῦ Ίσθόρ, τοῦ πενθεροῦ αὐτοῦ Ιερέως Μαδιάμ καί ἤγαγε τά πρόβατα ὑπό τήν ἔρημον καί ἦλθε εἰς τό ὄρος Χωρήβ...» Κάτω ἀπό τή σκιά τῆς θείας κορυφῆς — γιατί τό ὅρος Χωρήβ είναι, σύμφωνα μέ τήν παράδοση, τό Σινά - εἶδε τή βάτο πού ἐνῷ φλεγόταν άπό τή φωτιά, «οὐ κατεκαίετο» καί ἄκουσε τή φωνή τοῦ Κυρίου. Καί θά πρέ. ιει νά σκέ φθητε καί νά ζύγιασε πολλές φορές ὅλα αὐτά τά μηνύματα μέσα στήν άγριάδα, τή μόνωση καί τή μεγαλοπρέπεια τῆς ἐρήμου, προτοῦ συνειδητοποιήσει τή μεγάλη του ά-



'Ο Μωϋσής, ὑποβασταζόμενος ἀπό τόν 'Ααρών καί τόν Οὔρ, καθοδηγεῖ τόν 'Ιησοῦ τοῦ Ναυή στή μάχη κατά τῶν 'Αμαλεκιτῶν, (Σύμφωνα μέ έξ. 17: 8 — 13). "Έργο τοῦ Benno Elkan.

ποστολή. Ποιοί όμως δισταγμοί και ποιές άμφιβολίες μποροῦσαν τελικά νά άντισταθοῦν μπρός στήν ἀπερίγραπτη ἐκείνη γοητεία τοῦ αὐγινοῦ ἤλιου τῆς ἐρήμου πού, ἀρχίζοντας τούς Ιριδισμούς του πάνω στούς γρανίτες, κεντρίζει τή φαντασία πρός τά μεγάλα ὄνειρα καί τίς τολμηρές ἀποφάσεις; Καί θά' ταν δίχως ἄλλο μιά ἀπό τίς ἀπίστευτες ἐκεῖνες σέ διαύγεια νύχτες πού ὑπάρχουν μόνο στό Σινά, ὅταν ὁ Μωϋσῆς, πλημμυρισμένος ἀπό τίς μυστικές φωνές τῆς ἐρήμου καί ὑψώνοντας τό κεφάλι του πρός τόν ἔναστρο καί πεντακάθαρο οὐρανό τῆς έρήμου, θά διάβασε σέ κάποιο μακρινό άστερισμό τό ὑπερκόσμιο ἐκεῖνο μήνυμα, πού καθόρισε άμετάκλητα τή μοίρα του, καθώς καί τή μοίρα τοῦ Ίσραήλ...

Είναι βέβαια γνωστές οΙ διάφορες όρθολογιστικές έρμηνεῖες πού ἔχουν δοθεῖ γιά νά δικαιολογήσουν τήν πορεία τῶν Έβραίων πρός τήν Έρημο τοῦ Σινᾶ. Καί δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ἡ σκέψη τοῦ Μωϋσῆ νά δδηγήσει πρός τήν κατεύθυνση αὐτή τόν κυνηγημένο ἀπό τίς στρατιές τοῦ Φαραώ λαό τοῦ Κυρίου ἦταν ἡ μόνη πρακτική καί λογική. Ἡ καταδίωξη μέσα στήν άγρια καί άξενη έκείνη περιοχή δέν ήταν καθόλου εὔκολη γιά τόν Φαραώ. Ένῶ, ἀπό τήν άντίθετη πλευρά, ὁ Μωϋσῆς, βόσκοντας τόσα χρόνια τά πρόβατα τοῦ πεθεροῦ του σέ ὄλη αὐτή τήν περιοχή, ὄχι μόνο γνώριζε κάθε κατατόπι τῆς Σιναϊτικῆς, άλλ' άσφαλῶς ὑπολόγιζε καί στίς γνωριμίες, φιλίες ή καί συγγένειές του μέ τούς κατοίκους τῆς περιοχῆς. Δέν πρέπει, ἄλλωστε, νά λησμονοῦμε ὅτι στήν τόσο κρίσιμη ἐκείνη **ωρα δέν τοῦ ἀπόμενε καί ἄλλη λύση. 'Ο** ρομερός Ραμσῆς Β΄, ὁ Φαραώ πού στήν έποχή του χρονολογεῖται ἡ «Εξοδος», εἶχε

κατορθώσει νά ἐπεκτείνει τήν ἐξουσία του καί εἶχε έγκαταστήσει αίγυπτιακές φρουρές σέ ὅλη τή σημερινή Συρία καί Παλαιστίνη. Θά ἦταν λοιπόν λάθος ὀλέθριο γιά τόν Μωϋσῆ ἄν, ὁδηγώντας τούς Ἑβραίους μακριά ἀπό τήν ὀργή τοῦ Φαραώ, ἀκολουθοῦσε μιά διαδρομή πού θά τούς ἔρριχνε πάλι στά χέρια του. Καί ὁ Ραμσῆς Β΄ δέν ἦταν ἀπό τούς ἀνθρώπους ἐκείνους πού μποροῦσαν νά ἔχουν ἀμελήσει ὅλα τά μέτρα καί τίς ἀντίστοιχες διαταγές. 'Ακόμη καί σήμερα, ὅταν κοιτάζει κανείς στό Μουσεῖο τοῦ Καΐρου τή μούμια του, πού διατηρεῖται σέ κατάσταση άξιοθαύμαστη, παράλληλα πρός τή συγκίνηση πού δοκιμάζει γιατί άντικρύζει ἕναν ἥρωα τῆς Γραφῆς, νιώθει άμέσως ὅτι ἡ γαμψή μύτη καί τά σουβλερά έκεῖνα σαγόνια πού ἀντικρύζει πρέπει νά ἔκρυβαν μιά άδάμαστη θέληση καί σκληρότητα. Γιά τόν Μωϋσῆ λοιπόν καί τό Ίσραήλ, λογικά, δέν ἀπόμενε ἄλλη σωτηρία ἀπό τή δοκιμασία τῆς ἐρήμου. "Όταν ὅμως ἔχει κανείς δεῖ ἀπό κοντά τή Σιναϊτική κι΄ ἔχει ζήσει έστω καί γιά λίγες ἡμέρες τήν ἄγρια γοητεία της, ὅλες αὐτές οἱ ὀρθολογιστικές ἐρμηνεῖες καταντοῦν κάπως ρηχές καί ἡ ἀπίστευτη περιπέτεια τῆς Ἐξόδου ἀποκτᾶ ἔνα βαθύτερο κι άληθινά πνευματικό περιεχόμενο.

Γιά νά συλλάβουμε καλύτερα τό νόημα αὐτό τῆς Ἐξόδου, εἶναι ἀνάγκη νά μή ξεχναμε ὅτι ὁ Μωϋσῆς δέν ἦταν μονάχα ἔνας ἡγέτης, πού μποροῦσε νά συνδυάζει τίς Ιδιότητες τοῦ πολιτικοῦ καί τοῦ στρατηγοῦ, ὅπως γινόταν τόσο συχνά τήν παλιά ἐποχή.

Ο Μωϋσῆς ἦταν ἀκόμη, καί μάλιστα κατά κύριο λόγο, Προφήτης. Καί ή μεγάλη του άποστολή δέν περιοριζόταν στήν άπελευθέρωση τοῦ Ἰσραήλ ἀπό τόν ζυγό τῶν Φαραώ, άλλ' ἐπεκτεινόταν καί στήν ἐπιστροφή τοῦ παραστρατημένου λαοῦ στίς παραδόσεις τῶν πατέρων του. Ὁ Κύριος τοῦ τό εἶχε πεῖ καθαρά μπρός στή φλεγόμενη βάτο. « Έγώ είμί ὁ Θεός τοῦ πατρός σου, Θεός 'Αβραάμ καί Θεός 'Ισαάκ καί Θεός 'Ιακώβ». Γιατί ὁ μεγάλος κίνδυνος τοῦ Ἱσραήλ στήν Αἴγυπτο δέν ήταν τόσο οἱ ἀγγαρεῖες καί ὅλη γενικά ή σκληρή μεταχείριση τῶν Φαραώ, όσο ή καθημερινή του άφομοίωση άπό τό περιβάλλον καί τή ζωή γενικά τῆς Αίγύπτου. Ἡ ἐντολή τοῦ Κυρίου ἦταν ρητή: «...ὅτι ἐγώ σέ ἐξαποστέλλω ἐν τῷ ἐξαγαγεῖν σε τόν λαόν μου ἐξ Αίγύπτου. Καί λατρεύσητε τῷ Θεῷ ἐν τῷ ὅρει τούτῳ». Κι' ὅταν άργότερα χρειάστηκε νά δοθοῦν λεπτομερέστερες όδηγίες, ό Κύριος όρισε καί τήν ἀπάντηση πρός τόν Φαραώ: «'Ο Θεός τῶν Ἑβραίων προσκέκληται ἡμᾶς. Πορευόμεθα οὖν δδόν τριῶν ἡμερῶν είς τήν ἔρημον, ἵνα θύσωμεν τῷ θεῷ ἡμῶν». Ἡ πορεία λοιπόν πρός τήν ἔρημο δέν τιταν ἔνας άπλός στρατηγικός έλιγμός. Ήταν ὁ άπαραίτητος καθαρμός γιά νά μπορέσει τό Ίσραήλ νά ξαναβαπτισθεῖ στίς πατροπαράδοτες άρετές τῆς ἐρήμου. Κι΄ ἦταν ἀκόμα ἡ άναπόφευκτη δοκιμασία του, γιά νά κατορθώσει κάποτε νά φτάσει ὤς τή Γῆ τῆς Έπαννελίας.

Ή Έξοδος, πού σάν ίδέα γεννήθηκε μέ-



'Ο Μωϋσῆς δέχεται τήν Τορά: 'Από τό Προσευχολόγιο τῆς Πάρμας ('Ι ταλία) τοῦ 1450.

σα στήν ερημο καί τράφηκε άπό τήν δίγρια γοητεία της, δέν μπορούσε παρά νά καταλήξει καί πάλι στήν ἔρημο. Ἐκεῖ, πάνω στήν κορυφή τοῦ Χωρήβ, περίμενε ὁ Κύριος τόν Μωϋσῆ γιά νά τοῦ παραδώσει μέσα σέ βροντές καί άστραπές τόν καινούργιο πίνα κα τῶν άξιῶν. Καί ἀπό ἐκεῖ ἔμελλε νά παρακολουθήσει, ἐπί σαράντα ὁλόκληρα χρόνια, τίς περιπέτειες τῶν Ἑβραίων μέσα στήν ἔρημο, ἄλλοτε δίνοντας όδηγίες καί συμβουλές στόν Μωϋσῆ, ἄλλοτε βοηθώντας λαό Του νά νικήσει τούς 'Αμαλακίτες κι' . ἄλλοτε ρίχνοντας ἀπό τόν οὐρανό τό μάννα. Όλη αὐτή ἡ ἐκδήλωση τῆς θεϊκῆς παντοδυναμίας δέν ήταν, βέβαια, δυνατόν νά γίνει μέ τόση ἔνταση καί λαμπρότητα στήν κοιλάδα τοῦ Νείλου, άλλ' οὕτε καί στήν ε' δυλλιακή έκείνη Γη της Έπαγγελίας. Άπο τή στιγμή πού ὁ Ἰεχωβᾶ πῆρε τήν ἀπόφαση νά κατέβει στή γῆ καί νά σφραγίσει τό Ίσραήλ μέ τίς δοκιμασίες καί τά θαύματά του, μέσα σέ δλόκληρο τόν κόσμο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης δέν ὑπῆρχε ἄλλος χῶρος καταλληλότερος ἀπό τή Σιναϊτική Χερσόνησο. Καί τό «θεοβάδιστον δρος», μέ τή γοητεία τῆς ἐρήμου καί τήν ἄγρια μεγαλοπρέπειά του, ήταν ή μόνη θέση ὅπου μποροῦσε νά στήσει τό θρόνο Του».

Χάρτης πού παρουσιάζει τίς τέσσερις βασικές θεωρίες, ἀναφορικά μέ τήν πορεία τῶν Ἱσραηλιτῶν μετά τήν ἔξοδο ἀπό τήν Αἴγυπτο.



Τό κίτρινο ἄστρο τοῦ Δαυΐδ φοροῦσαν ὑποχρεωτικά οΙ Ἑβραῖοι τῆς Γαλλίας, ὅπως καί σέ ὅλη τήν κατεχόμενη Εὐρώπη.



Μιά ἀπό τίς προπαγανδιστικές άφισες πού κυκλοφοροῦσε ἡ Κυβέρνηση τοῦ Βισύ. Έγραφε: «᾿Αφῆστε μας ἡσύχους. (Ἑχθροί τῆς νέας Γαλλίας εἶναι): ΟΙ Ἡβραῖοι, οἱ μασόνοι, ὁ Ντέ Γκώλ καί τά ψεὐδη τους».

Ή Γαλλία τού Βισύ ΚΑΙ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ

Μετά τήν είσβολή τοῦ 1940 οΙ Γερμανοί ἄφησαν στούς ἡττημένους Γάλλους ἔνα τμῆμα τῆς χώρας τους «ἐλεύθερο», μέ πρωτεύουσα τό Βισύ. Τό κράτος τοῦ Βισύ ἔγινε σύμβολο τῶν Γάλλων ἀντικομμουνιστῶν, συνεργάστηκε μέ τούς Γερμανούς, καί ἡγέτες του ἦταν ὁ στρατάρχης Πεταίν, ὁ Λαβάλ κ.ἄ. Οἱ ἰθύνοντες τοῦ Βισύ τήρησαν ἀπέναντι τῶν Ἑβραίων στάση περισσότερο ἐχθρική ἀπ΄ ἐκείνη τῶν Γερμανῶν. ᾿Από ἄρθρο τοῦ περιοδικοῦ «Ἱστορία» (᾿Οκτώβριος 1979) παίρνουμε τά παρακάτω στοιχεῖα:

« Όταν τό Βισύ ξέθαψε τό παλιό έθνικοσοσιαλιστικό σύνθημα «ή Γαλλία στούς Γάλλους», ή ξενοφοβία ἔφθασε στά ὄρια τοῦ ρατσισμοῦ. Γρήγορα ξεπεράστηκε καί τό ὅριο, πέρα ἀπό τό ὁποῖο ἡ πολιτική τοῦ νικημένου δέν ξεχώριζε πιά ἀπό τήν πολιτική τοῦ νικητῆ. Ἄρχισε ἔτσι μιά «κάθαρση» τοῦ γαλλικοῦ ἔθνους ἀπό τούς ξένους. Δημιουργήθηκαν στρατόπεδα συγκεντρώσεως, στά ότιοῖα κατέληγαν οΙ πρόσφυγες ἀπό τίς φασιστικές χῶρες όλόκληρης τῆς Εὐρώπης, οἱ πρώην μαχητές τῆς Ἱσπανίας, οἱ ἄνεργοι ξένοι έργάτες. 'Ακυρώθηκαν πολλές πολιτογραφήσεις. Τέθηκαν ὑπό ἀπαγόρευση οΙ μασονικές στοές καί οΙ μυστικές αίρέσεις, πού θεωροῦνταν λαθραῖες ἐξουσίες. Έλήφθησαν ἀκόμη καί άντιεβραϊκά μέτρα, πρίν ἀκόμη τό ζητήσουν οι ναζί. Οι Έβραῖοι ἀποκλείσθηκαν διά νόμου ἀπό δημόσιες ὑπηρεσίες, συγκεντρώθηκαν καί παραδόθηκαν στούς Γερμανούς, στήν άρχή οἱ «ξένοι» καί άργότερα οἱ «ντόπιοι». "Ολοι κατέληγαν σέ στρατόπεδα».

"Όταν, ἀπό τόν 'Απρίλιο τοῦ 1942, ὁ στρατάρχης Πεταίν ἄρχισε νά μπαίνει στό περιθώριο καί νά παίρνει, μέ τή βοήθεια τῶν Γερμανῶν, τήν οὐσιαστική έξουσία ὁ ἀδίστακτος Πιέρ Λαβάλ, ἡ κατάσταση χειροτέρεψε: περίπου 150.000 Γάλλους ἐργάτες ἤ αίχμάλω-

rouς πολέμου τούς ἔβγαλαν ἀπό τά στρατόπεδα καί τούς ἔστειλαν νά ἐργασθοῦν στή Γερμανία.

Μέ νόμο τῆς 4 Σεπτεμβρίου 1942, τό Βισύ ἐφαρμόζει τήν «καταναγκαστική ἐργασία». Γυναῖκες κι ἄνδρες καλοῦνται νά καταταγοῦν. ᾿Από τήν 1η Μαρτίου ὤς τίς 31 Ἰουλίου 1943 πηγαίνουν στή Γερμανία 500.000 Γάλλοι.

«Σύντομα ὅμως», γράφει ἡ «Ἰστορία», «γίνεται κάτι ἀκόμη χειρότερο. ΟΙ Γερμανοί, βλέποντας τό τέλος νά πλησιάζει, ζητοῦν νά τούς παραδοθοῦν καί οι Γαλλοεβραῖοι. Θέλουν νά διατηρήσουν μία ἐπίφαση νομιμότητας καί ζητοῦν νά ἀναλάβει ἡ γαλλική 'Αστυνομία τή σύλληψή τους. Τό Βισύ ἀρνεῖται. Οι Γερμανοί εἶναι ἀνένδοτοι. Ό Λαβάλ ἀντιπροτείνει νά ἐκδώσει τούς ξένους Ἑβραίους τῆς ἐλεύθερης ζώνης καί νά βοηθήσει στή σύλληψη τῶν Ἑβραίων τῆς κατεχόμενης ζώνης. Περίπου 30.000 'Εβραῖοι παραδίδονται στούς ναζί ἀπό τή γαλλική 'Αστυνομία».

Καθώς ὁ τροχός τῆς ἱστορίας ἀρχίζει νά γυρίζει γιά τούς Γερμανούς, αὐτοί καταλαμβάνουν τήν ἐλεύθερη ζώνη τοῦ Βισύ, συντελώντας ἔτσι στήν κατάρρευση τοῦ πολιτεύματος. Στήν Τουλώνα συντελεῖται τό μεγάλο δράμα τοῦ Βισύ: ὁ γαλλικός στόλος γιά νά μήν πέσει στά χέρια τῶν Γερμανῶν αὐτοβυθίζεται! Παράλληλα, ὁ γαλλικός στρατός τῆς ἀνακωχῆς διαλύεται, ἐνῶ οἰ γαλλικές ἀποικίες τάσσονται, ἡ μιά μετά τήν ἄλλη, στό πλευρό τοῦ Ντέ Γκώλ.

Αὐτή ἡ ἀρχή τοῦ τέλους τοῦ Κράτους τοῦ Βισύ φέρνει στήν ἐπιφάνεια τίς χειρότερες ὄψεις τῆς ἰδεολογικῆς ναζιστοφασιστικῆς συνεργασίας. Όπως γράφει τό ἄρθρο, ἀπ΄ ὅπου παίρνουμε τά στοιχεῖα αὐτά:

«Δημιουργοῦνται χῶροι βασανιστηρίων, γιά νά άντιμετωπισθεῖ ἡ γενική κρυφή κινητοποίηση τῆς χώρας πού δέν θέλει πιά νά δεχθεῖ οὔτε τήν ἦττα οὔτε τήν κατοχή. Μόνο στό Παρίσι όργανώνονται δώδεκα τέτοιοι χῶροι. Πρόκειται πιά γιά έμφύλιο πόλεμο. Ή Πολιτοφυλακή παίρνει μέρος, μαζί μέ τά Ές Ές, στήν καταπολέμηση τῆς Άντιστάσεως, καί στό κυνηγητό τὧν Έβραίων. Στό Σαίντ 'Αμάν, συγκεντρώνουν ὅλο τόν ἐβραϊκό πληθυσμό τοῦ χωριοῦ: 26 ἄνδρες, 35 γυναῖκες, 9 παιδιά. Μετά τήν ἀπελευθέρωση βρέθηκαν στά πηγάδια ένός έργοστασίου 24 πτώματα ἀνδρῶν φρικτά ἀκρωτηριασμένα. Σέ ἄλλο πηγάδι ὀκτώ πτώματα γυναικῶν».



Τό Ἡμερολόγιο τοῦ Κ.Ι.Σ.

Τό Κεντρικό Ίσραηλιτικό Συμβούλιο έξέδωσε, γιά πρώτη φορά φέτος, Ήμερολόγιο — Λουάχ — τοῦ ἔτους 5740. Άκριβῶς, γιατί ἦταν ἡ πρώτη φορά, τό Ἡμερολόγιο κυκλοφόρησε μέ καθυστέρησι, ἡ ὁποία ὀφείλεται σέ τεχνικούς λόγους.

Πέρα ἀπό τήν καθαρῶς ἡμερολογιακή ὕλη τό Ἡμερολόγιο συνοδεύεται ἀπό πλούσιο ἐνημερωτικό θρησκευτικό ὑλικό, καθώς κι ἀπό ἔνα τμῆμα Προσευχῶν κι Εὐχαριστιῶν.









LE MEMORIAL DE LA DEPORTATION DES JUIFS DE FRANCE



Τό έξώφυλλο άπό τό βιβλίο τοῦ Serge Klarsfeld, πού περιέχει τίς όνομαστικές καταστάσεις καί λοιπά στοιχεῖα τῶν 75.721 Γάλλων, Ἑβραίων τό θρήσκευμα, πού έξοντώθηκαν στά γερμανικά στρατόπεδα.

Προτομή τοῦ συνταγματάρχου Μ. Φριζῆ

Στίς 27 'Οκτωβρίου, στό Καλπάκι τὧν 'Ιωαννίνων, ἔγιναν ἀπό τόν ἀρχηγό τοῦ ΓΕΣ ἀντιστράτηγο κ. 'Αγ. Γκράτσιο, τά ἀποκαλυπτήρια τῆς προτομῆς τοῦ πρώτου ἀ-νώτερου ἀξιωματικοῦ πού ἔπεσε στόν Ἑλληνο - ιταλικό πόλεμο συνταγματάρχου Μαρδοχαίου Φριζῆ.

Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή, τό βράδυ τῆς 28ης 'Οκτωβρίου, ἡ τηλεόρασις τῆς ΕΡΤ παρουσίασε ἔνα χρονικό τοῦ δημοσιογράφου κ. Δ. Σαπρανίδη γιά τόν ἐθνικό ἤρωα Φριζῆ. Στό χρονικό αὐτό μίλησαν ἄνδρες τοῦ ἐπιτελείου τοῦ Φριζῆ κι ἀνεφέρθησαν στόν χαρακτῆρα, στή δρᾶσι, στόν ἡρωϊσμό καί στά αΙσθήματα τῆς ἀνεξιθρησκείας

Σχετικά ἡ «Καθημερινή» (28/10/79) ἔγραψε:

«Ένας ἀπό τούς πρώτους καί πιό γνωστούς ἤρωας τοῦ ἀλβανικοῦ πολέμου ἦταν ὁ συνταγματάρχης Μαρδοχαῖος Φριζῆς, Έπεσε στό θρυλικό Καλπάκι τίς πρῶτες ἡμέρες τοῦ πολέμου καί ἔκτοτε περίπου ἀγνοήθηκε. Σύμπτωση μᾶλλον, παρά τό ὅτι ὁρισμένοι ἀποδίδουν αὐτόν τόν παραμερισμό του στό ὅτι ἦταν Ἑβραῖος τό θρήσκευμα. Ἐπιτέλους ὅμως, ἡ Πολιτεία ἐπανόρθωσε τήν παράλειψή της καί ἔτσι, χθές, μέ ἀπόφαση τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ ἔγιναν στό Καλπάκι τῶν Ἰωαννίνων τ΄ ἀποκαλυπτήρια τῆς προτομῆς πού ἐστήθη ἐκεῖ, τοῦ ἤρωος συνταγματάρνου Μαρδοχαίου Φριζῆ».



ΒΙΒΛΙΟ ΜΝΗΜΗΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

> AOHNA 1979

Στή σειρά τῶν ἐκδόσεων τοῦ Κεντρικοῦ Ἰσραηλιτικοῦ Συμβουλίου (Κ.Ι.Σ.) ἐξεδόθη τό ΒΙΒΛΙΟ ΜΝΗ-ΜΗΣ, τό ὁποῖο περιλαμβάνει ὀνόματα Ἑβραίων τῆς Ελλάδος, πού χάθηκαν στά γερμανικά στρατόπεδα συγκεντρώσεως καί πού κατορθώθηκε νά ἐντοπισθοῦν τά στοιχεῖα τους.

Όπως γράφει τό Κ.Ι.Σ. στόν πρόλογο αὐτῆς τῆς εκδόσεως:

«Αυτό τό βιβλίο (λεύκωμα καλύτερα), πού ἔχετε στά χέμω σας, δέν εἶναι σάν τά ἄλλα. Εἶναι ἔνα βιβλίο όδύνης καί πονου. Εἶναι ἔνα βιβλίο — ντοκουμέντο, ἔνα βιβλίο — καταγγελία.

Δέν ἔχει λόγια, δέν ἔχει διηγήσεις, δέν ἔχει περιγραφές αὐτό τό βιβλίο. Περιέχει μόνο όνόματα.

Κάθε ένα, ὅμως, ἀπ΄ αὐτά τά ὀνόματα εἶναι μιά ἱστορία, μιά διήγησι, ἔνα ντοκουμέντο: εἶναι ἡ δραματική ἱστορία ἐνός ἀθώου θύματος πού ἐξοντώθηκε στά χιτλερικά στρατόπεδα γιά μόνο τό λόγο ὅτι ἦταν Ἑβραῖος. Αὐτό ἦταν τό μοναδικό «ἔγκλημα» ὅλων αὐτῶν τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν πού ἀναγράφονται στίς σελίδες πού ἀκολουθοῦν.

Στό βιβλίο αὐτό δέν περιέχονται ὅλοι οἱ Ἑλληνες, Ἑβραῖοι τό θρήσκευμα, πού χάθηκαν στά στρατόπεδα, μιά και τά στοιχεῖα τὢν περισσοτέρων ἔχουν χαθεῖ μαζί μ' αὐτούς! Παράδειγμα ἡ τραγική Θεσσαλονίκη — πού εἶχε, ἀναλογικά, τό μεγαλύτερο ἀριθμό θυμάτων ἀπό κάθε ἄλλι εὐρωπαϊκή πόλι — δέν ἀναφέρεται καθόλου. Αὐτό συμβαίνει γιατί οἱ Ναζί μαζί μὲ τούς ἀνθρώπους κατέστρεψαν και τά ἀρχεῖα καί τά στοιχεῖα. Καί τό ἔκαναν αὐτό γιατί τά ἀρχεῖα αὐτά εἶχαν ψυχή, ἦταν μιά φωνή πού κάποτε θά ὑψωνόταν γιά νά καταγγείλει τό ἔγκλημα τῆς γενοκτονίας.

Συγκεντρώσαμε, λοιπόν, στίς σελίδες πού άκολουθοῦν ὅσα ὀνόματα κι ὅσα στοιχεῖα μπορέσαμε νά βροῦμε. Καί στά στοιχεῖα αὐτά πάλι, δέν ὑπάρχει ἀπόλυτη ὁμοιομορ-

ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ — ΚΙ ΟΧΙ ΕΒΡΑΪΚΗ — Η ΑΙΡΕΣΙΣ ΤΩΝ ΧΙΛΙΑΣΤΩΝ

Ἐπιστολή στήν ἐφημερίδα «Ἑστία»

Στήν ἐφημερίδα «Ἑστία» ἐστάλη ἡ παρακάτω ἐπιστολή, ἡ ὁποία ὑπογράφεται ἀπό τούς ἀντιπρόεδρο καί γεν. γραμματέα τοῦ Κ.Ι.Σ. κ.κ. ᾿Αλβ. Κόβο καί Μιχ. Μάτσα.

'Η «Έστία» δέν δημοσίευσε τό ἀπαντητικό αὐτό κείμενο:

«Σχόλιον τῆς ἐγκρίτου ἐφημερίδος σας, ὑπό τό τίτλον «Εὔλογος ἀποθράσυνσις», εἰς τό φύλλον τῆς ᢃης τρχ. μη-νός, ἀναφέρεται εἰς «τούς ὀπαδούς» τῆς ἰουδαϊκῆς αἰρέσεως τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ».

Ό συντάκτης τοῦ σχολίου θά ἔπρεπε νά γνωρίζη ὅτι ἡ αϊρεσις τῶν Χιλιαστῶν δέν εἶναι ἰουδαϊκή ἀλλά χριστιανική, ὅπως ἀναφέρει ἡ διεθνοῦς κύρους Ἑγκυκλοπαίδεια «ΑΜΕΒΙCΑΝΑ» (τό οἰκεῖον λῆμμα τῆς ὁποίας σᾶς ἐπισυνάπτομεν), ἡ ἐλληνική τοῦ «Ἡλίου» (εἰς τόν τόμον Κ΄, τεῦχος 195, τό ὁποῖον ἐκυκλοφόρησεν τήν ἰδίαν μὲ τό σχόλιόν σας ἡμέραν) κ.ἄ. Συγκεκριμένως εἰς τήν σελ. 320 τοῦ τεύχους αὐτοῦ ἀναφέρεται: «Μετά δὲ ἔνα αίῶνα ἡ ἐπίδρασις τῆς χριστιανικῆς αἰρέσεως τῶν Χιλιαστῶν…».

Καί οἱ ἴδιοι, ὅμως, οἱ «Μάρτυρες τοῦ Ἱεχωβᾶ» δέν παραλείπουν νά τονίζουν ὅτι «... δέν ἔχουν καμμιά ἀπολύτως αχέσι μέ τούς ἄνευ Χριστοῦ Ἱουδαίους ἤ Ἱουδαίζοντας ἤ Σιωνιστάς... (Βλ. «Μάρτυρες τοῦ Ἱεχωβᾶ», ἔκδοσις «Σκοπιά», 1973, σελ. 15, τήν ὁποίαν ἐπίσης σᾶς ἐπισυνάπτομεν).

Αφοῦ ἐπί σειράν ἐτῶν διάφοροι κύκλοι, ἐν Ἑλλάδι καί μόνον, προσεπάθησαν — παρά πᾶσαν ἀρχήν ἐντιμότητος, ἐπιστημονικῆς ἀποδείξεως καί τῆς ἀληθείας — νά πείσουν ὅτι οὶ «Μάρτυρες τοῦ Ἱεχωβᾶ» κατευθύνονται ὑπό τῶν Ἑβραίων (!), κάτω ἀπό τήν κατακραυγήν τῆς διεθνοῦς καί τῆς ἐλληνικῆς κοινῆς γνώμης, μετέρχονται τώρα τήν γνωστήν πολιτικήν τῶν ψιθύρων, τῶν ὑπονοουμένων κλπ.

Έπειδή αἱ στῆλαι τῆς «Ἐστίας», σαφῶς διακρίνονται διά τήν ἀντικειμενικότητα καί τήν ἐπιστημονικήν σκέψιν των, πιστεύομεν ὅτι ὁ συντάκτης σας ἐκ καλῆς προθέσεως, ἀλλά ἐκ παραδρομῆς, ἀνέγραψε τά περί «ἰουδαϊκῆς αἰρέσεως».

Εύχαριστοῦμε διά τήν φιλοξενίαν».

φία ὅ,τι βρήκαμε, ὅπως τό βρήκαμε περιέχεται.

Άφήσαμε γιά τούς λοιπούς, τούς ἀνώνυμους, μιά σελίδα κενή, ἀφιερωμένη στόν Ἄγνωστο Ἑλληνα, Ἑβραῖο τό θρήσκευμα, μάρτυρα τῶν ναζιστικῶν στρατοπέδων.

Πρίν κλείσουμε αὐτές τίς εἰσαγωγικές γραμμές ζητᾶμε άπό τόν ἀναγνώστη νά καταλάβει ὅτι, ἄν γι΄ αὐτόν τό βιβλίο αὐτό εἶναι ἔνα ἱστορικό ντοκουμέντο, γιά μᾶς πού τό ἐκδίδουμε εἶναι βιβλίο πόνου. Εἶναι τό βιβλίο πού περιέχει τά όνόματα ἀθώων νεκρῶν πού ἦταν γονεῖς μας, ἀδέλφια μας, συγγενεῖς μας, φίλοι μας, γνωστοί μας, οἱ δικοί μας δηλαδή ἄνθρωποι.

Ή Μνήμη ὅλων αὐτῶν, καθώς καί τῶν ἐκατομμυρίων ἄλλων ἀνθρώπων κάθε φυλῆς, κάθε θρησκείας καί κάθε χρώματος, πού χάθηκαν ἄδικα στά χιτλερικά στρατόπεδα, ἄς εἶναι αἰώνια καί ἡθυσία τους ἄς χρησιμεύσει γιά τήν «εἰρήνη τοῦ σύμπαντος κόσμου».

Ή ἔκδοσις αὐτή δέν διατίθεται στό ἐμπόριο.

Από τά δημοσιεύματα τοῦ τύπου



43ον Πληροφοριακόν Δελτίον δημοσιευμάτων τοῦ Τύπου

1. ΠΕΡΙ ΕΒΡΑΙΩΝ

Άκρόπολις: Στά ἀπομνημονεύματα τοῦ Κίσσινγκερ, ὁ τ. ὑπουργός τὧν ἐξωτερικὧν τὧν ΗΠΑ μιλᾶ πολλές φορές γιά τό Ἱσραήλ. Στή συνέχεια, πού δημοσιεύεται στίς 4/10, ὁ Κίσσινγκερ ἀναφέρει ὅτι ὁ Πρόεδρος Νίξον «φοβόταν μήπως ἡ ἐβραϊκή καταγωγή μου μέ κάνει νά κλίνω ὑπερβολικά ὑπέρ τοῦ Ἱσραήλ».

Έστία: «Τά καταστήματα δίσκων μουσικῆς, είς τάς Ἡνωμένας Πολιτείας, ἔχουν γεμίσει ἀπό δίσκους Πολωνικῶν λαϊκῶν τραγουδιῶν, τά ὁποῖα τραγουδᾶ ὁ Πάπας Ἰωάννης - Παῦλος Β΄, κατά τήν διάρκειαν τῆς ἐπισκέψεώς του είς τήν
Πολωνίαν, τόν παρελθόντα Ἰούνιον. Βάσει εἰδικῆς συμφωνίας τῆς Καθολικῆς Ἁρχιεπισκοπῆς τῆς Βοστώνης, τό μεγαλύτερο μέρος τῶν εἰσπράξεων θά δοθῆ εἰς τήν συντονιστικήν ἐπιτροπήν διά τήν διάσκεψιν Χριστιανῶν καί Ἑβραίων...» (3/10).

Θεσσαλία (Βόλου): Ό Π. Μυλωνᾶς σέ ταξιδιωτικές έντυπώσεις του από τό Νταχάου σημειώνει ὅτι «στά ἀρχεῖα εἶναι καταγραμμένοι 31.951 θάνατοι χωρίς νά συμπεριλαμβάνονται σ΄ αὐτούς οΙ ὁμαδικές ἐκτελέσεις, πού ἀφοροῦσαν κυρίως Ρώσους, Έβραίους καί Τσιγγάνους» (7/10).

Έστία: «Έν σπάνιον ἀντίγραφον μυστικοῦ λόγου, τόν ὁποῖον ἐξεφώνησεν εἰς τούς ἐπιτελεῖς του ὁ ᾿Αδόλφος Χίλτερ τήν 22αν Ἰουλίου 1944, 16 ἡμέρας μετά τήν ἀπόβασιν τὧν ἀμερικανικὧν στρατευμάτων εἰς τήν Νορμανδίαν καί εἰς τόν ὁποῖον ἐκόμπαζεν ὅτι εἶχε ἐξοντώσει τούς Ἑβραίους, ἡγοράσθη ὑπό τοῦ Πανεπιστημίου «Μπράντεϊις» τῆς Μασσαχουσέττης, ἤδη δέ ἀποτελεῖ τμῆμα μιᾶς συλλογῆς ἐξ 100 καί πλέον σπανίων ἄρθρων τῆς χιτλερικῆς ἐποχῆς.

'Ο λόγος ἐκεῖνος, τόν ὁποῖον ὁ ἀλήστου μνήμης «Φύρερ» ἐξεφώνησεν εἰς τό χωρίον Πλάττεχοφ, ἐνώπιον μιᾶς μικρᾶς ὁμάδος ἐμπίστων στρατηγῶν του, εἶχε δακτυλογραφηθῆ εἰς τέσσαρα μόνον ἀντίτυπα, μάλιστα δέ μέ πολύ μεγάλα γράμματα, διότι ὁ Χίτλερ δέν ἠνείχετο νά ἐμφανίζεται δημοσία φέρων όμματοϋάλια». (12/10).

Ταχυδρόμος: Μέ τίτλο «Καντάφι: Μιά ἀμφιλεγόμενη προσωπικότητα», γράφει, έκτός τῶν ἄλλων: «ἀνένδοτος ἀντιε-βραϊστής, ὁ Λίβυος πρόεδρος ὑποστηρίζει ἐπίσης τούς Παλαιστίνιους, σέ κάθε φάση τοῦ ἀγώνα τους. Προσφέρει ἀκόμα τεράστια ποσά, σὲ κάθε εἴδους ἐπαναστατικές ὁμάδες. Ἐνίσχυσε διαδοχικά τούς αὐτονομιστές τῆς Ἐρυθραίας καί τή μαρξιστική κυβέρνηση τῆς Αίθιοπίας. Ὑπῆρξε ὑποστηρικτής τῶν Πολισάριο ἀνταρτῶν τῆς Δυτικῆς Σαχάρας. Λένε πώς προμηθεύει μὲ ὅπλα τούς Ἰρλανδούς τοῦ ΙRA. Καί ὅτι διατηρεῖ στενούς δεσμούς μὲ τρομοκρατικές ὁμάδες τῆς Δυτικῆς Γερμανίας, τῆς Ἰταλίας καί τῆς Ἰαπωνίας» (11/10).

Ταχυδρόμος: Μέ τή δολοφονία στό Παρίσι τοῦ Πολωνο - Ἑβραίου Πιέρ Γκολντμάν ἀρχίζουν νά ἐκφράζονται φόβοι, γιά τήν ἐξάπλωση τῆς πολιτικῆς βίας. ΟΙ δράστες τῆς δολοφονίας εἶναι ἄγνωστοι. Τό βέβαιο, ὅμως, εἶναι ὅτι ἀνήκουν σέ ἀντισημιτική ὀργάνωση. Συνθήματα μέ τήν ὑπογραφή Ἔς Ἔς, ἐμφανίζονται σέ σημεῖα, ὅπου παρατηροῦνται ἐκδηλώσεις βίας (ἀνατινάξεις, δολοφονίες κλπ.).

«Ἐδῶ καί ἔνα χρόνο ἀποτελοῦμε στόχο ἀντισημιτικῶν ἐκδηλώσεων», δήλωσε πρόσφατα ὁ ἀρχιραββίνος Γιακόμπ Καπλάν, μέ ἀφορμή τό θάνατο τοῦ Γκολντμάν. «Ἡ ὑπομονή μας ἔχει ἀρχίσει νά ἐξαντλεῖται... Ζητοῦμε τή λήψη ἀμέσων μέτρων» (11/10).

Μακεδονικά Θέματα: Ἡ Ρούλα Παπαδημητρίου δημοσιεύει, μέ πραγματικά πρόσωπα, στοιχεῖα ἀπό τό «Ὁλοκαὐτωμα» στή Θεσ/νίκη. (ὑκτώβριος 1979).

Καθημερινή: «Οἱ ἐπιζήσαντες — "Αν τό «'Ολοκαύτωμα» συγκλόνιζε ἐκατομμύρια τηλεθεατές σ΄ ὅλο τόν κόσμο ἐπειδή προσωποποιοῦσε τή σύγχρονη ἐβραϊκή τραγωδία, τό ντοκυμανταίρ «Παιδιά τοῦ "Αουσβιτς», πού γυρίζεται τώρα ἀπό τήν ἀμερικανική τηλεόραση, θά δώσει μιά νέα διάσταση στήν ἐκστρατεία τοῦ νά μήν ξεχάσει ποτέ κανείς. "Αντρες καί γυναϊκες πού ἐπέζησαν τοῦ πολωνίκοῦ στρατοπέδου συγκεντρώσεως, θά περιγράψουν μπροστά στό φακό ὅχι μόνο τήν ἐμπειρία τους ἀπό τόν τόπο τοῦ ἐγκλήματος, ἀλλά καί τό ὑπεράνθρωπο κουράγιο τους νά ξαναρχίσουν μια νέα, θυσιολογική ζωή. Παραγωγοί τοῦ 9Ολεπτου ντοκυμανταίρ, δυό ἐπιζήσαντες τοῦ "Αουσβιτς: ὁ Τζάκ 'Αϊσνερ καί ὁ Ρόμαν Κέντ. Τήν ταινία προσφέρθηκε νά προλογίσει ἀφιλοκερδῶς ἡ διάσημη Νορβηγίδα ἡθοποιός Λίβ Οὔλμαν» (14/10).

Έλληνικός Βορρᾶς: Σέ ἔρευνα γιά τούς Νέγρους τῆς ᾿Αμερικῆς, ὅπου θέτει τό ἐρώτημα «Γεννιέται ἔνα τρίτο κύμα ἀντισημιτισμοῦ, δημοσιεύει καί τά ἐξῆς στοιχεῖα:

«Πόσοι εἶναι ὄμως οΙ Ἑβραῖοι τἦς διασπορᾶς; Στόν πλανήτη αὐτό ζοῦν σήμερα 4 δισεκατομμύρια ἄνθρωποι. ᾿Απ΄ αὐτούς ὑπολογίζεται ὅτι οΙ Ἑβραῖοι εἶναι μόνο 14.260.000 ἄτομα. Κατά σειρά πληθυσμοῦ 5,8 ἐκατομμύρια Ἑβραῖοι ζοῦν στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες 3 ἐκατομμύρια στό Ἱσραήλ, 2,7 ἐκατομμύρια στή Σοβιετική Ἕνωση, 650 χιλιάδες στή Γαλλία, 300.000 στήν ᾿Αργεντινή, 118.000 στή Νότια Ἦφοική. ΟΙ ὑπόλοιποι εἶναι διασπαρμένοι σ΄ ὅλο τόν κόσμο.

Θά ρωτήσει κανείς στήν Πολωνία πόσοι ζοῦν; Δυστυχῶς μετά τούς διωγμούς ζοῦν σήμερα μόνο 6.000 Ἑβραῖοι, ἔναντι 3 ἐκατομμυρίων πού ὑπῆρχαν στά 1937. Ὁ τεράστιος αὐτός ἀριθμός τῶν Ἑβραίων ἤ πέθανε στά στρατόπεδα

Από τά δημοσιεύματα τοῦ τύπου



θανάτου τοῦ Χίτλερ ἤ ἀναγκάσθηκε νά ἐκπατρισθεῖ μετά τήν ἐπιβολή τοῦ κομμουνιστικοῦ ἀντισημιτισμοῦ στή χώρα αὐτή».

Συνολικά ὑπάρχουν 14.260.000 Ἑβραῖοι σ΄ ὅλο τόν κόσμο.

Καθημερινή: `Ο Γιεχοῦντι Μενουχίν ἔλαβε τό Βραβεῖο Εἰρήνης ἀπό τόν Σύνδεσμο Βιβλιοπωλῶν τῆς Φρανκφούρτης. Ἡ βράβευσή του συνδέεται καί μέ τό γεγονός ὅτι, «ἄν καί Ἑβραῖος δέν ἀντιμετώπισε μέ περιφρόνηση τή νικημένη Γερμανία, ἀμέσως μετά τή λήξη τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. 'Αντίθετα, ὅπως τόνισε καί ὁ Γερμανός καγκελλάριος κ. Χέλμουτ Σμίτ στήν τελετή τῆς ἀπονομῆς τοῦ βραβείου, «ὁ Μενουχίν χρησιμοποίησε τή μουσική σάν μέσον, συμφιλιώσεως τῆς Γερμανίας καί τῶν νικητῶν ἀντιπάλων της». 'Αντί ἀπαντήσεως στό συγκινητικό λογύδριο τοῦ κ. Σμίτ, ὁ Μενουχίν πῆρε ἀνά χεῖρας τό βιολί του καί ἔπαιξε μιά σύνθεση τοῦ Μπάχ» (20/10).

Ρομάντσο: Ό Γ. Μαβίλης παρουσιάζει τό «Μ. Φριζῆ, τόν τρομερό συνταγματάρχη», μέ τήν εὐκαιρία τῆς 28ης Ὀκτω-Βρίου (23/10)

Νέοι Ἄνθρωποι: Ό κ. Ἀπ. Φράγκος γράφει γιά τήν Ιαπωνική λύσι γιά τούς Ἑβραίους τῆς Γερμανίας τοῦ Χίτλερ, πού προέβλεπε νά ἐγκαθιδρύσουν μία ἀποικία τοῦ Ἱσραήλ στήν κατακτηθεῖσα ὑπό τῶν Ἰαπώνων περιοχή τῆς Μαντζουρίας στή βόρειο Κίνα (13/10).

Μακεδονία: Ὁ Κούρτ Λίσκα, ὑπαρχηγός τῆς «Γκεστάπο» στή Γαλλία κατά τό δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καί δύο ἄλλοι πρώην ναζιστές ἀξιωματικοί δικάζονται μέ τήν κατηγορία ὅτι ἔστειλαν περισσότερους ἀπό 33.000 Ἑβραίους στούς θαλάμους τῶν ἀερίων.

Από τόν Ἰούνιο, διατυπώθηκε κατηγορία ἐναντίον τὧν Λίσκα, Χέρμπερτ Χάγκεν καί Ἔρνστ Χάϊνριξον ἀλλ΄ αὐτοί δέν εἶχαν συλληφθεῖ μέχρι τώρα.

Σύμφωνα μέ τό κατηγορητήριο, οΙ τρεῖς εἶναι-ὑπεύθυνοι γιά τήν ἀποστολή τουλάχιστον 73.000 'Εβραίων στό 'Αουσβιτς καί ἄλλα στρατόπεδα συγκεντρώσεως στήν Κολωνία, μεταξύ τῶν ἐτῶν 1942 καί 1944. 'Απ' αὐτούς, οΙ 33.529 ἀπεστάλησαν ἀμέσως στούς θαλάμους ἀερίων (24/10).

Γιά τό ἴδιο θέμα ἡ «Καθημερινή» μέ τίτλο «Στό ἐδώλιο γιά τό Ἄουσβιτς μέ 34 χρόνια καθυστέρηση. Τό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα τῆς Γερμανίας καταγγέλλει τή «σκανδαλώδη βραδύτητα» (27/10).

2. ΠΕΡΙ ΙΣΡΑΗΛ

Γαχυδρόμος - Θεσσαλία (Βόλου): Μέτρα προστασίας («όλη ἡ δύναμη τοῦ Κεντρικοῦ Λιμεναρχείου Βόλου παρέμεινε τε έπιφυλακή», γράφουν), γιά τούς 300 Ἱσραηλινούς τουρίστες, πού ἐπιβαίνοντες κρουαζιερόπλοιου, ἐπεσκέφθησαν το Πόλιο

Θεσσαλία (Βόλου): «Ἱερουσαλήμ Σαλόμ!», ἐντυπώσεις τοῦ Γ. Μαντίδη ἀπό «ἐκδρομή, προσκύνημα στούς Ἡγίους Τόπους», πού ἔγινε μέ πρωτοβουλία τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος (21 - 26/10).

Βήμα: «Δύο ἡγέτες ξανασμίγουν: Μέ μεγάλη χαρά ὑποδέχθηκε πρίν λίγες μέρες πίσω στό Κάϊρο ὁ Πρόεδρος 'Ανουάρ Σαντάτ τόν (πρό 32 αίωνων) προκάτοχό του Ραμσή τόν ΙΙ! Καί μέ καταφανή συγκίνηση ἔσκυψε πάνω ἀπό τό γυάλινο φέρετρο, στό ὁποίο ἀναπαύεται ἡ μούμια τοῦ διασημότερου ἴσως Φαραώ τῆς Αίγύπτου, καί διάβασε τήν χρυσή πλακέτα πού γράφει ὅτι «ὁ μεγάλος Φαραώ, ὑπέγραψε τό 1258 π.Χ. συμφωνία εἰρήνης μέ τόν Μεγάλο 'Αρχηγό Χαττουσίλι μέ τήν ὁποία τερματίσθηκε ὁ 20ετής πόλεμος μεταξύ Αίγυπτίων καί Χιττιτῶν καί δόθηκε ἀμοιβαία ὑπόσχεση νά μήν καταπατήσει ποτέ ὁ ἔνας λαός τὰ ἐδάφη τοῦ ἄλλου, ἀλλά νά ζοῦν μέ εἰρήνη καί γαλήνη...»

«Θά μποροῦσε κανείς νά πεῖ ὅτι εἴχαμε μιά συμφωνία τύπου Κάμπ Νταίηβιντ πρίν 3.236 χρόνια», δήλωσε χαμογελώντας ὁ Σαντάτ στούς ἐπίσημους καί τούς δημοσιογράφους πού τόν συνόδευαν στό Αίγυπτιακό Μουσεῖο τοῦ Καΐρου, στό ὁποῖο ἐπανατοποθετήθηκε ὁ Ραμσῆς, μετά ἀπό ἀπουσία τριῶν χρόνων στό Παρίσι, ὅπου εἶχε σταλεῖ γιά «λόγους ὑγείας»: ἡ μούμια, εἶχε προσβληθεῖ ἀπό 65 εἰδῶν βακτηρίδια, μύκητες καί παράσιτα! Πυρηνικοί ἐπιστήμονες καί είδικοί συντηρητές, ἀσχολήθηκαν μέ τόν ἀρχαῖο βασιλιά ἐπί χιλιάδες ὧρες, πρίν τόν «θεραπεύσουν» καί τόν στείλουν «σέ ἀρίστη κατάσταση» πίσω στό Κάϊρο...» (28/10)

Γλεντάει μέ τούς σωτῆρες του

Ένας "Αγγλος, 'Εβραῖος τό θρήσκευμα, ἦρθε μετά ἀπό 37 χρόνια στήν 'Αθήνα, ἀναζήτησε καί βρῆκε τούς "Ελληνες πού τόν ἔκρυψαν καί τόν περιέθαλψαν στήν κατοχή, γιατί τόν κατεδίωκαν οΙ Γερμανοί καί γλέντησε μαζί τους

Πρόκειται γιά τόν Σόλι Ντάλαχ, ἡλικίας 63 χρόνων ὁ ὁποῖος μιλάει «φαρσί» τά ἐλληνικά καί κρατάει σάν πολύτιμο κειμήλιο, τήν ταυτότητα πού τόν ἔφερε τότε σάν Κώστα Οίκονόμου.

(Néa» 18.10.79).

Τουδαϊκά Θέματα Τό Κιντούς

Ή πιό διαδεδομένη ἱεροτελεστία πού τηρεῖται στό ἐβραϊκό σπίτι εἶναι, χωρίς ἀμφιβολία, ἡ ἀπαγγελία τοῦ Κιντούς (ἤ «προσευχή καθαγιασμοῦ») κάθε "Ερεβ — Σαμπάτ (Παρασκευή βράδυ) καί κάθε "Ερεβ Γιόμ — Τόβ (νύκτα ἀπό γιορτή) ἀπό τόν οἰκοδεσπότη, ἀμέσως μετά τήν ἐπιστροφή του ἀπό τή λειτουργία τῆς Συναγωγῆς. Τό Κιντούς, πού ἀπαγγέλλεται προτοῦ ἀρχίσει τό γεῦμα, παρουσία ὅλων τῶν μελῶν τῆς οἰκογενείας, ἀποτελεῖ ἕναν ἀπό τούς σπουδαιότερους παράγοντες γιά τήν ἐδραίωση τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογενείας καί τή σφυρηλάτηση τῶν δεσμῶν ἀνάμεσα σ' ὅλα τά μέλη αὐτῆς, κάτι γιά τό ὁποῖον ὁ ἐβραϊκός λαός ὑπῆρξε ἀνέκαθεν ὑπερήφανος.

Οἱ ραββῖνοι συμπεραίνουν τήν ὑποχρέωση γιά τήν ἀπαγγελία τοῦ Κιντούς ἀπό τή βιβλική ἐντολή: «Ζαχόρ ἐτ Γιόμ ᾿Ασαμπάτ Λεκαντεσό», « Ἐνθυμήσου τήν ἡμέραν τοῦ Σαββάτου, διά νά ἀγιάζης αὐτήν», (Ἑξ. 20: 8). Μᾶς ὑπέδειξαν δέ νά «θυμόμαστε» καί νά «ἀγιάζουμε» τήν ἡμέρα αὐτή κρατώντας στό χέρι (κατά τήν ἀπαγγελία τοῦ Κιντούς) ἔνα ποτήρι μέ κρασί διότι ὁ «οἶνος χαροποιεῖ τήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου». Τό κρασί, ὅταν χρησιμοποιεῖται μέ σωστό μέτρο, «καθαγιάζει» καί γίνεται σύμβολο χαρᾶς, ἐνῶ ὅταν γίνεται κατάχρηση ὑποβιβάζει καί ταπεινώνει τόν ἄνθρωπο.

Αρχικά τό Κιντούς ἀπετέλεσε μέρος τῶν καθιερωμένων προσευχῶν τῆς λειτουργίας τῆς Συναγωγῆς ἀργότερα, ὅταν ὁ Ἰσραήλ ἐπλούτισε, ὅπως μᾶς λέγει τό Ταλμούδ (Ber. 33a), καθιέρωσαν οἱ ραββῖνοι τήν ἀπαγγελία τοῦ Κιντούς μπροστά σέ ἕνα ποτήρι μέ κρασί. Ἡ συνήθεια τῆς ἀπαγγελίας τοῦ Κιντούς στή Συναγωγή πρωτοεφαρμόσθηκε κατά τήν περίοδο τοῦ δευτέρου Ναοῦ, ὅταν ἕνας μεγάλος ἀριθμός ἐπισκεπτῶν ἤ ἀνθρώπων πού εἶχαν ἀνάγκη, εὕρισκαν φιλοξενία στούς πέριξ τῶν συναγωγῶν τῆς Ἱερουσαλήμ χώρους. Τέτοιες περιπτώσεις ἦσαν οἱ γιρρτές σαλός ρεγκαλίμ (δηλ. πέσαχ, σαβουότ, σουκότ), ὅπου μεγάλα πλήθη ἐπισκέπτονταν τήν ἱερή πόλη γιά νά προσκυνήσουν στό Μπέτ 'Αμικδάς. Σύμφωνα πάλι μέ μία δεύτερη ραββινική έρμηνεία ὁ λόγος τῆς καθιερώσεως τῆς ἀπαγγελίας τοῦ Κιντούς στή Συναγωγή, ἀπορρέει ἀπό τήν ὑποχρέωση τῆς καθαγιάσεως τῆς Ήμέρας τοῦ Σαββάτου δημόσια.

"Ηδη ἀπό τήν ἐποχή τοῦ 'Ιλλέλ ὁ θεσμός τῆς κατ' οἶκον ἀπαγγελίας τοῦ Κιντούς ἔχει καθιερωθεῖ καί, ὅ-



— Άσημένιο ποτήρι τοῦ Κιντούς - Γερμανία 1761.—

πως ἀναφέρει τό Ταλμούδ, σύμφωνα μέ τήν ἄποψη τοῦ σοφοῦ Ράβ, ἀκόμη καί ὁ ἱερουργός τῆς Συναγωγῆς πρέπει νά ἀπαγγείλει τό Κιντούς στό σπίτι του, χάριν τῶν παιδιῶν του καί τῆς οἰκογενείας του.

"Όσον καιρό οἱ Ἰσραηλίτες ζοῦσαν στό Ἐρετς — Γισραέλ, ὅπου τό κρασί ἦταν πάντα ἄφθονο, τό Κιντούς ἀπαγγελλόταν κρατώντας ἔνα ποτήρι μέ κρασί. Στή Βαβυλωνία, ὅμως, ὅπου δέν ὑπῆρχε τόσο πολύ, χρησιμοποιοῦσαν μπύρα ἤ ἄλλους χυμούς φρούτων. Σήμερα, σέ περίπτωση πού δέν ὑπάρχει κρασί, ὁ κανόνας εἶναι νά ἀπαγγέλλουμε τό Κιντούς μπροστά στίς δύο Χαλότ (ψωμιά) τοῦ Σαμπάτ.

Ή συνήθεια τῆς ἀπαγγελίας τοῦ Κιντούς στή Συναγωγή συνεχίσθηκε σέ ὅλες τίς ἐποχές, ἀκόμη καί μετά τήν ἐξάλειψη τῶν διαφόρων λόγων πού ἀρχικά τήν ἐπέβαλαν, (δηλ. ἡ ἔλλειψη κρασιοῦ ἤ ἡ παρουσία φτωχῶν ὁδοιπόρων κι ἐπισκεπτῶν). Ἡ μόνη νύχτα, κατά τήν ὁποία δέν ἀπαγγέλλεται στή Συναγωγή, εἶναι ἡ βραδιά τοῦ Πέσαχ, καθόσον αὐτή τή νύχτα ὁ κάθε Ἑβραῖος, ὅποιος κι ἄν εἶναι αὐτός, θά καθήσει στό τραπέζι τοῦ **Σέδερ** καί θά ἀπολαύσει τό κρασί του.

Ή ὑποχρέωση τῆς ἀπαγγελίας τοῦ Κιντούς ἀφορᾶ κατά κύριο λόγο τή νύχτα τῆς παραμονῆς τοῦ Σαμπάτ ἤ τῆς ὁποιασδήποτε γιορτῆς. Οἱ Χαχαμίμ, ὅμως βασιζόμενοι στή βιβλική διδασκαλία τῆς Ἑξόδου (20:8), καθιέρωσαν τήν ἀπαγγελία τοῦ Κιντούς καί κατά τήν

Ένας Ἑβραῖος Δούκας τῶν Κυκλάδων: ΙΩΣΗΦ ΝΑΖΗ

`Από τό περιοδικό «Ἰστορία» ἀναδημοσιεύουμε, ὅπως ἀκριβῶς ἔχει, ἄρθρο τοῦ Ι. Μ. Χατζηφώτη γιά τή ζωή καί τή δράση τοῦ ὁμοθρήσκου μας Ἰωσήφ Νάζη, ὁ ὁποῖος διετέλεσε Δούκας στήν περιοχή τῶν Κυκλάδων καί εἶχε μεγάλη ἐπίδρασι ἐπί τοῦ Σουλτάνου Σελίμ Β΄.

'Ο 'Ιωσήφ Νάζη (1525 - 1579) εἶναι κλασική περίπτωση τοῦ ἐβραϊκοῦ δαιμονίου καί τοῦ ἐβραϊκοῦ ἐπιχειρηματικοῦ καί ἐμπορικοῦ πνεύματος. ΟΙ γονεῖς του ἦσαν ἐβραϊκῆς καταγωγῆς 'Ισπανοί κι αὐτός εἶδε τό φῶς στήν Πορτογαλία. Σταδιοδρομεῖ ὡς τραπεζίτης καί φεύγει ἀπό τήν 'Ιταλία γιά τήν Κωνσταντινούπολη μέ περιουσία 300.000 δουκάτων. Τότε σουλτάνος ἦταν ὁ Σουλεϊμάν Β΄ (1520 - 1566), στό περιβάλλον τοῦ ὁποίου ἐγκλιματίσθηκε πολύ εὔκολα. 'Η μεγάλη ὄμως ἰσχύς του συγκεντρώνεται στά χρόνια (1566 - 1574) τοῦ διαδόχου του Σελίμ Β΄ (1524 - 1574). 'Ο Νάζη ἐκμεταλλεύεται τίς ἀδυναμίες τοῦ σουλτάνου καί ἀσκεῖ ἐπάνω του μεγάλη ἐπίδραση.

«Ποτέ ἄλλοτε», γράφει ὁ καθηγητής ᾿Απόστολος Βακαλόπουλος, «άλλόπιστος δέν εἶχε ὑψωθεῖ στό σημεῖο τῆς

ἡμέρα, πρίν ἀπό τό γεῦμα.

Η προσευχή τοῦ Κιντούς ἀποτελεῖται ἀπό δύο μπεραχότ ἡ πρώτη εἶναι γιά τό κρασί καί ἡ δεύτερη ἀναφέρεται στήν ἀγιότητα τῆς ἡμέρας. Τή νύχτα τῆς Παρασκευῆς προσθέτουμε τήν παράγραφο «Βαγεχουλού», δηλ. τά τρία πρῶτα ἐδάφια ἀπό τό δεύτερο κεφάλαιο τοῦ βιβλίου τῆς Γενέσεως. Ἐδῷ ἀναφέρεται γιά πρώτη φορά ὁ θεσμός τοῦ Σαμπάτ σάν ἡμέρας ἀναπαύσεως, κατά τήν ὁποία καί ὁ Παντοδύναμος Θεός ἀναπαύθηκε, οὕτως εἰπεῖν, ἀπό τά ἔργα του μετά τίς ἔξι ἡμέρες τῆς δημιουργίας. Ἑδῷ ὁ Θεός δίνει τό παράδειγμα γιά τήν ἱερότητα τῆς ἀναπαύσεως.

Η έργασία ἀποτελεῖ, χωρίς ἀμφιβολία, ἱερή ἀπασχόληση. Ἡ Βίβλος μᾶς ὑπαγορεύει νά ἐργαζόμαστε ἔξι ἡμέρες τήν ἐβδομάδα γιά νά κερδίσουμε τόν ἐπιούσιο. Ἡ ἔβδομη μέρα, ὅμως, εἶναι Ἅγιον Σαμπάτ (ἡμέρα ἱερῆς ἀργίας), κατά τήν ὁποία πρέπει νά ἀναπαυθοῦμε καί νά ἀφιερώσουμε τόν ἐαυτόν μας στίς πνευματικές ἀνάγκες τῆς ζωῆς.

Τό Κιντούς, συνεπῶς, ἔχει καταστεῖ μιά βασική leροτελεστία τοῦ σπιτιοῦ, μέ ἔνα ἐξίσου σπουδαῖο καί διδακτικό μήνυμα γιά τόν ἄνθρωπο. δύναμης, πού εἶχε φτάσει ὁ Ἰωσήφ Νάζη. Ύπερβολικά, ἄν ὅχι ἀσύστατα, ὅσα γράφει ὁ τελευταῖος βιογράφος καί πιθανότατα ὁμοεθνής του Roth, ὅτι κατά τίς συνεδριάσεις στό σουλτανικό Διβάνι, τουλάχιστον ὅταν συζητοῦνταν θέματα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, ἡ γνώμη τοῦ Νάζη εἶχε τήν ἴδια βαρύτητα μέ τοῦ μεγάλου βεζίρη κάποτε μάλιστα βάρυνε περισσότερο».

Μέσα στήν Αὐλή τοῦ Σελίμ Β΄, ἡγεμόνα ἀπαίδευτου καί φιλήδονου, πού ἐνδιαφερόταν γιά τό καλό φαγητό, τό πιοτό καί τίς γυναῖκες, ὁ Νάζη, φροντίζοντας τήν Ικανοποίηση κάθε ἐπιθυμίας καί ὄρεξης τοῦ σουλτάνου μέ τό παραπάνω, ἀπέβη μεγάλος παράγων καί καρπώθηκε καταπληκτικά όφέλη. Άπέκτησε τό μονοπώλιο τῆς μεταφορᾶς τῶν οἴνων τῆς Κρήτης στήν Μολδαβία, τήν διάθεση στήν Πολωνία τοῦ κεριοῦ, μιά ὁλόκληρη περιοχή, τήν Τιβεριάδα, ὅπου οἱ όμοεθνεῖς του συγκρότησαν τόν πρῶτο πυρήνα γιά τήν δημιουργία τοῦ 'Εβραϊκοῦ κράτους καί τελικά ἔγινε δούκας τῶν Κυκλάδων μέ δικαιώματα πάνω στήν Νάξο, τήν "Ανδρο, τήν Πάρο, τήν Σαντορίνη, τήν Μῆλο, τήν Σῦρο, τήν Κέα, τήν Κύθνο, τήν Σέριφο, τήν Άμοργό καί τήν Ίο. Κατά τόν Ρόθ ἡ δικαιοδοσία του ἐπεκτεινόταν καί στήν Μύκονο, τήν 'Αντίπαρο, τήν 'Ανάφη καί τήν 'Αστυπάλαια, αὐτό ὅμως άμφισβητεῖται ἀπό τήν ἔρευνα.

Οὕτως ἤ ἄλλως ὁ Νάζη εἶχε ἐξασφαλίσει ἕνα τεράστιο ἔσοδο, ἀφοῦ «ἀπό τούς φόρους τῶν νησιῶν αὐτῶν ἔδινε 14.000 δουκᾶτα στόν σουλτάνο, ἐπί πλέον ἀπό τήν δεκάτη τοῦ κρασιοῦ τοῦ Αίγαίου καί τοῦ 'lovíou, πού τήν μίσθωνε ἐπίσης, ἔδινε 2.000 σκοῦδα στόν σουλτάνο, ἐνῶ είσέπραττε 15.000» (Βακαλόπουλος). Τό δουκᾶτο του δ Νάζη τό διαφέντευε ἀπό τήν Πόλη, γιατί γνώριζε ὁ παμπόνηρος αὐτός 'Εβραῖος τί σήμαινε ἀπομάκρυνσή του ἀπό τήν Αὐλή τοῦ σουλτάνου. Εἶχε φροντίσει ὅμως νά ἐγκαταστήσει στήν έδρα τοῦ δουκάτου του, πού βρισκόταν στήν Νάξο, ὸμοεθνῆ του τοποτηρητή. Έτοῦτος ἦταν ὁ Φραγκίσκος Κορονέλλο, Ίσπανός νομικός, Καθολικοῦ δόγματος, άλλά έβραϊκής καταγωγής. Τά συνδύαζε δηλαδή όλα. Είχε τό ἴδιο αἷμα μέ τόν Νάζη, ἀλλά καί τό ἴδιο θρήσκευμα μέ τούς πολυπληθεῖς Καθολικούς τῆς Νάξου. Καί φαίνεται ὅτι ως τά 1570 τά πῆγε πολύ καλά...

'Αλλά η βουλιμία τοῦ 'Ιωσήφ Νάζη δέν εἶχε κορεσθεῖ μέ τό δουκᾶτο τοῦ Αἰγαίου, γι΄ αὐτό ἔβαλε στό μάτι κάτι πολύ μεγαλύτερο: τό βασίλειο τῆς Κύπρου, καί ἔπεισε τόν σουλτάνο νά στείλει δυνάμεις ἐναντίον της, πού τήν κυρίεψαν στά 1570. Τόν ἐπόμενο χρόνο, ὅταν ὁ Κορονέλλο πέφτει στά χέρια τῶν Βενετῶν, ὁ Νάζη τοποθετεῖ καί πάλι Έβραῖο ὡς τοποτηρητή του, τόν Σολομῶντα Κοέν, πού μένει στήν θέση αὐτή ὤς τήν ἐπάνοδο τοῦ Κορονέλλο, ὅταν τόν ἄφησαν οἱ Βενετοί. Στά 1574 ὁ θρόνος τῆς Ὁθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας πέρασε στόν σουλτάνο Μουράτ Γ΄ (1546 - 1595), πού ἦταν τό ἀντίθετο τοῦ προκατόχου πατέρα του: ἄνθρωπος πού τοῦ ἄρεσαν τά γράμματα καί σεβόταν τούς νόμους. Ὁ Νάζη ἔχασε τότε τήν ἰσχύ του καί στίς 2 Αὐγούστου 1579 σφάλισε τά μάτια γιά πάντα. Μέ τόν θάνατό του χάθηκαν τά προνόμιά του καί ή περιουσία του πέρασε στό όθωμανικό κράτος, ἐκτός ἀπό ἔνα τμῆμα της πού κληρονόμησε ή γυναίκα του.

Μέ τόν Ἰωσήφ Νάζη ἀσχολήθηκε ὁ Κωνσταντῖνος Σάθας σέ μιά μελέτη του, πού δημοσιεύθηκε στό περιοδικό «Χρυσαλλίς», τομ. 3,1865, σσ. 657 - 662.



Έορτασμός τοῦ Έτους Παιδιοῦ

Ό Σύλλογος κυριῶν ΜΠΕΝΟΤ ΜΠΕΡΙΤ, πού ὅπως πάντα πρωτοστατεῖ σέ ἐκδηλώσεις ὑπέρ τῶν παιδιῶν καί τοῦ Σχολείου μας, κατέχει τό προβάδισμα καί είς τόν ἐφετινό ἐορτασμό τοῦ Ἔτους Παιδιοῦ.

Τήν ἐτήσια ἐκδήλωση τῆς ἀπονομῆς τῶν βραβείων ἐκθέσεων εἰς μνήμη ᾿Ασέρ Ρ. Μωϋσῆ, γιόρτασε τήν Κυριακή 21.10.1979, στό Ἰσραηλιτικό Πνευματικό Κέντρο μέ ἀνοικτή συζήτηση στρογγυλῆς τραπέζης τῶν παιδιῶν τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ Σχολείου ᾿Αθηνῶν, ὑπό τήν καθοδήγηση τῆς κας Λίνα Ἑρρέρα. Τό θέμα τῆς συζητήσεως ἦταν: «Πῶς φαντάζεσθε τήν αὐριανή οἰκογένεια». Τό ὑψηλό ἐπίπεδο τῆς συζητήσεως δικαίωσε τήν ἄποψη πώς τὰ σημερινά παιδιά ξουν ὑριμότητα, προβληματίζονται ἔντονα καί μποροῦν νὰ διαλογισθοῦν πάνω σέ ὁποιοδήποτε θέμα. Ἦκολούθησε ὁμιλία τοῦ ραββίνου κ. Ἡλία Σαμπετάϊ, μέ θέμα: «Ἡ ἐβραϊκή οἰκογένεια».

Πρό τῆς ἀπονομῆς τῶν βραβείων διαβάσθηκαν ἀποσπάσματα τῶν ἐκθέσεων ἀπό τά παιδιά πού συμμετεῖχαν στόν διαγωνισμό. Τέλος ἀνακοινώθηκε τό θέμα τοῦ ἐπομένου διαγωνισμοῦ:

> «Νά άκοῦς, παιδί μου, τή συμβουλή τοῦ πατέρα σου καί νά μή άπορρίπτεις τή διδασκαλία τῆς μητέρας σου»

μιά βιβλική συμβουλή ἀπό τό βιβλίο τῶν Παροιμιῶν (1:8).

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΥΡΙΩΝ «ΜΠΕΝΟΤ ΜΠΕΡΙΤ» ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΣΕΡ ΜΩΫΣΗ

Έν `Αθήναις σήμερον 21.10.1979 καί είς τό γραφεῖον τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου 'Αθηνῶν, ὁδός Βησσαρίωνος καί Σίνα, συνελθοῦσα ἡ ἐκ τῆς Μπενότ Μπερίτ Ἐπιτροπή 'Απονομῆς Βραβείων είς μνήμην 'Ασέρ Μωϋσῆ καί λαβοῦσα ὑπ' ὄψιν της ὅτι ἐφέτος τιμᾶται σέ παγκόσμια κλίμακα τό Παιδί, καθώς καί τήν ἐκ δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000)

προσφορά τοῦ Κεντρικοῦ Ἱσραηλιτικοῦ Συμβουλίου ἀπεφάσισε, ὁμοφώνως, ὅπως ἐκ τῶν ὑποβληθεισῶν ἐκθέσεων μέ θέμα: «Ἡ σημασία τοῦ Δεκάλογου στήν ἀνθρωπότητα», ἀπονείμει

Αον Βραβεῖον: ποσόν τρεῖς χιλιάδες (3.000) δρχ. είς τήν Σέλλυ Κοέν, μαθήτρια τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ Σχολείου Λαρίσης. Βον Βραβεῖον , Γον Βραβεῖον: ποσόν τρεῖς χιλιάδες (3.000) δρχ. εἰς τήν Λεβῆ Στέλλα καί Χάϊμ Σαρίτα, μαθήτριες τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ Σχολείου ἀθηνῶν.

Είδικόν Έπαινον «Έτους Παιδιού»: ἀνά δύο χιλιάδες (2.000) δρχ. είς τούς: Άράρ Δαυίδ τοῦ Χάϊμ, Βεντούρα Έρρίκο, Βενουζίου Άννίτα, Μιζραχή Άλμπέρτο.

Έπαινον Έκθέσεως: ἀνά ἔν ἀντίτυπον τοῦ βιβλίου: «Βασικές Άρχές τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ», εἰς τούς:

Δαυίδ Λουίζα, Μαγρίζο Σίμο, Μιζάν Έβίτα, Μωϋση 'Αλέγρα, Μωϋση Νινέτα, Σασών Σούζη, Μαγρίζου Σάρρα, Μάλτη Γεοσούα, Μπεράχα Τόνη, Μωϋση Δαυίδ, Σαμπά Ρεβέκκα, Ταζάρτες Νίκο, Φρανσές Δαυίδ.

Έπαινον «Έτους Παιδιοῦ»: ἀνά ἕνα πλαστικόν χαρτοφύλακα μετά σημειωματαρίου καί πέννας εἰς τούς μαθητάς τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ Σχολείου ᾿Αθηνῶν πού συγκρότησαν τήν ὀμάδα συζητήσεως, μέ θέμα: «Πῶς φαντάζεσθε τήν αὐριανή οἰκογένεια»:

Άράρ Λέα, Μπορμπόλης Βίκτωρ, Ρεϋτάν Καρολίνα, Λεβῆς Ἡλίας, Νάχμαν Έστερ, Σολομών Έστερ.

καθώς καί είς τά παιδιά πού ἔλαβαν μέρος είς τήν συζήτηση, τόσο τῆς Λαρίσης ὅσο καί τὧν ᾿Αθηνὧν, μέχρι τοῦ ἀριθμοῦ εἴκοσι.

Ή Ἐπιτροπή:

Ραββῖνος Ἡλίας Σαμπετάϊ, Λίνα Ἑρρέρα καί Βικτωρία Χαΐμη

זכרונות XPONIKA

Μηνιαΐον ὄργανον τοῦ Κεντρικοῦ Ἱσραηλιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑλλάδος Γραφεῖα: Πειραιῶς 46, ʿΑθῆναι (106) - Τηλέφ. 52.29.153

Έκδότης: τὄ Κ.Ι.Σ. εκπροσωπούμενον ύπό τοῦ Προέδρου του κ. Ἰωσήφ Λόβιγγερ, ὁ ὁποῖος εἶναι καί ὑπεύθυνος συμφώνως τῷ νόμῷ (Πειραιῶς 46 - ᾿Αθῆναι).

Έπιμέλεια έκδόσεως: Νῖκος Τσαπίδης, μέλος τῆς Ἐνώσεως Συντακτῶν Περιοδικοῦ Τύπου. Ὑπεύθυνος φωτοσυνθέσεως: Κατσαούνης ΕΠΕ, Σπ. Δοντᾶ 10, ᾿Αθῆναι

TEYXOΣ 23 ● NOEMBPIOΣ 1979 ● XEΣBAN 5740

 Ἡ ἀναδημοσίευσις κειμένων εἶναι ἐλευθέρα, μέ τήν προϋπόθεσι ὅτι θά ἀναφέρεται ἡ πηγή: Περιοδικό «Χρονικά», Κεντρικοῦ Ἰσραηλιτικοῦ Συμβουλίου.



עץ חיים היא

Δένδρον ζωῆς εἶναι ή Τορά... (Παροιμ. 3:18)