XPONIKA הזוור

ΟΡΓΑΝΌ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΎ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟΜΟΣ Κ • ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 152 • ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1997 • ΧΕΣΒΑΝ - ΚΙΣΛΕΒ 5758

לא תרצח לא תנאף לא תגנב לא תענה לא תחמד אנכי ד לא יהיה לא תשא זכור את כבד את

Ένα θέμα αρχής

Του κ. ΧΡΥΣΑΦΗ ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ

«Θεωρούμε ως αυταπόδειχτη την πρόταση ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι και ότι έχουν προικισθεί από τον δημιουργό τους με ορισμένα αναπαλλοτρίωτα διχαιώματα, ανάμεσα στα οποία βρίσχονται το διχαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την επιδίωξη της ευτυχίας».

Τόμας Τζέφεφσον Η Διακήουξη της Ανεξαρτησίας

ΤΙΣ ΜΕΣΑ ΣΕΛΙΔΕΣ οφισμένων εφημεφίδων διαβάσαμε με κατάπληξη ότι στην τελετή των εγκαινίων της έκθεσης των θησαυφών του Αγίου Όφους δεν πφοσκλήθηκε κανένας εκπρόσωπος άλλων θρησκειών και δογμάτων¹.

Στη σφαίρα των συμβόλων, αυτή η εσχεμμένη παράλειψη διαμορφώνει μιαν ειχόνα μεγίστης ασχημίας:

Η Ελληνική Πολιτεία ποοβάλλει ως αποπειοούμενη να οικειοποιηθεί την πολυσύνθετη
παράδοση του Βυζαντινού πολιτισμού και να
την εντάξει στο απλουστευτικό καλούπι της
«μιας, μοναδικής και αδιάκοπτης Ελληνορθόδοξης συνέχειας» στα πλαίσια της οποίας
κανείς «παρείσακτος» δεν χωράει. Στο όνομα
αυτής της βαθύτατα μισαλλόδοξης σύλληψης, η
Ελληνική Παιδεία είναι διατεθειμένη να αποκλείσει, για μιαν ακόμη φορά, όλους τους Έλληνες πολίτες που συμβαίνει να μην είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι και να μεταχειρισθεί συμπατριώτες μας με σάρκα και οστά σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας.

Επισήμως δεν δόθηκε καμιά εξήγηση για την παφάλειψη αυτή. Υπάσχουν όμως διασταυφωμένες ανεπίσημες πληφοφοφίες που οδηγούν στο συμπέφασμα ότι η δικαιολογία της παφάλειψης ήταν χειφότεφη και από την ίδια την πράξη της παφάλειψης. Σύμφωνα με τις πληφοφοφίες αυτές, οι εκπρόσωποι των μοναστηφίων του

Αγίου 'Ορους αξίωσαν τον αποκλεισμό του ραββίνου της Εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης από την τελετή των εγκαινίων της έκθεσης. Οι εκπρόσωποι της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας και του Ελληνικού Κράτους, γνωρίζοντας ότι ο αποκλεισμός ειδικά του ραββίνου, ειδικώς στην πόλη της Θεσσαλονίκης, θα προκαλούσε διεθνές σκάνδαλο, προσφέρθηκαν να βρουν μια «λύση». Η «λύση» στην οποία κατέληξαν ήταν να αποκλείσουν όλες τις άλλες θρησκείες και δόγματα από την τελετή των εγκαινίων, εκτός φυσικά από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Φαίνεται ότι πίστευαν πως ο γενικευμένος αποκλεισμός θα «κουκούλωνε» το θέμα χωρίς να προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση. Οι πληροφορίες αυτές έχουν δημοσιευθεί στον τύπο και δεν έχουν διαψευσθεί². Δικαιούμαστε λοιπόν να συμπεράνουμε ότι οι φήμες δεν απέχουν πολύ από την αλήθεια. Αν οι πληροφορίες αυτές αληθεύουν, τότε η δημοσιότητα που δόθηκε στο θέμα είναι δυσανάλογα μιχρή σε σχέση με τη σοβαρότητά του.

Υπενθυμίζω ότι η Εβραϊκή κοινότητα υπάρχει στη Θεσσαλονίκη εδώ και τουλάχιστον 500 χρόνια. Η Εβραϊκή κοινότητα έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στην ιστορική διαδρομή και στη διαμόρφωση της γοητευτικής και περίπλοκης πολιτιστικής ταυτότητας μιας γοητευτικής και περίπλοκης πολιτείας. Τέλος, θα θυμίσω ότι η κοινότητα δολοφονήθηκε, σχεδόν στο σύνολό της, στους θαλάμους αερίων των Ναζιστικών στρα-

Συνέχεια στη σελ. 26

ΕΙΚΟΝΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γλυπτό στο οποίο αναπαρίστανται οι Δέκα Εντολές



Προσφώνηση της Αυτού Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου κατά την επίσκεψή Του στο Holocaust Memorial Museum (Μουσείο Ολοκαυτώματος) στην Ουάσιγκτον D.C.

Στις 20 Οχτωβοίου 1997

Στους αγαπημένους μου εν Θεώ αδελφές και αδελφούς Στους φίλους μου και σε όλους όσοι επιζητούν την αγάπη του Θεού Είθε ο Θεός να μας ευσπλαχνισθεί. Είθε να είναι αιωνία η μνήμη εκείνων που απεβίωσαν στο Ολοκαύτωμα.

Ιμαι συγκινημένος που σας απευθύνω σήμερα το λόγο έχοντας πλήρη συνείδηση, μετά την περιήγησή μου, αυτού του μεγάλου μουσείου του ανθρώπινου πόνου και του ανθρώπινου θριάμβου. Η Ταπεινότητά μου είναι συγκινημένη λόγω του ιδιόμορφου επιτεύγματος που αντιπροσωπεύει το μνημείο αυτό στο πνεύμα της αλήθειας και στην ένταση του ανθρώπινου πόνου που μάστισε αυτόν τον αιώνα.

Την ημέρα αυτή σας απευθύνω τον λόγο με ανάμιχτα συναισθήματα, χαρούμενος που είμαι εδώ μαζί σας για να δρέψω τους χαρπούς των προσπαθειών εχείνων των Εβραίων χαι εχείνων των Ορθοδό-

ξων Χριστιανών που εργάστηκαν αχούραστα για την κατανόηση μεταξύ των οίχων μας που μια χοινή διαλογιχή συζήτηση θα μποφούσε να οδηγήσει σε αμοιβαίο σεβασμό και αγάπη. Είμαι επίσης βαθύτατα συγχινημένος, θλιμμένος απ' ό,τι είδα και από την εμπειρία που είχα εδώ σήμερα. Είδα το πρόσωπο του κακού, ενός κακού που στιγματίζω με βαθύτατη θλίψη. Εν τούτοις σήμερα είδα αυτό το ειδεχθές κακό μεταμορφωμένο, διαφυλαγμένο με τη δύνομη της αγάπης και της μνήμης. Ο χώρος αυτός μας οδηγεί στην απόφαση να διαβεβαιώσουμε όλο το ανθρώπινο είδος ότι ο απροσμέτρητος, ο απερίγραπτος τρόμος της Γενοχτονίας ποτέ ξανά δεν θα εισχωρήσει στη σφαίρα των ανθρωπινών πράξεων.

Στις αναπαραστάσεις του γώρου αυτού βλέπουμε στιγμιαία εδώ τον τρόμο που υπέστησαν στα ανείπωτα τρίσβαθά τους οι ζωντανές ειχόνες του Θεού - άνδρες, γυναίχες και παιδιά. Ακόμη και η προσπάθεια να ατενίσουμε το βάθος αυτού του ανθρώπινου μαρτυρίου είναι μεγαλη για να την αντέξουμε. Όμως πρέπει να προσπαθήσουμε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι μια τέτοια έμφυτη φοπή προς την αμαρτία στις ανθρώπινες πράξεις προκλήθηκε από μια καθαίζεση του ανθοώπινου πνεύματος. Στον αν έφρη εμύοροτμι νεδ ότυρ ορώχ αντιλησθούμε ότι Εβοαίοι και Χοιστιανοί φέρουν ιδιαίτερη ευθύνη ως προς το να δώσουν ελπίδα και να εγγυηθούν ότι αυτό το τρομερό κακό δεν πρέπει ποτέ ξανά να ριζώσει στην ανθρώπινη ψυχή.

Ως Εβοαίοι και Χοιστιανοί έχουμε ιδιαίτερη ευθύνη να διατηοήσουμε την κοινή μνήμη του Ολοκαυτώματος αυτού καθώς και των άλλων που πρέπει να αποφεύγονται. Η ιστοοία μας στο σύνολό της μαστίσθηκε από τόσες θλιβεοές περιστάσεις φόβου και μίσους και παρά ταύτα είναι, εδώ χι εχεί, πλούσια σε πολυάριθμα παραδείγματα της αγάπης του Μεγαλοδύναμου για μας ως άτομα χαι ως λαούς. Αν τα πράγματα δεν ήταν έτσι η αδελφοκτονία που γνωοίζουμε ότι ήταν κληφονομιά μας, τα κακά αποτελέσματα της οποίας βλέπουμε εδώ, δεν θα μπορούσε τώρα να μετατραπεί σε εικόνα αγάπης και αδελφικής ενότητας.

Η ιστορία της επιβίωσης της Yolanda Willis και η ιστορία του ασίδιμου αδελφού μας εν χυσίω αοχιεπισκόπου Ζακύνθου Χουσόστομου, ο οποίος όταν οι γεομανικές αρχές τον εξανάγκασαν να καταγοάψει τους Εβοαίους του νησιού έγραψε μόνο ένα όνομα - το δικό του, και πολλές άλλες ιστοοίες στην κατεχόμενη Ελλάδα, είναι ποαγματικά μαθήματα αγάπης. Είναι ειχόνες της αλήθειας του Χριστού που ειπώθηκε με θάρρος στις καταγθόνιες εξουσίες και δυνάμεις αυτού του κόσμου (προς Εφεσίους 6:12).

Σ' αυτό το καθαγιασμένο μνημείο του Ολοκαυτώματος η μοναδική εικόνα των δεινών του αιώνα μας μετετράπη σε όργανο πνευματικής αναγέννησης. Με τη μεταμέλεια του ανθρώπινου είδους για τα πλέον τρομερά εγκλήματα αρχίζουμε να βρίσκουμε τον δρόμο προς την αγάπη για τον πλησίον που τόσο πολύ μας έχει διαφύγει από τις συλλογικές μας ιστορίες. Αυτό είναι το υψηλότερο επίτευγμα αυτού του μεγάλου μουσείου. Στο,

σύμφωνα με τη δομή του Μουσείου, ξαναζωντάνεμα των αναμνήσεων του μαύρου ναδίο της ανθρώπινης αχοειότητας, το έθνος αυτό διεφύλαξε με ευλάβεια έναν χώοο μνήμης για ένα κακό που ο θλιβεοός του απόηχος αντήγησε σε πολλές εποχές και τόπους στον αιώνα που φεύγει. Δημιουργώντας αυτόν το χώρο μνήμης και πλαισιώνοντας αυτή την εικόνα του κακού ως αντίθεση της ανθοωπιάς, το Μουσείο Ολοχαυτώματος των Ηνωμένων Πολιτειών αυτόματα δημιούογησε μια εικόνα ανθοώπινης ελπίδας. Το Μουσείο επιβεβαίωσε τη διατήρηση της ανθοώπινης μνήμης, ότι ποτέ δεν θα ξεχάσει τις σχοτεινές της στιγμές έτσι ώστε το ανθοώπινο πνεύμα να μπορεί πάντα να μάχεται για την ποαγμάτωση των υψηλότερων προσδοκιών της.

Ο ταπεινός μου εαυτός αισθάνθηκε συντετοιμμένος από την εμπειοία αυτού του καθαγιασμένου μνημείου ακοιβώς όπως όταν επισκέφθηκα το Yad Vashem στο Ισοαήλ. Σέβομαι το οόλο του Ισοαήλ ως εγγυητού της ύπαοξης του εβοαϊκού λαού.

Από τη στιγμή που το χάθε άτομο έχει πλασθεί κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση του Θεού (Γένεση 1:27), οι δράστες του κακού και το καλό, οι θύτες και τα θύματα, υπάρχουμε εδώ για να αντιδιαστέλλουμε τη διαφορά μεταξύ υπακοής στο θέλημα του Θεού και παράβασης των εντολών αγάπης που εμφυτεύθηκαν από Εκείνον στις καρδιές μας.

Η τοομαχτιχή αδιαφορία τόσων ανθοώπων χαθώς οι γείτονές τους απήγοντο μαχριά έναντια στη θέλησή τους αποτελεί ένα αγχάθι στο πλευρό της ανθρωπότητος, είναι η διαρχής αδυναμία της στη σχέση της με το Θεό. Η πιχρή αλήθεια για τόσους Χριστιανούς της τρομερής εχείνης εποχής ήταν ότι δεν μπόρεσαν να συνδέσουν το μήνυμα της πίστης τους με τις εγχόσμιες πράποτης τους απότης τους με τις εγχόσμιες πράποτης τους απότης τ

ξεις τους. Στάθηκαν ανίκανοι να διακηφύξουν την πίστη τους μέσα από τις πφάξεις τους (Ιάκωβος 2:18).

Το Οιχουμενικό Πατοιαοχείο επιδιώχει να υπενθυμίσει στα πνευματικά του τέχνα και σε όλους όσους καθομολογούν αγάπη προς το Θείο ότι ποτέ δεν υπήρξε μεγαλύτερη ανάγκη για τους θρήσκους ανθρώπους να βγουν στον κόσμο και να γίνουν μάρτυρες για τους αληθινούς καρπούς του Πνεύματος, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η Αγάπη, η Χαρά και η Ειρήνη (προς Γαλάτες 5:22).

Ευθαρσώς διαχηρύσσουμε σε όλους, στα δικά μας πνευματικά τέχνα, αδελφούς και αδελφές, σ' ολόκληση την οικουμένη ότι η σιωπή με το πρόσωπο της αδικίας, η σιωπή στη σκιά του αβοήθητου μαρτυρίου, η σιωπή στα σχοτάδια της πικοής νύχτας του 'Αουσβιτς ποτέ ξανά δεν θα επιτραπεί να υπάρξει. Η αληθινή χριστιανιχή πίστη οφείλει να είναι έκδηλη σε χάθε πιστό λαό, οποιασδήποτε πίστης. Διότι υπογρέωσή του είναι η διατήρηση της ανθοώπινης ζωής με κάθε θυσία ακόμη και με τη θυσία της ίδιας του της ζωής. Πολλοί λένε ότι αυτό προϋποθέτει ένα επίπεδο πίστης που είναι αδύνατο να επιτύχουμε. Αλλά είμαστε πλάσματα που κατεχόμαστε από αυτογνωσία. Έχουμε τη γνώση μιας διαφοράς μεταξύ χαλού χαι χαχού. Θα λάβουμε χαρά από τον Κύριο στην επιθυμία μας να εκτελέσουμε το θέλημά Του.

Οι διασωθέντες από τα πυρά του κακού στη γη Εβραίοι και άλλοι ξεπέρασαν το πικρό δέλεαρ του φόβου και της απιστίας, της ιδιοτέλειας και του μίσους. Ξεπέρασαν το κακό με το καλό (προς Ρωμαίους 12:21).

Όλοι όσοι απεβίωσαν στο Ολοκαύτωμα είναι μάρτυρες, μαρτυρίες που δείχνουν σ' εμάς το δρόμο για την αγάπη του Θεού.

Αιωνία τους η μνήμη.

ΡΑΟΥΛ ΧΙΛΜΠΕΡΓΚ:

Η βιομηχανία της εξόντωσης

Από την αποβάθοα «εκφόοτωσης» μέχοι το θάλαμο αεοίων. Η εξόντωση των Ευρωπαίων Εβοαίων

> Μεταφραστής: Ανδφέας Χριστινίδης, Ανώτ. Πανεπιστημιαχός Σύμβουλος του Πανεπιστημίου του Γχίσεν της Γερμανίας - Ινστιτούτο Πολιτιχής Επιστήμης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ.

Τα κείμενα που ακολουθούν είναι αποσπάσματα από το βιβλίο του Raul Hilberg «Η εξόντωση των Ευφωπαίων Εβραίων» (Die Vernichtung der europäischen Juden, Frankfurt/Main, Fischer), μεταφοασμένα από την αναθεωρημένη και συμπληφωμένη γερμανική έκδοση του 1990.

Ο αναγνώστης των χειμένων αντιλαμβάνεται, πως η λέξη «Ολοχαύτωμα» δεν εχεράζει μόνον έναν τεράστιο αριθμό δολοφονηθέντων από το γερμανιχό ναζισμό Εβραίων, αλλά χαι την πιο αποτρόπαιη διαδιχασία γενοχτονίας στην παγχόσμια ιστορία.

Τη μετάφραση αφιερώνω στη Θεσσαλονίκη, εφέτος «τιμής ένεκεν» Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης και άλλοτε, κυρίως λόγω της εκεί παρουσίας των Εβραίων, πραγματική και κοινωνικά πλουραλιστική, πολιτισμική πρωτεύουσα των Βαλκανίων.

διαδικασία της εξόντωσης ήταν ένας συνδυασμός ακριβώς υπολογισμένης σωματικής βίας και ψυχολογικής χειραγώγησης. Κάθε βήμα, από την αποβάθρα «εκφόρτωσης» μέχρι τους θαλάμους αερίων, κατευθυνόταν από τους φοουρούς με διαδοχικές ακριβείς διαταγές. Απεοιόριστη απειλή βίας έχανε στα θύματα φανερό, ότι δεν θα γινόταν ανέχτή οποιαδήποτε ένεργή εναντίωση ή και απλή ανυπακοή. Με παφαπλανητικές ανακοινώσεις γινόταν ταυτόχρονα μια προσπάθεια κατευνασμού του φόβου τους μπροστά στο νέο και ξενίζον περιβάλλον. Αν και αυτό το σύστημα δεν ήταν σε θέση να αποτρέγει ολοσκερώς βλάβες και διαταραχές, τελειοποιήθηκε εντούτοις τόσο πολύ, ώστε ένας γιατρός των Ες - Ες μπορούσε δικαιολογημένα να λέει, πως λειτουργούσε σαν να επροκείτο για τη «διαδικασία βιομηχανικής παραγωγης».

Το πρώτο βήμα σ' αυτήν την με αχρίβεια προσχεδιασμένη διαδιχασία ήταν η γνωστοποίηση στο στρατοπέδο της επιχείμενης άφιξης ενός «φορτίου». Αχολουθούσε η διαταγή προς τους φρουρούς και τους κρατούμενους, που θα συμμετείχαν στη διαδιχασία της εξόντωσης, να βρίσχονται σε κατάσταση ετοιμότητας. Ο καθένας γνωρίζε, τι θα συνέβαινε και τι θα έπρεπε να κάνει. Από τη στιγμή που άνοιγαν οι πόρτες ενός τραίνου, εμέλλε στους επιβάτες του να ξήσουν, εκτός από μερικές εξαιρεσεις, περίπου δύο ώρες αχόμα.

Οι Εβραίοι που έφθαναν εχεί, δεν μπορουσαν να φαντασθούν, πως θα βρεθούν σ' ένα στρατόπεδο του θανάτου. Απωθούσαν φήμες και υπαινιχιούς που έρχονταν στ' αυτιά τους. Αυτές τις προειδοποιήσεις δεν τις λάβαιναν σοβαρά υπόψη τους, γιατί φαίνονταν να είναι πολύ ελλιπείς, πολύ αναχριβείς και πολύ αναξιόπιστες.

Όταν τον Μάιο του 1942 έπφεπε μια ομάδα κφατουμένων να κάνει μια ποφεία από τη Ζόλκιεβκα στο σιδηφοδρομικό σταθμό του Κφάσνισταβ (απ' όπου ένα τφαίνο

θα τους μετέφεσε στο Σόμπιμποο), Πολωνοί, κάτοικοι της περιοχής, φώναζαν στους διερχόμενους: «Εβραίοι, θα σας κάψουν!». Ένας απ' αυτούς τους κρατούμενους, ο οποίος επέζησε, θυμάται: «Εμείς δεν συνειδητοποιήσαμε, τι σήμαιναν αυτές οι λέξεις. Είγαμε αχούσει χάτι για το στοατόπεδο του θανάτου στο Μπέλζεκ, αλλά δεν το πιστεύαμε». Ένας Βιεννέζος γιατρός, άνθρωπος με μεγάλη πείοα από τη ζωή, που βοισκόταν σ' ένα βαγόνι μεταφοράς ζώων, θυμάται, πως κάποιος άλλος κρατούμενος είδε σ' ένα σιδηφοδοφμικό σταθμό μια πινακίδα και φώναξε: «'Αουσβιτς!». Στο λιγοστό φως του χαράματος διέχοινε ο γιατρός τη μισοσχότεινη ειχόνα «ενός τεράστιου στρατοπέδου» και άκουσε σφυρίγματα και διαταγές. «Δεν ξέραμε, τι σήμαιναν όλα αυτά», θυμάται αργότερα. Το βράδυ προσπάθησε να πληροφορηθεί, πού είγαν στείλει έναν φίλο του. Κάποιος από τους παλιούς χρατούμενους του είπε πως «εχεί» θα μπορούσε να τον δει. Ερώτησε: «Πού;». Ένα χέρι του έδειξε την χαμινάδα, εντούτοις ο καινούργιος κρατούμενος δεν μπόρεσε και πάλι να εννοήσει αυτή τη χειοονομία, μέχοις ότου «ορθά - χοφτά» του είπαν την αλήθεια. Ένας άλλος, από την Ολλανδία χαταγόμενος γιατρός, αναφέρει: «Αρνιόμουν... να αποδεχτώ τη σχέψη της εξόντωσης των Εβραίων με δηλητηριώδη αέρια, αν και δεν μπορώ βέβαια να πω, ότι δεν είχα αχούσει ποοηγουμένως τίποτα. Ήδη το 1942 είχαν έλθει στ' αυτιά μου φήμες για την εξόντωση Πολωνών Εβραίων με αέρια... Όμως δεν είχε αχούσει κανένας τίποτα το συγκεκοιμένο για το πότε έγιναν αυτές οι ανθοωποκτονίες με δηλητηοιώδη αέρια, και είναι βέβαιο, πως κανένας δεν εγνώριζε, ότι αμέσως μετά την άφιξή τους εξοντώνονταν άνθοωποι σε θαλάμους αεοίων».

Η μεγάλη πλειονότητα των εχτοπισμένων δεν ήταν ιχανή να χαταλάβει την χατάσταση στην οποία βρισχόταν, εφόσον δεν εγνώριζε αχόμα ούτε τις λεπτομέρειες των ενεργειών της εξόντωσης ούτε το «πότε» και το «πώς». Εάν κάποιος ήξερε ή διαισθανόταν κάτι, δεν ήταν κατά κανόνα σε θέση να αναζητήσει μια διέξοδο. Κατά τη διάρχεια μιας μεταφοράς χρατουμένων από την Βαοσοβία στην Τοεμπλίνκα τον Αύγουστο του 1942 άχουσε ένας νεαφός εχτοπιζόμενος τις λέξεις: «Εβφαίοι, χαθήχαμε!». Οι ηλιχιωμένοι άνδοες στο βαγόνι άοχισαν να λένε τις επιθανάτιες προσευχές. Ένας άλλος νεαρός άνδοας είδε μετά την αποβίβαση από το τραίνο στην Τρεμπλίνκα βουνά από φούχα και είπε στη γυναίκα του: «Αυτό είναι το τέλος!». Η επίγνωση οδηγούσε ευχολώτεοα σε μοιρολατρία παρά σε απόπειρες απόδρασης ή αντίστασης [...].

Οι αποβάθοες στο Μπέλζεκ, το Σόμπιμπος και την Τοεμπλίνκα ήταν πολύ μικοές για την «εκφόρτωση» μεγάλων συρμών. Γι' αυτό το λόγο στάθμευαν τα βαγόνια ποοσωρινά σε φορυρούμενες θέσεις και κάθε φορά

άδειαζαν ταυτόχοονα λίγα από αυτά. Τους Εβοαίους που έφθαναν, υποδέχονταν στην αποβάθοα του Μπέλζεκ με μουσική και τραγούδια μιας ορχήστρας, που την αποτελούσαν δέχα χρατούμενοι... Η αποβάθρα του 'Αουσβιτς βοισχόταν ανάμεσα στο παλιό στρατόπεδο χαι το Μπιοκενάου. Εκείνοι που οδηγούνταν στον πρώτο θάλαμο αεοίων, «διοχετεύονταν» μέσα από την πύλη. Όταν λειτουργούσε πια και το Μπιρκενάου, πορεύονταν μαχρές φάλαγγες χρατουμένων αρχετές εχατοντάδες μέτρα μέσα από έναν διάδρομο σε ένα από τα χρεματόοια. Η αποκλίνουσα σιδηροδρομική γραμμή, που οδηγούσε στο Μπιοκενάου, ήταν έτοιμη την άνοιξη του 1944. Στην καινούργια αποβάθρα γινόταν η «εκφόρτωση» των σιδηφοδρόμων σε μιχρή απόσταση από τους θαλάμους αερίων. Τα από ζωντανούς και νεκρούς εκκενωθέντα βαγόνια τα έφεοναν κατόπιν σε μια ειδική εγκατάσταση απολύμανσης. Μια ζεστή ημέρα, όταν χάποιος φορτοεχφορτωτής άνοιξε ένα βαγόνι, ένιωσε μια φριχτή έχπληξη: Ένα χαταμαυοισμένο πτώμα έπεσε επάνω του. Το βαγόνι ήταν γεμάτο με νεχοούς, γιατί το προσωπικό του στρατοπέδου είχε ξεχάσει να το «εχφορτώσει».

Μετά την «εκφόςτωση» ακολουθούσε μια διπλή διαλογή. Ηλικιωμένοι, άρρωστοι, μερικές φορές και μικρά παιδιά, διαχωρίζονταν από τους άλλους ήδη επάνω στην αποβάθρα. Στο Μπέλζεκ υποχρέωναν τους αρρώστους να πέσουν μπρούμυτα μπροστά σ' ένα λάκκο και τους πυροβολούσαν αμέσως. Στο Σόμπιμπορ, όπου οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά φορτώνονταν σε καμιόνια, δοκίμαζαν κάπου - κάπου οι φρουροί να πετάξουν τα μωρά από κάποια απόσταση επάνω στην επιφάνεια της «εκφόρτωσης». Στην Τρεμπλίνκα οδηγούσαν εκείνους, που δεν μπορούσαν πια να περπατήσουν, σ' ένα λάκκο κοντά στην περιοχή του ιατρείου και τους πυροβολούσαν. Οι ηλικιωμένοι και οι άρρωστοι μεταφέρονταν με καμιόνια από την πρώτη αποβάθρα του 'Αουσβιτς στους θαλάμους αερίων.

Εχτός αυτού στα στρατόπεδα επέλεγαν και γερά άτομα, που ήταν ικανά ποος εργασία. Στα στρατόπεδα του μη προσαρτημένου τμήματος της Πολωνίας και στο Κούλμχοφ χρειάζονταν λιγότερους εργάτες. Ανάμεσα στα άτομα, που επελέγησαν για εργασία, βρίσχονταν μόνον ελάχιστες γυναίχες. Όταν σε μια δίχη, μετά τον πόλεμο, ένας άνδρας των Ες - Ες ρωτήθηκε για τα παιδιά απάντησε: «Στην Τρεμπλίνκα ήταν αδύνατο να σωθούν παιδιά». Στο 'Αουσβιτς υπήρχε μεγαλύτερη ανάγκη εργατιχών δυνάμεων, και οι γιατροί των Ες - Ες (Μένγκελε, Κένιγ, Τίλο και Κλάιν) διάλεξαν ικανούς προς εργασία Εβοαίους για τα εργοστάσια που λειτουργούσαν μέσα στο στρατόπεδο. Η επιλογή δεν γινόταν βέβαια με ιδιαίτερη προσοχή. Τα θύματα σύρονταν μπροστά στο γιατοό, ο οποίος αποφάσιζε αμέσως, δίνοντας τη διαταγή για μια από τις δύο κατευθύνσεις: «Δεξιά!» σήμαινε

'Αουσβιτς και εργασία, «αριστερά!» σήμαινε Μπιρκενάου.

'Ανδρες και γυναίκες έπρεπε να γυμνωθούν χωριστά σε παράγκες. Προκαλείτο η εντύπωση, πως τα ρούχα θα ξαναδίνονταν μετά το «ντους». Στο Σόμπιμπορ ένας

στοατιώτης των Ες -Ες με άσποη ποδιά έδινε αχριβείς οδηγίες, με ποιο τρόπο έπρεπε τα ρούχα να τοποθετηθούν με τάξη, και ευκαιριακά μιλούσε για ένα εβοαϊκό κοάτος, που οι εκτοπισμένοι θα ίδουαν δήθεν στην Ουχρανία. Στο Κούλμγοφ έλεγαν στους χρατούμενους, πως επρόχειτο να εργασθούν στη Γερμανία. Παρόμοιους λόγους έβγαζε ένας επιλεγμένος άνδοας των Ες - Ες και στο Μπέλζεκ. Και στα τοία στοατόπεδα υπήρχαν ιδιαίτερες θυρίδες για την παράδοση των πολυτίμων αντικειμένων... Στο Σόμπιμποο ομάδες πενήντα έως εχατό ανθρώπων, με ένα στοατιώτη των Ες -Ες μπροστά και τέσσερις έως πέντε Ουχρανούς τέλος της φάλαγγας, εσύρονταν μέσα από

το «σωλήνα» (Schlauch*). Στο Μπέλζεκ κτυπούσαν με μαστίγια και υποκόπανους τις γυναίκες που κραύγαζαν.

[(* Schlauch: σωλήνας, λαστιχένιος σωλήνας. Αυτή ήταν στο «αργχό» - λεξιλόγιο των στρατοπέδων εξόντωσης η ονομασία του διαδρόμου, που συνέδεε το αποδυτήριο με το θάλαμο αερίων. Είχε σχήμα S, χαι ήταν πλάτους ενάμισι έως δύο μέτρων. Τον περιέβαλλε ένα ψηλό αγχαθωτό συρματόπλεγμα, χαλυμμένο με χισσό. Τα γυμνά θύματα «διοχετεύονταν» μέσα από το «σωλήνα» στο θάλαμο των αερίων].

Στην Τεμπλίνκα όμως δεν εξελίσσονταν όλα με ιδιαί-

τερη τάξη. Ο Χες [διοιχητής του στρατοπέδου στο 'Αουσβιτς] ήταν της γνώμης, ότι στην Τρεμπλίνχα τα θύματα ήξεραν σχεδόν πάντοτε, πως οδηγούνταν στο θάνατο. Ορισμένες φορές μπορούσαν να δουν βουνά από εν μέρει αποσυντεθημένα πτώματα. Μεριχοί πάθαιναν νευριχή χατάρρευση και διαδοχικά γελούσαν και έχλαιγαν...

Το χειμώνα του 1942/1943 μπορούσε να συμβεί κι αυτό: Γυμνοί και ανυπόδητοι άνθρωποι έπρεπε ώρες ολόκλησες να περιμένουν στο ύπαιθρο, μέχρις ότου έλθει η σειρά τους. Μπορούσαν τότε να ακούν τις κραυγές εκείνων, που τους είχαν πάει στο θάλαμο αερίων πριν απ' αυτούς.

Η διαδικασία του 'Αουσβιτς εξελίγθηκε βαθμιαία. Τον Απρίλιο του 1942 Σλοβάχοι Εβραίοι εξοντώθηχαν με αέρια στο Κρεματόριο Ι, προgavos teleios vivμένοι. Αργότερα στο ότα ιοναμύστρος γειτονικό Σόσνοβιτς διατάχθηκαν να γδυθούν στο προσύλιο. Μετά την απότομη διαταγή να γδιθούν, zweis va yiver diaγωρισμός των δύο

Σαρλότ Μπουρέσοθα, τωγμούς των Εθραίων μπροστά στις γυναίκες και οι γυναικες μπροστά στους άνδρες, προκλήθηκε στα θύματα δυαπιστία και αναταραχή. Κατόπιν τούτου οι στρατιώτες των Ες - Ες έσπρωξαν βλαστημώντας τους γυμνούς ανδρες, τις γυμνές γυναίκες και τα παιδιά στο θάλαμο αεριων. Στην τρίτη φάση, από τα μέσα του 1942, οι λοιδορίες υποχώρησαν μπροστά στην ευγένεια. Ο Αουμαγιερ, ο Γκράμπνερ και ο Χέσλερ άρχιζαν τώρα με παραπλανητικούς λόγους. Έλεγαν στα θύματα, πως έπρεπε να γδυθούν και να κάνουν ντους, και ότι θα έπρεπε να βιαστούν, γιατί διαφορετικά θα κρύωνε η σούπα, που θα τους προσφερόταν μετά. Για μεγαλύτερη ασφάλεια ορι-

στηκε να γίνεται η εξόντωση στους θαλάμους των



«Η εκτόπιση», έργο της Σαρλότ Μπουρέσοβα, εμπνευσμένο από τους διωγμούς των Εβραίων

αερίων είτε ποιν από τα ξημερώματα, όταν οι κρατούμενοι κοιμόντουσαν ακόμα, είτε κατά τις βραδινές ώρες, μετά την έναρξη της νυχτερινής απαγόρευσης εξόδου των κρατουμένων από τους θαλάμους τους.

Τέτοιας μορφής παραπλανητικά μέτοα αποτελούσαν στο Μπιοχενάου τον χανόνα. Αυτό δεν ήταν πάντοτε τόσο απλό και γενικά πραγματοποιήσιμο, γιατί τουλάχιστον μεριχοί από τους εχτοπιζόμενους είχαν δει στο σιδηφοδορμικό σταθμό, μέσα από το διερχόμενο τραίνο. τον πιναχίδα «'Αουσβιτς» και μεριχοί άλλοι είχαν δει τις φλόγες που εχτινάζονταν από τις χαμινάδες ή είχαν νιώσει την ιδιάζουσα, αηδιαστική οσμή των κοεματορίων. Οι περισσότεροι απ' αυτούς, όπως μια ομάδα από τη Θεσσαλονίκη, «διοχετεύονταν» γρήγορα στα αποδυτήοια και λάβαιναν την οδηγία, να κοεμούν τα φούχα τους στα τσιγκέλια και να θυμούνται καλά τον αοιθμό τους, ενώ ταυτόχοονα τους υπόσχονταν ένα γεύμα μετά το ντους και εργασία μετά το φαγητό. Οι ανυποψίαστοι Έλληνες Εβοαίοι άοπαζαν σαπούνι και πετσέτα και έσπευδαν προς τους θαλάμους αερίων. Τίποτα δεν επιτρεπόταν να διαταράξει αυτή την επισφαλή διαδικασία. Έναν Εβοαίο χοατούμενο, που αποχάλυψε στους νεοαφιγθέντες τι τους περίμενε, τον έχαψαν ζωντανό [...].

Μια φορά έγινε ένα αρχετά μεγάλο επεισόδιο μποοστά σ' έναν θάλαμο αερίων του 'Αουσβιτς: Μια ομάδα κοατουμένων, που είχε φθάσει από το Μπέλσεν, εξεγέρθηκε. Αυτό διαδοαματίσθηκε, όταν τα δύο τρίτα των αφιχθέντων είχαν ήδη στιβαχθεί στο θάλαμο των αερίων. Οι υπόλοιποι, που βρίσκονταν ακόμα στα αποδυτήρια, υποψιάστηκαν τι συνέβαινε. Όταν τρεις ή τέσσερις άνδοες των Ες - Ες ήλθαν μέσα, για να τους πιέσουν να βιαστούν στο γδύσιμο, άρχισε η συμπλοχή. Ξήλωσαν τα ηλεκτοικά καλώδια, κατέβαλαν τους άνδοες των Ες - Ες. τον έναν απ' αυτούς τον μαχαίρωσαν. Τους αφόπλισαν όλους. Ενώ μέσα στο αποδυτήριο επικρατούσε απόλυτο σχοτάδι, άρχισε μια άγρια ανταλλαγή πυροβολισμών ανάμεσα στους φοουφούς, που βρίσκονταν στην πόρτα της εξόδου, και τους κρατούμενους, που ήταν μέσα. Όταν έφθασε ο Χες στο χώρο της συμπλοχής διέταξε να κλείσουν τις πόρτες. Πέρασε έτσι μισή ώρα. Μετά μπήκε ο Χες, συνοδευόμενος από φρουρούς, στο αποδυτήριο, φώτισε τους χρατούμενους με έναν προβολέα και τους ανάγκασε να στοιμωχτούν όλοι μαζί σε μια γωνιά. Από εκεί μεταφέρονταν, ο καθένας χωριστά, σε έναν άλλο χώρο και τουφεκίζονταν.

[Γι' αυτή την ένοπλη σύγχοουση στο 'Αουσβιτς υπάφχει εδώ μια ενδιαφέρουσα υποσημείωση του Χίλμπεργχ, στην οποία αναφέρει, ότι η παραπάνω περιγραφή στηρίζεται σε μαρτυρία του ίδιου του Χες, με ημερομηνία 14 Μαρτίου 1946, και παραπέμπει στον Εβραίο κρατούμενο Μίλερ, που περιγράφει εκτενέστερα αυτό το συμβάν: «Ο Μίλερ (Filip Müller, Eyewitness Auschwitz, New York

1979, S. 83 - 89) το αποδίδει στη σαγηνευτική ακτινοβολία μιας εξαιρετικά όμορφης Εβραίας, που απέσπασε την προσοχή δύο ανδρών των Ες - Ες. Εκτύπησε τον ένα μ' ένα παπούτσι, του πήσε το πιστόλι και μ' αυτό σκότωσε το δεύτερο (τον Σίλινγκερ). Ο Πολωνός κρατούμενος Ταντέους Μπορόβσκι (Tadeusz Borowski, The Death of Schlillinger, This Way to the Gas, Penguin, 1976, S. 143 - 146), εξιστορεί το περιστατικό με τη μορφή μιας αφήγησης. Σύμφωνα μ' αυτή την εκδοχή η γυμνή γυναίκα άρπαξε μια χούφτα χαλίκια, τα εκσφενδόνισε εναντίον του Σίλινγκερ και τον πυροβόλησε με το ίδιο του το πιστόλι. Όταν ο θανάσιμα τραυματισμένος άνδρας των Ες - Ες μεταφερόταν σ' ένα αυτοχίνητο, έλεγε αγκομαχώντας από τους πόνους: «Θεέ μου, τι έχω κάνει, για να πρέπει να υποφέρω έτσι;»].

[...] Στο 'Αουσβιτς δοχίμαζαν τα θύματα ό,τι ήταν δυνατό, για να αποφύγουν το θάνατο. Προσπαθούσαν να κουφτούν. Μερικές φορές κατέφευγαν σε παρακάλια. Ένα δεκαεννιάχοονο κορίτσι παρακαλούσε τον Χέσλερ, διοιχητή του στρατοπέδου γυναιχών στο 'Αουσβιτς να την λυπηθεί. Η απάντησή του ήταν: «Αρχετά έζησες. Έλα, μιχοή μου, έλα!». Οι χρατούμενοι, που επρόχειτο να εξοντωθούν, υφίσταντο γυμνοί και κυνηγημένοι τα κτυπήματα των μαστιγίων από τη διπλή σειρά των κάπων και των φρουρών, φορτώνονταν σε καμιόνια και μεταφέρονταν στους θαλάμους αερίων ή σε άλλους χώρους του θανάτου. Πριν από τα Χριστούγεννα του 1944 αλείστημαν 2.000 Εβραίες στο Μπλομ 25, το οποίο είχε προγραμαμτισθεί για 500 χρατούμενους. Εκεί έμειναν κλεισμένες δέκα ημέρες. Από ένα άνοιγμα της πόρτας τα μέλη του πυροσβεστιχού σταθμού έβαζαν μέσα ένα καζάνι με σούπα. Μετά την παρέλευση των δέκα ημερών ήταν οι επτακόσιες νεκρές. Οι υπόλοιπες εξοντώθηκαν με αέρια[...].

Όταν τα θύματα έμπαιναν, το ένα μετά το άλλο, στο θάλαμο αερίων, διαπίστωναν, ότι τα δήθεν ντους δεν λειτουργούσαν. Έξω κλεινόταν ο γενικός διακόπτης, για να μην υπάρχει φωτισμός, και ξεπρόβαλλε ένα αυτοκίνητο με ερυθρό σταυρό, που μετέφερε το «Τσυκλόν» (Zyklon B: εμπορική ονομασία μιας μορφής υδροκυανίου). Ένας στρατιώτης των Ες - Ες, που έφερε μια αντιασφυξιογόνο μάσκα με ένα ειδικό φίλτρο, άνοιγε το γυάλινο χάλυμμα ενός μιχοού φωταγωγού, που τον έφραζε ένα σιδερένιο χιγκλίδωμα, και άδειαζε το ένα μετά το άλλο τα δοχεία με το «Τσυχλόν» στο θάλαμο αερίων. Αν και η προκαλούσα το θάνατο δόση ανερχόταν σ' ένα χιλιοστόγραμμο για ένα κιλό του ανθρωπίνου σώματος και κατά κανόνα επενεργούσε με μεγάλη ταχύτητα, μπορούσε η υγρασία να μειώσει την ταχύτητα της εξάπλωσης του δηλητηριώδους αερίου. Ο ανθυπολοχαγός των Ες -Ες Γκράμπνερ, ο πολιτικά υπεύθυνος αξιωματικός του στρατοπέδου, περίμενε με το χρονόμετρο στο χέρι. Όταν

ήδη τα πρώτα σφαιρίδια του δηλητηρίου εξατμίζονταν στο δάπεδο του θαλάμου, άρχιζαν οι κραυγές των θυμάταν. Στην αγωνιώδη προσπάθεια φυγής από το ανερχόμενο αέριο έριχναν οι δυνατότεροι τους πιο αδύναμους κάτω και στέκονταν επάνω στα σώματα αυτών που είχαν πέσει προσπαθώντας να φτάσουν μη δηλητηριασμένα ακόμα στρώματα αέρος και έτσι να παρατείνουν λίγο τη ζωή τους. Ο αγώνας με το θάνατο διαρχούσε περίπου δύο λεπτά. Μετά έπαυαν οι κραυγές, και αυτοί που πέθαιναν έπεφταν ο ένας επάνω στον άλλο. Εντός δεκαπέντε (κάποτε και πέντε) λεπτών ήταν όλοι μέσα στο

θάλαμο των αεοίων νεχοοί. Στη συνέχεια άφηναν το αέριο να διαφύγει, και μετά από μισή ώρα ανοιγόταν η πόρτα. Τα πτώματα σχημάτιζαν ψηλούς σωρούς, μερικά σε στάση χαθισμένου ή μισοχαθισμένου σώματος, τα παιδιά και οι ηλιχιωμένοι άνθρωποι χάτω - χάτω. Στο σημείο, στο οποίο έπεφτε το δηλητήσιο, υπήσχε ένας κενός γώρος που σχηματιζόταν, όταν τα θύματα απομαχούνονταν από εχεί. Στην πόστα ήταν χολλημένα τα πτώματα των ανθοώπων που σε έσχατη αγωνία είχαν προσπαθήσει να αποδράσουν. Τα πρώτα ήταν ροδόχρωμα και παρουσίαζαν πράσινες κηλίδες. Σε ορισμένα ήταν αφρισμένα τα χείλη, και άλλων αιμορραγούσαν οι μύτες. Μερικά από αυτά ήταν λεοωμένα με περιττώματα και ούρα. Σε μερικές γκαστοωμένες γυναίχες είχε επέλθει ο τοχετός. Τα ειδικά συνεργεία (Sonderkommandos), αποτελούμενα από Εβραίους κρατούμενους που έφεραν αντιασφυξιογόνες μάσκες, τραβούσαν έξω τα πτώματα που βοίσκονταν κοντά στην πόρτα, για να ανοίξουν έτσι έναν διάδοομο. Μετά τα κατάβρεχαν, ενώ ταυτόγοονα ξέπλεναν τα υπολείμματα του δηλητηρίου που είχαν μείνει ανάμεσά τους[...].

[...] Στις 11 Μαΐου του 1944 εργάζονταν 217 άνδρες στα ειδικά συνεργεία των κρεματορίων, στις 30 Αυγούστου του ίδιου έτους ήταν αυτοί 878... Η θεωρητικά δυνατή ημερήσια αποδοτικότητα των τεσσάρων κρεματορίων του Μπιρκενάου ήταν 4.400 πτώματα, αλλά στην πράξη ήταν αυτή πάντοτε μικρότερη... Τον Μάιο και τον Ιούνιο εξοντώνονταν 10.000 Εβραίοι την ημέρα. Όταν στο δεύτερο δεκαπενθήμερο

του Αυγούστου ήλθαν και τα «φορτία» από το Λοτζ, οι αριθμοί έγιναν πιθανόν ακόμα μεγαλύτεροι. Ο ειδικός για την εξαφάνιση των πτωμάτων στο 'Αουσβιτς, ο ανθυπασπιστής των Ες - Ες Μολ, ο οποίος περιγράφεται ως ένας άνδρας με ανεξάντλητη σαδιστική ενεργητικότητα, προέβλεψε αυτήν την εξέλιξη και διέταξε να ανοίξουν οκτώ ή εννέα λάκκους μήκους 35 μέτρων, πλάτους επτά και βάθους σχεδόν δύο μέτρων. Το ανθρώπινο λίπος το μάζευαν από τους λάκκους σε δοχεία και το έχυναν πάλι στις φλόγες για να επιταχύνουν τη διαδικασία. Επιζήσαντες αναφέρουν, πως μερικές φορές πέτα-



Χαρακτικό έργο της Βάσως Κατράκη για την καταστροφή του Διστόμου

γαν ζωντανά παιδιά μέσα σ' αυτή τη φλογισμένη κολαση. Τα αποσυντεθημένα υπολείμματα που εξαφανισαν με φλογοβόλα... Η κατασκευή αυτών των λακών αποδείχτηκε ως η οικονομικότερη και ως πιο αποτελεσματική μέθοδος για την εξαφάνιση των πτωματών. Τον Αύγουστο του 1944, όταν ορισμένες ημέρες έπρεπε να

καούν περισσότερα από 10.000 πτώματα, δεν δημιουργήθηκαν πια αδιέξοδα.

Πολύ γοήγορα δεν υπήρχε πια κανένα όριο για τη διαδικασία της εξόντωσης. Αν και το σύστημα ήταν απλό, χοειάστηκε να περάσουν χρόνια, έως ότου, μετά από συνεχείς πειραματισμούς, δημιουργήθηκε μια τελειοποιημένη τεχνική. Στην πραγματικότητα χρειάστηκε να περάσουν χιλιετηρίδες στην πορεία της εξέλιξης του Δυτικού Κόσμου.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ:

αυτά τα κείμενα περιγράφονται μερικές από τις πιο αποτοόπαιες εκφάνσεις της εξόντωσης. Δεν είναι όμως οι μόνες. Πολλές εχατοντάδες χιλιάδες Εβοαίων δεν δολοφονήθηκαν με δηλητηριώδη αέρια. Τουφεκίστηκαν στα στρατόπεδα εξόντωσης, αλλά και στο ύπαιθοο από τα χινητά χομάντος των Ες - Ες, χυρίως στην ανατολική Πολωνία και τα κατεχόμενα εδάφη της Σοβιετικής Ένωσης, ή πέθαναν από τις επιδημίες, την πείνα, το κούο και τις άλλες κακουχίες στα αποκλεισμένα και φοουρούμενα γκέτο, καθώς και στις «ποφείες θανάτου» κατά την τελευταία φάση του πολέμου.

Σύμφωνα με τους ιδιαίτεοα συγκοατημένους στατιστικούς υπολογισμούς του Χίλμπεογκ ο συνολικός αριθμός των θυμάτων είναι τουλάχιστον 5.100.000: Στα εξόντωσης: στοατόπεδα 3.000.000, τουφεκισμένοι στο ύπαιθρο: 1.300.000, νεκροί στα αποκλεισμένα γκέτο: 800.000. Σε άλλους στατιστικούς υπολογισμούς, που σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως ατεκμηρίωτοι, ο αριθμός των θυμάτων εγγίζει και ίσως υπερβαίνει τα 6 εκατομμύρια. Οι δολοφονημένοι Εβοαίοι της Ελλάδας (μη συμπεφιλαμβανομένης της Δωδεκανήσου) ανέρχονται κατά τον Χίλμπεργκ στις 60.000.

Αυτή η μεγάλη καταστοοφή των Εβοαίων (Shoah) αποτελεί και την απώλεια ενός από τους σημαντικότερους και δημιουργικότερους παράγοντες του ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Ο χαθηγητής Ράουλ Χίλμπεογχ γεννήθηκε στη Βιέννη το 1926, ζει από το 1939 στην Αμερική και διδάσχει Πολιτιχή Επιστήμη στο Πανεπιστήμιο του Βέρμοντ. Έχει αφιερώσει όλη του τη ζωή στην ιστορική έρευνα του Ολοχαυτώματος. Το βιβλίο του «Η εξόντωση των Ευρωπαίων Εβοαίων» αποτελείται από 1350 σελίδες, με στατιστιχούς πίνακες, χάρτες και 4341 υποσημειώσεις, που τεχμηριώνουν (συχνά με μαρτυρίες προερχόμενες από τους ίδιους τους δράστες) σχεδόν κάθε φράση. Τα παραπάνω κείμενα αποσπάσθηκαν από τις σελίδες 1034 έως 1046. Συνιστούν συνολικά λιγότερες από 7 σελίδες του βιβλίov.

Δράστες της γενοκτονίας δεν ήταν μόνον η ναζιστική ηγεσία, τα Ες - Ες, ο στοατός, η αστυνομία και οι άθλιοι γιατφοί των στρατοπέδων εξόντωσης. Μια τεράστια γραφειοκρατία στις διοικητικές κρατικές υπηφεσίες, στις διευθύνσεις δημοσίων οργανισμών (π.χ. των σιδηροδοόμων) και ιδιωτικών επιχειοήσεων έλαβε μέρος στο σχεδιασμό και την εκτέλεση του αποτοόπαιου έργου. Ο Χίλμπεργκ περιγράφει, όσο είναι αυτό δυνατό, το μαρτύοιο των θυμάτων. Παρουσιάζει όμως αχόμα την ηθιχή εξαθλίωση και χυδαιότητα των δημίων και των εντολέων τους, αλλά και τη μονότονη ρουτίνα των γραφειοχρατών και γραφιάδων, που με σχολαστική συστηματικότητα επιδίδονταν στην κατάσχεση, καταγραφή και αξιοποίηση εβραϊκών περιουσιαχών στοιχείων, τον υπολογισμό και την είσπραξη των εξόδων μεταφοράς των θυμάτων στα στρατόπεδα του θανάτου, την εχμετάλλευση της εργατικής δύναμης των χρατουμένων, τη συγκέντρωση και αξιολόγηση του χουσού και τα ξεριζωμένα δόντια των θυμάτων, την καταγραφή της ποσότητας και την «αξιοποίηση» των χομμένων μαλλιών Εβοαίων γυναιχών...

Μια από τις αφορμές για τη μετάφραση αυτών των κειμένων αποτελεί η ελληνική έκδοση του βιβλίου του ηθικά εξαθλιωμένου αντισημίτη, φουνταμενταλιστή, τέως απολογητή του σταλινισμού και τώρα του χιτλερισμού, Ροζέ Γκαροντύ, που αμφισβητεί τη γενοκτονία των Εβραίων από το ναζισμό.

Οι Εβραίοι δεν ήταν βέβαια τα μόνα, αλλά τα πρώτα και κύρια θύματα της ναζιστικής βίας. Έκφανση όμως του αντισημιτισμού, που υπάρχει και στη χώρα μας, είναι το ότι οι εκπρόσωποί του (και δεν εννοώ τους ελάχιστους νεοναζίδες) ή αμφισβητούν τελείως τη γενοκτονία ή προσπαθούν να μειώσουν τουλάχιστον την ηθική σημασία της και την αριθμητική έκτασή της.



Αποψη της Λήμνου

Μια φωτογραφία πάνω στα νερά

Για τους Εβραίους της Λήμνου

Της χας ΜΑΡΙΑΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΔΟΥ - ΠΟΘΟΥ

«Κάτω από το μαύρο φεγγάρι μια πραιτή...» Lorca

- Γιατί ο Αλβέρτος φορούσε παλτό Ιούλιο μήνα;
- Γιατί ο Αλβέρτος έπρεπε να φύγει αμέσως μ' εκείνο το παλιό πολεμικό καράβι;
- Γιατί ο Αλβέρτος πρατούσε ένα μπογαλάπι φούχα στο χέοι;
- Γιατί ο Αλβέρτος έχλαιγε, χαθώς έστριβε τη γωνιά του χωματόδοομου;
- Γιατί μας κοίταξε με τόσο πόνο, καθώς τραβούσε αμίλητος για το λιμάνι;
 - Πού πήγαινε με τη μικοή του αδελφή;
 - Ποιος ήταν ο Αλβέρτος;
 - Ήταν ένα εβοαιόπουλο.

Παίζαμε μαζί. Ερχόταν με τ' άλλα παιδιά της γειτονιάς και παίζαμε μαζί.

φύγει αμέσως.

Πού πήγαινε, όμως;

Κανείς δε μας έδωσε απάντηση.

Στέχομαι στην άχρη του δρόμου και προσπαθώ να καταλάβω από που κατεβαίνουν αυτά τα νερά... Παραξενο. Ολόχληφος χείμαφφος. Μα δεν έβφεξε. Τουτα τα νεφα θαρρείς και αναβλίζουν μέσα από τη γη. Από τα εγκατα της γης.

Ή μήπως ήταν από πάντα εχεί ο ποταμός χι εγώ δεν τον είχα προσέξει;

Μα είναι καλοκαίοι. Ιούλιος μήνας. Πώς είναι δυνατόν να πλημμυρίζουν τα ποτάμια!

Κι εγώ πρέπει να περάσω το δρόμο. Να στασω στη γωνία.

Μπαίνω μέσα στο νερό. Μου έρχεται σχεδόν ώς το Μα άφησε το παιχνίδι στη μέση, γιατί έπφεπε, λέει, να γόνατο. Αφιστεφά είναι το σπίτι της Γεωργίας και δεξιά

ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ

το ψαράδιχο. Να μπορούσα τουλάχιστον να δω χάποιον. Να τον ρωτήσω για τα νερά. Δε φαίνεται ψυχή.

Όμως, ξαφνικά, βλέπω κάτι να επιπλέει πάνω στο νεφό. Κάτι σαν ένα μπογαλάκι. Κι ούτε αποφώ που δε βουλιάζει.

Η ορή του ποταμού το φέονει ποος εμένα. Λίγο αχόμα χαι το φτάνω. Απλώνω τα χέοια. Παράξενο. Δεν έχει βραχεί. Το παίρνω γρήγορα. Και προσπαθώ να βγω από το νερό. Να το ανοίξω. Η περιέργειά μου είναι τόσο μεγάλη! Μάλλον, δεν είναι περιέργεια, αλλά μια παράξενη διαίσθηση. Κάτι υπάρχει μέσα εχεί. Κάτι πολύ σπουδαίο.

Κάθομαι στο σχαλοπάτι του Ελισαίου χαι το ανοίγω με αδημονία.

Τι να δω!

Η φωτογοαφία του Αλβέοτου. Ο Αλβέοτος με τη μιχοή του αδελφή.

Περίεργο! Αυτό περίμενα να δω. Όπως τη μέρα που έφευγε. Φορά το παλτό του. Και τα μάτια του είναι λυπημένα.

Αισθάνομαι μια αγαλλίαση. Λοιπόν, ζει. Μποφεί και να ζει. Αυτό είναι ένα σημάδι.

Αφήνω τα άλλα πράγματα, ή, μάλλον, ούτε προσέχω τι άλλο υπάρχει μέσα στο δέμα, και σηκώνομαι να φύγω. Το νερό έχει τραβηχτεί. Ο δρόμος είναι βρεμένος, βέβαια. Χωματόδρομος. Αυτός που βγάζει προς το λιμάνι. Κι ένα φως πράσινο γαλάζιο πορτοκαλί απλώνεται με μια εξαίσια διαφάνεια.

Κάνω να τραβήξω χατά χει, να δω αν έφυγε το χαράβι. Όμως, ποιο χαράβι; Πάνε τόσα χρόνια! Απορώ. Η φωτογραφία πώς σώθηχε; Κι εγώ; Πώς βρέθηχα εδώ; Αφού ο πόλεμος τέλειωσε. Αυτό το ξέρω χαλά. Τούτο το μπέρδεμα μέσα μου γίνεται μια φοβερή αγωνία. Και το σπίτι μου είναι υδάτινο. Μια υδάτινη διαφάνεια. Μα πώς βρέθηχε στο δρόμο μου; Κάτι δεν χαταλαβαίνω. Οι τοίχοι του σπιτιού μου είναι υδάτινοι. Μπορώ να διαχρίνω το πρόσωπό μου μέσα από στρώματα διαφανή, που με γοητεύουν. Μα ποια σχέση έχει το σπίτι μου με τον πόλεμο; Κι ούτε ξέρω πια αν ο πόλεμος τέλειωσε. Κρατώ στα χέρια μου τη φωτογραφία που είναι ένα τεχμήριο σπουδαίο. Όμως, για ποιο πράγμα;

Αυτή η αγωνία είναι ένα παράξενο οδυνηρό «χάσιμο» μέσα μου.

Και ξυπνώ.

Είναι κάποιες στιγμές στη ζωή μας, κάποιες παράξενες μικρές στιγμές, που μας ακολουθούν ακοίμητες, κομμάτια σπασμένα ενός περιστατικού που χάθηκε και που το κουβαλάμε απειλητικό και μεγεθυμένο.

Καθόμουν στα σχαλοπάτια του Ελισαίου, μαζί με άλλα παιδιά, εχείνο το μεσημέρι του χαλοχαιριού, όταν είδαμε τον Αλβέρτο, με τη μητέρα του χαι τη μιχρή του αδελφή, να ποοχωρούν στο χωματόδορμο για το λιμάνι.

Θα έφευγαν, λέει, μ' ένα χαφάβι που τους πεφίμενε εχεί που είχε έφθει μόνο χαι μόνο για να τους πάφει. Αλλά χανείς δεν ήξεσε για πού.

Η μητέρα του και η αδελφή του ποοχώρησαν, έστριψαν τη γωνία. Όμως ο Αλβέρτος έμεινε λίγες στιγμές, ακριβώς εκεί, λίγο ποιν στρίψει τη γωνία. Εκεί σήκωσε το χέρι του να μας χαιρετήσει.

Πλησιάσαμε χοντά του. Φορούσε ένα μαύρο βαρύ παλτό. Και ήταν μεσημέοι. Και ήταν Ιούλιος.

Στο ένα του χέρι κρατούσε ένα μικρό μπογαλάκι, τόσο δα, όσο μπορεί να σηκώσει ένα παιδί, και με το άλλο του χέρι μας χαιρετούσε ακόμα.

Τα μάτια του ήταν λυπημένα. Τα μάτια του ήταν γεμάτα δάχουα. Και δε μίλησε.

Κατέβασε το χέοι, σαν μιχοή λαβωμένη φτεοούγα. Και έφυγε. Έστοιψε τη γωνία του δοόμου. Χάθηκε.

Δε μάθαμε ποτέ πια. Ποτέ κανείς.

Έμεινε ο χωματόδοομος άδειος.

Ήταν πολύ δυνατό το φως εχείνου του μεσημεφιού. Κι όποτε σχέφτομαι τον Αλβέφτο, μια αίσθηση θαμπωτιχή από άσποο χάνει το περιστατιχό ανάλαφοο, θαφρείς, σαν να αιωφείται λίγο πιο πάνω από την πραγματιχότητά του, μέσα σε μια λύπη ονείφου.

Ύστερα, χρόνια πολλά μετά, όταν διαβάζαμε για τα κρεματόρια και για τους θαλάμους των αερίων, όταν μάς μιλούσαν για τα στρατόπεδα εκείνα τού θανάτου, πάντα στη σκέψη μου ερχόταν αυτή η εικόνα του μεσημεριού. Το χέρι του παιδιού, που μας χαιρετούσε, και τα λυπημένα μάτια, που δε γνώριζαν τότε ακόμα τη μοίρα που τους περίμενε.

Όλη αυτή την εμπειρία την κατοπινή την έξησα σε σχέση πάντα με το περιστατικό εκείνο, που δεν ήταν παρά ένα μικρό σπασμένο κομμάτι της θύμησης και που το κουβάλησα μέσα στο χρόνο. Μέσα σε κείνη την παράλληλο, όπου εγώ υπήρχα έξω από το χρόνο. Μέσα στα θρύψαλα του παιδικού εαυτού μου.

Κάστρο Λήμνου, 28 Ιουνίου, 1983

[Από το βιβλίο της κας Μ. Λαμπαδαφίδου - Πόθου Νύχτες του Φεγγαφιού (Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», Αθήνα 1984). Για τους Εβφαίους της Λήμνου που χάθηκαν στο Ολοχαύτωμα δεν υπάρχει κανένα στοιχείο. Το Κεντφικό Ισφαηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος ζήτησε την βοήθεια της κας Μ. Λαμπαδαφίδου - Πόθου αλλά κι εκείνη διατηφεί αμυδφές αναμνήσεις]

Οι Εβραίοι των Σερρών

ίναι γνωστή η προσπάθεια που καταβάλλει το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος για τη συγκέντρωση στοιχείων για τις εβραϊκές κοινότητες της Ελλάδος των οποίων τα μέλη εξοντώθηκαν κατά το Ολοκαύτωμα με συνέπεια οι κοινότητες αυτές να μη λειτουργήσουν μεταπολεμικά.

Ως συμβολή στην προσπάθεια αυτή ο κ.

Τάσος Καραναστάσης - του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών του Α.Π.Θ. - μας σημειώνει από τη μελέτη του «Ένας νεομάρτυρας στις Σέρρες του β΄ μισού του 15ου αιώνα. Ο άγιος Ιωάννης ο Σερραίος και η ακολουθία του ποίημα του Μεγάλου Ρήτορος Μανουήλ Κορινθίου» [Βυζαντινά 16 (1991)] την υποσημείωση 71 η οποία αναφέρεται στην Ισραηλιτική Κοινότητα Σερρών:

71. B\(\text{\lambda}\). Str. Dimitrov - R. Stojkov, $\delta.\pi$. (\(\sigma\)nu. 63), σ . 286 πβ P.S. Nasturel - N. Beldiceanu, ό.π. (σημ. 60), σ. 280 σημ. 66, όπου τα ίδια στοιχεία σε έγγραφο του 1513. καθώς και Σπ. Ασδραγάς, ό.π. (σημ. 63), σ. 178. Την εποχή αυτή έχουν προστεθεί στον πληθυσμό των Σερρών και καταγράφονται στο ίδιο κατάστιχο 56 οικογένειες Εβοαίων και 3 άγαμοι Εβοαίοι, δηλ. περίπου 280 άτομα, πρόσφυγες από την Ισπανία και τη Σικελία βλ. R.S., ό.π. Παλαιότερη, όσο γνωρίζω, μνεία της ομάδας αυτής γίνεται στον βαχουφναμέ της μονής Βατοπεδίου που χρονολογείται στα τέλη Ραμαζάν 900 (15 - 25 Ιουνίου 1495): «Τα εν αυτάς τας Σέρρας κατά την υπό το όνομα «Γιαγουτιλέο χαβλισή» (αυλή των Εβοαίων) γνωστήν θέσιν χείμενα εξ δωμάτια». βλ. τη μετάφοαση στο Ιστορικόν Αρχείον Μακεδονίας, Βιβλίον Πρωτοκόλλου εγγραφών Β' 1928, Νοέμ. 1928 - Ιαν. 1929, σ.47. Για την τοπογραφία της περιοχής βλ. Ν.Ζ. Νικολάου, ό.π. (σημ. 30), σ. 34 και πίν. ΙV, όπου σχέδιο του τμήματος των Σεροών όπου βοισκόταν η «αυλή των Εβραίων» (εβραϊκή συνοικία «Σαράντα οντάδες»)· πβ. και Ν.Ζ. Νικολάου, Η Εβοαϊκή παρουσία στας Σέρρας, Χρονικά. 'Οργανο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου της Ελλάδος, τεύχ. 82 (Δεκέμβοιος 1985) 15 - 19. Στα κατάστιχα των ετών 1454/55 και 1478/79 δεν καταγράφονται Εβοαίοι στις Σέρρες, θα πρέπει όμως ένας αριθμός από αυτούς να ζούσε εχεί από τα βυζαντινά χρόνια. Οι Εβοαίοι αυτοί, που ήταν Ρωμανιώτες, είναι γνωστό από οθωμανικές πηγές ότι με διαταγή του Μεχμέτ Β' εκπατρίστηκαν υποχρεωτικά και εγκαταστάθηκαν στην Κωνσταντινούπολη αμέσως μετά την 'Αλωση, συγκεκοιμένα στο διάστημα μεταξύ 1453 και 1455, μαζί με ομοεθνείς τους από άλλες πόλεις της Βαλκανικής: βλ. Η.W. Lowry, From Lesser Wars, ό.π. (σημ. 66), σ. 325, A. Galanté, Les Synagogues d' Istanbul, Κωνσταντινούπολη 1937, σ. 7, 10 (η συναγωγή των Σερρών αναφέρεται ανάμεσα σ' εχείνες των Ρωμανιωτών Εβραίων της Πόλης που χαρακτηρίζονται «sürgünlü», δηλ. μεταφερμένοι υποχρεωτικά, και αντιδιαστέλλονται προς τους Ισπανοεβραίους που χαρακτηρίζονται «kendi gelen», δηλ. αυτοί που ήρθαν από μόνοι τους), U. Heyd, The Jewish Communities of Istanbul in the Seventeenth Century, Oriens 6 (1953) 300, 306, κ.ά. Πβ. τεκμηριωμένη συζήτηση του θέματος της παρουσίας και της τύχης των Εβραίων της Θεσσαλονικης αυτά τα χρόνια από τον Η.W. Lowry, Portrait, ό.π. (σημ. 62), σ. 261 - 264 και ο ίδιος, From Lesser Wars, ό.π. σ. 333 - 338.

זכרונות XPONIKA

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο Πφόεδφος του Κ.Ι.Σ. ΝΙΣΗΜ ΜΑΪΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ:

Σουομελή 2 • 104 39 AΘΗΝΑ Τηλ.. 88 39 951-3 E-mail: hhkis@netor.gr Internet site: http://www0.netor.gr/diafora/jews/kis.htm

TEXNIKH EITIMEAEIA:

Πολιτικά Θέματα ΕΠΕ, Υψηλάντου 25 Αθήνα, τηλ.: 72 18 421

Διανέμεται Δωρεάν

Ο Γιαουντί Ντοκτόρ Εφέντης

Μια ανάμνηση από τη ζωή της Πόλης στον 19ο αιώνα από τον αρχιτέκτονα Πάνο Νικολή Τζελέπη (1894 - 1976)

Πάνος Νιχολή Τζελέπης, γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1894, παρακολούθησε μαθήματα στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα το 1915 και σπούδασε αρχιτεκτονική στην Ecole Speciale d' Architecture στο Παρίσι. Στον Μεσοπόλεμο, εργάζεται ως αρχιτέχτοντας στην Αθήνα και το έργο του αποτελεί μια από τις πιο φωτισμένες και ποιητικές μοοφές της σύγχοονης αρχιτεκτονικής. Το 1945 εκπατρίζεται αναγκαστικά στο Παρίσι όπου εργάζεται εχεί ως το 1956 οπότε επιστρέφει στην Ελλάδα. Εχτός από το πλούσιο χαι ποωτοποοιαχό αρχιτεχτονιχό του έογο, ο Π.Ν.Τ. δημοσίευσε το γνωστό «L' Architecture populaire en Grece», Παρίσι 1952, μια ποιητική συλλογή, και δύο βιβλία με αναμνήσεις του απ' την ζωή της Πόλης στα τελευταία χοόνια των σουλτάνων. («'Ενας Νταής» και «Στον καιρό των σουλτάνων», Αθήνα 1965). Από το δεύτεοο, αναδημοσιεύεται το κείμενο που

απολουθεί παι που αφορά έναν Εβραίο γιατρό της Πόλης.

Η γνώση και η άσκηση της ιατρι*κής από τους Εβραίους, ιδιαίτερα* τους σεφαραδείμ, αποτελούσε - θα μπορούσε να πει κανείς - βασική σπουδή, κάθε μορφωμένος Εβοαίος του Μεσαίωνα πέρα από την γνώση των ιερών χειμένων χαι του Ταλμούδ, ήξερε αστρονομία, μουσιχή, ποίηση, μαθηματικά και ιατοική φαρμαχολογία. Αχοιβώς το σύνολο αυτών των γνώσεων, προσέδιδε στους ιουδαίους του μεσαίωνα την ειχόνα του «ολοχληοωμένου ανθοώπου» ενός hommus universalis που μάταια προσπάθησε να φτάσει η δυτική Αναγέννηση, εγκλωβισμένη στον πλατωνισμό και τον Καρτέσιο.

Ο «Γιαουντί Ντοκτός Εφέντη» αποτελεί μια τυπική περίπτωση που χωρίς να είναι από τους γνωστούς Ραββί, εν τούτοις κατέχει άριστα τη γνώση μιας πατροπαράδοτης ιατρικής, με ενσωματωμένη πείρα αιώνων, (που ξαναανακαλύπτεται από

τον Hannemann, τον πατέφα της ομοιοπαθητικής ιατοικής τετοακόσια χοόνια μετά τους 'Αραβες γιατουύς και ιουδαίους ιδουτές της ιατοικής σχολής του Μονπελιέ και συνεχιστές του έργου του Γαληνού και του Ιπποκράτη). Πρόκειται σαφώς για Εβοαίο από τους σεφαραδείμ, (βλ. την φράση που λέει στο κείμενο: «πονεί μπάσι, πρεζο ιλάτς, γίνει ερμόζο»).

Η αφήγηση του Τζελέπη αποπνέει ανθρωπιά, γαλήνη και εκφράζει όλο το κλίμα της ειρηνικής τότε συμβίωσης όλων των εθνών και των φυλών στην Pax Othomana, που χάθηκε στον παραλογισμό της σύγχρονης κοινωνίας η εικόνα του Εβραίου γιατρού, νομίζω ότι είναι από τις πιο τυπικές εικόνες Εβραίων της εποχής εκείνης, του ολοκληρωμένου ανθρώπου, αλληλέγγυου στους συνανθρώπους του, που παρέχει την γνώση του μέσα σε κλίμα ανατολίτικης ηρεμίας και άλλης φιλοσοφίας της ζωής.

Γεώργιος Μ. Σαρηγιάννης

... Στον καιρό των σουλτάνων...

Χοονικά της Πόλης Ιστορίες του Νταή - Σταβρή

τα χοόνια εχείνα ο κατηφορικός δοόμος του Σακίζ - Αγάτς, ένας απ' τους πιο κεντρικούς του Σταυροδρομιού, κατοικημένος από χριστιανούς, ομιούς τους πιο πολλούς, δεν είταν ακόμα φτιαγμένος στο κάτω κάτω μέρος. Δεν είχε γίνει ούτε καν ο «ντολμάς», - η επιχωμάτωση -, και με τον καιρό κατάντησε ξεριάς. Κάθε που έβρεχε μετατρεπότανε σε ρέμα, γιατί εδώ χύνουνταν και τα νερά που τρέχαν απ' τις κατηφοριές των γειτονικών σοκακιών. Μα όταν πλάκωναν οι περιοδικές νεροποντές, - που βαστούσανε μέρες - ξεχείλιζε, γινόταν χείμαρρος και πλημμυρούσε μαγαζιά και σπίτια. Η ορμή των νερών ξεπάτωνε φραγές, ξερίζωνε δέντρα και παράσερνε ένα σωρό είδη: έπιπλα, ρούχα και λογιώ πραμάτιες. Συχνά και ζώα, κάποτε κι ανθρώπους.

Από 'δω τα νερά αδειάζανε στο μεγάλο «ντερέ», - στο μεγάλο χείμαρρο -, του Γενή - Σεήρ όπου τέλειωναν οι κατηφοριές. Τούτος ο «ντερές» έζωνε, στα βορειοδυτικά, τα ριζά των λόφων όπου απλωνότανε το «Σταυροδρόμι» και δεχόταν κι άλλα απ' τα κατηφορικά σοκάκια που αρχίζανε στη ραχοκοκαλιά του, στη «Μεγάλη - οδό - του Πέραν», «La grande rue de Péra» των ευρωπαίων.

Ο χείμαρρος του Γενή - Σεήρ ξεχυνότανε στον Κεράτιο Κόλπο περνώντας μέσα απ' το ίσωμα του Κασίμ - Πασά γι' αυτό, με τις νεροποντές, γινόταν εδώ στο χειρότερο κακό. Μεγάλη έκταση ένα γύρω πλημμυρούσε και μετατρεπόταν σε «μπατάκι», - σε βάλτο - με λασπονέρια πρασινισμένα, όπου ζουζούνιζαν μυριάδες έντομα, με όλα τα δυσάρεστα επακόλουθα για την πυκνοκατοικημένη

περιοχή από φτωχολογιά κάθε φυλής, που είχε έτσι ολοχοονίς μπόλικες «λυσεντερίες» και «θέρμες». Η Νομαρχία όταν αποφάσιζε να κάνει «αποχετευτικά» έργα και ν' αδειάσει τα βαλτονέρια στη θάλασσα του Κεράτιου, έκανε τη δουλιά με τόσο ζήλο που ίσαμε ν' αποξεραθεί το παλιό «μπατάκι» πλάκωνε η νέα περίοδος με τις βροχές και ο βάλτος ξαναγέμιζε, προς μεγάλη χαρά των παιδιών, που τσαλαβουτούσαν εκεί μέσα, και των ζουζουνιών που ρουφούσαν το αίμα τους.

Εχεί χάτω, στο τέρμα του Σαχίζ - Αγάτς, σε μιαν άχρη του ξεριά, είχε το φαρμαχείο του - συνάμα και ιατρείο - ένας Εβραίος πρακτικός γιατρός· ένα δωμάτιο όλο - όλο, απάνω από μαγαζί που είταν το μισό μέσα στη γη και το πατούσε - όταν έβρεχε - το «γχιόλι», γι' αυτό είτανε κι ακατοίκητο. Μια εξωτερική σκάλα με καμιά δεκαριά σκαλοπάτια, έβγαζε σ' ένα χαγιάτι, είσοδο του «εζαχανέ», -του φαρμακείου-.

Ο οπαδός αυτός του Ιπποχράτη είταν ένας γεραλέρς ισραηλίτης μ' όλα του ζαΐφικα και σουβλερά: το κοκαλιάριχο σώμα του, τα μαχριά του χέρια με τα λεπτά δάχτυλα, η γαμψή του μύτη, τα μαλλιά χι η χοντή του γενειάδα· όμως άνθρωπος προσεκτικός, σοβαρός και καλόκαρδος. Φορούσε πάντα χαμηλό σχούρο φέσι χαι μαύρη ρετινγχότα που την έβγαζε στο ιατρείο του για να βάλει ένα «αντεοί», - μια ρόμπα -, άσπρη, πενταχάθαρη. Όταν εξέταζε τον άροωστο κατέβαζε στην άκρη της μύτης του τα χρυσά γυαλιά του, για να τον βλέπει από χοντά με τα γαλάζια μάτια του, τα λαμπερά σαν καθάριος ουρανός, που καθρέφτιζαν καλωσύνη και υπομονή, και το βλέμμα τους, το διαπεραστικό και ήφεμο, να εμπνέει θάρφος κι εμπιστοσύνη. Κανείς δεν ήξαιρε τ' όνομά του. Κοσμάχης χάθε εθνότητας και κάθε θρησκείας έτρεχε σ' αυτόν και, παρά τις εχθοικές και ταπεινωτικές προκαταλήψεις που είχε, λίγο πολύ, ο κόσμος για τους Εβραίους, όλοι τους σέβονταν κι αγαπούσαν τον «Γιαουντί - Ντοχτός - Εφέντη», όπως τον ονομάζανε.

Στην πολυάριθμη πελατεία του βρίσχονταν άρρωστοι απ' όλες τις κοινωνικές τάξεις: μικρονοικοκυραίοι, μαστοράντζα, εργατιά, και πιότερο φτωχολογιά, μα κι άλλοι πιο «της τάξης», ακόμα και πλούσιοι. Μουσουλμάνοι, χριστιανοί, ομόθρησκοί του κι αλλόδοξοι. Μια μικρή ανθρωπότητα. Και τους εξέταζε όλους το ίδιο, δίχως καμιά διάκριση. Είτανε τόσο άξιος και είχε αποκτήσει τέτοια φήμη που, αν και πρακτικός δίχως δίπλωμα, του είχαν επιτρέψει να εξασκεί επίσημα την «τέχνη του θεραπευτή», όπως έλεγε ο ίδιος σεμνά. Ο χόσμος διηγότανε γι' αυτόν πως είχε κάνει θαύματα. Γιάτρεψε αρρώστους που είτανε του θανατά και τους είχανε καταδικάσει οι «διπλωματούχοι ιατροί». Πολλοί καλοθελητές απ' αυτούς, κινημένοι από φθόνο και φόβο για τις «ιατρικές τους επιχειοήσεις», μεταχειοίστηκαν κάθε μέσο για να τον εμποδίσουν να «γελοιοποιεί την υψηλήν επιστήμην» τους, όπως έλεγαν ξιπασμένα. Η εμπιστοσύνη όμως του κοσμάκη, που είχε δει καλό απ' αυτόν, και η εκτίμηση των μεγαλουσιάνων που γιάτρεψε, εξουδετέρωσαν όλες αυτές τις μηχανορραφίες. Επειδή πάλι, δεν έδινε συνταγές και παρασκεύαζε ο ίδιος τα φάρμακα για τους αρρώστους του, άλλοι καλοθελητές, οι «διπλωματούχοι φαρμακοποιοί», με τη συνεργασία των γιατρών, απαίτησαν να γίνουν αυστηρές αναλύσεις στα γιατριχά του, από το Κρατιχό Χημείο. Μα όλα βρέθηχαν φτιαγμένα χανονιχά και με ουσίες φυσιχές, όχι γημιχές.

Το μοναδικό δωμάτιο, αρκετά μεγάλο, είταν συνάμα αίθουσα για να εξετάζει τους αρρώστους και φαρμακείο για να ετοιμάζει τα γιατρικά. Στον τοίχο του βάθους, πίσω από τζαμεχιάνια, φαίνουνταν αραδιασμένα σε ράφια χαβανά από χατάλευχη πορσελάνα, Μέσα σ' αυτά ο Γιαουντί - Ντοχτόρ - Εφέντης είχε τα φάρμαχά του: βότανα που παράγγελνε στους γωρικούς, ρίζες και φλοιούς που αγόραζε απ' το Μισσίο - Τσαρσί, ορυπτά από τις «ντρογχερίες», - απ' τις φαρμαχαποθήχες. Απάνω σε χάθε βάζο, με μελάνι χόχχινο, μαύρο χαι μπλου, έγρασε με μεγάλα γράμματα, - τούρχικα, εβραίτκα και αλλού με χεφαλαία ελληνικά και λατινικά - το όνομα κάθε γιατριχού. Σ' άλλα πάλι χαβανόζια είχε χάνει σχέδια που παράσταιναν αδέξια: φύλλα, λουλούδια, ζώα, πουλιά, έντομα, ψάρια, ερπετά. Όλα αντιπροσωπεύανε φάρμαχα που μόνο ο Ντοχτός - Εφέντης γνώριζε τις θεραπευτικές τους ιδιότητες και το καλό που κάναν στην υγεία του ανθρώ-

Μπροστά στα τζαμεχιάνια, σε μεγάλη απόσταση. απλωνόταν ένα τραπέζι στενό και μακρύ, σαν μπάγκος, όπου ετοίμαζε τα ιατρικά. Καταμεσίς στο λευκό μάρμαρο που το σχέπαζε, ηρεμούσε χάτω από γνάλα, μια ζυγαριά μποούντζινη μιχοή σαν παιχνίδι, όπου ζίγιζε τα φάρμακα. Απ' τη μια μεριά της αραδιάζουνταν δύο - τρία μαρμαρένια γουδιά, μέτρια και μικρά, κι απ' την άλλη κοιλάτες μποτίλιες που είχανε μέσα φαρμαχευτικά σορόπια χρωματιστά. Στην μιαν άχρη του μπάγχου στηριζόταν, απάνω σε ξυλένιο σχελετό, ένα μιχρό βαρελάχι γυαλένιο γιοματο αποσταγμένο νεφό, και στην άλλη άκφη ο χάλκινος νεφοχύτης για να πλένει τα σύνεργα και τα χέρια του. Όλα πενταχάθαρα. Πέρα από το τραπέζι τούτο, μαχρόστενοι πάγχοι - σαν τα παλιά θρανία - για να χάθεται ο χοσμός, πιάναν όλο το μάχρος χάθε πλευράς του φαρμαχείου, αφίνοντας ελεύθερο ένα μόνο πέρασμα για την είσοδο και έξοδο στην πόρτα. Οι πάγκοι είτανε πάντα γιομάτοι από λογής ανθρώπους: γέρους, γρηές, γυναίχες με παιδιά και με μωρά, άντρες, κοπέλες, παληκάρια, ανάκατους. Όλες οι φυλές του Ισραήλ: Τούρχοι, Ρωμιοί, Αρμένηδες, Εβραίοι, Λεβαντίνοι, αχόμα και Κατσίβελοι και Αραπάδες. Κάθε ράτσα με τα χαραχτηριστικά μουσούδια της, το ντίσιμο, τους τρόπους, τις ντοπιολαλιές της. Ένας πληθισμός που ερχόταν απ' όλα τα μέρη της Απέραντης -Πόλης, απ' όσο μαχριά έφτανε η φήμη του Γιαουντί - Ντοκτός - Εφέντη, που έδινε στους αρρώστους δύναμη κι ελπίδα για γιατρειά.

Έρχονταν αυγή - αυγή, ποιν απ' τον ίδιο, που είτανε πάντα πολύ πρωινός. Όταν τύχαινε ν' αργήσει γι' αγορά φαρμάχων ή σ' επισχέψεις, - γιατί τον καλούσαν ακόμα και σε κονάχια πασάδων - όλος εκείνος ο κόσμος τον περίμενε καρτερικά όξω απ' το φαρμακείο του στο χαγιάτι, στη σχάλα, στο δρόμο, σαν σε προσκίντιμα. Κάτι παρόμοιο θα γινόταν γύρω απ' την «Κολυμβήθρα του Σιλωάμ» στην Ιερουσαλήμ, και στο «Ασκληπιείον» της Επιδαύρου στα παλιά χρόνια· όπως γίνεται στην Τήνο και στη

Lourdes στη Γαλλία.

Τους αρρώστους τους εξέταζε με τη σειοά, εχεί που κάθουνταν, δίπλανο ο ένας στον άλλο, αφού τους αραίωνε για να είναι ελεύθεοος στις κινήσεις του. Εξαίοεση έχανε μονάχα στην περίπτωση βαριά αρρώστου που τον εξέταζε αμέσως. Έπιανε το σφυγμό, έβανε το χέοι του πίσω απ' τ' αυτιά ως τα οιζά του λαιμού για να καταλάβει τον πυρετό, άνοιγε τα βλέφαρα του άρρωστου και κοίταζε καλά - καλά τα μάτια. Το ίδιο έκανε και για το στόμα. Έπειτα αφουχοαζόταν το στήθος, την πλάτη, τα πλευοά, μ' ένα στηθοσκόπειο μαχού σαν κανοκυάλι. Ζουλούσε με τα δάχτυλα το σώμα σε διάφορα μέρη, ρωτούσε για την πάθηση, για τους γονιούς, για τη δουλιά και τη ζωή που έχανε ο άρρωστος, χι έδινε σημασία αν ενεργείται ταχτικά. Δεν μεταχειριζόταν κανένα ιατρικό εργαλείο και δεν έχαμνε χαμιάν επέμβαση στον άροωστο: ούτε βουζούνια ν' ανοίξει, μήτε αίμα να πάρει, ουδέ και πληγή ακόμα ν' αλλάξει. Όταν παρουσιαζόταν τέτοια ανάγκη, έστελνε τους άρρωστους στο μπαρμπέρη, το φίλο του τον Βεντουοέλη, ένα μυτιληνιό που είχε «χουοείον» στο Γενή - Σεήο, και είτανε φημισμένος για την τέχνη του και τ' αλαφού του

Μετά την εξέταση κάθ' άρρωστου πήγαινε πίσω απ' τον μπάγκο, έπλενε και σφούγγιζε καλά - καλά τα γέοια του κι ετοίμαζε αμέσως τα γιατοικά. Το ίδιο έκανε κι όταν γυονούσε από επίσκεψη σε σπίτι μεγιστάνα· συνοδευόταν από κάποιον του προσωπικού για να του δώσει τα φάρμακα. Λεφτά για την εξέταση δεν έπαιονε από τη φτωχολογιά, παρά μόνο για τα γιατρικά. Και 'κείνο έλεγε πόσο στοιχίζουν και δεχέ ταν ό,τι του έδιναν. Εκείνοι όμως, που μποοούσαν να τον πληρώσουν του άφιναν ό,τι έχοιναν αρχετό και οι μεγαλουσιάνοι τον αμοίβανε πλουσιοπάροχα. Όταν, κατά την εξέταση, έβλεπε τη φτώχια του αρρώστου δεν του έπαιονε διόλου λεφτά. Αν ο φτωχούλης συνοδευόταν από κανένα παιδάκι ο Γιαουντί - Ντοκτόο - Εφέντης, είχε πάντα κάτι να του δώσει, λιχουδιά ή παιχνιδάκι. Το ίδιο έχανε σ' όλα τ' άρρωστα παιδάχια, μαζί με λογάχια και σκέρτσα, αστεία και τρυφερά, για να τα καλοπιάσει. Τις θεραπείες που καθόριζε και τα γιατρικά που έδινε είταν εύχολα και προσιτά στη φτωχολογιά, κι όταν ένα φάρμαχο είτανε δυσχολεύρετο το έδινε ο ίδιος στον άροωστο.

Για το στηθοκατάρογο όριζε στεγνές, καφτές κομπρέσες στο στήθος και στη ράχη, από πίτουρο καβουρντισμένο βαλμένο σε μιχούς τουρβάδες, και ζεστά φοφήματα από «φλαμούρι», - τίλιο-. Για τους πόνους στα νεφτά, κατάσαρκα ζωνάρι από άπλυτο μαλλί και φόφημα ζεματιστό δεντρολίβανο, ολημερίς αντί νερό· έριχνε τον πυρετό με κεφαλόπονο δυνατό, συνιστόντας ποδόλουτρο με καφτό νερό και μπόλικο χοντρό αλάτι, κομπρέσες από βραστό λιναρόσπορο στο κούτελο, στο ζνύχι, στους καρπούς και στους αστράγαλους και ζεστό τσάι με κονιάχ για να ιδρώσει καλά ο άρρωστος και να «ξεφαρμακωθεί» καταπολεμούσε το βήχα με ζεστά από «ντενίζ - κανταΐφι», - κανταΐφι της θάλασσας -, δηλαδή, φύκια. Για τον πονόματο, πλύσιμο των ματιών μ' άφθονο, χλιαρό ζαμπουχόνερο. Για τον πονόλαιμο, γαργάρες με καφτό αλατόνερο ή

λεμόνι σκέτο κι έπειτα καταποδιαστό άνοιγμα στο στόμα, όσο παίονει, με τη ράχη του χοντρού δάκτυλου. Ανακούφιζε τις ζωχάδες, μέχοι να τις μαράνει, με μπάνια του πισινού μέσα σε καφτό πιτουρόνερο κι από πάνω μπλάστοι από χοομύδι ψημένο σε χόβολη ως που να λυώσει σαν αλοιφή. Το ίδιο πετύχαινε για τα εκξέματα με την άχνη χαμένης ζάχαρης, που την πασάλειφε σ' ένα βρασμένο τουλπάνι και μ' αυτό τα έδενε απαλά. Κι άλλα, κι άλλα γιατροσόφια... Πού να τα θυμάται κανείς. Για κάθε αρρώστια είχε το γιατοικό της: σκονάκια, χάπια, σταγόνες, σορόπια, αλοιφές, μπλάστοια, υποθετά. Και σχεδόν πάντα, ένα χωριστά, για να ενεργείται ο άρρωστος και να ουρεί άφθονα. Όλα από βότανα, ρίζες, φλούδες, ορυχτά. Όσα είτανε για εσωτερική χρήση μύριζαν ανθόνερο, ροδόσταμο και γλυκίζανε, για να είναι ευκολόπαστα, ιδιαίτεσα απ' τους μικοοσκοπικούς πελάτες του, τα πιτσιοικάκια.

Μιλούσε μια γλώσσα δική του, καμωμένη ανάκατα από τούσκικα, εβραίικα, ρωμέικα, λεβαντίνικα, σε σύνταξη αλλόκοτη και προφορά γιαουντίδικια. Έλεγε: «πονεί μπάσι - κεφάλι τούσκικα -, πρέζο - πάρω λεβαντίνικα -, ιλάτς - γιατρικό τούσκικα -, γίνει ερμόζο - καλά, ωραίος, εβραίικα -. Κατοικούσε στο Χας - Κιοΐ, το προάστειο - γκέτο των Εβραίων, πέρα στον Κεράτιο - Κόλπο. Ερχότανε στη συνοικία των χριστιανών, μια ώρα δρόμο με τα πόδια πρωί - πρωί, να δουλέψει ορθός ολημέρα, και έφευγε βράδυ, αργά, όταν πια δεν έβλεπε, γιατί δεν άναβε λάμπα ποτές. Τακτικά, κάθε μέρα, εκτός απ' το Σάββατοι με κρύο, με κάψες, με βροχή, με χιόνια. Για να γιάνει ανθρώπους κάθε φυλής και κάθε θρησκείας σε μιαν Απέραντη - Πολιτεία από λογιώ λαούς.

Μια μέρα ο Γιαουντί - Ντοχτός - Εφέντης δεν ήρθε. Οι πιστοί του τον περιμένανε καρτερικά ως το βράδυ. Μα δε φάνηκε. Η σκέψη πως μπορούσε να έπαθε κανένα κακό τους έχανε να ξεχνάνε τους διχούς τους πόνους. Έφυγαν ανήσυχοι. Την άλλη μέρα το φαρμακείο έμεινε πάλι κλειστό. Μάταια βίγλιζαν με καρδιοχτύπι τα σοκάκια να τον δούνε να ποοβάλλει. Το ίδιο και την τρίτη μέρα. Όλος εκείνος ο κοσμάχης, που πλήθαινε κι απ' τους καινούργιους άρρωστους, κατατρωγόταν από μαύρους φόβους. Αγωνιούσε. Μερικοί ξεκίνησαν για το Χας-Κιοΐ, να μάθουν νέα του, αν και κανείς δεν ήξαιρε πού ακριβώς καθότανε. Μα ο Γιαουντί - Ντοκτός - Εφέντης τους δεν θα εοχόταν πια. Είχε πεθάνει. Με θάνατο ωραίο. 'Άξιο της καλής ψυχής του. Κείνη τη νύχτα κοιμήθηκε για να μην ξυπνήσει πια. Οι πιο πολλοί απ' τους άρρωστους δεν μπορούσαν να το πιστέψουν, γιατί νόμιζαν πως αυτός, που είχε σώσει τόσους ανθοώπους απ' το θάνατο, δεν θα πέθαινε ποτές.

Όλη εχείνη η φτωχολογιά: Ρωμιοί, Τούφχοι, Αφμένηδες, Εβφαίοι, Κατσίβελοι, Αφαπάδες - ένα πλήθος λαός - μαζεμένοι εχειδά, όξω απ' το φαφμαχείο του, χλάψανε τον Γιαουντί - Ντοχτός - Εφέντη, σα να έχασαν διχό τους άνθρωπο. Τον προστάτη τους. Τον σωτήφα τους. Κι όλοι του ευχήθηχαν με σφιγμένη χαρδιά χαι δάχρια απ' τα βάθη της ψυχής τους:

- «Αλλάχ ραχμέτ ελεσίν». Ο Θεός να τον αναπάψει...

Ο ΙΑΠΩΝΑΣ «ΣΙΝΤΛΕΡ»

έσωσε 6.000 Εβοαίους το 1940 όταν ήταν διπλωμάτης στη Λιθουανία

Η ιστορία του «Δικαίου των Εθνών» Ιάπωνα Chiune Sugihara που η χώρα του άργησε να τον αναγνωρίσει.

τα ογδόντα της χοόνια, η Yukiko Sugihara είναι μία κομψή ηλικιωμένη κυοία, άλλοτε ειρωνική και άλλοτε συγκινητική που αφηγείται με φωνή σταθερή και με λέξεις απλές την περιπέτεια που έζησε με το σύζυγο και την οικογένειά της μεταξύ 1937 και 1947 στην Ανατολική Ευρώπη.

Μία όχι χοινή περιπέτεια. Κατά το έτος 1940 ο σύζυγός της, Chiune Sugihara, πρόξενος της Ιαπωνίας στο Καυπακ, τότε πρωτεύουσα της Λιθουανίας, εξέδωσε πάνω από δύο χιλιάδες βίζες διελεύσεως σε Εβραίους φυγάδες της Πολωνίας η οποία έπεσε στην χατοχή των Ναζί, παραβαίνοντας τις εντολές που είχαν δοθεί χατ' επανάληψη από το Τόχυο.

Οι βίζες αυτές ίσχυαν για μία ολόκληση οικογένεια. Εκτιμάται ότι διέσωσε έτσι 6.000 άτομα. Με την επιστροφή του στην Ιαπωνία, μετά την ήττα της, ο Sugihara διεγράφη από τα στελέγη του Υπουργείου Εξωτερικών: «Δεν υπάρχει πλέον θέση για σας. Καταλαβαίνετε το γιατί», του είπαν. Επί πολύ καιφό η ιστορία του ηγνοείτο. «Ακόμη και μέσα στην ίδια μας την οιχογένεια δεν μιλούσαμε πια γι' αυτό. 'Οχι γιατί θέλαμε να ξεχάσουμε αλλά απλά γιατί θεωφούσαμε ότι αυτό που είχαμε κάνει ήταν φυσιολογικό», γράφει η Yukiko Sugihara σ' αυτή τη συγχινητιχή μαρτυρία μιας επιλογής συνείδησης.

Το 1991, τέσσερα χρόνια μετά το θάνατο του Chiune, ο υπουργός Εξωτεριχών εξέφρασε τη λύπη του

στη χήφα του γι' αυτή την «παφεξήγηση». Αλλά ηθικά, ο σύζυγός της ποτέ δεν απεκατεστάθη επίσημα. «Ειπώθηκαν λόγια, αλλά κανένα επίσημο έγγφαφο δεν επικύφωσε την αποκατάστασή του». Επίσημα ο Sugihara εγκατέλειψε το υπουφγείο στο πλαίσιο μιας «ελάττωσης εν ενεφγεία υπαλλήλων».

Για το λόγο αυτό ο αναπληφωτής υπουργός των Διοικητικών Υποθέσεων της εποχής εκείνης, Hisashi Owada, πατέρας της πριγκήπισσας διαδόχου, ήταν αντίθετος στο να εκφραστεί η λύπη της κυβέρνησης και δεν το έκρινε σκόπιμο να την εκφράσει προσωπικά.

Η Yukiko Sugihara δεν αισθάνεται καθόλου ότι την αφορούν οι πολιτικοί φόβοι. «Είναι αλήθεια ότι ο σύζυγός μου δεν υπήκουσε τις κρατικές εντολές και τιμωρήθηκε γι' αυτό. Δεν περιμένω τίποτε από το Κράτος. Δεν νομίζω ότι το όνομά του αποκαταστάθηκε. Αλλά δεν το έχει ανάγκη. Η δράση του μιλά για κείνον. Αν κάποιος του είναι ευγνώμων, αυτό είναι αρχετό», λέει.

Ο Sugihara ήταν άγνωστος στους Ιάπωνες μέχρι την ημέρα κατά την οποία αναφέρθηκαν σ' αυτόν δημοσιεύματα, μετά που το Ισραήλ του απένειμε, το 1985, τον τίτλο του «Δικαίου των Εθνών» (είναι ο μόνος Ασιάτης που απολαύει αυτής της τιμητικής διάκρισης). Η ταινία του Στήβεν Σπήλμπεργκ, «Η Λίστα του Σίντλερ», θύμισε επίσης στους Ιάπωνες ότι είχαν το δικό τους Σίντλερ στον οποίο η Λιθουανία, το 1991, είγε αστερώσει μία οδό.

Η Yukiko Sugihara, στο βιβλίο της βασίζει την αφήγησή της στις αναμινήσεις της και σε σημειώσεις του συζύγου της, μιας πολύγλωσσης, γοητευτικής προσωπικότητας, ψυχωμένης από πεποιθήσεις κληφονομιά αυτού του φιλελεύθερου ρεύματος που εξακολουθεί να ενυπάρχει σε ορισμένους Ιάπωνες παρά το ιδεολογικό σφυροκόπημα της εποχής. Η Yukiko Sugihara ήταν από την ίδια πάστα.

Συγχινημένοι από τις εχατοντάδες ανθρώπων (γέροι, νέοι, άνδρες, γυναίχες, παιδιά χάθε τύπου χαι ντυμένοι στην πλειοψηφία τους με χουρέλια) που εχλιπαρουσαν για μια visa επιβίωσης, συγχεντρωμένοι μπροστά στα χάγχελα του ιαπωνιχού προξενείου του Καμπας, οι Sugihara δίστασαν για τρεις ημέρες, αφού χαθημερινά ελαμβάναν αρνητιχές απαντήσεις από το Τόχυο. «Η χορήγηση βίζας δεν σύζητείται» έλεγε σαφώς το τελευταιο μήνυμα.

Όταν ο σύζυγός της της ανακοινωσε ότι αποφάσισε να παραβεί στις διαταγές του υπουργείου του, η Υυκίκο κούνησε το κεφάλι της σε δεύγμα επιδοκιμασίας. Και από 31 Ιουλίου μέχρι 28 Αυγουστου 1940 ο Sugihara κορήγησε βίζες φιλόπονα καλλιγραφημένες στο χέρι. 2.139 βίζες «επίσημα», στην πραγματικότητα περισσότερες, αφού στο τέλος σταμάτησε να τις αριθμεί. Όταν εξαντλημένοι και αφού έλαβαν εντολή από το Τόκιο να εγκαταλείψουν

την Λιθουανία που κατείχε η ΕΣΣΔ, οι Sugihara εγκατέλειψαν το Kaunas για το Βεφολίνο, Εβφαίοι στην αποβάθφα του σταθμού φώναζαν «Sugihara, δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ!».

Από το Βεφολίνο στην Ποάγα, μετά στο Καλίνιγχοαντ και τέλος στο Βουχουφέστι οι Sugihara ξανάφχισαν τη ζωή τους του διπλωμάτη. Σε κανένα από τα πόστα απ' όπου πέφασε ο Chiune Sugihara οι ανώτεφοί του δεν είπαν λέξη για την υπόθεση των βίζα. Μετά την συνθηχολόγηση της Ιαπωνίας οι Sugihara φυλαχίστηκαν από τους Σοβιετιχούς και δεν ξαναήφθαν στην Ιαπωνία παρά το 1947.

Οι σελίδες αυτές αποτελούν μία σπάνια μαοτυοία για τη ζωή στην Γεομανία και στην Ανατολική Ευρώπη των Ιαπώνων διπλωματών που πέρασαν από τα βελούδινα σαλόνια των ποεσβειών στα στρατόπεδα - φυλακές και επανέκτησαν το αρχιπέλαγος μετά από ένα μακού περίπλου της Σιβηρίας.

Μαύοη πεοίοδος αυτά τα πρώτα χοόνια σε μια κατεστοαμμένη Ιαπωνία: σημαδεύτηκαν από την ένδεια, το σοκ της παύσης από το υπουογείο και το θάνατο ενός παιδιού. Έπειτα άρχισε μια καινούρια ζωή: ο Sugihara εργάστηκε για αμερικανικά καταστήματα επισιτισμού και τέλος, χάρη-στη γνώση του της οωσικής γλώσσας, ανεχώρησε για τη Μόσχα ως αντιπρόσωπος ενός εμπορικού οίκου. Επί σειρά ετών το ζευγάρι ζούσε χιλιάδες χιλιόμετρα μακουά ο ένας από τον άλλον.

Μία ημέρα του 1968 οι Sugihara ανταμείφθηκαν γι' αυτά που είχαν υποφέρει. Ένας διπλωμάτης της πρεσβείας του Ισραήλ τους ξαναβρήκε. Όφειλε τη ζωή του σ' ένα κουρελιασμένο έγγραφο το οποίο είχε φυλάξει σαν κάτι το πολύτιμο. 28 χρόνια είχαν περάσει. Ο Sugihara έβγαινε από τη σκιά. Όχι γιατί το είχε επιδιώξει (το 1947 είχε απλά αφήσει το όνομά του στην πρεσβεία του Ισραήλ όπου είχε πάει να ρωτήσει τα νέα των Εβραίων στους οποίους είχε χροηγήσει βίζα: κανένας



Ο Chiune Sugihara με τη γυναίκα του και τα παιδιά του καθώς και με δύο Γερμανούς στρατιώτες στην είσοδο του Ιαπωνικού προξενείου στο Kaunas

δεν ήξερε γι' αυτούς), αλλά επειδή ένας από τους επιζήσαντες τον είχε θυμηθεί.

Τον Ιανουάριο του 1985, κατά τη διάρχεια τελετής στην ποεσβεία του Ισραήλ στην οποία παρίστατο ο Sugihara, ο τότε Ιάπων ποωθυπουογός Nakasone, πληφοφοφήθηκε, λίγο ενοχλημένος ωστόσο, από την ομιλία του πρέσβη, ότι ένας Ιάπων που εχείνος αγνοούσε, θεωρήθηκε εθνικός ήρωας στην Ιερουσαλήμ. Ο Sugihara πέθανε ένα χρόνο μετά. «Ο σύζυγός μου δεν αγαπούσε καθόλου τον θόουβο της δημοσιότητας. Αποζημιώθηκε από το γεγονός ότι ξαναβρήμε εμείνους που διέσωσε. Αυτό του αρχούσε», λέει η Yukiko Sugihara.

Δημοσιευμένη στην Ιαπωνία το 1993, λίγο ποιν την 50ή επέτειο του τέλους του Β' Παγχοσμίου Πολέμου, η όμορφη αυτή ιστορία έφθανε την χατάλληλη στιγμή σε μια χώρα με ασταθή μνήμη που έχει πλάσει με τη φαντασία της μια ειχόνα για τον εβραϊχό λαό θα λέγαμε «εξωτιχή».

Η άγνοια, περισσότερο παρά ένας «χλασιχός» αντισημιτισμός (δεδηλωμένη ρατσιστιχή ιδεολογία) βρίσκεται στη ρίζα αυτής της απλοϊχής αντίληψης που δίνει λαβή σε

καχυποψίες που εντείνει η εμποοοποίηση των ΜΜΕ. Στις αρχές του έτους 1995 το περιοδικό «Marco Polo» δημοσίευσε - ξεσηκώνοντας την κατακραυγή στις ΗΠΑ και το Ισραήλ - ένα άρθρο που διαβεβαίωνε ότι «δεν υπήρξαν ναζιστικοί θάλαμοι αερίων».

Μποφούμε να διαχρίνουμε δύο περιόδους όσον αφορά στην αντίληψη των Ιαπώνων για τον εβραϊχό λαό. Κατά τη διάρχεια του πολέμου η Ιαπωνία, αν χαι σύμμαχος της ναζιστιχής Γερμανίας, μεταχειρίστηχε τους Εβραίους με ανθρωπιά, αρνούμενη να λάβει εναντίον τους χατασταλτιχά μέτοα.

Αντίθετα, τους άνοιξε τις πόστες της. Όπως υπογραμμίζει η Yukiko Sugihara, υπήρξαν κι άλλοι «Ιάπωνες Σίντλερ», όπως ο υπολοχαγός Onodera στη Σουηδία. Παρά τις πιέσεις του Βερο-

λίνου, τις σχευωρίες Ιαπώνων ιδεολόγων και την ενσωμάτωση του αντισημιτισμού στην υπερεθνικιστιχή ιδεολογία που διέσπειραν στον πληθυσμό οι εφημερίδες, το Τόχυο διατήρησε ουδέτερη στάση, η οποία εχτιμούσε ότι εξυπηφετούσε πεφισσότερο τα συμφέροντά του. Κατά τον Ben - Ami Shillony, ιστορικό του Εβοαϊκού Πανεπιστημίου της Ιερουσαλήμ, οι Εβραίοι πρόσφυγες που έφτασαν στο Kobé το 1940 - μεριχούς εχ των οποίων είχε σώσει ο Sugihara - δεν συνήντησαν καμία εχθρότητα. Παρ' ότι η βίζα ποοσωρινής παραμονής που είχαν δεν τους έδινε δικαίωμα παρά σε δύο εβδομάδες παραμονής, οι αρχές τούς παρεχώρησαν ένα χρόνο παράταση ώστε να βρουν χώρα να τους δεχτεί. 22.000 Εβραίοι πρόσφυγες από την Ευρώπη εγκατεστάθησαν στην υπό ιαπωνική κυριαρχία περιοχή της Σαγκάης.

Τον Ιούλιο του 1942 ανώτατος αξιωματούχος της Γκεστάπο, ο Joseph Meisigner, ήρθε εκεί για να υποκινήσει τους Ιάπωνες να προσχωρήσουν στην «τελική λύση». Στις αρχές του 1943 οι Ιάπωνες αργήθηκαν να δημιουργήσουν

γκέτο. Απάτοιδες, στεφημένοι και χωρίς εργασία οι Εβραίοι επιζούσαν εκεί, οπωσδήποτε σε δύσκολη κατάσταση. Αλλά δεν υπήρχαν ούτε στρατόπεδα εργασίας, ούτε εκτελέσεις.

Σήμερα ο Εβραίος παραμένει ουσιαστικά ένα φανταστικό κατασκεύασμα για την Ιαπωνία. Παγιδευμένος στη δίνη του ιαπωνικού πολιτιστικού ναρκισσισμού υπήρξε κατά τη δεκαετία του '70 ένα από τα θέματα των «θεωριών για τους Ιάπωνες», έσχατη ενσάρκωση της εμποροποίησης της έρευνας για την ταυτότητα - ενότητα που ουδέποτε ικανοποίησε τον Ιάπωνα έναντι της Δύσης.

«Οι Ιάπωνες και οι Εβραίοι» του Υαπαποτο Shichihei, που εκδόθηκε το 1970 και πούλησε 1 εκατ. αντίτυπα, προσέγγιζε το ρεύμα των ψευδοϊστορικοεθνολογικών πραγματειών οι οποίες ήδη πριν από τον πόλεμο ερμήνευαν με παραλλαγές φίλο ή αντισημιτικές τις κοινές ρίζες των δύο λαών χρησιμοποιώντας συχνά τα ίδια επιχειρήματα για να προσεγγίσουν ή να αντιπα-

ραθέσουν «τους δύο πιο αχατανόητους λαούς του χόσμου».

Η επιτυχία της πρώτης προβολής στην Ιαπωνία της ταινίας «Shoa» του Claude Lanzmann στο Γαλλοϊαπωνικό Ινστιτούτο του Τόχυο, χαθώς και αυτή του βιβλίου του που φιγουράρει στις προθήχες των καλύτερων πωλήσεων των μεγάλων βιβλιοπωλείων, αποδειχνύουν αντίθετα μια όψιμη ωρίμανση της κοινής γνώμης. Τεκμηοιωμένα βιβλία για το 'Αουσβιτς όπως το εξάτομο, με φωτογραφίες, του Michiko Nomura - άρχισαν να εμφανίζονται. Δημιούργημα ενός πάστορα προτεσταντικού τάγματος στη Fukuyama, στο νομό της Χιροσίμα, και προοριζόμενο για παιδιά, ένα μιχοό μουσείο με θέμα τους διωγμούς των Ναζί πατά των Εβραίων άνοιξε τις πόρτες του τον Ιούλιο του 1995 και θα παφουσιάζει ντοχουμέντα χαι αντιχείμενα που έγουν σταλεί από τις τέσσερις γωνιές του πόσμου.

Ένα φιλμ κινούμενων σχεδίων «Το ημεφολόγιο της 'Αννας Φρανκ» που με διευθυντή παραγωγής τον

Ακίποτί Nagaoka, χυχλοφόρησε επίσης στα μέσα του 1995. Κατά την παρουσίασή του στο 'Αμστερνταμ χρίθηχε πολύ ιδεαλιστιχό αλλά οι υποστηριχτές του εχτιμούν ότι πρόχειται για μια πραγματιχή αντιμετώπιση της ουσίας της υποθέσεως.

Το Ολοχαύτωμα και η Χιφοσίμα, παφότι πρόκειται για τραγωδίες εντελώς διαφορετικής φύσεως προσπαθούν να προσεγγίσουν «τους δύο λαούς θύματα του χείριστου που η σύγχρονη επιστήμη επέτρεψε να επιβληθεί στους ανθρώπους» (Ben Ami Shillony).

Από την πλευφά της η Yukiko Sugihara καταλήγει λιτά: «Έγφαψα αυτό το βιβλίο γιατί πφέπει οι νέες γενιές να ξέφουν πόσο η ανθφωπότητα υποφέφει από τον πόλεμο».

[Στοιχεία από το βιβλίο της Υυλίκο Sugihara Roku sen nin no inochi no visa - Βίζα για 6.000 ζωές. Γαλλική μετάφοαση: Επόδσεις Piquier Μετάφοαση - προσαφιογή πειμε νου από την Monde (7.7.1995) από την Μπέλλα Αυρων]

Η διάσωση των Εβραίων της Αθήνας κι ο ρόλος του Ραββίνου Ε. Μπαρζιλάι

το τεύχος 150 (Ιουλίου - Αυγούστου 1997) του περιοδικού μας δημοσιεύτηκε σημείωμα του αειμνήστου Ραββίνου Ελιάου Μπαρζιλάι σχετικά με τη διάσωση Εβραίων της Αθήνας κατά το Ολοκαύτωμα. Για τον πλήρη ιστορικό κατατοπισμό των όσων συνέβησαν τότε στην Αθήνα, παραλαμβάνουμε από το βιβλίο του Γιομτώβ Γιακοέλ «Απομνημονεύματα 1941 - 1943» (Παρατηρητής - Ίδρυμα Ετς Αχαΐμ - Θεσσαλονίκη 1993), από την εισαγωγή της Φραγκ. Αμπατζοπούλου, τα παρακάτω (σέλιδες 16 - 18):

«Στην Αθήνα, η τύχη των Εβραίων, τόσο των 4.000 μόνιμων κατοίκων, όσο και των περίπου 5.000 διαφυγόντων στην πρωτεύουσα από τη Θεσσαλονίκη, Μακεδονία και Θράκη, ακολούθησε μια πολύ διαφορετική εξέλιξη από αυτήν της Θεσσαλονίκης. Στη διάρκεια της ιταλικής Κατοχής, οι συνθήκες για

τους Εβραίους ήσαν σχετικά ασφαλείς. Οι Ιταλοί δεν εφήρμοσαν φυλετικά μέτρα. Η ανάγκη για πλαστές ταυτότητες δημιουργήθηκε μετά τον Σεπτέμβρη του 1943, και τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας. Τότε πλέον και η Αθήνα έγινε επικίνδυνη περιοχή για τους 5.000 Εβραίους πρόσφυγες της Θεσσαλονίκης

και άλλων γεομανοκρατούμενων περιοχών. Στην Αθήνα ο Wisliceny έφθασε στις 20 Σεπτεμβρίου 1943. Μέχρι τις 25 Μαρτίου 1944, όσοι Εβραίοι της πόλης δεν είχαν κρυφτεί, δεν υπέστησαν ενοχλήσεις και τους επεβλήθη μόνον να παρουσιάζονται κάθε Παρασκευή στη συναγωγή. Έτσι πολλοί που είχαν κρυφτεί, ξαναγύρισαν στα σπίτια τους. Στις 24 - 25 Μαρτίου παρουσιάστηκαν 800 άτομα και συνελήφθησαν. Σ' αυτά προστέθηκαν και άλλα 1.000 περίπου, τα οποία προσήλθαν να αναζητήσουν τους συγγενείς τους και μέσα στη σύγχυση που επακολούθησε συνελήφθησαν επίσης²².

Η επιχείοηση της διάσωσης των Εβοαίων μόνιμων κατοίκων της Αθήνας και των ποοσφύγων επετεύχθη χάοη στη συμπαράσταση των ελληνικών αρχών, που εξέδωσαν αφειδώς πλαστές ταυτότητες με χοιστιανικά ονόματα, ²³ τη συμβολή του ΕΑΜ, που βοήθησε να φυγαδευτούν περίπου 3.000 Εβοαίοι στην Παλαιστίνη, ²⁴ αλλά και του χοιστιανικού πληθυσμού που ανέλαβε να κρύψει εβοαϊκές οικογένειες με κίνδυνο της ζωής του. Η εξεύρεση και ενοικίαση σπιτιών για άτομα που δεν είχαν πλέον τρέχοντα εισοδήματα, εφόσον δεν ήταν εύκολο να βοουν εργασία, εξακολουθούσε να είναι ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα. Συνήθως οι διωκόμενοι αναγκάζονταν να αλλάζουν σπίτια, όταν αντιλαμβάνονταν ότι γεννούσαν υποψίες ²⁵.

Μετά τη συνθηχολόγηση των Ιταλών χαι όταν ήδη είχαν εκτοπιστεί όλοι οι Εβοαίοι της Θεσσαλονίκης, ποιν φθάσει ο αοχηγός των SS Wisliceny στην Αθήνα, ο οαββίνος Μπαρτζιλάι είχε αρχίσει επαφές με αντιστασιαχούς για την περίπτωση εφαρμογής των φυλετιχών μέτρων στην πρωτεύουσα. Ο γνωστός λόγιος και δημοσιογράφος της Θεσσαλονίκης Μπαρούχ Σιμπή, ο οποίος είχε καταφύγει στην Αθήνα και συνεργαζόταν με το ΕΑΜ μέχρι την απελευθέρωση, διαποαγματεύτηκε μυστικά τη φυγάδευση του φαββίνου με τον σύνδεσμο της κεντρικής επιτροπής.26 Παράλληλα, ο ραββίνος είχε ζητήσει από τον τότε υπουργό Ν. Λούβαρι να μεσολαβήσει στον αρχιεπίσχοπο Δαμασχηνό για να τον χούψει σε μοναστήρι, και ο αρχιεπίσκοπος είχε δεχθεί πρόθυμα. Ωστόσο φαίνεται ότι ο φαββίνος ήταν αχόμη δισταχτιχός σχετικά με τη στάση που έποεπε να κοατήσει.

Στις 21 Σεπτεμβοίου ο Wisliceny κάλεσε τον οαββίνο Ηλία Μπαρτζιλάι στην οδό Μέρλιν και του προέβαλε τις εξής απαιτήσεις: του ζήτησε να οργανώσει καινούριο αγροτικό συμβούλιο, να καταγράψει και να εφοδιάσει όλους τους Εβραίους της Αθήνας με ειδικά δελτία ταυτότητας και του υποσχέθηκε ότι εφόσον

επτελέσει όλες αυτές τις διαταγές «θα εγίνετο δι' αυτόν ιδιαιτέρα μεταγείοισις όπως έγινε εις την Θεσσαλονίχην διά τον Κόρετς».²⁷ Ο Μπαρτζιλάι, ο οποίος γνώοιζε γεομανικά, ακούγοντας μια συζήτηση μεταξύ των αξιωματιχών SS αντελήφθη ότι επίχεινται εχτοπισμοί και ποοέβαλε τη δικαιολογία ότι τα αρχεία της κοινότητας είχαν καταστραφεί από την αχοοδεξιά οργάνωση ΕΣΠΟ.28 Το στοιχείο αυτό έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στη μετέπειτα στάση του. Όμως ο Μ. Σιμπή είχε λάβει εντολή να διαχόψει την επαφή με τον οαββίνο από φόβο ότι παραχολουθείται από την Γκεστάπο. Στο σημείο αυτό ανέλαβε την υπόθεση ο Ασέο Μωυσής, ο οποίος αναφέρει ότι περίμενε τον οαββίνο μετά τη συνάντηση αυτή στη γωνία Σταδίου και Εδουάρδου Λω. Μόλις συναντήθηκαν και εκείνος του εξέθεσε τις εντολές του Wisliceny, ο Ασέο Μωυσής τον οδήγησε στο σπίτι του, στο Ψυχικό, όπου βοίσχονταν ο Γιομτώβ Γιαχοέλ κι ο Ηλίας Λεβή, γνωστός με το ψευδώνυμο Μαρχέζης. Σχετικά με όσα αχολούθησαν, παραθέτουμε τη σγετιχή περιχοπή από την επιστολή του Ασέο Μωυσή:

«Εις τας αρχάς ο Γιαχοέλ εξέφρασε την γνώμην ότι έπρεπε ο Μπαρτζιλάι να εχτελέσει τας οδηγίας του Wisliceny ίνα τοιουτοτοόπως είμεθα εις θέσιν να ενημεοωνόμεθα πεοί των σχεδίων των Γερμανών. Κατόπιν όμως συνεφωνήσαμεν όλοι ότι τούτο θα διηυκόλυνε τους Γερμανούς εις την εφαρμογήν των σχεδίων των και επειδή εξεφράσθησαν αμφιβολίαι περί του εάν ο Μπαρτζιλάι θα ηχολούθη τας ιδιχάς μας συστάσεις και όχι τας διαταγάς των Γερμανών, απεφασίσθη όπως ζητηθεί από το ΕΑΜ να απαγάγει τον Μπαρτζιλάι διά της βίας από το σπίτι του της οδού Αλιχαςνασσού 26 και να τον μεταφέρει εις το βουνόν. Ο Μαρχέζης, ο οποίος ήτο ο σύνδεσμος μεταξύ ημών και του ΕΑΜ, μετέφερε το αίτημα αυτό το οποίον και εξετελέσθη, αφού προηγουμένως ο Μπαρτζιλάι υπέγραψε επιταγήν προς την τράπεζαν Θεσσαλονίκης διά να παραδώσει εις τον φαρμαχοποιόν Καραμετζάνην (εκπρόσωπον του ΕΑΜ) όλα τα ποσά τα οποία ήσαν κατατεθειμένα επ' ονόματι της Κοινότητος. Ο Μπαοτζιλάι απήχθη άνευ αντιστάσεως, μετεφέρθη κατ' αρχάς εις ένα υπόγειον εις το Κολωνάχι όπου εξυρίσθη η γενειάδα του, μετημφιέσθη και την επομένην ημέραν μετεφέρθη λαθραίως εις το Αγρίνιον και από εχεί εις την οφεινήν Ελλάδα. Πφο της αναχωφήσεώς του, πληφοφοφηθείς ότι εγώ ήμουν εις εκ των οφγανωτών, παρέδωκε εις τους ανθρώπους του ΕΑΜ επιστολήν απευθυνομένην εις εμέ γραμμένην εβραϊστί διά της οποίας με ηυχαρίστη...».29

Στην επιχείρηση της απαγωγής του οαββίνου συμμετείχαν επίσης τα μέλη του ΕΑΜ Ηλίας Κεφαλίδης, γνωστός δικηγόρος από τη Θεσσαλονίκη, και Σολομών Σασσών.³⁰ Η διαφυγή του Μπαρτζιλάι ανέτρεψε τα σχέδια των Γερμανών. Μετά από αυτήν ο Wisliceny ανέθεσε στην ελληνική αστυνομία της Αθήνας την οργάνωση της καταγραφής των Εβραίων.

Έπειτα από λίγες μέφες οι Γεφμανοί διόφισαν μια κοινοτική υπηφεσία με πφόεδφο τον ηλικιωμένο Μωυσή Μποχώφ Σιακί, ο οποίος είχε υπάφξει και στο παφελθόν πφόεδφος της Κοινότητας Αθηνών, και γφαμματέα τον Ισαάκ Καμπελή. Λίγες εβδομάδες αφγότεφα ο Μ. Σιακί πέθανε και πφόεδφος έγινε ο Ι. Καμπελής».

- 22. Bλ. L. S. Stavrianos, «The Jews of Greece», στο Journal of Central European Affairs, 8(1948).
- 23. Ένα πολύ συγχινητικό περιστατικό αναφέρει ο Ιάχωβος Στρούμσα στα ανέκδοτα απομνημονεύματά του: μετά την κατάρρευση του αλβανικού μετώπου, ο αξιωματικός Μαντούβαλος εφοδίασε όλους τους Εβραίους στρατιώτες και αξιωματικούς με ταυτότητες με χριστιανικά ονόματα, για να είναι ασφαλέστεροι κατά την γερμανική εισβολή.
- 24. Bλ. Steven Bowman, «Jews in Wartime Greece», Jewish Social Studies, vo. 1 (1986), σ. 56. Σύμφωνα με τον ίδιο ιστοριχό, οι Εβραίοι που πολέμησαν στον ΕΛΑΣ ήσαν περίπου 450 από τη Θεσσαλονίκη, και γύρω στους 300 από την υπόλοιπη Ελλάδα.
- 25. Για τις συνθήκες εκείνων που κούβονταν στην Αθήνα, βλ. την αυτοβιογοαφική αφήγηση του Παύλου Σιμχά, Οικογένεια Δημητρίου, Θεσσαλονίκη 1988.
- 26. Βλ. την προφορική μαρτυρία του Μπαρούχ Σιμπή στη Μύριαμ Νόβιτς, ό.π., σ.
 - 27. Ασέφ Μωυσής, ό.π. σ. 2.
- 28. Την πληφοφορία δίνει ο Ηλίας Μπαφτζιλάι σε έκθεσή του, δημοσιευμένη στα εβραϊκά στο Guinzach Saloniki (Αρχεία Θεσσαλονίκης), εκδ. Barouh Ouziel, Τελ Αβίβ 1961.
 - 29. Ασέρ Μωυσής, ό.π.
- Βλ. μαφτυφία Μπαφούχ Σιμπή, ό.π., σ.
 43.

'Ενας άγνωστος Εβοαίος φωτογοάφος από τον Βόλο

Του κ. Μ. Κ. Κωνσταντίνη

Σε άφθοο του **Δημήτοη Πουργιανού** που δημοσιεύθη*κε στο περιοδικό* «Συλλογές» (Σεπτέμβριος 1995), με τον τίτλο «Η φωτογραφική τέχνη στη Μαγνησία μέσα από τα καρτποστάλ», αναγράφονται τα εξής:

«Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στη φωτογραφική εργασία του Ιωβέλ Ιωσαφάτ. Ο φωτογράφος αυτός ξεχίνησε εντελώς αυτοδίδαχτος. 'Αρχισε να περιδιαβαίνει τους δρόμους του Βόλου με μια μηγανή τύπου Τσάιζ Ίχον και να ασχεί το επάγγελμα του πλανόδιου φωτογράφου. Αργότερα, παίονει ορισμένα μαθήματα από το Στέφανο Στουρνάρα και στη συνέγεια ανοίγει δικό του φωτογραφείο. Εκδίδει ασπρόμαυρες καφτποστάλ με ηθογραφικά θέματα των κατοίκων του Βόλου, απόψεις της παραλίας και των κεντριχών σημείων της πόλης. Ανεβαίνει στο Πήλιο και φωτογραφίζει τα χωριά της δυτικής πλευράς. Ακόμη τη Σκιάθο και τα Μετέωρα. Η απόδοση του φωτός στις φωτογραφίες αυτές είναι μαγευτική, τα δε πλάνα της πόλης αποκτούν μουσειαχό χαραχτήρα. Στον τομέα αυτό ξεπερνά και το μεγάλο δάσχαλό του. Αποδίδει επίσης εκπληκτικά και στη φωτογραφία χίνησης, που είναι το δυσχολότερο είδος φωτογραφίας. Η εργασία του αυτή τον κατατάσσει στους αυθεντικότερους εκφραστές της ασπρόμαυρης φωτογραφίας σε πανελλήνιο επίπεδο».

Στο βιβλίο της Ελένης Γ. Τοιάντου, που εκδόθηκε το 1994 στο Βόλο από τις εκδόσεις «Γραφή» ΑΕ, με τίτλο «Ο Βόλος μέσα από την ομίχλη του χρόνου», δεν αναφέρεται τίποτα για τον άγνωστο αυτό φωτογράφο.

Ο ιστορικός και πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητος Βόλου κ. Ραφαήλ Φρεζής, στον οποίο οφείλεται και η συγγραφή του σημαντικού έργου «Η Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου» (Εκδόσεις «Ώρες» 1995) σε σχετικό ερώτημα μάς έστειλε τα ακόλουθα στοιχεία:

«Ο Γιωβέλ Ιωσαφάτ του Μωνσέως ήταν προπολεμικά φωτογράσος και φωτογράφιζε τις παφελάσεις και άλλες εκδηλώσεις. Δεν ξέρουμε αν διατηφούσε φωτογραφείο (ή εργαζόταν στο σπίτι) γιατι ανήχε στους ελάχιστους τότε φωτογράφους του Βόλου. Πρέπει όμως να είχε εργαστήριο γιατί χάποιες παλιές φωτογραφιες είγαν τη φίρμα του. Κατοιχούσε στη Ν. Ιωνία Βόλου (στην οδό Θράχης) όπου είχε ένα παλιό διώυος - ζεχήθοτω νωυ - σιρίτα σροφ στην κατοχή χρησίμεναν σαν φυλαχές από τους Ιταλούς και μάλιστα έμειναν με το όνομα «φυλακές Ιωσαφάτ». Είχε δύο άγαμες αδελφές, την Παλαιστίνη και τη Σαρίνα που πέθαναν από χαιφό. Ο Ιωσαφάτ με τον Ναζιστικό διωγμό κατέφυγε στο χωριό του Πηλίου Αγ. Βλάσιος και σε μπλόχο των Γερμανών συνεληφθη στις 4.5.1944 σε ηλικία 40 ετών. Μεταφέρθηκε στα στρατόπεδα όπου εξοντώθηκε στο Μαουτχάουζεν στις 6 Μαρτίου 1945».

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ



Αθήνα:

Από σχολιχή εκδήλωση στην Παλαιά Συναγω- γή Αθηνών (1955;). Διακρί- νονται από αριστερά: Η δασκά-λα και οι: Σούσης, Σαλτιέλ Κοέν, Κανάρης Κωνσταντίνης, Σαμουήλ Μάτσας και Ζαχαρίας Βιτάλ.



τοό κ. Ν. Χόρμπο.

Εμδόσεις

ΑΛΜΠΕΡΤΟΥ ΝΑΡ:

Κειμένη επί ακτής θαλάσσης

(Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Έκφοαση / University Studio Press, 1977).

ι πρώτοι Σεφαοαδίμ (Εβοαίοι της Ιβηρικής, εχδιωχθέντες για λόγους θοησκευτικούς από τους βασιλείς της Αφαγωνίας και της Καστίλλης, Φερδινάνδο και Ισαβέλλα) εγκαθίστανται στα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοχρατορίας γύρω στα 1500. Από τις 250.000 που πήσαν μέρος σ' αυτήν την δραματική Έξοδο, οι 20.000 καταλήγουν στη Θεσσαλονίκη, που αχόμα δεν έχει ξεπεοάσει το πλήγμα της άλωσης από τους Τούςχους. Οι λίγοι ομόθοησχοί τους, Ρωμανιώτες, Ιταλιώτες και Ασκεναζίμ που ζουν εδώ, θα τους υποδεχθούν με αλληλεγγύη και θα τους βοηθήσουν να ριζώσουν και να ορθοποδήσουν. Και η δουλωμένη πολιτεία αρχίζει σιγά σιγά να βγαίνει από τη νάρχη της για να μετατραπεί, με βασικό μοχλό το εμποριχό δαιμόνιο της ξεριζωμένης και αποδιωγμένης αυτής φυλής, σε οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο πρώτης γραμμής, όπως ήταν στα φωμαϊκά και βυζαντινά χρόνια. Οι νεοφερμένοι αξιοποιούν τα ορυχεία του Γαλλιχού και της Σιδηφόκαψας. εισάγουν τη δική τους τέχνη κατεργασίας των χαοπών του αμπελιού, της πυρίτιδας, αλλά και την υφαντουργία. Στα 1510 θα ιδούσουν και το πρώτο τυπογραφείο. Μέσα σε λίγα χρόνια η Θεσσαλονίχη θα εξελιγθεί σε μεγάλο πέντρο θεολογικών σπουδών, προσελχύοντας σπουδαστές από όλον τον χόσμο. Μέσα από την εβοαϊχή χοινότητα της πόλης αναδειχνύονται γιατροί, ποιητές και φαββίνοι, που η φήμη τους θα απλωθεί σε ολόκληση την Ευρώπη.

Ως αποτέλεσμα των αλλεπάλληλων φυλετιχών διωγμών, νέα χύματα προσφύγων φθάνουν από την Πορτογαλία, την Ποοβηγχία, την Ιταλία, την Πολωνία, την Ουγγαρία και τη Βόρεια Αφριχή. Ήδη από το 1520 το εβοαϊκό στοιχείο υπερέχει στην πόλη: σύμφωνα με τουοχικές αρχειακές πηγές η μουσουλμανική χοινότητα δεν αφιθμεί περισσότερα από 7.000 άτομα και η χριστιανική 6.600, ενώ οι Εβραίοι πλησιάζουν τις 16.000 ψυχές. Είναι οργανωμένοι σε συναγωγές κατά χώρα προέλευσης: οι προερχόμενοι από την Πορτογαλία στις «Λισμπόν», «Εβόρα» και «Γιαγιά», οι Ισπανοεβραίοι στις «Ισμαέλ», «Κιάνα», «Νεβέ Σεδέκ» x.á.

«Στη Θεσσαλονίκη ο κάθε Εβοαίος μιλά τη δική του γλώσσα. Κάθε ομάδα Εβοαίων σχηματίζει τη διχή της ξεχωριστή χοινότητα που είναι μια ξεχωριστή πολιτεία», παρατηρεί τις αρχές του 16ου αιώνα ο φαβίνος Γιοσέφ Αλεβή. Ωστόσο, γύρω στα 1680 οι μιχρές αυτές κοινότητες θα ενοποιηθούν σε έναν οργανισμό που θα διοικείται από τριανδρία ραββίνων και επταμελές συμβούλιο λαϊκών. Έτσι θα μπορούν καλύτερα να διαποαγματεύονται με τους Τούρχους, από τους οποίους πάντως έχουν εξασφαλίσει σημαντικά προνόμια και ελαφούνσεις. Ενδειχτικό για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε η Πύλη το εβραϊχό στοιχείο είναι αυτό που αναφέρει στα 1712 ο Γάλλος μισιονάοιος Tamillon: με την προτροπή δύο βεζίρηδων οι Εβραίοι της Θεσσαλονίχης επιχειρούν να στησουν βιομηχανία τχανή για απομίμηση των γαλλιχών υφασμάτων, ώστε να αποκτήσει η Τουρκία αυτάρχεια και να περιοοίσει τις εισαγωγές.

Η ποινότητα φθάνει στο ζενίθ της απμής της στην περίοδο 1870 - 1910. Τότε ιδούονται οι σχολές της Alliance Israellite Universelle παι το υπερσύγχουνο νοσοπομείο Χιος, ενώ πλήθος από νεότευπτα ποσμιπά πτίρια, όπως οι επαύλεις των Αλατίνι, Μοδιάνο,

Φερνάντεζ, Μορπύργο, Σάλεμ κ.ά., μαρτυρούν την δύναμη και επιρροή της εβοαϊκής ελίτ. Λίγους μήνες μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίχης από τον Ελληνικό Στρατό, στα 1913, απογράφονται 61.439 Εβοαίοι, 45.867 Τούσχοι, 39.936 Έλληνες και 10.600 κατοικοι αλλων εθνοτήτων. Τέσσερα χρώνια αργότερα θα δοθεί το πρώτο γτύπημα της μοιρας σε αυτήν την αχμάζουσα χοινότητα. Στις 5 zaι 6 Αυγούστου 1917 (με το νέο ημερολόγιο 18 και 19 Αυγούστου), μια τρομαχτική πυρκαγιά, που ξεκινάει από παφάγκα της οδού Ολυμπιαδος, θα σαρώσει ένα εκατομμύριο τετραγωνικά μέτοα δομημένης εχτασης στο χέντρο, μεταβαλλοντας σε σωρούς απο καπνισμένα έφειπια την αλλοτε μαυλιστική και κοσμοπολίτικη Θεσσαν.ονίχη. Περισσοτέρο θα πληγεί η εβοαίλη κοινοτητα καθώς η πυρκαγια θα αφησει αστεγους 53.637 Ισφαηλίτες. Σχεdor ones of divergores. ογδόντα προσευχηταφια. τα διοιχητικά κτιριά της χοινότητας και της αρχιροαββινειας, φιλανθρωπικά ιδούματα, η Alliance Israellite xat αχόμη δέχα εβραίχα σχολεία γανονται στις φλογες. Το δευτερο χτιστημα, που θα έρθει 25 χρόνια αργότερα, θα είναι και το τελειωτικό. Τον Φεβρου-

άριο του 1943 οι ναζιστι-

κές αρχές κατοχής περιορίζουν τους Εβραίους σε γκέτο. Οι περιουσίες τους κατάσχονται και το νεχροταφείο της χοινότητας βεβηλώνεται και καταστοέφεται. Στις 15 Μαρτίου, ο πρώτος «εβοαϊκός συομός ξεκινά από τη Θεσσαλονίκη με ποοοοισμό τα στοατόπεδα καταναγκαστικής εογασίας. Ως τις 7 Αυγούστου, οπότε αναχωρεί και ο τελευταίος συομός, πάνω από 48.000 άνθοωποι με το χίτρινο άστρο του Δαβίδ στο στήθος εκτοπίζονται στα στρατόπεδα 'Αουσβιτς - Μπίοκεναου και Μπέργκεν Μπέλσεν. Μόνο το 4% θα καταφέρει να επιζήσει. Οι ναζί λεηλατούν μεθοδικά όλες τις συναγωγές της πόλης, τις γυμνώνουν από κάθε πολύτιμο στολίδι και αφιέοωμα και χαταστοέφουν με μανία τους παπύοους του νομού γράφοντας με την προωτοφανή αυτή βαρβαοότητα τον επίλογο στη μαστυσική ιστορία της εβοαϊχής χοινότητας της πόλης.

Ο συγγραφέας του βιβλίου ιχνιλατεί με μεθοδικότητα και ευαισθησία όλη αυτή τη διαδοομή που απλώνεται στους πέντε τελευταίους αιώνες, εστιάζοντας στα επεισόδια της «μιχροϊστορίας», στα κείμενα, στις εικόνες, στους ήχους και στις μνήμες των ανθοώπων, και διασώζει πολύτιμες ψηφίδες του λαϊκού πολιτισμού των Εβοαίων της Θεσσαλονίκης. Καταγοάφει υποδειγματικά την χοινωνική και καλλιτεχνική τους δραστηριότητα, τα ήθη, το θέαμα, τον λόγο, την ίδια τους την ανήσυχη και αισθαντική ψυχή. Μαζί με τα άρθρα για την θεατοική τους δραστηριότητα και τις παροιμίες τους, για τα σεφαραδίτικα λαϊκά τραγούδφια (όπως το περίφημο « Una pastora yo ami» - Μια βοσχοπούλα αγάπησα), γι' αυτά που αναφέρονται στο Ολοκαύτωμα αλλά και για τη σχέση των εβοαίων χαλλιτεχνών με το οεμπέτικο (Μίνως Μάτσας, Ρόζα Εσκενάζυ, Στέλλα Χασκήλ κ.ά.), παρατίθεται και ένα κείμενο που αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο σημαδεύεται η μοίοα των Εβοαίων μέσα στο έργο του Γιώργου Ιωάννου. Ο τίτλος του, «Εν ταις ημέραις εκείναις», παραπέμπει στην περίοδο του μεγάλου διωγμού, τότε που «άνεμος άγριος σάρωνε εκείνη την Εγνατία», τότε που εκείνοι «όλοι τη νύχτα λέγανε ψαλμούς» γιατί «φεύγανε λέει ταξίδι με το τοένο», τότε που εκείνος «αμφέβαλε ακόμα αν τους πήρανε» και «με τις ώσες κατακίτοινα ζωγράφιζε ηλιοτρόπια».

(Bήμα 6.7.1977)

* * *

Π. ΡΙΖΑΛ (Ιωσήφ Νεχαμά):

Θεσσαλονίκη η πεοιπόθητη πόλη

(Εκδόσεις «Νησίδες» -Μετάφοαση Βασίλη Τομανά.

Υχούνια, η «κλασική» (όσο και αιρετική για ορισμένους) ιστορία της Θεσσαλονίκης κατά Ιωσήφ Νεχαμά (1881 -1971) κυκλοφορεί

στην ελληνική γλώσσα. Είγε ποωτοεκδοθεί στο Παρίσι το 1917 με το ψευδώνυμο του Νεχαμά, Π. Ριζάλ, σε μία κοίσιμη επογή για τη Θεσσαλονί**κη. Η πόλη είχε μόλις** ενσωματωθεί στο ελληνιχό χράτος χαι διατηρούσε ακόμη τον πολυεθνικό γαρακτήρα των οθωμανικών γρόνων. Η έκδοση αυτή, που έγινε δυνατή γάρη στην πρωτοβουλία του Βασίλη Τομανά (ο οποίος έχανε και τη μετάφοαση), στη συμβολή της ιστοοικού Ρίκας Μπενβενίτσε και την άδεια της χόρης του Νεχαμά, Νόρας Νεχαμά - Σαπόρτα, φέρνει στο προσχήνιο τη μεγάλη ποοσωπικότητα του πνευματικού ηγέτη της Σεφαρδίτικης κοινότητας της Θεσσαλονίκης, του Ιωσήφ Νεχαμά, δημοσιογράφου, λογοτέχνη, μεταφοαστή, λεξικογράφου, παιδαγωγού, διευθυντή, ανάμεσα σε άλλα, επί σειοά ετών της περίφημης Alliance Israelite (1908 -1935) της Θεσσαλονίκης.

Ο Νεγαμά, αν και κοσμοπολίτης εμφορούμενος από θαυμασμό για την γαλλική παιδεία (όπως τόσοι Εβοαίοι της εποχής) ήταν πάνω απ' όλα Θεσσαλονικιός. Μετά την απελευθέρωσή του από το στοατόπεδο του Μπέργκεν Μπέλσεν, το 1944, δεν μετανάσταυσε στην Μέση Ανατολή ή αλλού (όπως οι περισσότεροι από τους ελάχιδιασωθέντες στους Εβοαίους της πόλης) αλλά επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη, όπου και έζησε γράφοντας ώς το τέλος, το 1971.

Μνημειώδες θεωφείται το πεντάτομο έργο του

«Ιστορία των Ισραηλιτών της Θεσσαλονίκης» (1935 - 36 και 1959) γραμμένο στα γαλλικά και το οποίο μεταφράζεται τώρα σε συνεογασία της Κοινότητας και του Τμήματος Γαλλικής Φιλολογίας του ΑΠΘ. Ας μη νομιστεί όμως ότι η «Θεσσαλονίκη, η πεοιπόθητη πόλη», το νέο βιβλίο που μας δίνει την αφορμή να μιλήσουμε για τον Ιωσήφ Νεγαμά, είναι μονομερές. Αφορά την ιστορία της πόλης από την ίδουσή της ως την ενσωμάτωση, το 1913, γεγονός - σταθμός για την τύχη της εβοαϊκής κοινότητας.

Η ψυχολογική ανασφάλεια που ένιωσαν πολλοί Εβραίοι ως Έλληνες, πλέον πολίτες, διαφαίνεται απλώς στο κείμενο του Νεχαμά, αν και οι ιστορικοί γνωρίζουν και τους δικούς του φόβους (ο ίδιος πάντως είναι σθεναρά κατά της μετανάστευσης).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η λεπτομερής ανάλυση της καθημερινής ζωής στους αιώνες της παρακμής από τον 17ο ως τον 19ο, έως δηλαδή την αναγέννηση της πόλης και την ανάδειξή της σε σιδηροδρομικό κόσμο στα τέλη του περασμένου αιώνα.

Νίχος Βατόπουλος (Καθημερινή, 6.12.1993)

* * *

Λάβαμε επίσης:

Σωτ. Θωμόπουλου:
 Βιβλιογραφία της Επαναστάσεως του 21 (Αυτοτελή έργα μετά παραρτήματος δημοσιευμάτων
 Περιοδικού τύπου 1835 -

1988). (Σύλλογος ποος Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, Αθήναι 1991).

- ◆ Ιωάννη Μ. Μάργαρη: Η εποποιία της Εθνικής Αντίστασης 1941 1944 (Χρονογράφηση κριτική αξιολόγηση). (Αθήνα: Ελληνοεκδοτική, 1997). Στη σελίδα 214 δημοσιεύεται ειδική αναφορά για την διάδωση των Εβραίων της Ζακύνθου.
- ★ Κώστα Ν., Τοιαντάφυλλου: Μάνζι ερτ και άλλα 12 νέα διηγήματα (Πάτρα 1997). Νέα συλλογή διηγημάτων του διακεκοιμένου Πατοινού πεζογράφου.
- Εφημερίδα «Νέα»: Στη βιβλιοχριτική σελίδα του Δημ. Κούρτοβικ στις 16 Σεπτεμβρίου 1997, δημοσιεύονται χρίσεις για βιβλία περί του Ολουκαυτώματος, με γενικό τίτλο «Και όμως υπήρξαν...». Παρουσιάζονται τα βιβλία των Πολ. Ενεπεκίδη, «Το Ολοχαύτωμα των Εβοαίων της Ελλάδος 1941 -1944» - Λιλής Ζωγράφου, «Οι Εβοαίοι κάποτε» - Βασ. Μπούτου «Η συχοφαντία του αίματος», Νίνας Ναχμία «Ρέινα Ζιλμπέρτα»
- ◆ Παν. Βλαχοπούλου:
 «Αναμνήσεις από γεγονότα στη «Λέσχη ο Ζάχυνθος» στο «Ρωμιανικό Καζίνο» (Αθήνα 1997).
- Στ. Ι. Κοψαχείλη:
 Θεσσαλονίχη προσφυγομάνα (Θεσσαλονίχη:
 Εχδόσεις Μαίανδρος
 1977). Μεταξύ των άλλων περιέχονται σελίδες αφιερμώνες στους
 Εβραίους της πόλεως.



Επιστολές στα "Χοονικά"

* Η ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ «ΚΑΤΑΧΝΙΑ» ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΧΝΙΑ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΣ:

Με μεγάλη χαθυστέρηση αναδημοσιεύουμε από τα «Χανιώτιχα Νέα» (29 Μαΐου 1996) την παραχάτω επιστολή του χ. Δ. Βλησίδη, που εστάλη χαι στο περιοδιχό μας:

«Τώρα που τέλειωσαν οι επίσημες τιμητικές εκδηλώσεις για τα 55 χρόνια από τη Μάχη της Κρήτης, ας μου επιτραπεί να αναφερθώ σε μια ανθαιρεσία, πολύ σοβαρή, κατά την άποψή μου. Πρόκειται για τη συναυλία της γορωδίας Χανίων με τη σύνθεση «Καταχνιά» του Χρήστου Λεοντή, που δόθηκε στις 17 του Μάη στα Νεώοια και την απόλαυσε πλήθος χανιωτών. Αναμφισβήτητα ήταν η πιο ταιριαστή σε νόημα με το γεγονός της Αντίστασης του χρητιχού λαού στο φασισμό γιορταστική εκδήλωση και εντυπωσιακή η μουσική απόδοση της Καταχνιάς από τη χορωδία Χανίων και τη μικοή ορχήστρα του Βενιζελείου Ωδείου. 'Ηταν άλλο ένα δείγμα της σοβαφής δουλειάς και προσφοράς της χορωδίας Χανίων στα πολιτιστικά θέματα του τόπου μας. Αυτό όμως, δεν μπορεί να συγχωρεί οποιαδήποτε αυθαιρεσία και συγκεκριμένα την παραχάτω.

Το έβδομο τραγούδι της

Καταχνιάς είναι αφιερωμένο από το στιχουργό Κ. Βίρβο, στα έξι εκατομμύρια Ισραηλίτες που εξόντωσαν με κάθε εγκληματικό τρόπο οι χιτλερικοί στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και λέει -

«Αδελφέ ισφαηλίτη το αστέφι που φοφάς φως ανέσπεφο θα φίχνει στους βωμούς της λευτεφιάς»

Αλλά εχείνος που επεξεργάστηκε το όμορφο, σε εμφάνιση και περιεχόμενο, πρόγραμμα της συναυλίας, το οποίο υπογράφει ως διοργανωτής η Νομαρχιαχή Αυτοδιοίχηση Χανίων, έγραψε και η χορωδία τραγούδησε το στίχο έτσι: «Αδελφέ μου, αδελφέ μου, το αστέρι που φοράς κ.λπ.», αφαίρεσε δηλαδή το «Ισραηλίτη» και βόλεψε την επιθυμία του με την επανάληψη του «αδελ.σέ μου».

Είναι ολοφάνερη η αυθαίρετη επέμβαση στον στίχο, με αποτέλεσμα να εξουδετερώνεται το νόημα και η αισθητική δυναμική του, να διαστρεβλώνεται προκλητικά η ιστορία, να αποχαλύπτεται μια απαράδεκτη επιπολαιότητα, άδεια από κάθε νόημα. Επιπολαιότητα υποτιμητιχή της νοημοσύνης και του πιο απλού ανθρώπου, γιατί όλοι γνωρίζουν ότι με το «αστέρι» οι ναζί χαραχτήριζαν και επισήμαιναν μόνο τους Ισφαηλίτες. Γιατί κανείς τους δεν σκέφτηκε πως αφαιρώντας από το στίχο τη λέξη «ιστραηλίτη» αλλά αφήνοντας τη λέξη «αστέ-

οι», εκδήλωναν με τον πιο ανέξυπνο τρόπο την απαράδεχτη ανευθυνότητά τους. Γιατί κανείς τους δεν σχέφτηχε, επίσης, ότι σβήνοντας τη λέξη «Ισραηλίτη» έσβηναν και τη μνήμη των έξι εχατομμυρίων ισραηλιτών, θυμάτων των γιτλεριχών, μειώνοντας και αποκούπτοντας έτσι, το μέγεθος των εγκλημάτων τους. Όσο για τη διαστρέβλωση του στίγου, ως αυθαίρετη επέμβαση στο πνευματικό δημιούργημα του στιχουργού, ό,τι και να ειπωθεί είναι λίγο.

Είναι διαχριτό ότι η διαστρέβλωση του στίχου υποκινήθηκε από ανέδαφικό και ανιστόρητο αντισημιτισμό, εντελώς αδικαιολόγητο στην πεφιπτωση, γιατί είναι γνωστό ότι δεν υπήρχε χράτος του Ισραήλ όταν εξοντώνονταν οι Εβοαίοι από τους Χιτλερικούς και ότι αίλο η πολιτική του σημερινου εβοαϊκού κρατούς και άλλο ο εβραϊκός λαός που κατασφάγτηκε τοτε και την πληφώνει και σημέφα από αυτή την πολιτική.

Η διαστρέβλωση της ιστορίας έχει προχαλέσει και προχαλεί και σημερα άπειρα δεινά στη χώρα μας και στον λαό της, γι' αυτό είναι αναγχαία η απόχρουση κάθε εκδηλωσης του φαινομένου και ιδιαίτερα στις μέρες μας, που στα πλαίσια της διαπιστωμένης φθοράς αξιών και αρχών συμβαίνουν απίθανα και στον τομέα καταγραφής των ιστορικών γεγονότων».

Ένα θέμα αοχής

Του κ. ΧΡΥΣΑΦΗ ΙΟΡΛΑΝΟΓΛΟΥ

Συνέχεια από την σελ. 2

τοπέδων συγκέντρωσης3.

Με αυτά τα δεδομένα, η απαίτηση των μοναχών να αποκλεισθεί ο θοησκευτικός ηγέτης εκείνων που έχουν διασωθεί από το πιο φοικτό και ακατανόητο έγκλημα του 20ού αιώνα είναι ποαγματικά εξωφοενική. Δεν ποοδίδει απλώς μαύρη - επαναλαμβάνω μαύοη - ποοκατάληψη. Το πνεύμα που υποδηλώνουν οι αντιλήψεις αυτές απέχει αιώνες από τη φιλοσοφία που διέπει τις σύγγρονες πολιτισμένες και δημοκρατικές κοινωνίες. Επίσης, απέχει έτη φωτός από τις ιδέες της Οοθόδοξης Εχκλησίας, όπως αυτές εχφοάζονται σήμερα από την κεφαλή της, το Οικουμενικό Πατοιαοχείο. Οι αντιλήψεις αυτές παρουσιάζονται βαθύτατα «ελληνοποεπείς». Στην ποαγματικότητα επιτείνουν τη δυσφήμηση της Ελλάδας. Εμφανίζονται ως η γνήσια και αυθεντική εκδοχή της Οοθοδοξίας. Στην ποαγματικότητα επιτείνουν τη δυσφήμηση της Οοθόδοξης Εχκλησίας. Οι αντιλήψεις αυτές μετατρέπουν το 'Αγιο 'Ορος από λίκνο της Ορθοδοξίας σε κέντρο μισαλλοδοξίας.

Οι εκπρόσωποι όμως της Αθωνικής Κοινότητας είναι αυτοί που είναι. Ο καθένας δικαιούται να έχει τις απόψεις του, ακόμη και όταν οι απόψεις αυτές είναι από λίγο παλαβούτσικες μέχοι ευθέως οατσιστικές. Η πραγματικά μεγάλη ευθύνη και για τη μη απόροιψη της εξοργιστικής απαίτησης για τον αποκλεισμό του ραββίνου της Θεσσαλονίκης και για το τελικό φιάσκο του αποκλεισμού όλων των θοησκειών και δογμάτων ανήκει στους εκπροσώπους της Ελληνικής Πολιτείας. Η ειχόνα που προχύπτει από αυτή την αξιολύπητη ιστορία είναι ότι οι εκπρόσωποι της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας και του Κράτους όχι μόνο υποχώοησαν, χωρίς την παραμικρή μάχη, μπροστά σε εξωφρενικές απαιτήσεις, αλλά και προσφέρθηκαν να διευχολύνουν την κατάσταση. Η αξίωση για τον αποκλεισμό οποιουδήποτε θα έπρεπε να είχε απορριφθεί κοφτά και χωρίς δεύτερη κουβέντα. Αν οι μοναχοί ήθελαν να τινάξουν την έκθεση στον αέρα θα όφειλαν να εξηγήσουν και το λόγο για τον οποίο το έχαναν.

Επιχειοήματα σχοπιμότητας δεν ευσταθούν σε περιπτώσεις σαν χαι αυτήν. Τυχόν χουβέντες του είδους «αφού μπορέσαμε χαι τα χουχουλώσαμε τι

γυφεύεις εσύ και ξύνεις πληγές» δεν στέκονται. Η ίση μεταχείφιση των Ελλήνων πολιτών, χωφίς διακφίσεις και η ανεξιθφησκία είναι θέματα αφχής, δεν είναι θέματα τακτικής. Ο μη αποκλεισμός ανθφώπων από τον πολιτιστικό βίο μιας χώφας για λόγους διαφοφάς θφησκεύματος, εθνότητας, φύλου, χφώματος ή πεποιθήσεων είναι άφθφο πίστης, δεν είναι μια ενοχλητική υποχρέωση που μποφεί να γίνει αντικείμενο διαπφαγματεύσεων.

Τα παραπάνω είναι θεμελιώδεις παραδοχές που ανήκουν στα άγια των αγίων όλων των σύγχρονων πολιτισμένων δημοχρατιών. Η τήρησή (ή μη τήρησή) τους ποοσδιορίζει το ποιοι είμαστε σαν χοινωνία και κρίνει το αν μπορούμε να συγκαταλεγόμαστε ανάμεσα στις πολιτισμένες δημοχρατίες. Η τήρηση των αρχών αυτών μας εξασφαλίζει ομαλότερο εθνικό βίο και μας γλυτώνει από άχρηστες εντάσεις και προκαταλήψεις που δεν έχουν νόημα. Τυχόν απομάκουνση από τις αρχές αυτές οδηγεί σε απίστευτες βαοβαρότητες και δηλητηριάζει τη ζωή μιας χώρας στο σύνολό της, συμπεριλαμβανομένης και της πλειοψηφίας εκείνων που τελικά κυριαρχούν. Τυχόν υπονόμευση των αρχών αυτών δεν αποτελεί δήθεν ιδιόμορφη «πρόταση ζωής» κάποιου περιούσιου λαού· αποτελεί ξεκάθαρη οπισθοδρόμηση εκατονταετιών.

Όλα αυτά δεν είναι μεγάλες ιδέες. Είναι το απόσταγμα πείρας αιώνων γεμάτων από θρησκευτικούς πολέμους, γενοκτονίες και κάθε λογής διώξεις. Οι αρχές, όπως η ίση μεταχείριση των πολιτών, ο μη αποκλεισμός και η ανεξιθρησκία, είναι απλές και μπορούν να γίνουν αντιληπτές από τον καθένα. Είναι όμως ευάλωτες σε επιθέσεις. Είναι καθήκον όλων μας και ιδιαίτερα των εκπροσώπων του Κράτους να τις υπερασπιζόμαστε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση για την οποία συζητάμε, εκπρόσωποι του κράτους με γνώσεις Συνταγματικού Δικαίου και Ιστορίας φαίνεται να προτίμησαν να τις λησμονήσους γιατί νόμισαν ότι έτσι τους βόλευε.

Σημειώσεις

- 1. Καθημερινή 25 Ιουνίου 1997, Κυριαχάτικη Φωνή του Βορρά 29 Ιουνίου 1997, Αυγή της Κυριαχής 29 Ιουνίου 1997.
 - 2. Αυγή της Κυριαχής, 29 Ιουνίου 1997.
- 3. Δες, Σύγχοονα Θέματα, Αφιέφωμα: «Εβραίοι στην Ελλάδα» (επιμέλεια Έφη Αβδελά), τεύχος 52 - 53, Ιούλιος - Δεχέμβοιος 1994.

[Το παραπάνω άρθρο δημοσιεύτηχε στα Σύγχρονα Θέματα (τεύχος Απριλίου - Ιουνίου 1997). Στο ίδιο θέμα έχει αναφερθεί και η καθηγήτρια 'Αννα Φραγκουδάχη, σε άρθρο με τίτλο: «Ιεροί θησαυροί και εύθραυστη δημοκρατία», στα Νέα (4.10.1997)].

ENGLISH SUMMARY

OF THE CONTENTS OF ISSUE No 152 VOL. 20

November - December 1997

In his article "A matter of principle", Mr. Chr. Iordanoglou criticizes the fact that on the occasion of the inauguration of a religious exhibition which took place in Thessaloniki under the auspices of the Cultural Capital 1997, no representative of any other religion or creed was invited, except for the Christian Orthodox Church. The writer emphasizes the fact, that especially the Jewish Community of Thessaloniki has been in existence for 500 years and has played a decisive role in the history of the area.

One of the main points of the historical address **the Ecumenical Patriarch Mr. Bartholomeos** delivered during his visit to the Holocaust Memorial Museum in Washington, U.S.A., was that "Jews and Christians alike share the responsibility to preserve the memory of this Holocaust as well as others holocausts which must be avoided...".

Mr. A. Cristinidis presents exerpts from the book "The industry of extermination" by Raoul Hillberg, which was published in Frankfurt am Mein in 1990.

The Jewish Community of Limnos was exterminated during the Holocaust. Mrs. Maria Lambadaridou - Pothou shares her memories of this community. Also, information on the destroyed Jewish Community of Serres is published by Mr. T. Karanastasis.

Yeudi Doctor Efendi, a Jewish doctor who lived in Instanbul in the 19th century, is presented by Prof. G. Sarigiannis: «... the image of

the Jewish doctor is, I think, one of the most typical images of the Jews of that time, of a highly accomplished personality, helping his fellow man and providing his care and knowledge in an atmosphere of eastern tranquillity and of a different philosophy of life».

Chiune Sugihara, Consul of Japan to Kaunas, capital of Lithuania, in 1940, issued thousands of visas to Jewish refugees from Poland, thus breaking the express orders he had repeatedly received from Tokyo. The recognition of the activities of this Japanese "Schindler", who rescued 6.000 Jews, was much delayed in his own country.

Additional information on the activities of Rabbi Eliahu Barzilai towards the rescue of the Jews of Athens during the Holocaust, coming from Asher Moissis, dearly departed President of the Central Board of Jewish Communities, and great man of Greek Jewry, is published here from the book «Memoirs 1941 - 1943», by Yomtov Yakoel. This completes our article on the same subject which appeared in issue no 150.

Mr. M. Konstantinis writes about an unknown, Jewish photographer from Volos named **Yovel Yossafat**, who died in Mauthausen on March 6, 1945.

The issue concludes with reader's correspondence and book reviews.

(Translation: Z. Battinou)



-

10 W.

÷ .